

Getuigenis Henk Schipper, opgesteld door Kenna en voorgelezen door Piet Heuvelman, bestuurslid Stichting Boaz World Word Project.

Het was de wens van Henk om in deze afscheidsdienst nog één keer te getuigen van Wie de Heere Jezus voor hem was en wat de Heere Jezus door Zijn Geest in zijn leven uitgewerkt heeft.

Er zijn drie momenten in het leven van Henk geweest, die een geweldige impact hebben gehad, vooral op zijn geestelijk leven.

Dat was in de eerste plaats zijn bekering. Op zijn 23e jaar leerde Henk de Heere Jezus kennen als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker en hij legde daar ook, in het openbaar, belijdenis van af.

In de tweede plaats het overlijden van Pleuny, zijn eerste vrouw. Het verdriet en de ervaring van de lege plaats, brachten hem er toe om zijn leven volkomen over te geven aan de Heere. Van die tijd af was *Hij niet alleen zijn Redder maar werd Hij zijn Heere en de Baas over zijn leven.*

In de derde plaats het overlijden van zijn enige broer Jan, drie jaar geleden.

Henk werd geboren op 1 november 1928 in Giethoorn, zes jaar na zijn broer Jan. Zijn ouders hadden er niet meer op gerekend en voor hen was de geboorte van Henkie een groot wonder.

Zijn leven overdenkend, kom je tot de conclusie dat vooral boeken een grote invloed hebben gehad op zijn geestelijk leven.

Als kind, was hij een ziekelijk jongetje en er werd meermalen voor zijn leven gevreesd. In die periode zorgde zijn ongetrouwde tante Alie, een zuster van zijn vader, voor leesvoer. Niet alleen voor spannende jongensboeken, maar ook boeken die zijn kinderlijk geloof voedden en deden groeien. Ze gaf hem een abonnement op een christelijk jeugdblad, dat als ingebonden jaargang nog steeds bij ons in de boekenkast staat.

Henk had een gelovige moeder en door haar was hij al heel jong vertrouwd met de liederen van Johannes de Heer. Zijn moeder heette Wilhelmina Kruis en later werden deze liederen op de zangvereniging in Giethoorn nog steeds: "Mine Kruus Lieties" genoemd. Ook heeft hij vaak verteld, dat, als hij in zijn jonge jaren 's avonds thuis kwam en nog even naar de kamer ging, hij zijn moeder geknield voor een stoel voor de bedstede vond.

Toen hij 23 jaar was, werd het feit dat we allemaal zondaren zijn en geneigd tot alle kwaad, ook een feit in zijn leven. Hij kwam in grote geestelijke nood en duisternis terecht. Tót de Heere zijn duisternis deed opklaren door middel van een preek over:

Jesaja1:18: "Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol."

Hij leerde Pleuny Meijwaard kennen in de bus van Giethoorn naar Zwolle. Zij stapte onderweg in, in Genemuiden. Henk werkte in Zwolle op een accountantskantoor en zij in een damesmodezaak.

Ze trouwden in 1955 en begonnen hun huwelijksleven op een bovenetage in Amsterdam, waar Henk bij Ford Nederland werkte.

Door Pleuny kwam hij in een andere kerkelijke omgeving terecht en maakte daardoor o.a. kennis met de boeken van John Bunyan, Spurgeon en de Puriteinen, waardoor zijn geestelijk leven ging groeien. Maar naarmate de tijd vorderde, werden andere zaken ongemerkt belangrijker: de groei van zijn carrière, materiële zaken, zijn liefhebberijen.

Van een eenvoudige bovenetage kwamen ze uiteindelijk terecht in een prachtige villa in Epe, gebouwd in Oostenrijkse stijl. Het lievelingsvakantieland van Henk en Pleuny.

Na het overlijden van Pleuny in 1992, gebruikte de Heere het boek: "Lijden is niet voor niets", van Elisabeth Elliot, een zendeling wiens man vermoord is door de Auca's, om hem tot volkomen overgave te brengen.

Hij verkocht zijn huis, richtte een stichting voor Evangelieverbreiding op (nu genaamd Boaz World Word Project) en werd vrijwilliger bij de John Bunyanstichting. De Bunyanstichting houdt zich bezig met het heruitgeven van de boeken van Bunyan, maar ook met de verspreiding van het Groot Bijbels Dagboek o.a. in Israël.

In Israël ging Henk nadenken over hoe je het Joodse volk zou kunnen bereiken met het Evangelie. Hij werd bepaald bij de woorden van de Heere Jezus: "Het zijn de Schriften die van Mij getuigen".

Van toen af aan is Henk vele jaren bezig geweest om al deze Profetieën uit het Oude Testament uit te zoeken en op te schrijven en daarnaast ook de vervulling en de relatie met het NT. In 2009 kwam "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift" uit, dat het eerst vertaald werd in het Engels/Hebreeuws en verspreid wordt in Israël via het Bijbelgenootschap in Israël. Later kon het overgezet worden in 40 andere talen, dankzij een broeder die daarvoor een computer programma ontwikkelde.

Inmiddels had Henk, Kenna Velema leren kennen in de Calvijnkerk in Baarn. Op haar 48e had ze niet meer verwacht ooit te zullen trouwen. Maar Henk kwam, zag en overwon en ze trouwden in 1996.

In de loop van hun huwelijk werd het steeds duidelijker, dat zij elkaar konden ondersteunen en aanvullen met betrekking tot de roeping van Henk, om door middel van het geschreven woord het Evangelie te verspreiden. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Drie jaar geleden overleed Henks enige broer Jan en dit heeft bij Henk diepe sporen nagelaten en een groot verdriet veroorzaakt.

Jan had in de 2^e Wereld Oorlog erge, traumatische dingen meegemaakt en ook Henk had hele nare herinneringen aan die tijd. Hij kon naderhand nooit meer boeken over WO2 lezen. Tot vlak voor het overlijden van Jan, heeft Henk hem nog één keer het aanbod van de liefde en de genade in de Heere Jezus voorgehouden. Het antwoord was : "Ik wil niet!"

Deze ervaring heeft Henk in de laatste jaren nog meer aangescherpt om in zijn boeken de ernst van de Bijbelse Boodschap door te geven. Op weg naar de eeuwigheid zijn er maar twee wegen. Welke keuze maakt u?

Het ligt niet aan God, want God wil dat alle mensen zalig worden en tot erkenning van de waarheid komen. Hij heeft ons lief en daarom Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld gestuurd om ons te redden van de eeuwige dood. Deze Boodschap klinkt door tot op de laatste bladzijde van de Bijbel.

"Laat hij die dorst heeft komen; en laat hij die wil, het Water de Levens (de Heere Jezus) nemen, voor niets." Het Evangelie is gratis. De vraag is: Willen wij Hem aannemen, zodat we behouden worden en niet verloren gaan?

Ik (Kenna) ben heel dankbaar, dat de Heere, Henk op mijn weg heeft gebracht. Ik dank Hem voor alles wat ik in en door Henk mocht ontvangen en voor het feit dat we Hem, bijna 26 jaar, samen mochten dienen. Een kostbaar geschenk.

“De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen”