

DE ACTUALITEIT VAN GODS WOORD

DEEL 2

GODS KONINKRIJK IS NABIJ
KONINKRIJK VAN VREDE

AL BIJNA 6000 JAAR IS ER OORLOG.
IS ER VREDE MOGELIJK IN DEZE WERELD?
ER KOMT EEN KONINKRIJK VAN VREDE!

HENDRIK SCHIPPER



De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen.

Bestellingen via: info@boazworldwordproject.com

ISBN: 978-90-831197-0-0

NUR 700

1e druk december 2020

2e druk mei 2021

Layout en omslag: Reproserve

Uitgegeven door: Stichting Boaz World Word Project, Veenendaal

Copyright: © 2020 Hendrik Schipper/Boaz World Word Project

DE ACTUALITEIT VAN GODS WOORD

GODS KONINKRIJK IS NABIJ
KONINKRIJK VAN VREDE

INHOUD

1. Inleiding.	5
2. De hoofdoorzaak van onvrede	7
3. Gods Koninkrijk is nabij. Koninkrijk van vrede.	10
4. De plaats van dat Koninkrijk in de geschiedenis.	19
5. Wie gaan met de Koning van dat Rijk regeren?	21
6. Wat gebeurt er met het Joodse volk, met Israël?	23
7. Wat gebeurt er met de andere volken?	25
8. Wanneer komt dat Vrederijk?	29
9. Bidden om de komst van het Koninkrijk.	31
10. Christenen die niet geloven in het Vrederijk.	32
11. Wat is het Koninkrijk van de hemelen?	34
12. De HEERE van de Legermachten.	36
13. Alle heiligen komen mee	38
14. Hoe komt de Heere Jezus terug?	40
15. Tot wie spreekt God?	41
16. Teksten in het Oude Testament.	43
17. Teksten Nieuwe Testament.	166
18. Dwalingen betreffende de komst van Gods Koninkrijk.	172

1. INLEIDING.

Mag ik beginnen met een vraag. Weet u hoe het komt dat er geen vrede in deze wereld is? Wie of wat is daarvan de oorzaak? Heeft God, Die de mensen geschapen heeft, er mee te maken? Of is de mens zelf de oorzaak, of de veroorzaker? Of is misschien de satan, de moordenaar en de leugenaar vanaf het begin, de veroorzaker?

Daar is Bijbels gezien veel over te zeggen. Vanaf de zondeval is er een strijd gaande tussen het Licht en de duisternis. In Psalm 2 kunnen we lezen dat er een strijd gaande is tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde (de Heere Jezus).

Deze strijd spitst zich met name toe op het volk Israël. De satan weet dat de Heere Zijn plannen met deze wereld volvoert door middel van het volk Israël. Dit had tot gevolg dat satan geprobeerd heeft Gods plan te verstoren of het volk Israël uit te roeien.

Zie hiervoor een aantal geschiedenissen uit het OT: Abraham die dacht Gods plan uit te kunnen voeren via Hagar, Faraó in Egypte, die alle Joodse jongetjes wilde laten verdrinken. Haman die, in de tijd van Esther, het Joodse volk wilde uitroeien. De satan wist dat het Heil uit de Joden zou komen. In het NT lezen we hoe Herodes alle jongetjes in Bethlehem tot twee jaar liet doden, omdat hij de Heere Jezus wilde doden.

Zie ook Openbaring 12:1-6 waar dit wordt uitgebeeld. De vrouw (Israël) die een zoon (de Heere Jezus) baart en de draak (satan) die klaar staat om het Kind te verslinden.

Verder b.v. de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. En in Nazareth wilden ze de Heere Jezus van een rots storten. Tenslotte Golgotha. De duivel had niet door, dat daar de grootste overwinning op hem behaald werd. Daar werd hem de kop vermorzeld. Door de opstanding van de Heere Jezus werd bevestigd dat het volbrachte offer voldoende (genoegzaam) was en door God de Vader aanvaard, tot eeuwige redding van zondaren.

Ook in onze tijd kunnen we heel duidelijk de plannen van satan onderkennen.

Voor hem is Hitler een middel geweest om het volk Israël uit te roeien. En wat denkt u van Iran, dat het volk Israël in de zee wil drijven? Het mag uit dit boek duidelijk worden, dat ook Gods plan voor de eindtijd niet buiten Israël om gaat.

Van onze tijd zegt de Heere Jezus: *“Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie”*. Lukas 12: 51 en 52.

Wat betekent dit? Zo gauw er iemand in het Licht komt, begint de strijd tegen de duisternis. Van de ongelovige die de Heere Jezus nog niet kent en dus een vijand is, tegen de gelovige die de Heere Jezus heeft leren kennen als zijn/haar Verlosser en Zaligmaker.

Want: *“Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij!”*

Dit kan binnen één gezin plaats vinden. Wereldwijd zien we dit in de toenemende christenvervolging.

De satan weet dat hij nog een korte tijd heeft. Daarom gaat hij rond als een briesende leeuw.

Vaak wordt de vraag gesteld, waarom God dit allemaal toelaat. Maar wat zegt God Zelf erover? Dat gaan we onderzoeken in Zijn Woord.

Er komt een Rijk van Vrede. Die Boodschap willen we iedere dag verkondigen aan alle mensen, aan alle volken. De Heere roept ons daartoe op in:

Psalm 96:2 *Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. 3 Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen.*

2. DE HOOFDORZAAK VAN ONVREDE

In de Bijbel, het Woord van God, lezen we dat God de mens goed en volmaakt geschapen heeft. We kunnen nu echter niet meer zeggen dat de mens goed en volmaakt is. Wat is er mis gegaan?

In de hemel, waar God troont, kwam de hoofdengel in opstand tegen God. In zijn hoogmoed wilde hij als God zijn. Hij was niet tevreden met zijn plaats in de hemel. Deze engel kreeg een aantal aanhangers. Er brak een opstand uit. Het tegenbeeld van vrede. Deze engel wordt satan of duivel genaamd. Hij en zijn medestanders werden uit de hemel verbannen naar de aarde. Op de aarde probeerde satan ook medestanders te krijgen. Dat lukte hem door het eerste mensenpaar Adam en Eva achter zich te krijgen en te verleiden tot ongehoorzaamheid aan God: zonde. Daardoor kwam de eerste mens te leven onder de toorn van God. Gevolg: er kwam onvrede in hun hart en rebellie en ze werden geestelijk gescheiden van God. De gemeenschap met God was verbroken. Zij waren volgelingen van satan geworden in plaats van volgelingen van hun Schepper. Hun eerste zoon Kaïn sloeg zijn broer Abel dood omdat hij jaloers was. Zo ging het dus mis en zo bleef het misgaan, ook in de nageslachten. Dit was het begin van de erfzonde, waarvan we de gevolgen ondervinden tot op de dag van vandaag.

God besloot satan en zijn demonen eeuwig te straffen voor hun ongehoorzaamheid. Oók de mensen die God ongehoorzaam werden en worden, zullen dezelfde eeuwige straf krijgen.

Is er dan geen mogelijkheid om die straf te ontgaan en weer in vrede met God te leven? Ja, die is er. God wilde en wil niet dat de mens verloren gaat. Daarom

kunnen wij gered worden van de toorn van God en weer in vrede met Hem leven. Echter wel op de voorwaarde van God. En die is? Opnieuw geboren worden! Hoe moet dat? Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Hij kan een mens op nieuw geboren laten worden. Dit was ook de vraag van Nicodemus. Een mens kan toch niet voor de tweede keer vanuit de moederschoot geboren worden? Johannes 3:4 Hoe gaat dat dan? God bewerkt dat door Zijn Woord en door Zijn Geest. De mens moet eerst sterven aan zijn oude natuur en dan weer opstaan in een nieuw leven. Bedoeld wordt, een geestelijk sterven, sterven aan je eigen ik en daarna een nieuwe natuur van God krijgen, die gewerkt wordt door de Heilige Geest van God.

2 Korinthiërs 5:17: *“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen”.*

De mens moet echter wel willen. En dat is nu zijn grote probleem. God wil dat alle mensen zalig worden, maar de mens wil zelf niet. De keus ligt bij de mens. Als hij echter wél wil, gaat de Heilige Geest dit bewerken.

Maar ja, hoe krijgt een mens de Heilige Geest? Die krijgt hij door het geloof in de Zoon van God, de Heere Jezus. God heeft Zijn eigen volmaakte Zoon gestraft voor de zonde en de zonden van de mensen op het kruis van Golgotha. Wie dat gelooft, zijn zonde belijdt, ontvangt van God de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt het nieuwe leven in ons Een leven van gehoorzaamheid aan God. Dan wordt ook de liefde van God in ons hart uitgestort als vrucht van de Geest, evenals vrede die ook een vrucht van de Geest is.

Hoe komt er vrede in deze wereld? Doordat de mens gaat geloven in de Heere Jezus en Hem volgt en gehoorzaamt. Gaat leven door de Heilige Geest. De Heere

Jezus is de Vredevorst. Toen Hij na Zijn opstanding uit de dood voor de eerste keer aan Zijn discipelen verscheen, waren Zijn eerste woorden: "Vrede zij u".

Johannes 20:19 *Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen: **Vrede zij u!***

Toch wel heel bijzonder, dat de Heere Jezus hen met deze woorden begroet. De discipelen hadden Hem verlaten en Petrus had Hem zelfs verloochend, maar desondanks komt de Heere met Zijn liefdevolle begroeting: "Vrede zij u". Daaruit blijkt ook Zijn vergeving. De discipelen hoefden niet bevreesd te zijn. Jezus wil dat wij in vrede met elkaar leven en Hij alleen kan die vrede schenken. Dat heeft Hij al gezegd in:

Johannes 14:27 *Vrede laat Ik u, mijn **vrede** geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u.*

Johannes 16:33 *Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij **vrede** hebt. In de wereld lijdt u verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.*

De apostelen herhalen het in :

Efeze 2:14 *Want Hij is onze vrede,*

2 Thessalonicenzen 3:16 *En Hij, de Heere van de vrede, geve u de **vrede**, voortdurend, in elk opzicht.*

Openbaring 1:4 *Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en **vrede** van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn,*

3. GODS KONINKRIJK IS NABIJ. KONINKRIJK VAN VREDE.

De koninkrijken, landen, naties van deze wereld worden geregeerd door leiders, vorsten die aangestuurd worden door satan, de grote tegenstander van God. Hij wordt de overste van deze wereld genoemd. Daardoor is er geen vrede in de wereld. Satan wil onvrede, chaos, oorlog.

Heeft satan die macht dan? Ja, die heeft hij. Echter niet onbepakt. God gaat een einde maken aan de macht van satan. Heeft in principe hier al een einde aan gemaakt, al zien wij dat nog niet.

Op Golgotha heeft de Heere Jezus satan de kop vermorzeld.

God spreekt hierover in Zijn Woord:

Paulus zegt in Efeze 1 dat er in de volheid van de tijd een Koninkrijk van God zal komen, welke zowel in de hemel als op de aarde is.

Efeze 1:9 *Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf. 10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen van Degene, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil;*

Kolossenzen 2:15 *Hij (Jezus) heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.*

Hebreeën 2:14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,

1 Petrus 3:22 (Jezus) Die aan de rechterhand van God is, opgevaren is naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

- **Er zal een Rijk van Vrede komen, het Koninkrijk van God, met als Koning, de Zoon van God.**

De Heere Jezus, de Zoon van God, heeft hierover gesproken toen Hij op aarde was. Wat Hij daarover gezegd heeft maakt heel veel duidelijk. Dat blijkt uit Zijn onderwijs?

- **Het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Het Koninkrijk van God is in de hemel, maar het komt ook naar de aarde. Abraham en de profeten zijn al in het hemelse Koninkrijk.**

Lukas 13:28 Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het Koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. 29 En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God.

- **Om in Gods Koninkrijk te komen moet een mens opnieuw geboren worden.**

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

Markus 1:15 en Hij zei: *De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.*

Lukas 10:9 ...**Het Koninkrijk van God is nabij.**

Lukas 21:29 En Hij sprak tot hen een gelijkenis: *Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. 30 Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. 31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is.*

Het Koninkrijk van God is binnen in u.

Lukas 17:20 En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: *Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. 21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, **het Koninkrijk van God is binnen in u.***

Het Koninkrijk van God is er en komt nog. Wordt nog verwacht.

Het Koninkrijk van God is in de hemel, maar komt ook op aarde. De Heere Jezus heeft een begin gemaakt om dat Koninkrijk op aarde te vestigen. Israël zou daar een onderdeel van worden. Israël heeft echter de Koning van dat Koninkrijk tijdelijk verworpen en daarom wordt het Koninkrijk van God eerst verkondigd en aangeboden aan de volken, aan de niet-Joden. Israël komt later. Vandaar ook de vraag van de discipelen: wanneer Heere?

Markus 14:25 *Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in **het Koninkrijk van God.***

Markus 15:43 *kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, **die zelf ook het***

Koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen.

God, de Vader, heeft het Koninkrijk van God gegeven aan Zijn discipelen, Zijn apostelen en aan de gelovigen, de bruid van Christus.

Volgens de profeet Daniël zullen deze gelovigen, heiligen, heerschappij voeren over de koninkrijken van deze wereld.

Ja, zij hebben dan inmiddels een hemels lichaam gekregen, net als de Heere Jezus, en komen met Hem terug naar deze aarde om het Messiaanse Vrederijk te besturen. Wat een bijzondere toekomst voor de gelovigen.

Lukas 12:32 *Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u **het Koninkrijk te geven.***

Dit zei de Heere Jezus tegen Zijn discipelen toen Hij nog op aarde was. Zij zullen op tronen zitten en de twaalf stammen van Israël oordelen.

Wanneer worden de twaalf stammen van Israël geoordeeld?

Of is het een beoordelen? Dat deelt de Bijbel ons niet mee. We weten ook niet precies wat dat oordelen inhoudt.

Op het moment dat de Heere Jezus terugkomt, zal heel Israël bekeerd worden. Hoe gaat het dan verder in de komende duizend jaren? Worden de kinderen die in die duizend jaren geboren worden ook bekeerd? Ik denk het wel, want ze worden geboren met een zondige natuur. Zij mogen niet in het Koninkrijk van de Messias Jezus leven zonder opnieuw geboren te zijn.

Psalm 2:31 *Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.*

Lukas 22:29 *En ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, zo opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.*

Daniël 7:27 *Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.*

Handelingen 1:3 *Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.*

Handelingen 1:6 *Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?* 7 *En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,*

De Heere Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een mosterdzaadje. Een heel klein zaadje, dat uitgroeit tot een boom. Zo zal ook het Koninkrijk van God heel groot worden. Ja, de gehele aarde omvatten als de Heere Jezus terugkomt.

1Korinthe 15:24 *Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.*

Markus 4:30 *En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen?* 31 *Door een mosterdzaad dat, als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op de aarde zijn.*

Voor wie is het gemakkelijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan en voor wie

niet? Voor rijke mensen is het heel moeilijk. Maar als je wordt als een kind, groot van vertrouwen, is het gemakkelijk.

Markus 10:14 *Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulken is het Koninkrijk van God. 15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan.*

Markus 10:25 *Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.*

Het Evangelie van het Koninkrijk van God moet niet alleen aan de Joden verkondigd worden, maar ook aan de andere volken.

Lukas 4:43 *Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.*

Waaruit bestaat het Koninkrijk van God?

Romeinen 14:17 *Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.*

Waarom was het Koninkrijk van God nabij hen gekomen?

Omdat de Koning van dat Koninkrijk tot hen gekomen was, om hen het Evangelie van dat Koninkrijk te verkondigen. Het Evangelie van verlossing uit de macht van satan, van bevrijding uit de macht van het zondige eigen IK, van de zondige natuur. Het Evangelie van het opnieuw geboren worden en het ontvangen van de Heilige Geest.

Over dat Koninkrijk van Vrede is in de Bijbel, het Woord van God, geprofeteerd. De profeet Jesaja heeft dat Rijk aangekondigd en ook meegedeeld Wie dat Rijk gaat leiden. Ook de profeet Zacharia schrijft over de Koning en Zijn Rijk.

Jesaja 9:5 *Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.*

Zacharia 6:12 *en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Hĳ zal de tempel van de HEERE bouwen, Hĳ zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden*

Uit bovenstaande teksten blijkt dat de Zoon van David, de Messias, de Zoon van God, dat nieuwe Koninkrijk van God van Vrede, gaat leiden. Hij is de Koning van Israël en zal dat op een bepaald moment ook laten zien. Hij is, evenals Melchizedek in het OT , Koning van Jeruzalem, Koning van de Vrede. (Genesis 14:18)

Tijdens Zijn leven op aarde zei Jezus, de Zoon van God: “Het Koninkrijk is nabij gekomen”. Hij begint met het vormen van een bestuurslichaam voor dat Koninkrijk. Eerst uit de Joden, later ook uit de andere volken.

Het belangrijkste doel van Zijn komst naar deze wereld was echter om door Zijn leven en sterven de zondige mens te verzoenen met Zijn Vader. Daarvoor stierf Hij aan het kruis. Hij droeg de straf, onderging het oordeel in onze plaats. Hij stond

na drie dagen weer op uit de dood en heeft daarmee de dood en de satan overwonnen. Na Zijn opstanding ging Hij weer terug naar Zijn Vader in de hemel om verheerlijkt te worden. Om te zitten aan de rechterzijde van Zijn Vader op de troon. Hij laat echter Zijn discipelen niet in de steek, maar komt door de uitstorting van de Heilige Geest, in hun harten wonen. Hij zond hen de Trooster.

Zijn discipelen gaan door om leden te werven voor het (Bestuurs) Lichaam van de Heere Jezus. Zij gaan door tot het aantal bereikt is, het getal vol is dat God bepaald heeft. Door geloof, wedergeboorte en bekering kunnen mensen verzoend worden met God en deel krijgen aan het Lichaam of de Gemeente van de Heere Jezus.

Als de Gemeente van gelovigen compleet is, komt de Heere Jezus hen opnemen in de hemel en geeft hen een nieuw hemels lichaam, gelijkvormig aan Zijn verheerlijkt Lichaam.

Na de Grote Verdrukking van zeven jaren die de ongelovigen moeten ondergaan, komt de Heere Jezus terug naar deze aarde met al de gelovigen (heiligen) om Zijn Koninkrijk van Vrede op te richten. Zacharia 14:4,5: "Te dien dag zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan ...en al Zijn heiligen met Hem". Satan wordt dan duizend jaren gebonden in de afgrond. De aarde wordt gedeeltelijk vernieuwd bij de komst van de Heere Jezus. Dit Vrederijk duurt duizend jaren. Daarna vindt het laatste oordeel plaats. Vervolgens komen er een nieuwe aarde en een nieuwe hemel en het nieuwe Jeruzalem.

Tot zover dit korte overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Hierdoor ziet u hoe het duizend jarig Vrederijk een plaats krijgt in de heilshistorie.

We gaan nu zien wat Gods Woord zegt over het Koninkrijk van de vrede. Ook wel genoemd het Koninkrijk van de hemelen of het Koninkrijk van God.

ER KOMT EEN KONINKRIJK VAN VREDE.

In de Bijbel, het Woord van God, lezen we over een komend Koninkrijk van Vrede. In het boek Openbaring wordt dit rijk uitdrukkelijk genoemd, namelijk in:

Openbaring 20:6 *Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.*

Toen de Heere Jezus op aarde was heeft Hij het Koninkrijk van de hemelen, het Koninkrijk van God aangekondigd. Het Koninkrijk is nabij gekomen. Het is een Koninkrijk van vrede waar de Vredevorst het voor het zeggen heeft. Dat Koninkrijk van Vrede is door de profeten ook vele malen aangekondigd en zij hebben erover geschreven. De Joden en ook de discipelen vroegen de Heere Jezus, wanneer dat Koninkrijk opgericht zou worden. Dat weet Mijn Vader alleen, was Zijn antwoord.

4. DE PLAATS VAN DAT KONINKRIJK IN DE GESCHIEDENIS.

In welk deel van de tijd gaat dit plaats vinden?

Joodse en christelijke jaartelling:

0000 Schepping

0622 Geboorte Henoch

1056 Geboorte Noach

1723 Geboorte Abraham

3761 is 0000 Geboorte Jezus Christus

3794 is 0033 Offer en opstanding van Jezus Christus

5781 is 2020

Opname Gelovigen

Begin 7 jaar Grote Verdrukking

Einde Grote Verdrukking

Wederkomst Jezus Christus

Opsluiting satan 1000 jaren

Begin 1000 jarig Vrederijk

Laatste oordeel – einde Vrederijk

Begin nieuwe aarde en hemel

Volgens de Bijbel zal het Koninkrijk van de Vrede beginnen aan het einde van de Grote Verdrukking, bij de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde met de Gelovigen (Heiligen).

WAAR KOMT DAT KONINKRIJK VAN VREDE?

Dit Koninkrijk omvat de gehele wereld. Maar het centrum zal Jeruzalem zijn, de stad van de grote Koning. Daar zal de Heere Jezus vanuit de Tempel gaan regeren als Priester-Koning.

Zie ook Zacharia 12,13.

5. WIE GAAN MET DE KONING VAN DAT RIJK REGEREN?

In dit boek kunt u lezen over- en kennis maken met de aankondigingen van het Vrederijk en over de Messias als Koning van dat rijk, zoals beschreven door verschillende profeten. Is het belangrijk voor ons om daar kennis van te nemen? Ja, want dat Koninkrijk is er nog niet. Het is belangrijk om te weten in welke relatie de gelovigen staan met dat Vrederijk, want zij zijn de toekomstige beheerders.

De gelovigen zullen als de Heere Jezus terugkomt, als de heiligen met Hem terugkomen. Zo worden ze genoemd in Gods Woord.

Dan is het toch wel belangrijk om te weten hoe dat Koninkrijk er uit gaat zien.

Het is heel belangrijk om te weten of u er ook bij zult zijn. De Heere Jezus wil u er graag bij hebben.

De gelovigen gaan met Hem mee naar dat Koninkrijk. Zij gaan mee regeren. Zij hebben dan een hemels lichaam! De ongelovigen zijn daar niet bij. Voor hen wacht de eeuwige straf in de hel, tezamen met de duivel en de demonen.

Tenzij men zich bekeert, tenzij men opnieuw geboren wordt. Zo lang de mens leeft, is een nieuwe geboorte mogelijk. Ga in gebed naar de Heere Jezus en erken dat u Hem nodig hebt.

Erken dat u een zondaar bent.

“Komt tot Mij allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven”, zegt de Heere Jezus.

In de Bijbel staan heel veel teksten die betrekking hebben op het Koninkrijk van God. Met name in het Oude Testament. Het is dus geen bijzaak, maar een heel belangrijk onderwerp. Waarom?

Omdat dit het Koninkrijk is voor al degenen die wedergeboren zijn. Mensen, die God de Vader, en de Heere Jezus, Zijn Zoon, hebben lief gekregen. Dit Koninkrijk wordt eerst zichtbaar in het Vrederijk, met als Koning de Heere Jezus. Daarna gaat dit Koninkrijk over in het Koninkrijk van God. In een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Het is ook het Koninkrijk van de hemelen. De heiligen zullen, met de hemel als thuisbasis, met de Heere Jezus regeren in Zijn Vrederijk. De Gemeente is het Lichaam van de Messias, bestaande uit Joden en niet-Joden, ontstaan na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag.

Daniël 2: 44 *Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,*

6. WAT GEBEURT ER MET HET JOODSE VOLK, MET ISRAËL?

Israël is het land, gegeven aan het Joodse volk. Israël is door God uitgekozen om Zijn Volk te zijn. Het is Gods oogappel.

Israël is inmiddels met ca. 6 miljoen Joden terug in het land. De staat is opgericht op 14 mei 1948. Drie jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een groot wonder van God. Jeruzalem is in 1967 heroverd op de bezetters.

Genesis 12:2 *Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.*

Deuteronomium 32:8 *Toen de Allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen Hij de mensenkinderen van elkander scheidde, heeft Hij de grenzen der volken vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. 9 Want des HEREN deel is zijn volk, Jakob het Hem toegemeten erfdeel. 10 Hij vond hem in een land van steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel.*

Zacharia 2:8 *Want, zo zegt de HERE der heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u geplunderd hebben - want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan.*

Het Joodse volk zal bekeerd, opnieuw geboren worden op het moment dat de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde om het Koninkrijk op te richten en om Israël te bevrijden van haar vijanden.

Zacharia 12:8 *Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht. 9 **Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.***

Zacharia 12:10 *Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo;*

7. WAT GEBEURT ER MET DE ANDERE VOLKEN?

Als de Heere Jezus terugkomt, worden de vijanden van Israël vernietigd. Deze strijd zal plaats vinden in het nieuwe dal van Josafat, nabij Jeruzalem.

De profeet Zacharia deelt ons dat mee.

Zacharia 12:2 *Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.*

Bij Zijn komst wordt ook opnieuw de Geest van de genade en van de gebeden over het Joodse volk en de volken uitgestort. De bedekkingen worden door de Heere weggenomen. Het Joodse volk gaat rouw bedrijven over haar zonden en over het feit dat ze de Heere Jezus verworpen hebben en gaat zich bekeren. Zij erkent de Heere Jezus als haar Messias en Koning, waardoor ook zij zalig moeten worden.

Zacharia 14:3 *Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;*

De volken moeten ook buigen voor de Koning van Israël, de Heere Jezus. De bedekking van de volken zal worden weggenomen. De volgende teksten spreken daarover.

Jesaja 2:2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: **Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.** Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Jesaja 25:6 De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. 7 **En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluiert is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.** 8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

In de profetieën wordt niet altijd een duidelijk onderscheid aangegeven tussen het Koninkrijk van God op deze aarde of op de nieuwe aarde.

Zo staat in Jesaja 25:8 dat Hij de dood voor altijd zal verslinden.

Dat heeft de Heere Jezus in principe al gedaan door Zijn opstanding uit de dood. Op de nieuwe aarde zal er geen dood meer zijn. In het Messiaanse Vrederijk echter nog wel. Dit weten we uit een andere tekst in de Bijbel.

Daniël 7:27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, **en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.**

Micha 4:1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken.

Zacharia 8:20 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen: Laten we meteen gaan om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om de HEERE van de legermachten te zoeken; ik zal ook gaan. 22 **Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen.** 23 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

Zacharia 14:9 *De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.*

8. WANNEER KOMT DAT VREDERIJK?

Het eerstvolgende heilsgebeuren dat voor de deur staat is de opname van de gelovigen. Daarna volgt de Grote Verdrukking voor de ongelovigen. Aan het einde van de Grote Verdrukking komt de Messias Jezus terug om Zijn volk Israël te bevrijden van haar vijanden en het Koninkrijk van de Vrede op te richten.

Hij komt terug als Koning van Israël. Daartoe was Hij door Zijn Vader bestemd en de profeten van Israël hebben dat vele malen bevestigd. Hij is de eeuwige Zoon van David. Boven het kruis was geschreven: JEZUS DE NAZARENER, DE KONING VAN DE JODEN. Zijn Koninkrijk zal een eeuwig Koninkrijk zijn. Dus niet van duizend jaren, maar eeuwig.

De verschijning van de Heere Jezus in het Oude Testament in de Persoon van Melchizedek toont dat duidelijk aan. Hij was de Koning van Salem, de Vredevorst, de Koning der Gerechtigheid. Hij bracht brood en wijn. Symbolen van het lichaam en het bloed van de Heere Jezus (Heilig Avondmaal). Hij was naar de mens uit het geslacht van David en Salomo, koningen van Israël. Salomo (vredevorst), een type van de Heere Jezus. Onder zijn bewind waren er geen oorlogen.

2 Samuel 7:16 *Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 17 Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.*

Lukas 1:31 *En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. 32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en **aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.***

Toen de Heere Jezus op aarde was sprak Hij over het Koninkrijk der hemelen dat nabij gekomen was.

De gelovigen komen met de Heere Jezus terug. Zij hebben echter een hemels lichaam gekregen en komen dus niet op deze aarde wonen. Dit in tegenstelling met het Joodse volk, dat wel op deze aarde blijft wonen en een leidende rol krijgt in het besturen van de volken.

9. BIDDEN OM DE KOMST VAN HET KONINKRIJK.

De Heere Jezus zegt dat we voor de komst van dat Koninkrijk moeten bidden:

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede.

Deze drie gebeden zullen verhoord worden tijdens het Messiaanse Vrederijk en in de nieuwe hemel, op de nieuwe aarde en in het nieuwe Jeruzalem.

Dan zal de Naam van God worden geheiligd, geëerbiedigd, geprezen, lof gezongen. Dan zal ieder mens de wil van God doen.

10. CHRISTENEN DIE NIET GELOVEN IN HET VREDERIJK.

Er zijn vele christenen, die niet geloven dat er een duizendjarig Vrederijk komt. Zij zijn kortweg gezegd van mening, dat je de teksten die daar over gaan symbolisch moet opvatten. Het zogenaamde Vrederijk zou al begonnen zijn met de opstanding van de Heere Jezus en satan zou ook al vanaf die tijd gebonden zijn.

Dit boek toont, door de vele Bijbelteksten die daar op betrekking hebben, aan dat er een Vrederijk zal komen. God heeft dit door middel van verschillende profeten laten aankondigen en wel op een zodanige wijze, dat het onmogelijk is deze Woorden van God symbolisch op te vatten. De Heere Jezus heeft er vele malen over gesproken.

ONGELOOF ONDER GELOVIGEN

Jezus sprak:

Johannes 8:34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig. 36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. 37 Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u geen plaats krijgt.....44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; 11 Die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.

Veel gemeenten en kerken willen ook een onderdeel van de wereld zijn.

Men gelooft niet meer letterlijk alles wat in Gods Woord staat.

Jezus zegt echter: “Blijft in Mij. Blijft in Mijn Woord!”

Waarom wil men de Heere Jezus en Zijn Woord niet gehoorzamen? De Joden wilden het in Jezus' dagen ook niet. Waarom niet? Omdat ze de duivel, de satan als vader hadden.

Ongeloof is een werk van de duisternis.

Gelovigen moeten breken met de werken van de duisternis. Geen compromis sluiten.

De religieuze Schriftgeleerden en Farizeeën stenigden Stephanus, een discipel van Jezus. Hij citeerde letterlijk Gods Woord en hield hen de Waarheid voor, maar zij knarsetandden en doodden hem.

De terugkeer van Israël is toch niet symbolisch?

De bekering van Israël is toch niet symbolisch?

De vernietiging van de vijanden van Israël is toch niet symbolisch?

Wat is de diepste oorzaak dat veel christenen het Woord van God niet letterlijk nemen? Waarom toch niet? Waarom de ene tekst wel letterlijk nemen en de andere niet? Zijn dat dezelfde mensen die ook niet geloven dat God de Schepping in zes dagen gemaakt heeft? Die niet geloven dat er een nieuwe aarde, een nieuwe hemel en een nieuw Jeruzalem komt? Ik weet dat er zulke mensen zijn. Voor hen geldt de waarschuwing van de Heere Jezus in Openbaring 22 dat we niets aan het Woord mogen toedoen en er niets van af mogen doen.

11. WAT IS HET KONINKRIJK VAN DE HEMELEN?

Het Koninkrijk van de hemelen wordt ook wel het Koninkrijk van God genoemd o.a. door Lukas.

De Heere Jezus onderscheidt twee Koninkrijken. Het Messiaanse Koninkrijk, waar Jezus Zelf Koning wordt en dat aan het einde, na duizend jaren, overgaat in het Koninkrijk van Zijn Vader. Dat wordt dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

HET KONINKRIJK VAN DE HEMELEN IS ZICHTBAAR.

Het Koninkrijk wordt zichtbaar in de Gemeente van de Heere Jezus, een geestelijk Koninkrijk. Dat wordt ook genoemd het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde:

Kolossenzen 1:13 *Dit wordt zichtbaar in het duizend jarig Vrederijk. Een aards Koninkrijk met hemelse trekken en in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde en in het nieuwe Jeruzalem. Een combinatie van een aards en een hemels Koninkrijk.*

Gods Koninkrijk is overal waar God als Koning wordt beleden door mensen. Een Koninkrijk bestaat uit een Koning met onderdanen. Een Koninkrijk zonder onderdanen is geen Koninkrijk. Voor het voortbestaan van het Koninkrijk is het wel noodzakelijk dat er geen bewoners binnen komen die een gevaar zouden kunnen vormen voor het voortbestaan.

ER MOGEN GEEN VIJANDEN VAN DE KONING BINNEN KOMEN.

Ook geen zogenaamde neutrale mensen. Want die kunnen gemakkelijk tot vijanden worden. De Koning is gebaat bij trouwe, gehoorzame onderdanen, die Hem

liefhebben. Het Koninkrijk is in de hemel, maar ook al op de aarde, hoewel dat alleen geestelijk van karakter is. In de hemel wordt Zijn Koningschap geroemd en bezongen. Op aarde ligt dat anders. Het begon eerst goed, maar de mens werd ongehoorzaam aan God. Maar het zal weer goed komen.

Gods heerschappij zal over heel Zijn schepping openbaar worden in het komende Messiaanse Vrederijk.

Zijn Koninkrijk zal een eeuwig Koninkrijk zijn, en alles wat onder Zijn heerschappij leeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

God zal Zijn Koningschap vestigen op aarde. Er komt een tijd dat hemel en aarde weer verbonden zullen zijn tot Gods Koninkrijk. Met de eerste komst van de Heere Jezus naar deze aarde is daar een duidelijk begin mee gemaakt.

12. DE HEERE VAN DE LEGERMACHTEN.

Voordat wij beginnen met het bespreken van de teksten, is het goed om te weten wie er bedoeld wordt met HEERE van de Legermachten of HEERE der Heerscharen (SV) in het Oude Testament.

Hoe groot zijn die legermachten? Voor Gods troon kunnen zich miljoenen engelen opstellen.

Daniël 7:10 *Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.*

Duizendmaal duizenden is minstens $1000 \times 2000 = 2.000.000 = 2$ miljoen. Tienduizend maal tienduizenden is minstens $10.000 \times 20.000 = 200.000.000 = 200$ miljoen. Eén engel is in staat om een menselijk leger van 185.000 man uit te schakelen (Jesaja 37:36).

Uit deze aantallen kunnen we afleiden hoe groot de macht is van dit hemelse leger. Wanneer de Heere Jezus in heerlijkheid verschijnt op deze aarde, komt Hij als de HEERE van de Legermachten, gevolgd en vergezeld door de hemelse legers. Hierover lezen we in Openbaring 19. De in vers 11 genoemde ruiter op het witte paard, is de Heere Jezus. Hij is de Koning der koningen en de Heere der heren.

Openbaring 19:11 *En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zit, heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.*

Openbaring 19:14 *En de legers die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, bekleed met wit, rein, fijn linnen.*

Openbaring 19:15 *En uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties slaat. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God de Almachtige.*

Openbaring 19:16 *En Hij heeft op zijn kleet en op zijn heup een geschreven naam: **Koning van de koningen en Heere van de heren.***

ALLE ENGELN KOMEN MET DE ZOON DES MENSEN MEE.

Mattheüs 25:31 *Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en **alle engelen met Hem**, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid;*

13. ALLE HEILIGEN KOMEN MEE

Zacharia 14:5 *Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!*

Aan de uitbreiding en vrede van Zijn heerschappij zal geen einde komen. Maar het is toch een duizendjarig Vrederijk? Ja, dat is waar, maar het duizend jarig Vrederijk gaat over naar het Koninkrijk van God op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Dus gaat het door tot in eeuwigheid.

In het Vrederijk van Koning Jezus zal Hij regeren op de berg Sion in Jeruzalem volgens de profeet Jesaja (24:23). De profeet noemt Hem de HEERE van de legermachten.

Jesaja 9:6 *Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.*

Jesaja 24:23 *De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.*

Jesaja 28:5 *Op die dag zal de HEERE van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor de rest van Zijn volk,*

Jesaja 28:29 *Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.*

De profeet Jesaja zegt:

Jesaja 8:13 *De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking.*

14. HOE KOMT DE HEERE JEZUS TERUG?

Wél, op dezelfde manier als Hij is weggegaan. Hij vertrok vanaf de Olijfberg en zal ook op de Olijfberg terugkomen.



© Henk Schipper

Handelingen 1: 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. **10** En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, **11** die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, **zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.** **12** Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

Zacharia 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

15. TOT WIE SPREEKT GOD?

Door middel van de Bijbel, het Woord van God, spreekt God tot alle mensen, groot en klein, arm en rijk, slechte en goede mensen. Allen mensen die Hij geschapen heeft naar Zijn beeld. Geschapen heeft met de bedoeling dat ze Hem en de naaste zouden lief hebben en Hem eren boven alles.

Waarom doet God dat?

Omdat Hij niet wil dat mensen eeuwig verloren gaan, eeuwig bij satan in het verderf terecht zullen komen, eeuwig wroeging zullen krijgen.

Waarom komen ze daar dan terecht? Zij komen daar, omdat ze God niet willen gehoorzamen. God en de naaste niet willen lief hebben. Zichzelf liefhebben boven alles. Het eigen Ik is de grootste afgod van de mens.

Om die straf te ontgaan heeft God Zijn Zoon laten kruisigen om de zonde van de mensheid te verzoenen, door middel van het vergoten bloed van het Lam van God. Om dit te verkrijgen zullen alle mensen Gods voorwaarden moeten aanvaarden.

Het probleem is echter, dat hoewel die voorwaarden niet zwaar zijn, tóch veel mensen die voorwaarden niet willen accepteren.

“Mijn last is licht en Mijn juk is zacht”, zegt de Heere Jezus. Hoe komt het dat men Gods voorwaarden niet wil aanvaarden? Dat komt omdat we volgens Zijn voorwaarden moeten erkennen dat we gezondigd hebben tegen een heilig God. Men moet zich overgeven aan Hem en Hem op de troon van zijn of haar hart laten plaats nemen. Hij mag het voor het zeggen hebben in mijn leven. Dat wil de mens

van nature niet. Dat kunnen we ook niet. Want daarvoor is een nieuwe geboorte nodig. Anders gezegd: Met Christus sterven en opstaan in een nieuw leven met Hem. Die nieuwe geboorte wil God echter graag geven na belijdenis van zonde en schuld. We vinden hiervan vele voorbeelden in de Bijbel: *“O God, wees mij arme zondaar genadig!”*

Gods antwoord: *“Al wie de Naam des Heeren aanroept, zal zalig worden”.*

16. TEKSTEN IN HET OUDE TESTAMENT.

We gaan nu over tot het verklaren van de teksten in het Oude Testament die betrekking hebben op:

- **het Koninkrijk van de Vrede,**
- **het Koninkrijk van God,**
- **het Koninkrijk van de Hemelen.**

De teksten zijn zoveel mogelijk weergegeven in de volgorde van de Bijbelboeken. Omdat ik ben uitgegaan van de teksten in de chronologische volgorde van de Bijbelboeken, komen er allerlei aspecten van het Vrederijk aan de orde. Die teksten geven echter niet altijd een chronologische volgorde van de gebeurtenissen weer. Die is ook niet aan te geven, omdat verschillende gebeurtenissen bijna gelijktijdig plaats vinden. Bijvoorbeeld bij de komst van de Heere Jezus gebeurt er heel veel in zeer korte tijd. Het is ook niet belangrijk wanneer iets plaats vindt op welke dag, maar wel dat het plaats vindt en allerlei aspecten daarvan zichtbaar worden. Door hiervoor te kiezen, komen veel aspecten aan de orde, maar sommige meer dan eens. Dit komt omdat de HEERE er door meerdere profeten over gesproken heeft met Zijn volk. Deze uitspraken komen met elkaar overeen. Daaruit kunnen we ook opmerken hoe belangrijk de HEERE dit onderwerp vindt. Het is een heel belangrijk onderdeel van Zijn heilsplan met Israël en de volken.

Voor de uitleg van de teksten heb ik gekozen voor een korte toelichting. Gemakkelijk leesbaar. Soms uitgebreid met iets meer informatie. De basis tekst heeft een grijze ondergrond. Het einde van die perikoop wordt aangegeven door een streep.

De Messias zal uit de stam van Juda geboren worden.

- Hem zullen de volken gehoorzamen.
- Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk.
- Hij is de ware Wijnstok. Wijn is het aangewezen symbool van Zijn bloed, dat inderdaad ware drank is, vergoten voor zondaars, en toegepast door het geloof.
- Alle zegeningen van Zijn evangelie zijn als wijn en melk, zonder geld en zonder prijs verkrijgbaar, waartoe elke dorstige ziel uitgenodigd wordt, (Jesaja 55:1).

Genesis 49:8 *Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. 9 Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? 10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. 11 Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. 12 Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk.*

Joël 3:18 *Te dien dage zal het geschieden, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Juda van water zullen stromen; een bron zal ontspringen uit het huis des HEREN en zal het dal van Sittim drenken.*

Openbaring 7:14 *...zij hebben hun kleding gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het Lam.*

Ja, Juda was de uitverkoren stam waaruit de Messias, de Verlosser van Israël geboren zou worden. Bij zijn geboorte jubelde Lea: "Ditmaal zal ik de Heere loven!" Wat

een tegenstelling met de drie oudste zonen van Jakob. Juda krijgt het eerstgeboorte recht dat de eerste drie door hun wangedrag niet mochten en konden ontvangen. Juda kreeg de eerste plaats onder zijn broers. Dezen zullen hem zelfs loven en zich voor hem neerbuigen. Zo zal ook in het Vrederijk van de Messias alle knie zich voor Hem buigen. De volken zullen Hem gehoorzamen in het Vrederijk van de Koning van Israël, de volmaakte Lover van God. Juda betekent God loven. Met Silo wordt de Messias bedoeld. Daar zijn de meeste uitleggers het wel over eens. De verwijzing in vers 11 naar de jonge ezel zou kunnen duiden op de intocht van de Messias in Jeruzalem op een ezel. Dit is een profetische uitspraak van Jakob.



- **Israël zal veilig wonen. Zonder vijanden!**
- **Israël zal door de Heere verlost worden.**
- **Vijanden zullen zich geveinsd onderwerpen.**

Wanneer wordt dat zichtbaar? Dat wordt zichtbaar aan het einde van het duizendjarig Vrederijk. De duivel wordt dan voor een kleine tijd ontbonden en weet nog veel mensen achter zich te krijgen om op te trekken naar Jeruzalem om Koning Jezus aan te vallen. Dat loopt voor de duivel en de zijnen niet goed af. Maar uit deze actie blijkt wel de geveinsdheid van veel mensen in het Vrederijk.

Wie onderwerpen zich echt? Dat zijn degenen die de Woorden van de Heere Jezus ter harte genomen hebben:

Deuteronomium 33:26 *Niemand is er als God, Jesjurun ! Hij rijdt op de hemel om u te helpen, en in Zijn majesteit op de wolken. 27 De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit, en zegt: Vaag hem weg! 28 Israël zal veilig wonen en alleen; het oog van Jakob zal gericht zijn op een land van koren en nieuwe wijn; ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. 29 Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? U bent een volk dat door de HEERE verlost is. Hij is een schild en een*

hulp voor u, Hij is uw majesteitlijke zwaard; daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult hun hoogten betreden!

Markus 8: 34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. 36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? 37 Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.

Wat bedoelt de Heere Jezus met een overspelig en zondig geslacht? Wie zijn dat? Dat zijn alle mensen die niet in God geloven, die niet in de Heere Jezus geloven. Die de wereld liefhebben en alles wat in de wereld is. “Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we”.

Het Joodse volk is letterlijk de vrouw van God. Het huwelijk werd gesloten bij de Sinaï. Israël werd ontrouw door andere goden na te gaan volgen en te dienen. Zij verbraken van hun kant de gelofte. Zij bedreven overspel. Maar God werd niet ontrouw aan Zijn volk, omdat Hij bij Zichzelf gezworen had. Vergelijk de geschiedenis van Hosea. Hosea die een overspelige vrouw moest trouwen. God zal Israël opnieuw aannemen, trouwen.



- **De Messias zal uit Israël geboren worden.**
- **De Messias zal vanuit Israël de wereld regeren.**

Numeri 24:7 Water stroomt uit zijn emmers, zijn zaad krijgt veel water; zijn koning wordt boven Agag verheven en zijn koningschap verheft zich. 8 God heeft hem uit Egypte

geleid; Hij is hem als de hoorns van een wilde os. Hij zal heidenvolken, zijn tegenstanders, verslinden; hun beenderen zal hij breken, en met zijn pijlen doorboren...¹⁷ Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. ¹⁸ Edom zal zijn bezit zijn en Seir zal bezit van zijn vijanden zijn, maar Israël zal kracht uitoefenen. ¹⁹ Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen.

Bileam, een valse profeet, ingehuurd om het volk van God te vervloeken, moest de woorden profeteren die God hem in de mond legt. Ook hieruit blijkt weer dat God alle macht heeft, óók over de valse profeten. In deze profetie, profeteert hij over de komst van de Messias. Hij profeteert ook over het toekomstig bezit van het land Israël, dat gerealiseerd zal worden in het Messiaanse Vrederijk.



- **De Heere Jezus zal recht spreken over de gehele wereld.**

1 Samuël 2:10 *Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen donderen. De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde; Hij zal Zijn Koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen.*

De HEERE zal rechtspreken over de einden van de aarde. Dat zal plaats vinden aan het einde van het duizend jarig Vrederijk. Maar de Heere Jezus zal ook recht spreken tijdens Zijn regering. God, de Vader, geeft sterkte aan Zijn Zoon, de Koning en verhoogt de hoorn van Zijn Gezalfde. De Heere Jezus krijgt alle macht in de hemel en op de aarde. Zijn heiligen hebben de hemel als thuis en mogen straks met hun Meester de aarde regeren. Op de aarde is Jezus, Koning van Israël en van de volken.

De hoorn opheffen duidt op volmaakte kracht. Mooi dat de HEERE Hanna zo doet profeteren en gebruikt in Zijn dienst. Voor alle duidelijkheid: Hanna onderwijst niet,

zij profeteert. Zij geeft de Woorden door die zij van de HEERE ontvangen heeft.



- **Het Koningschap van de eeuwige Zoon van David.**
- **Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen.**
- **Salomo, de zoon van David mag voor de HEERE een huis, een tempel bouwen.**
- **Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Dit wijst heen naar de Heere Jezus, Zoon van David, Zoon van God.**

2 Samuël 7:12 *Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. 13 Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. 14 Ik zal hem tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. 15 Maar Mijn goe-dertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb. 16 Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 17 Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David.*



- **Volken onder de heerschappij van de Messias.**
- **Kus de Zoon opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt.**

Dat betekent, heb de Zoon lief. De Zoon heeft u lief, want Hij heeft Zijn leven gegeven om u te redden van het eeuwig verderf in de hel. Beantwoord die Goddelijke liefde, anders gaat u eeuwig verloren.

- **Vijanden worden vernietigd.**

Bent u een vijand van de Heere Jezus of een vriend? Ieder mens moet kiezen. Neutraliteit bestaat niet. De Heere Jezus is daar heel duidelijk over. Hij zegt: “Wie niet vóór Mij is, die is tegen Mij.” Dus niet kiezen betekent tegen Jezus zijn.

- **Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!**

Welzalig, dat betekent voor eeuwig gelukkig. Wie wil dat niet zijn? Nu is dat mogelijk voor iedereen. God wil dat alle mensen zalig worden. Echter wel op Zijn voorwaarden. Ik heb dat al vaker gezegd in dit boek, maar het is van levensbelang. Eeuwig gelukkig of eeuwig ongelukkig. De voorwaarden zijn niet zwaar. Veel mensen vinden die voorwaarden echter wel moeilijk.

Als men kiest voor de Heere Jezus, tot Hem de toevlucht neemt, dan moet je sterven aan je eigen zondige IK, Hem de eerste plaats geven in je leven. Dat is best moeilijk. Te moeilijk? Ga dan naar Hem en vertel Hem je probleem. Hij kan alles nieuw maken. Hij kan het nieuwe leven geven, het eeuwige leven. Als Hij dat doet word je geestelijk opnieuw geboren. De Heilige Geest komt dan in je hart wonen. Probeer het maar! Vergeet niet eerst je zonde te erkennen en te belijden!

Hij reinigt je van alle zonde door Zijn kostbaar bloed, vergoten op Golgotha en verzoent je met de Vader.

Psalm 2:6 *Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. 9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. 10 Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. 11 Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. 12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn*

slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!



- **Alle volken zullen zich bekeren in het Vrederijk.**
- **De Heere Jezus zal Koning worden over heel de aarde.**
- **De bedekking zal worden weg genomen.**

In het Vrederijk wil de Koning geen vijanden, geen onbekeerde onderdanen hebben. Aardse koningen hebben ook niet graag vijanden in hun nabijheid in hun land.

Dat alle volken zich zullen bekeren. Wanneer gaat dit gebeuren?

Dit gaat gebeuren als de HEERE Jezus terugkomt. Dan zal de bedekking die er ligt over Jood en heiden worden weggenomen. Dat staat in:

Jesaja 25:7 *En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluiert is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.*

Zacharia 14:9 *De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.*



- **De Messias zal heersen over de volken.**
- **Het nageslacht van Israël zal Hem dienen.**

Oók het nageslacht van Israël zal zijn Koning dienen. Dat is wel heel belangrijk. Want in de huidige tijd zien we vaak dat de kinderen niet het geloof van de ouders delen. De kinderen en kleinkinderen kiezen soms eigen wegen, die hen niet bij de Heere brengen maar er verder vanaf leiden. Ieder kind en kleinkind moet zelf kiezen, vóór of tegen God. Ook het als baby gedoopt zijn, maakt hen niet zalig. Het is dan ook een bijzondere genade als alle kinderen wedergeboren worden. Dat gaat in het Vrederijk gebeuren.

Psalm 22: 28 *Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren:*

alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken.30 Alle groten zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken. 31Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. 32 Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.



- **Israël zal de wereld gaan leiden.**

Het Messiaanse Vrederijk zal vanuit Jeruzalem bestuurd worden. Met de Heere Jezus als Koning. Mensen uit Israël zullen tot vorsten, leiders, worden aangesteld.

- **De volken zullen U eeuwig loven.**

Dat zijn de volken die echt tot bekering zijn gekomen. Dus niet de geveinsden. Deze volken gaan ook mee naar het eeuwig Koninkrijk van God, de Vader. Hoe dit allemaal in de praktijk zal gaan verlopen, is niet bekend. Maar het zal ongetwijfeld een volmaakt proces zijn.

***Psalm 45: 17** Uw zonen zullen de plaats van Uw vaders innemen; U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde 18 Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties; daarom zullen de volken U loven, voor eeuwig en altijd.*



- **De Heere Jezus Koning over heel de aarde.**
- **Israël krijgt haar erfelijk bezit terug.**

Dat bezit had de HEERE tijdelijk aan anderen gegeven omdat Israël, het Joodse volk, niet meer de HEERE wilde dienen, maar zichzelf en de afgoden. Bij de terugkomst

van de Heere Jezus en na haar bekering krijgen zij het land weer terug, dat hun door de HEERE destijds was beloofd en dat ze ook in bezit gehad en bewoond hebben.

Jeremia 3:19 *Ik had wel gezegd: Hoe kan Ik u tot kinderen maken en u een begerenswaardig land geven, het sierlijke erfelijk bezit van de heidenvolken? Ik zei: U zult tot Mij roepen: Mijn Vader, en u zult zich van achter Mij niet afkeren*

- **De Gemeente, de Bruid van de Heere Jezus, krijgt geen erfenis op aarde, maar een erfenis in de hemel.**

1 Petrus 1:3 *Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.*

De kaart is overgenomen van Yigal Levin, "Numbri 34:2-12, The Boundaries of the Land of Canaan and the Empire of Necho," JANES 30 (2006), 59 Land in bezit en bewoond.

Land van Israel volgens Numeri en Ezechiël
-rode lijn is volgens Numeri
-blauwe lijn is volgens Ezechiël



Psalm 47:2 *Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. 3 Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. 4 Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt natiën onder onze voeten. 5 Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad. Sela 6 God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. 7 Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen, 8 want God is Koning over heel de aarde; zing psalmen met een onderwijzing. 9 God regeert over de heidenvolken; God zit op Zijn heilige troon. 10 De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham; want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven!*



- **Israël verheugd over haar terugkeer.**

Dit is nog profetisch, want Israël is nu nog maar gedeeltelijk terug in het land en die blijdschap is ook nog niet zichtbaar. Die zal straks zeker haar deel worden, als heel Israël bekeerd, zalig, zal zijn. De grote meerderheid van degenen die nu al teruggekeerd zijn, leven in een onbekeerde staat. De grootste meerderheid gelooft niet in God en zeker niet in de Messias. Israël is een land waar duizenden baby's in de moederschoot worden gedood, waar 14.000 prostituees leven en werken, homoparades worden gehouden. Het is nog steeds een hardnekkig volk met een regering die tegen zichzelf verdeeld is. Een stabiele regering komt met moeite tot stand, vanwege de veelheid van meningen, eigen gelijk willen halen, op eigen voordeel uit zijn. Het volk blijkt helaas nog niet veel geleerd te hebben van de vele beproevingen en het vele lijden waar ze doorheen zijn gegaan. Slechts 1 á 2 % van alle Joden kent de Heere Jezus als zijn/haar Zaligmaker.

Vele Joden zijn ongelovig, seculier, en de orthodoxe Joden zijn in het algemeen zeer vijandig gezind ten opzichte van Messias belijdende Joden. Net als in de tijd van de Heere Jezus, toen Hij op aarde was.

Maar er is hoop. Als de Heere Jezus terugkomt, zullen alle dan levende Joden be-

keerd worden tot de levende God en tot Zijn Zoon, de Heere Jezus.

Psalm 53:7 *Och, dat Israëls volkomen verlossing uit Sion kwam! . Wanneer God de gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal verblijd zijn.*



- **De Messias zal eeuwig Koning zijn.**

Eeuwig zal Hij tronen voor Gods aangezicht.

Deze profetie gaat duidelijk over Davids grote Zoon, de Heere Jezus. Hij zal niet alleen Koning zijn in Zijn Vrederijk, nee, ook daarna in het Koninkrijk van God, Zijn Vader, zal Hij eeuwig Koning zijn en blijven, (1 Korinthe 15:28).

Psalm 61:6 *Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord; U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen. 7 U zult dagen toevoegen aan de dagen van de Koning, zijn jaren duren voort als van generatie op generatie. 8 Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Beschik goedertierenheid en trouw, dat die Hem beschermen.*



- **Alle mensen worden ver- of beoordeeld door de Heere.**

Wanneer zullen alle mensen (vlees) tot de Heere Jezus komen?

Dat zal zijn op de laatste oordeelsdag, aan het einde van het Messiaanse Vrederijk. Dan zullen ook de ongelovigen opstaan uit de dood en door de Heere Jezus geoordeeld worden. De gelovigen worden niet geoordeeld, ook niet veroordeeld, maar beoordeeld. Hun daden worden beoordeeld en hun beloningen vastgesteld. Een noodzakelijk, door de HEERE bepaald en aangekondigd, proces.

Psalm 65:3 *U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.*



- **Alle volken zullen God loven.**
- **De volken zullen zich verblijden over het rechtvaardig oordeel van God.**

In deze profetische tekst zitten naar mijn mening twee dimensies. De volken zullen God loven op de aarde, in het Messiaanse Vrederijk. Maar zij zullen ook God loven op de nieuwe aarde. De Heere Jezus zal alle mensen rechtvaardig oordelen. Wie mag doorgaan naar het Koninkrijk van God, de Vader, op de nieuwe aarde, en wie gaat met satan, naar de hel, de poel van vuur en zwavel?

Psalm 67: 2 *God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela 3 Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. 4 De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. 5 De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen; de natiën op de aarde zult U leiden. Sela 6 De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. 7 De aarde heeft haar opbrengst gegeven; God, onze God, zegent ons. 8 God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.*



- **De vijanden van God komen om.**

Als de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde, gaat Hij eerst Zijn vijanden en de vijanden van Israël verdrijven en/of vernietigen. Aan het einde van het duizendjarig Vrederijk, tijdens het laatste oordeel, worden al Gods vijanden veroordeeld tot de hel.

- **De rechtvaardigen verblijden zich en springen op van vreugde.**

Zij die rechtvaardig, die wedergeboren zijn, gaan naar het eeuwig koninkrijk van God,

op de nieuwe aarde. Dan zullen ze zich verblijden en van vreugde opspringen omdat ze eeuwig hun God en Zaligmaker op volmaakte wijze kunnen loven en prijzen.

Psalm 68:2 *God staat op, Zijn vijanden worden overal verspreid; wie Hem haten, vluchten voor Zijn aangezicht. 3 U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt; zoals was smelt voor vuur komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. 4 Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. 5 Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.*



- **Het heerlijk Vrederijk van Koning Jezus.**
- **Alle koningen en volken zullen Hem dienen.**

Psalm 72 is een Psalm die heel veel informatie geeft over het Messiaanse Vrederijk dat komende is voor Israël en waarin de volken mogen delen. In dit zogenaamde gebed voor Salomo gaat het over Koning Jezus. Het is een Messiaanse Psalm. Ik begrijp niet dat er mensen zijn, die alle aspecten van het Vrederijk die hier beschreven staan, symbolisch, geestelijk willen verklaren. In het Vrederijk wonen in Israël wedergeboren mensen. Het is een echte theocratie onder leiding van Koning Jezus. De rechtvaardige zal tot bloei komen. Dat is een wedergeboren iemand. Hij komt hier tot bloei omdat Zijn Heiland nabij is en allen bestuurt en hen onderwijst. Terwijl satan in die tijd gebonden is. Wat een zegen zal dat zijn.

- **Hij zal de ellendigen van het volk recht doen.**
- **Zijn Naam zal eeuwig blijven.**
- **In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen.**
- **De God van Israël doet wonderen, Hij alleen.**

Zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant.

Er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Het houdt dus een keer op. Wanneer is de zon er niet meer? Dat zal zijn op de nieuwe aarde. Dan zal God tot een eeuwig Licht zijn. Dan zijn er geen zon en maan meer. Dit lezen we in onderstaande teksten.

Psalm 72:1 O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. 2 Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw ellendigen met recht. 3 De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid. 4 Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen van de arme verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. 5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. 6 Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. 7 In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. 8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. 9 De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het stof oplikken. 10 De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. 11 Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen. 12 Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft. 13 Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. 14 Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in Zijn ogen. 15 Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal voortdurend voor Hem bidden, de hele dag zal men Hem zegenen. 16 Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. 17 Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen. 18 Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen. 19 Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen.

Openbaring 22:5 *En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.*



- **Goedheid, trouw, vrede en eer in het Vrederijk.**
- **Gerechtigheid en vrede is bij Hem.**

Wat houdt de gerechtigheid van de Heere Jezus in? Wat betekent dit voor Zijn gelovigen? Dat betekent dat de Heere Jezus gerechtigheid verworven heeft voor mensen die in ongerechtigheid geboren zijn en door de Vader aan Hem gegeven zijn. Hij heeft de gerechtigheid tot stand gebracht door Zijn dood aan het kruis en door Zijn opstanding. De gerechtigheid van Christus wordt de gelovige gratis (om niet) toegerekend door het geloof. Dat betekent dat God zó naar ons kijkt, alsof wij nooit gezondigd hebben. Abraham is daarin ons voorbeeld. *“Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend”*, Romeinen 4:9.

“Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus”, Romeinen 5:1.

Wij zijn verzoend met God door het vergoten bloed van de Heere Jezus.

- **Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen.**

Wie vrezen de HEERE? Wie is Godvrezend?

De HEERE noemt in Zijn Woord alleen Abraham en Job Godvrezend. Waarom was Abraham Godvrezend?

Abraham was Godvrezend, omdat hij de HEERE op de eerste plaats had staan in zijn leven. De wil van de Heere was belangrijker voor hem dan de liefde voor zijn zoon Isaak. Hij was gehoorzaam aan Gods opdracht. En geloofde tegelijkertijd Gods

belofte dat hij door Isaak nageslacht zou krijgen. Hij overwoog dat God hem uit de doden zou kunnen opwekken. Abraham is een voorbeeld voor iedere gelovige. God beproefde Abraham en testte zijn liefde voor Hem en zijn gehoorzaamheid.

Psalm 85: 9 *Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. 10 Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. 11 Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. 12 Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. 13 Ook geeft de HEERE het goede, en geeft ons land zijn opbrengst. 14 Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit, Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.*

Genesis 22:12 *En Hij zei: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat u godvrezend bent, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.*



- **Alle volken gemaakt door de Heere.**

Voor de meerderheid van de gelovigen is het geen vraag of God de hemel en de aarde geschapen heeft in zes dagen, inclusief de mens: “Hij sprak en het was er. Hij gebod en het stond er”, Psalm 33:6,9.

In onze tijd zijn er velen die dat Woord van God niet meer letterlijk nemen. Zij steunen op hun eigen zgn. wetenschappelijke inzichten. Als je één steen uit het bouwwerk weghaalt, stort op den duur het hele gebouw in. We hebben dat in het verleden gezien, met name door mensen als prof. Dr. H. Kuitert. Op den duur geloofde hij zelfs niet meer dat God bestond. De vraag rijst: Waar zal hij zijn in de eeuwigheid? Ondertussen werd in de Gereformeerde Kerk de afval steeds groter.

- Ook in onze tijd hebben we met dergelijke zogenaamde theologen en wetenschappers te maken b.v. dr. Gijsbert van den Brink, dr. C. Dekker e.a. Gelovigen

moeten waken en bidden om onderscheidingsvermogen, zodat ze dergelijke dwalingen kunnen onderkennen. Dit soort dwalingen nemen volgens het Woord alleen maar toe in de eindtijd waarin we leven.

- **Alle volken zullen zich voor Hem neerbuigen.**

Wanneer gaan alle volken zich voor Hem, de Heere Jezus, neerbuigen? Maken wij dat nog mee?

Dat gaat gebeuren als de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde. Zijn vijanden worden dan vernietigd, de bedekking die over de volken ligt, wordt weggenomen, en de volken zullen de Heere Jezus gaan aanbidden, thuis of in Jeruzalem. Zich voor Hem neerbuigen, voor hun Koning en Zaligmaker.

Psalm 86:9 *Al deze heidenvolken, die U gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw Naam eren.*

Psalm 102:23 *wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen, en de koninkrijken, om de HEERE te dienen.*

Openbaring 15:4 *...Want alle volken zullen komen en zullen voor U neervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.*



- **De troon van David is een eeuwige troon.**

Ja, omdat Zijn Koninkrijk over gaat van het Messiaanse Vrederijk naar het Koninkrijk van God de Vader. Dat is een eeuwig koninkrijk op de nieuwe aarde en in de nieuwe hemel.

Psalm 89: 4 *Ik heb – sprak U – een verbond gesloten met Mijn uitverkorene, Ik heb Mijn dienaar David gezworen: 5 Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie.*



- **God, de Vader, zal Zijn Zoon zegenen.**
- **Geen vijand zal Hem overweldigen.**
- **Hij is gezalfd met heilige olie, met de Heilige Geest.**
- **Gods goedertierenheid is voor Hem eeuwig.**
- **Zijn troon zal vast zijn als de zon en maan.**

Tot aan het Koninkrijk van God, de Vader. Want op de nieuwe aarde zijn geen zon en maan meer nodig, omdat God Zelf en het Lam daar tot een eeuwig licht zullen zijn.

Psalm 89:21 *Ik heb David, Mijn dienaar, gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik hem gezalfd. 22 Mijn hand zal hem doen standhouden, ja, Mijn arm zal hem sterk maken. 23 Geen vijand zal hem overweldigen, geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. 24 Maar Ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen, wie hem haten, zal Ik treffen. 25 Mijn trouw en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, zijn hoorn zal in Mijn Naam opgeheven worden. 26 Ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. 27 Hij zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. 28 Ja, Ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. 29 Ik zal Mijn goedertierenheid tegenover hem voor eeuwig houden, aan Mijn verbond met hem trouw blijven. 30 Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel. 31 Als zijn kinderen Mijn wet verlaten en in Mijn bepalingen niet gaan, 32 als zij Mijn verordeningen ontheiligen en Mijn geboden niet in acht nemen, 33 dan zal Ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. 34 Maar Mijn goedertierenheid zal Ik bij hem niet wegnemen en in Mijn trouw niet falen. 35 Ik zal*

Mijn verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. 36 Eens heb Ik gezworen bij Mijn heiligheid: Nooit zal Ik tegen David liegen! 37 Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon. 38 Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de maan; de getuige hoog aan de hemel is trouw.



- **Aarde en hemel worden opgeroepen zich te verblijden. Omdat de HEERE zal regeren naar recht. Er is nu veel onrecht in de wereld.**
- **In het Vrederijk van de Messias zal er geen onrecht zijn en er zullen geen corrupte rechters zijn.**
- **De Messias Jezus zal de wereld oordelen in gerechtigheid.**
- **God, de Vader, heeft het gehele oordeel aan Zijn Zoon gegeven.**
- **Hij heeft dat recht ontvangen omdat Zijn Zoon hemel en aarde vrijgekocht heeft van de vloek van de zonde.**
- **Dit laatste oordeel zal plaats vinden aan het einde van het duizend jarig Vrederijk.**
- **De Heere Jezus zal billijk recht spreken.**

Psalm 96:7 *Geef de HEERE, geslachten van de volken, geef de HEERE eer en macht. 8 Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom in Zijn voorhoven. 9 Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. 10 Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken. 11 Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen, laat de zee bulderen met al wat ze bevat. 12 Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen 13 voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.*



- **Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.**
- **Alle volken zullen de heerlijkheid van de Heere Jezus zien.**

- **Bij Zijn komst zullen bergen als was verdwijnen.**
- **Wanneer gaat dat plaats vinden? Bij de terugkomst van de Heere Jezus.**
Hierover lezen we in:

Psalm 97:1 De HEERE regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. 2 Wolken en donkerheid zijn rondom Hem, gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon. 3 Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit en zet rondom Zijn tegenstanders in vlam. 4 Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de aarde ziet ze en beeft. 5 De bergen smelten als was voor het aangezicht van de HEERE, voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. 6 De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid en alle volken zien Zijn heerlijkheid.

Jesaja 2:2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken er naar toe zullen stromen.

Micha 4:1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Habakuk 3:6 Hij stond en deed de aarde schudden, Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd, de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van Hem.

Zacharia 8:3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in

Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal 'stad van de waarheid' genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten 'de heilige berg'.

Psalm 68:16 De berg Basan is een machtige berg, de berg Basan is een berg met vele toppen. 17 Waarom, gebergte met al uw toppen, kijkt u met afgunst naar deze berg, die God als Zijn woning heeft begeerd? Ja, de HEERE zal er voor altijd wonen.



- **Israël weer terug in het beloofde land.**
- **De volken worden opgeroepen de Heere te loven en te prijzen.**
- **De Heere zal de mensen naar recht oordelen.**

Psalm 98: 2 De HEERE heeft Zijn heil bekend gemaakt en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. 3 Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden der aarde hebben gezien het heil van onze God. 4 Juich voor de HEERE, heel de aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en zing psalmen. 5 Zing psalmen voor de HEERE met de harp, met de harp en met luid psalmgezang, 6 met trompetten en bazuingeschal, juich voor het aangezicht van de Koning, de HEERE. 7 Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de wereld juichen met wie haar bewoont. 8 Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen 9 voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.



- **De HEERE regeert vanuit Jeruzalem over Zijn Vrederijk.**
- **De Koning van Israël is een heilig God.**
- **De Koning van Israël is een machtig God.**
- **De Koning van Israël is een rechtvaardig God.**

Psalm 99:1 De HEERE regeert; laten de volken sidderen. Hij troont tussen de che-

rubs; laat de aarde beven. 2 De HEERE is groot in Sion, Hij is verheven boven alle volken. 3 Laten zij Uw grote en ontzagwekkende Naam loven. Heilig is Hij. 4 Loof de macht van de Koning, Die het recht liefheeft. Ú hebt een billijk bestuur gevestigd, Ú hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jakob. 5 Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij.



- De volken zullen de Naam van de HEERE vrezen.
- De HEERE zal Zich ontfermen over het overblijfsel van Israël.
- De nieuwe generatie van Israël zal de HEERE loven.
- De volken zullen komen om de HEERE te dienen.
- Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Psalm 102:14 Ú zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen. 15 Want Uw dienaren zijn haar stenen goedgezind en hebben medelijden met haar gruis. 16 De heidenvolken zullen de Naam van de HEERE vrezen, alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid, 17 wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, 18 Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten, en hun gebed niet heeft veracht. 19 Dit wordt beschreven voor de volgende generatie. Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven. 20 Want Hij heeft uit Zijn heilige hoogte neergezien, de HEERE heeft uit de hemel op de aarde neergekeken, 21 om het gekerm van de gevangenen te horen, om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven, 22 zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te Sion en Zijn lof in Jeruzalem, 23 wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen, en de koninkrijken, om de HEERE te dienen. ...26 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. 28 Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen. 29 De kinderen van Uw dienaren zullen veilig wonen, hun nageslacht zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.



- **De HEERE brengt Zijn volk terug uit alle landen.**

Psalm 107:1 *Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 2 Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders, 3 en die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee.*



- **De Heere Jezus zit nu aan de rechterhand van God.**
- **De Heere zal regeren vanuit Sion, Jeruzalem.**
- **Als de Heere Jezus terugkomt zullen de Israëlieten zeer gewillig zijn om zich te bekeren.**
- **Bij Zijn komst verplettert de Heere Jezus Zijn vijanden.**
- **De Heere Jezus zal recht spreken onder de volken.**
- **De antichrist zal worden verpletterd.**

Psalm 110:1 *De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. 2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. 3 Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, getooid met heilig sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad is voor U de dauw van Uw jeugd. 4 De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. 5 De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn. 6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken, en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. 7 Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.*



- **Bidden om de vrede voor Jeruzalem is een opdracht van de HEERE.**

Psalm 122:6 *Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. 7 Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten.*



- **De HEERE zal het Joodse volk bekeren.**
- **Ik zal Mijn Geest over Israël uitstorten.**
- **Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.**
- **Zij zullen over Hem bitter leed dragen.**

Psalm 130:7 *Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing. 8 Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.*

Over de bekering van het Joodse volk staat er heel veel in Gods Woord. Alle profeten hebben het volk opgeroepen om zich te bekeren. Om de afgoden weg te doen. Om de zonden na te laten. Deze oproepen hebben niet geresulteerd in verootmoediging en berouw en gehoorzaamheid. Daarom werd het Joodse volk gestraft en verstrooid over bijna alle landen van deze wereld. Gedurende deze verstrooiing probeerden zogenaamde christenen de Joden, onder dwang, te bekeren tot het christelijk geloof. Of ze werden vermoord door zogenaamde christenen of andere volken.

Nu zegt de Heere in Zijn Woord dat Hij het Joodse volk zal bekeren. Wanneer dat gaat gebeuren? Zo nu en dan komen er al Joodse mensen tot bekering, de Messias belijdende Joden, maar dat is in totaal zo ongeveer 1 á 2 % van het totaal aantal Joodse mensen. Maar in Gods Woord staat dat Hij Israël in één dag zal bekeren. Dat gaat gebeuren als de Heere Jezus terugkomt naar deze wereld. Dat staat in:

Zacharia 12:11 *Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.*

Zacharia 12:10 *Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over Hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.*

Jesaja 2:12 *Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden;*

Ezechiël 39:29 *Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.*

Amos 8:10 *Dan zal Ik uw feesten in rouw verkeren, en al uw liederen in klaagzang. Dan zal Ik rouwgewaad brengen op alle heuven en kaalheid op elk hoofd. En Ik zal het maken als de rouw over een enig geborene en het einde ervan als een bittere dag.*



- **Profetie over het Koningschap van Davids grote Zoon.**
- **De HEERE zal tot in eeuwigheid in Sion wonen.**
- **Eerst in Jeruzalem in het Vrederijk. Daarna in het Nieuwe Jeruzalem.**
- **Vijanden zullen worden onderworpen of vernietigd door de Koning van Israël.**
- **De Heere Jezus zal verheerlijkt worden. Zijn diadeem zal schitteren.**

Psalm 132: 11-18 *De HEERE heeft David in waarheid gezworen, en Hij zal daar niet van afwijken: Eén van de vrucht van uw schoot zal Ik op uw troon zetten. 12 Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen nemen en Mijn getuigenissen, die Ik hun leren zal, zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. 13 Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. 14 Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd. 15 Haar voedsel zal Ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. 16 Haar priesters zal Ik kleden met*

heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. 17 Daar zal Ik voor David een hoorn doen opkomen en voor Mijn gezalfde een lamp gereedmaken. 18 Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren.



- **Alle leiders van de wereld zullen de Heere Jezus loven.**
- **Zij zullen over Hem zingen.**

De tekst spreekt over koningen. Maar in de huidige tijd zijn er niet zoveel koningen meer en als ze er wél zijn, hebben ze praktisch geen macht.

Maar ik denk dat we hiervoor in de plaats ook aan de wereldleiders mogen denken. Ziet u het al voor u? Zal president Trump Hem loven, zal Poetin Hem loven, zal premier Rutte Hem loven? Of de grote leider van China?

Deze tekst heeft betrekking op het Vrederijk. In het Vrederijk van de Heere Jezus komen alléén volken, mensen, leiders van volken, die Hem erkennen als hun Koning. Voordat het Vrederijk aanvangt, vindt er een oordeel en beoordeling plaats door de Heere Jezus. Er komen geen bewoners in Zijn Koninkrijk die Zijn vijanden zijn, die ongelovig zijn.

Dus dan is het maar de vraag wie van de huidige leiders in het Vrederijk zal komen en Hem gaat loven.

Psalm 138:4 *Alle koningen van de aarde zullen U loven, HEERE, wanneer zij de woorden uit Uw mond gehoord hebben. 5 Zij zullen zingen van de wegen van de HEERE, want de heerlijkheid van de HEERE is groot.*



- **Het Koninkrijk van de Vrede is een Koninkrijk van alle eeuwen.**

Psalm 145:10 *Al Uw werken zullen U loven, HEERE; Uw gunstelingen zullen U danken. 11 Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijk in herinnering roepen en van Uw macht*

spreken, 12 om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken, de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk. 13 Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, Uw heerschappij omvat alle generaties



- **In het Vrederijk bouwt de HEERE Jeruzalem.**
- **De HEERE verzamelt de Israëlieten uit de gehele wereld.**

Psalm 147:2 De HEERE bouwt Jeruzalem weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.....12 Jeruzalem, roem de HEERE, Sion, loof uw God.1 3 Want Hij maakt de grendels van uw poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in uw midden. 14 Hij doet in uw gebied vrede heersen, Hij verzadigt u met het beste van de tarwe.



- **Israël wordt opgeroepen zich te verblijden in haar Koning, haar Schepper, de Heere Jezus.**
- **Als haar Koning komt zullen de vijandige volken vernietigd worden.**

Psalm 149:1 Zing voor de HEERE een nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van Zijn gunstelingen. 2 Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning. 3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans, voor Hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. 4 Want de HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil. 5 Laten Zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten zij vrolijk zingen op hun slaappleatsen.6 Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand, 7 om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natiën, 8 om hun koningen te binden met ketenen en hun aanzienlijken met ijzeren boeien, 9 om het beschreven recht aan hen te voltrekken. Dát zal de glorie van al Zijn gunstelingen zijn. Halleluja!



- **Bij de komst van de Messias zullen de volken berecht worden in het dal van Josafat.**
- **Geen vijanden in het Vrederijk van de Messias.**

De Koning, de Heere Jezus, wil geen vijandig volk en geen vijandige mensen binnen Zijn Koninkrijk. Dit lijkt mij duidelijk. Een aards vorst heeft daar ook geen behoefte aan, hoewel dat niet altijd te voorkomen is.

Joël 3:10 *Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held. 11 Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen! 12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom!*



- **Geen oorlog in het Vrederijk van de Koning van Israël.**
- **Veel volken zullen opgaan naar Jeruzalem, de berg van de HEERE.**
- **Om door Hem onderwezen te worden.**

Onderwijs van onze hoogste Herder en Leraar. Zittend aan Zijn voeten. Wat een heerlijke zaak. Net als Maria. De volken zijn nog maar pas bekeerd en moeten, veronderstel ik, nog veel leren.

Jesaja 2:2 *Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruza-*

lem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.



- **Het overblijfsel van Israël zal bekeerd worden door de Geest van God.**

Er is al veel nagedacht over het overblijfsel van Israël. Hoeveel zullen er dat zijn? Moeten ze nog door de grote Verdrukking heen? Wat het laatste betreft, bestaat er wel duidelijkheid. Ongelovige mensen, Joden en niet-Joden, gaan de grote Verdrukking meemaken. Gelovigen worden vóór de Verdrukking door de Heere opgenomen. Wie er overblijven van de volken en van de Joodse mensen is niet te zeggen.

Is de Heere de Joden bijzonder genadig? Dat zou kunnen. In de zeven jaren van de grote Verdrukking gaan volgens het boek Openbaring 144.000 Joodse gelovigen de wereld over om het Evangelie te verkondigen. Een speciale missie van de Heere. Ze krijgen ook speciale bescherming tegen het geweld van de antichrist (Openbaring 7;3). Toch wel heel bijzonder en een genade van God dat Hij ook in die tijd nog probeert mensen te redden van de eeuwige verlorenheid, van de hel. En niet zonder resultaat. Want velen komen nog tot geloof en komen tot aanbidding voor de troon van God.

- **De Heere zal de vuilheid van de dochters van Sion afwassen.**

Waarom worden de dochters van Sion, van Jeruzalem, hier speciaal genoemd. Wat voor soort vuilheid kleefde er aan die vrouwen? In Jesaja 3:16-24 lezen we wat de Heere afkeurt in hun gedrag. Zij vertonen het gedrag van prostituées, en waren het waarschijnlijk ook. Volgens recente berichten is het in Israël op dit moment niet veel beter dan in de dagen van de profeet. Er zouden nu 14.000 sekswerkers in Israël zijn. Zij verblijven voornamelijk in de grote steden van Israël. Wat moet de HEERE daar een verdriet over hebben.

Jerusalem Post, March 14, 2019.

Some 14,000 people in Israel are currently engaged in prostitution, 95% of them women, including 3,000 minors. These figures were presented at the annual conference on the status of women held last week by the Gender and Feminism Studies M.A. track at the Schechter Institute of Jewish Studies in Jerusalem.

- **De “Spruit”, de Messias Jezus, zal tot een heerlijk sieraad zijn.**
- **De bloedschulden van Jeruzalem zal de Heere uit haar midden wegspoelen door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding. Dat gaat gebeuren bij de komst van de Heere Jezus.**

Verder zijn er nog de bloedschulden van Jeruzalem. Vroeger waren dat kinderooffers voor de afgoden. Nu babymoord in de baarmoeder als offer aan de afgod van het eigen IK.

Die zonden moeten eerst verzoend worden, gereinigd worden door het bloed van de Messias Jezus. Anders is er geen plaats in het komende Vrederijk voor mensen die dergelijke zonden begaan of toestaan.

- **Net als in de woestijn zal er overdag een wolk zijn boven het Heiligdom en 's nachts een vuurkolom.**

Jesaja 4:2 *Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. 3 Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. 4 Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, 5 dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en 's*

nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6 Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.



- **Namen voor de Messias Jezus, de Koning van Israël: Zoon van God - Zoon des mensen -**
- **Sterke God – Eeuwige Vader – Vredevorst – Raadsman – Wonderlijk.**

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen tot in eeuwigheid.

Zijn Koninkrijk zal een eeuwig Koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.

Jesaja 9: 5 *Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.*



- **De aarde zal vol worden van de heerlijkheid van de Heere Jezus.**
- **Dat zal gebeuren in het duizend jarig Vrederijk.**
- **De profeet ziet in een visioen zijn Koning, de HEERE van de legermachten, op de troon in de tempel zitten.**

Jesaja 6:2 *Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3 De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol*

van Zijn heerlijkheid!..... 5 Toen zei ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon te midden van een volk, dat onrein van lippen is, - en mijn ogen hebben de Koning, de HEERE der heerscharen, gezien.



- **Het overblijfsel van Israël zal niet steunen op een leider uit de volken.**
- **Israël zal steunen op de Heilige van Israël, haar Koning en Zaligmaker.**
- **Het overblijfsel zal terugkeren naar het beloofde land.**

Het overblijfsel. Wie zijn dat? Alle nu levende Joden?

Dat zou kunnen, indien zij zich bekeren tot de levende God, tot de Heilige van Israël, de Heere Jezus. De Heere Jezus wil in Zijn Koninkrijk geen ongelovige Joden, maar ook geen ongelovigen uit de volken. Ongelovigen zijn vijanden van de Heere Jezus en zullen door Hem worden verworpen en ze komen om. Maar ze kunnen allemaal gered worden, als ze zich maar bekeren. Dit is toch een billijke eis van deze Koning? Je wilt toch niet met vijanden je Koninkrijk grondvesten?

Jesaja 10:20 *Op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van Jakob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. 21 Dat overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jakob, naar de sterke God. 22 Want, Israël, al is uw volk als het zand van de zee, toch zal maar een overblijfsel daarvan terugkeren; tot verdelging is vast besloten; het stroomt over van gerechtigheid.*



EEN LOOT UIT DE AFGEHOUDEN TRONK VAN ISAÏ.

- **Koning David was de zoon van Isaï.**
- **Wie zijn de voorvaders van Isaï?**
- **Obed is de vader van Isaï.**

- Obed is de zoon van Boaz en Ruth.
- Boaz was de zoon van Salmon en Rachab.
- De voorvader van Boaz was Abraham.
- Ruth en Rachab waren vrouwen uit de omringende vijandige volken, dus geen Joodse vrouwen. Maar de kinderen die uit deze vrouwen zijn geboren werden wel als Joods aangemerkt. Wat een wonder dat ook deze heidense vrouwen voorkomen in het geslachtsregister van de Heere Jezus.
- Uit Abraham zou de Messias geboren worden.
- Izak de zoon van Abraham werd door een wonder, een ingrijpen van God, geboren. Zo werd ook uit het nageslacht van Abraham door een wonder de Messias geboren. In Jesaja 11 vers 10 wordt de Messias, de Heere Jezus, de wortel van Isaï genoemd.
- Toen de Messias werd geboren uit Maria, was er van het nageslacht van Isaï niet veel meer over. Voorgesteld als een afgehouden stronk. Maar de belofte aan Abraham was nog niet vervuld en daarom moest er een nieuwe Loot komen.
- Op deze Loot, op deze Messias, zal de Geest van de HEERE rusten. Wat houdt dit in?

Geest van de HEERE.

Geest van wijsheid.

Geest van inzicht.

Geest van raad.

Geest van sterkte.

Geest van kennis.

Geest van de vreze des HEEREN.

- **“Dit zijn de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is”. Openbaring 1:4b en 5a.**
- **Zijn leven zal zijn in de vreze des HEEREN.**

Wat houdt dit in? Van Abraham lezen we in Genesis dat God Abraham Godvrezend noemt nadat hij bereid was zijn zoon Izak te offeren, aan God terug te geven. God had de eerste plaats in het leven van Abraham. Dat is ook zo bij de Messias, de Zoon van God. God, de Vader, heeft de eerste plaats in het leven van de Heere Jezus. Jezus doet in alles de wil van Zijn Vader.

- **Wat gaat de Messias straks op aarde doen als Hij terugkomt?**

Dat lezen we in Jesaja 11 de verzen 3 t/m 5. Hij zal recht doen op aarde. Hij weet wat in ieders hart leeft. Bij Zijn komst zullen Zijn vijanden, de goddelozen, gedood worden. Hij wil geen vijanden in Zijn Koninkrijk. Hij zal de armen recht doen.

De aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE. Naar Hem zullen de volken vragen. Alle mensen? Dat staat er niet. Alle volken zullen naar Hem vragen. Later zal blijken dat niet iedereen wedergeboren was. Dat blijkt als satan voor een moment wordt ontbonden.

- **In het Vrederijk verandert het leven van de dieren.**

Wilde dieren worden tam en gaan net als de koeien gras eten. De HEERE is de Schepper. Hij is machtig om deze verandering te weeg te brengen.

Jesaja 11:1 *Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouden stonk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de*

kennis en de vreze des HEEREN. 3 Zijn leven zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10 Want op die dag zal de **Wortel van Isaï** er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.



- **Herstel van Israël.**
- **Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.**

Wanneer gaat dit gebeuren? Nu, daar is de Heere al mee begonnen en nog steeds mee bezig. Dit proces zal worden beëindigd als de Messias Jezus terugkomt op de Olijfberg om Zijn Koninkrijk te stichten.

- **De vijanden van Israël zullen vernietigd worden.**
- **Juda en Israël zullen weer één zijn.**
- **De vijanden uit het westen en oosten zullen worden verdreven of vernietigd.**
- **Er zal een gebaande weg zijn van Syrië, Irak en Iran naar Israël voor Joden die**

nog in die landen wonen, om terug te keren.

Jesaja 11:11 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, dat overgebleven zal zijn in Assyrië en in Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee. 12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israëel verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. 13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. 14 Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen, samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen. Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab, en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn. 15 Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind. Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. 16 Er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israëel gebeurde op de dag dat het weg-trok uit het land Egypte.



- **Israëel zal de Heere danken voor Zijn toorn.**
- **Zijn toorn is nu afgekeerd en God zal Israëel troosten met Zijn heil.**
- **Israëel moet Gods machtige daden en wonderen bekend maken onder de volken.**

Jesaja 12:1 Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij. 2 Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. 3 U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van

het heil. 4 Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. 5 Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde! 6 Juich en zing vrolijk, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.



- **De Koning van Israël zal oordelen en recht doen op aarde.**

Jesaja 16:5 dan zal er een troon gevestigd worden in goedertierenheid. Daarop zal blijvend iemand zitten in de tent van David, Die oordeelt en recht zoekt, Die snel gerechtigheid brengt.



- **Als de Heere Jezus Koning is op deze aarde hebben de vijandige volken geen leven.**
- **Zij worden weggedaan als kaf in de wind.**

Jesaja 17:13 Al maken de natiën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, Hij bestraft het, en ze vluchten, ver weg; het wordt opgejaagd vóór de wind uit als kaf op de bergen, vóór de wervelwind uit als werveldistels. 14 Tegen de tijd van de avond, zie, verschrikking! Voor de ochtend aanbreekt, is hij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons beroven, het lot van hen die ons uitplunderen.



- **De Egyptenaren zullen zich bekeren tot de God van Israël.**
- **Er zal een gebaande weg zijn tussen Egypte en Assyrië.**
- **Assyrië is nu Syrië, Iran, Jordanië en een groot gedeelte van Irak.**
- **Israël zal tot zegen zijn in het midden van de wereld.**
- **God zal Egypte Zijn volk noemen.**
- **Assyrië het werk van Zijn handen.**

- **Israël Mijn eigendom (erfdeel).**

Jesaja 19:16 Op die dag zullen de Egyptenaren zijn als vrouwen. Zij zullen beven en angstig zijn voor de dreigend heen en weer bewegende hand van de HEERE van de legermachten, die Hij dreigend tegen hen heen en weer beweegt. 17 Het land Juda zal voor de Egyptenaren tot een schrikbeeld zijn. Zo dikwijls iemand hen daaraan zal herinneren, zullen zij weer angstig zijn voor het raadsbesluit van de HEERE van de legermachten dat Hij tegen hen genomen heeft. 18 Op die dag zullen er vijf steden in het land Egypte zijn die de taal van Kanaän spreken en die zweren bij de HEERE van de legermachten. Een ervan zal genoemd worden: Stad van de zon. 19 Op die dag zal de HEERE een altaar hebben midden in het land Egypte, en aan zijn grens zal er een gedenkteken voor de HEERE staan. 20 Dit zal zijn tot een teken en getuigenis voor de HEERE van de legermachten, in het land Egypte. Wanneer zij tot de HEERE zullen roepen vanwege hun onderdrukkers, zal Hij tot hen een Heiland en Meester zenden; Die zal hen redden. 21 Dan zal de HEERE aan de Egyptenaren bekend worden en de Egyptenaren zullen de HEERE kennen op die dag. Zij zullen Hem dienen met slachtoffer en graanoffer, en de HEERE gelofte doen en die nakomen. 22 Zo zal de HEERE de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de HEERE bekeren en Hij zal Zich door hen laten verbidden en Hij zal hen genezen. 23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen. 24 Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde. 25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!



- **Wat gebeurt er als de Heere Jezus gaat regeren vanuit Jeruzalem, de Berg Sion?**
- **Voor Zijn Oudsten (Dienaren) zal er heerlijkheid zijn.**
- **Psalmen zullen worden gehoord vanuit alle hoeken van deze wereld tot eer en**

verheerlijking van de Koning van Israël, de Rechtvaardige.

Jesaja 24: 13 Want het zal op aarde te midden van de volken, zo gaan als bij het afschudden van een olijfbroom, als bij de nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is. 14 Zij zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen; om de majesteit van de HEERE zullen zij juichen, van de zee af. 15 Eer daarom de HEERE in de landen van het licht, op de eilanden in de zee de Naam van de HEERE, de God van Israël. 16 Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking van de Rechtvaardige..... 23 De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.



- **De Heere Jezus zal bij Zijn komst de volken oordelen.**

Want er mogen geen vijanden komen in Zijn Vrederijk. In het dal van Josafat zullen veel volken en vijanden worden beoordeeld en geoordeeld.

Er zullen aardbevingen plaats vinden, bergen zullen verdwijnen. De berg Sion zal de hoogste berg zijn. Het dal Josafat ontstaat door splinging van de Olijfborg.

Jesaja 24:16 Maar ik zeg: Ik kwijn weg, ik kwijn weg, wee mij! De ontrouwen handelen trouweloos, in ontrouw handelen de ontrouwen trouweloos. 17 Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde! 18 En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamente van de aarde zullen beven. 19 Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, 20 hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan. 21 Op

die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen. 22 Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden



- **Na Zijn komst zal de Heere Jezus op de berg Sion een feestmaal aanrichten voor alle volken.**

Dan is de bedekking van alle mensen weggenomen en hebben ze de Messias aangenomen als hun Redder. Zijn dan alle mensen wedergeboren? Nee, dat blijkt aan het einde van de duizend jaar niet zo te zijn. Dan zijn er toch nog een groot aantal mensen die Gog volgen en optrekken naar Jeruzalem om te strijden tegen de Koning van Israël. Dat loopt natuurlijk slecht voor hen af. Maar hieruit blijkt dat hun geloof in de Messias niet echt was. Het waren schijngeelovigen.

- **De Heere zal de smaad die Zijn volk is aangedaan, wegnemen.**

Deze tekst heeft twee dimensies. Het ene heeft betrekking op het Messiaanse Rijk, het andere op de nieuwe aarde, het Koninkrijk van de Vader.

In het Vrederijk is nog wel zonde en ook sterven er nog mensen. Dat is op de nieuwe aarde niet meer het geval.

Jesaja 25:6 *De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. 7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit*

is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil. 10 Want de hand van de HEERE zal rusten op deze berg.



- **Op die dag, dat is de dag van de wederkomst van de Heere Jezus.**
- **De Heere HEERE, de Heere Jezus, is een eeuwige rots.**
- **De naam “Rots van Israël” staat vermeld in de oprichtingsakte van de staat Israël.**

Het is wel heel bijzonder dat in de oprichtingsakte van de staat Israël in 1948 verwezen wordt naar de Rots van Israël. Op voorstel van Ben Goerion. Persoonlijk denk ik dat hij niet wist dat daar de Messias, de Heere Jezus, mee bedoeld wordt. Maar God wilde dat zó, op deze wijze, tot stand brengen. Heel bijzonder. De Heere regeert!

- **De goddelozen komen niet in Zijn Koninkrijk.**

Jesaja 26:1 *Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en vestingwallen. 2 Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de trouw bewaart. 3 Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. 4 Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de Heere HEERE is een eeuwige rots.21Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.*



- **De satan zal in de hel worden geworpen.**

Dat is de toekomst voor de draak, de oude slang, de Leviathan.

Jesaja 27:1 Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot en sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang, ja, de Leviathan, de kronkelende slang; Hij zal het monster dat in de zee is, doden.

Openbaring 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.

Openbaring 19:20 En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Openbaring 20:2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.

Openbaring 20:10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.



- **Israël zal alle zonde wegdoen.**
- **Israël zal wortelen, zal bloeien en groeien en de wereld voorzien van een overvloed aan vruchten.**
- **De zonden van Israël zullen verzoend worden.**
- **De Joden die in vijandige landen wonen zullen terugkeren, uit Egypte, Syrië, Irak, Iran, Jordanië.**

Jesaja 27:2 Op die dag zal er een wijngaard zijn van bruisende wijn; zing ervan in beurtzang!.....6 In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen.9 Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend worden. Dit is de volle vrucht: dat Hij zijn zonde zal wegdoen, wanneer Hij alle altaarstenen zal maken als stukgeslagen kalksteen; geen gewijde paal of wierookaltaar zal blijven staan.....12 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de aren zal uitkloppen vanaf de rivier tot aan de Beek van Egypte; en ú, Israëlieten, zult worden opgeroepen, één voor één. 13 Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem.



- **Libanon zal een vruchtbaar veld worden.**
- **De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen.**
- **Allen die uit zijn op onrecht, zullen uitgeroeid worden:**
- **Nu zal Jakob niet beschaamd hoeven te worden, en nu zal zijn gezicht niet wit wegtrekken, want als hij zijn kinderen ziet, het werk van Mijn handen in zijn midden,**
- **dan zullen zij Mijn Naam als heilig erkennen, zij zullen de Heilige van Jakob als heilig erkennen, zij zullen bevreesd zijn voor de God van Israël.**
- **Wie dwalen in hun geest, zullen tot inzicht komen, wie morren, zullen onderwijzing aanvaarden.**

Jesaja 29:17 Is het niet nog een klein moment totdat de Libanon zal veranderen in een vruchtbaar veld, en het vruchtbare veld als een woud beschouwd zal worden? 18 Op die dag zullen de doven horen de woorden van het Boek, en, verlost van donkerheid en duisternis, zullen de ogen van de blinden zien. 19 De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël ver-

heugen. 20 Want de geweldpleger zal omkomen, het zal uit zijn met de spotter. En allen die uit zijn op onrecht, zullen uitgeroeid worden: 21 zij die een mens schuldig verklaren om een woord, zij die valstrikken leggen voor wie opkomt voor het recht in de poort, zij die de rechtvaardige wegdrücken, de woestenij in. 22 Daarom, zo zegt de HEERE tegen het huis van Jakob, Hij Die Abraham heeft verlost: Nu zal Jakob niet beschaamd hoeven te worden, en nu zal zijn gezicht niet wit wegtrekken, 23 want als hij zijn kinderen ziet, het werk van Mijn handen in zijn midden, dan zullen zij Mijn Naam als heilig erkennen, zij zullen de Heilige van Jakob als heilig erkennen, zij zullen bevreesd zijn voor de God van Israël. 24 Wie dwalen in hun geest, zullen tot inzicht komen, wie morren, zullen onderwijzing aanvaarden.



- **Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen.**
- **Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.**
- **Gij hebt hen tranenbrood doen eten, hen tranen doen drinken in overvloed.**
- **Ja, dat hebben ze nu achter zich. Nu geen verdriet meer.**
- **Uw ogen zullen uw leraren zien.**

Uw ogen zullen uw leraren zien. De leraren zijn dan opnieuw geboren. Dat waren ze vroeger niet.

Dat zijn de meeste Joodse rabbijnen nu ook nog niet. Van deze leraren kan men niets leren, integendeel. Ze brengen de mensen nog steeds op het verkeerde spoor. Ze zijn vijandig gezind ten opzichte van de Heere Jezus en Zijn volgelingen, net als in de dagen toen de Heere op aarde was.

Jesaja 30:18-20 *En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. 19 Want op Sion zal het volk wonen,*

in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.

Jesaja 30:20 *De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking,* (Dit is echt een zeer foutieve vertaling. Alle andere vertalingen spreken over “heeft gegeven” of “geeft u”, dat hebben de Joden achter zich. Deze foute vertaling heeft heel veel impact gehad en nu nog. Jammer!)

Jesaja 30:20 *Maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. 21 Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. 22 Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden en uw met goud overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek; u zult ervan ervan zeggen: Weg ermee!*



- **De dag van de slachting.**

Naar alle waarschijnlijkheid duidt dit op de komst van de Heere Jezus op deze aarde. Voor Israël wordt dit een dag van berouw en vreugde. Voor de goddelozen een dag van slachting, vernietiging.

Er komen echter nog meer dagen, die we een “dag van slachting” zouden kunnen noemen. In de tijd van de grote Verdrukking komen zulke dagen ook voor. Zie: Openbaring 16:1; 17:1; 18:1.

Jesaja 30:25 *Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken zijn en waterstromen, op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen. 26 Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE*

*de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen
.....29 Er zal een lied bij u zijn, als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest;
en blijdschap van hart, als bij iemand die met fluitspel voortgaat om te komen tot de
berg van de HEERE, tot de Rots van Israël.*



- **Profetie over het Rijk van de Messias Jezus.**
- **Israël zal wonen in een land van vrede, in veilige woningen, in plaatsen van rust, tot in eeuwigheid.**
- **Onder leiding van een Man, hun Koning Yeshua (Jezus) zal het Joodse volk beschut en beschermd zijn tegen welke vijand dan ook.**
- **Bij de komst van de Heere Jezus zal ook de Heilige Geest over het Joodse volk worden uitgestort, waardoor ze allemaal tot bekering komen.**

Deze profetie heeft geen betrekking op de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2.

Dit weten we omdat na deze uitstorting, het volk Israël veilig zal wonen, in zorgeloze rust. Dat is na Handelingen 2 nog niet gebeurd.

Jesaja 32:1 *Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. 2 Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.....15 Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. 16 Het recht zal wonen in de woestijn en de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. 17 De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid. 18 Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust;*



- **Israël, het volk van de Joden, zal op aarde de lof van God vertellen.**
- **Dan komt Israël helemaal tot haar doel.**
- **Hoe kan dat? Dat kan, omdat de HEERE iets nieuws maakt.**

Israël is het uitverkoren volk van God. In de tijd van het Vrederijk onder leiding van hun Koning Jezus, zullen ze ook allemaal tot bekering komen, opnieuw geboren worden. Dan gaan ze de lof van de HEERE vertellen. Want God maakt in hun leven alles nieuw. Echt nieuw. Dan zijn al hun zonden en onwilligheden door de HEERE vergeven. Dan zijn er geen problemen meer over het vormen van een nieuwe regering. Dan is er geen IDF (Israëlish leger) meer nodig en geen Mossad (Geheime dienst). Dan zijn er geen gelegaliseerde abortussen meer en zien we geen gayparades in de straten. De zonde is echter niet helemaal verdwenen, want de mensen houden nog wel hun zondige oude natuur in het Vrederijk.

De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle mensen tezamen zullen het zien.

Jesaja 40:3 *Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. 4 Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 5 De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.*

Jesaja 41:18 *Ik zal op kale hoogten rivieren doen ontspringen, midden in valleien bronnen. Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen.*

Jesaja 43:19 *Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. 20 De dieren van het*

veld zullen Mij eren – jakhalzen en struisvogels – want Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te geven. 21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.

Lukas 3:4De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht. 5 Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal geslecht worden; de kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen; 6 en alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt.



- **De Heere keert terug naar Sion, zij zullen het zien!**

Geen symbolische terugkeer, nee, het Joodse volk zal het zien en de volken zullen het merken.

Jeruzalem zal verlost worden van de omringende vijanden. Dit gaat werkelijk gebeuren. Dit is niet symbolisch. De Messias zal Koning zijn van Israël en regeren over de volken. Dan is Hij hoog, zeer hoog verheven. In vers 14 wordt nog even aangehaald wat de Messias gedaan heeft om de zonde te verzoenen, van Zijn volk, maar ook van velen uit de volken.

Jesaja 52:7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning. 8 Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de HEERE terugkeert naar Sion. 9 Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. 10 De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken; en alle einden der aarde zien het heil van onze God. 11 Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de HEERE draagt! 12 Maar

u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want de HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn. 13 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. 14 Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – 15 zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.



- **Beloften van heil voor Sion.**
- **Israël mag de schande van haar ongehoorzaamheid vergeten.**
- **Israël mag ook de tijd vergeten dat zij het verbond verbroken hadden met God, haar Man.**
- **Uw Schepper (Maker) is uw Man.**
- **De Heilige van Israël, de Messias, is hun Verlosser.**
- **Hij is de God van de gehele aarde.**
- **In een kleine toorn had de HEERE Zijn aangezicht voor het Joodse volk verborgen.**
- **Maar Hij zal Zich nu met eeuwige goedertierenheid over Israël ontfermen.**
- **U zult zich rechts en links uitbreiden.**
- **Uw nageslacht zal de (heiden)volken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken.**

Jesaja 54:1 *Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaar hebt, breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt, want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de HEERE. 2 Vergroot de plaats voor uw tent, laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet terughoudend, verleng uw touwen, sla uw pinnen vast. 3 Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw nageslacht*

zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. 4 Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap. 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legers, Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden. 6 Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God. 7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen. 8 In een kleine toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.



- **Zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.**
- **Mijn goedertierenheid zal van u niet weg gaan.**
- **Het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.**

Dit verbond van Zijn vrede ligt vast in het bloed van de Messias, in Zijn offer waarmee alle mensen met God verzoend kunnen worden, als zij willen.

“Laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets”, Openbaring 22:17.

- **Al uw kinderen zullen door de HEERE onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.**
- **Al uw kinderen, niemand uitgezonderd.**

Dit zijn de kinderen van Juda en Israël. Het Joodse volk zal in haar geheel bekeerd worden, zowel de ouderen en de jongeren, als ook de kinderen. Dit gebeurt als de Heere Jezus terugkomt en dat blijft zo gedurende de duizend jaren van het Vrederijk.

een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.



- **Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.**
- **Voor alle volken die de Heere Jezus erkennen als hun Koning. Voor alle mensen die de Heere Jezus lief hebben gekregen.**
- **Ik zal tot Hem er nog meer bijebrengen. Dat zijn de gelovigen uit de volken.**
- **De verdrevenen uit Israël zal de Heere weer bijebrengen.**

Jesaja 56:6 *En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: 7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. 8 De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit Israël bijebrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer bijebrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.*



- **Naar Sion zal een Verlosser komen, de Heere Jezus, voor degene die zich bekeren. Uit andere Bijbelteksten weten we dat bij Zijn komst, geheel Israël zich zal bekeren.**
- **Die bekering, door de Geest van God, blijft en gaat door in hun nageslacht. Ja, gaat zelfs door tot in de eeuwigheid. Ze worden eeuwig zalig.**
- **Voor de vijanden van Israël loopt het slecht af. Maar als die zich ook bekeren, zullen zij de Naam van de Heere vrezen.**

Jesaja 59:18 *Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn tegenstanders, vergelding aan Zijn vijanden. Aan de kustlanden zal Hij vergelden wat zij*

verdienen. 19 Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten. 20 En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE. 21 Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.



- **Uw zonen zullen van ver komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.**
- **En (heiden)volken zullen naar uw licht gaan.**
- **De menigte van de zee zal zich naar u toekeren.**
- **Het vermogen van de (heiden)volken zal naar u toe komen.**
- **De schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van ver te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.**
- **De Heilige van Israël is de Heere Jezus.**
- **De Heere Jezus zal het Joodse volk zalig maken, verheerlijken.**
- **Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til? Dat zijn de verstrooide Israëlieten, die terug vliegen naar het land dat door God aan Abraham was beloofd.**

Jesaja 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. 4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe.

Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. 5 Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen. 6 Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de HEERE boodschappen. 7 Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven. 8 Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als duiven naar hun til? 9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.



- **In Mijn toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.**
- **Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen.**
- **Uw poorten zullen steeds openstaan;**
- **Opdat men het vermogen van de (heiden)volken naar u toe zal brengen.**
- **Het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden.**
- **Allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen.**
- **In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zal Ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op generatie.**

Jesaja 60:10 *Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in Mijn toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 11 Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun*

koningen naar u toe geleid zullen worden. ¹² Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. ¹³ De luister van de Libanon zal naar u toe komen, cipres, plataan en dennenboom tezamen, om de plaats van Mijn heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten verheerlijken. ¹⁴ Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël. ¹⁵ In plaats van dat u verlaten en gehaat bent geweest, zodat niemand door u heen trok, zal Ik u tot een eeuwige glorie maken, tot een vreugde van generatie op generatie.



- **U zult de melk van de heidenvolken zuigen.**

Wat betekent dit? Dit betekent dat Israël het beste van de volken ten goede zal komen. Vroeger ondergingen zij het slechtste van de volken: haat, verdrukking, discriminatie, vervolging. Dat wordt nu geheel anders. Dat komt door de Heere Jezus, hun Verlosser, de Machtige van Jakob.

- **Er zullen geen geweld, verwoesting en rampen meer zijn.**

Jesaja 60:16 *U zult de melk van de heidenvolken zuigen, ja, u zult aan de borst van koningen zuigen; dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, en uw Verlosser, de Machtige van Jakob. ¹⁷ In plaats van koper zal Ik goud brengen, in plaats van ijzer zal Ik zilver brengen, in plaats van hout koper, in plaats van stenen ijzer. En als uw opzichter stel Ik vrede aan en als uw opzieners gerechtigheid. ¹⁸ Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw land, van verwoesting of rampen maar uw muren zult u noemen Heil, en uw poorten Lof.*



- **Het jubeljaar van de verlossing.**
- **Met de onderstaande teksten begon de Heere Jezus zijn Verlossingswerk in Israël op aarde.**

Lukas 4: 16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen. 17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek open-gedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, 19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. 21 Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.



- **De treurenden van Sion zullen vertroost worden.**
- **Zij zijn bekeerd en worden eiken van de gerechtigheid van Jezus genoemd.**
- **Zij zullen in het Vrederijk van de Messias Hem verheerlijken.**
- **Zij zijn een planting van Hem.**

Jesaja 61:1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te troosten; 3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, feestkleding

in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

Onderdelen van deze teksten worden soms ook wel geestelijk toegepast op iemand die tot bekering komt. Dat mag en kan, maar de tekst heeft in de eerste plaats betrekking op Israël. Dat moeten we nooit vergeten.



- **Zij zullen als een planting van de Heere het land Israël weer opbouwen.**

Vreemdelingen zullen hen helpen bij de wederopbouw van het, destijds woeste, land. Welke vreemdelingen zijn dat nu al? Dat zijn Palestijnen, Filipino's, Chinezen, Amerikanen en anderen. Ook buitenlandse bedrijven helpen mee en maken dankbaar gebruik van de start ups.

Begin 1900 was het land grotendeels woest en verlaten, hoewel er altijd Joden zijn blijven wonen.

De verwoeste steden zullen vernieuwd worden, die verwoest lagen van generatie op generatie.

- **Joden zullen dan God dienen. Zij zijn priesters van de Heere.**
- **Zij zullen inkomen hebben uit het vermogen van de volken die hen voorheen altijd gediscrimineerd hebben.**
- **Zij zullen het dubbele aan erfelijk bezit ontvangen.**
- **Zij zullen eeuwige blijdschap hebben.**
- **De Heere zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Dat is het verbond in het bloed van hun Messias. Die voor hen gestorven en opgestaan is.**

Jesaja 61:4 *Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen, van ge-*

neratie op generatie. 5 Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. 6 Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister. 7 In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben. 8 Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat roof bij het brandoffer, en Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn en Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. 9 Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden, en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE heeft gezegend.



- **De profeet is zeer vrolijk in de HEERE. Hij verheugt zich in Zijn God. De mantel van de gerechtigheid van de Messias is om hem heen geslagen. Zodat de Heere de gerechtigheid van Christus ziet, als Hij naar hem kijkt en niet die van de mens zelf. Dit zal ook gelden voor alle bekeerde Joodse mensen. Maar ook voor de bekeerde volken, althans voor de wedergeboren mensen uit die volken.**
- **De Heere HEERE zal gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Ja, dat zal plaats vinden in het duizend jarig Vrederijk van hun Koning en Messias Jezus.**

Jesaja 61:10 *Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden. 11 Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere HEERE gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken.*



HET HERSTELDE JERUZALEM.

- Totdat Hij Jeruzalem gegroundvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.
- Wanneer gaat dat gebeuren?
- Dat vindt plaats als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt van God uit de hemel.
- Aan het einde van het duizend jarig Vrederijk, na het laatste oordeel, komen er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem.
- Maar in het Vrederijk komt er een hersteld Jeruzalem.

ENKELE KENMERKEN VAN HET HERSTELDE JERUZALEM.

- Jeruzalem is gereinigd door de gerechtigheid van de Heere Jezus.
- De volken zullen dat zien aan de wolk- en vuurkolom boven de berg Sion.
- De inwoners van Jeruzalem krijgen een nieuwe naam.
- De bewoners zijn een sierlijke kroon in de Hand van de HEERE, ook een koninklijke tulband. Dat is een tulband versierd met edelstenen. Deze beide voorwerpen geven aan hoe prachtig en heerlijk mensen kunnen worden in de hand van de HEERE.

Jesaja 62:1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. 2 De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen zal. 3 U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van uw God. 4 Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woesteni, maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar, en uw land: getrouwde; want de HEERE verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. 5 Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, zo zullen

uw kinderen trouwen met u; zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. 6 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. 7 Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.



- **De HEERE heeft gezworen:**
- **Nooit zal Ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden.**
- **Nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken.**
- **Wie het oogsten, zullen het drinken in de voorhoven van Mijn heiligdom.**
- **Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. Zij zullen hen noemen: het heilige volk, de verlost van de HEERE.**

Zijn loon, dat zijn de verlost, de heiligen, die de Messias bij Zijn komst meebrengt. Die gaan voor Hem uit als wegbereiders, als herauten. Dit is de vervulling van de belofte van God de Vader aan de Zoon, dat Hij de vrucht van Zijn lijden en sterven tot verzadiging zal zien, Jesaja 53:11.

Jesaja 62:8 *De HEERE heeft gezworen bij Zijn rechterhand en bij Zijn sterke arm: Nooit zal Ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden, en nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich ingespannen hebt! 9 Maar wie het inzamelen, zullen het eten en de HEERE prijzen, en wie hem oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van Mijn heiligdom. 10 Ga door, ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de volken. 11 Zie, wie hem oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van Mijn heiligdom. Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. 12 Zij zullen hen noemen:*

het heilige volk, de verlost van de HEERE, en u zult genoemd worden: Gezochte, Stad die niet verlaten is.



- **Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn bergen;**
- **Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen Mijn dienaren wonen.**

Jesaja 65:8 *Zo zegt de HEERE: Zoals wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt en men zegt: Richt hem niet te gronde, want er is een zegen in, zo zal Ik doen ter wille van Mijn dienaren. Ik zal hen niet allen te gronde richten. 9 Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn bergen; Mijn uitverkorenen zullen het in bezit nemen en daar zullen Mijn dienaren wonen. 10 Saron zal tot een schaapskooi worden en het Dal van Achor tot een rustplaats voor rundvee, voor Mijn volk, dat Mij gezocht heeft.*



- **Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.**
- **Maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.**
- **Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.**
- **Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen.**
- **Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren die verschrikkelijk dingen zouden kunnen doen.**
- **Voordat zij roepen, Ik zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ik zal horen.**
- **Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund.**
- **Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.**

Jesaja 65:18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van gewezen zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. 20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. 21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. 22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. 23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. 24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. 25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.



- Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!
- U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn.
- Op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn. Want zie, de HEERE zal komen in vuur,
- Met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees.
- Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.
- De tijd komt dat Ik alle (heiden)volken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien.
- En Ik zal een teken op hen aanbrenge:
- Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de (heiden)

volken, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien.

- Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de (heiden) volken verkondigen.
- En zij zullen al uw broeders uit alle (heiden)volken brengen als graanoffer aan de HEERE naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem,
- Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de HEERE.
- Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.
- En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle mensen zullen komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.
- In het Vrederijk wordt de sabbat gehouden.
- Alle mensen zullen zich neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE.
- En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen.

Jesaja 66:12 *Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. 13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden! 14 U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn. 15 Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwapens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. 16 Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. 17 Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die*

varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE. 18 Ik ken hun werken en hun gedachten! De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien. 19 En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. 20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muil dieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de HEERE brengen. 21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de HEERE. 22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 24 En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.



- **De situatie in het Messiaanse Vrederijk.**
- **De ark zal niet opnieuw gemaakt worden.**
- **Jeruzalem is de troon van de Heere.**
- **Alle volken zullen naar Jeruzalem gaan.**

Jeremía 3:14 Keer terug, afkerige kinderen, spreekt de HEERE, want Ík heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u naar Sion brengen. 15 Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die u zullen weiden met kennis en verstand. 16

En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de HEERE, dan zal men niet meer zeggen: de ark van het verbond van de HEERE. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden. 17 In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achternagaan. 18 In die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden naar het land dat Ik uw vaderen in erfelijk bezit heb gegeven.



- **De Israëlieten krijgen hun erfelijk bezit terug.**

Jeremía 12: 15 Maar nadat Ik hen weggerukt heb, zal het gebeuren dat Ik zal terugkeren en Mij over hen zal ontfermen. Ik zal hen terugbrengen, eenieder naar zijn erfelijk bezit en eenieder naar zijn land. 16 En het zal gebeuren, wanneer zij werkelijk de wegen van Mijn volk zullen leren, zodat zij bij Mijn Naam zweren: Zo waar de HEERE leeft – zoals zij Mijn volk geleerd hebben te zweren bij de Baäl – dan zullen zij te midden van Mijn volk gebouwd worden.



- **De HEERE zal eerst hun ongerechtigheid en zonde dubbel vergelden.**
- **De HEERE zal de Israëlieten terug brengen.**
- **Er komen jagers en vissers om de Israëlieten te motiveren tot Alijah.**
- **De volken gaan in Jeruzalem hun zonde belijden.**

Jeremía 16: 14 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, 15 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen

in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb. 16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rot-sen. 17 Want Mijn ogen zijn gevestigd op al hun wegen. Ze zijn voor Mijn aangezicht niet verborgen en hun ongerechtigheid kan zich niet voor Mijn ogen verhullen. 18 Ik zal eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij Mijn land ontheiligd hebben: zij hebben Mijn eigendom met de dode lichamen van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden vervuld. 19 HEERE, mijn kracht en mijn burcht, mijn toevlucht op de dag van de benauwdheid, tot U zullen de heidenvolken komen van de einden der aarde, en zeggen: Onze vaderen hebben enkel leugen in erfelijk bezit gekregen, en nietige dingen, niets ervan is van nut. 20 Zou een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden! 21 Daarom, zie, Ik doe hen erkennen, deze keer doe Ik hen Mijn hand en Mijn macht erkennen. Dan zullen zij weten dat Mijn Naam HEERE is.



- **Juda en Israël zullen wonen in hun eigen land.**
- **De Zoon van David zal Koning over hen zijn.**
- **De HEERE zal hen herders geven om hen te weiden.**

Jeremía 23:3 Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien, en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden. 4 Ik zal over hen herders doen opstaan die hen weiden zullen. Zij zullen niet meer bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist worden, spreekt de HEERE. 5 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID. 7 Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid

heeft uit het land Egypte, 8 maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.



- **De HEERE brengt Zijn volk terug naar haar eigen plaats.**

Jeremía 29:14 Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.

Jeremía 30:3 Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaders gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen.



- **Israëlieten zullen hun God en hun Koning dienen en niet meer hun vijanden.**
- **Zij zullen wonen zonder schrik en zorgen.**
- **Er zal afgerekend worden met alle vijanden van Israël.**
- **Er komt nog een dag van benauwdheid.**
- **Welke dag is dat? Dat is de dag dat de Heere Jezus terugkomt. Dan worden de vijanden van Israël vernietigd. Daar hoeft Israël toch niet benauwd van te worden? Nee, niet daar van.**
- **Maar de Messias komt ook om Zijn Vrederijk op te richten. En in dat Vrederijk is geen plaats voor vijanden, maar ook niet voor ongelovigen.**
- **Bij Zijn komst zal Israël bekeerd worden en zullen ze met schaamte zien Degene Die ze tot nu toe altijd verworpen hebben. Dat kan benauwdheid geven. Ja, misschien ook wel angst voor straf. Want ze zijn niet onschuldig.**

- Maar de Heere gaat hen verlossen en ze zullen de Heilige Geest ontvangen, de Geest van de genade. De Heere is hen genadig.
- De vijanden van Israël zullen bestraft worden.

Jeremia 30:7 Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. 8 Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, g maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan. 10 U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, niemand hem schrik aanjaagt. 11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.



- Israël werd gestraft vanwege haar zonden.
- De vijanden van Israël zullen gestraft worden op dezelfde wijze als ze Israël behandeld hebben.

Jeremia 30:15 Wat schreeuwt u het dan uit vanwege uw breuk, omdat uw leed onge-neeslijk is? Vanwege de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen aangedaan. 16 Evenwel zullen allen die u verslonden, zelf verslonden worden, al uw tegenstanders – zij allen zullen in gevangenschap gaan. Wie u plunderen, zullen tot buit worden, allen die u uitplunderen zal Ik als buit geven.



- Israël is het volk van God.

- **God brengt hen terug en geeft herstel.**
- **De toorn van God blijft op de ongelovigen.**

Jeremia 30:17 *Ja, Ik zal uw herstel bevorderen, u van uw wonden genezen, spreekt de HEERE, al noemen ze u: Verdrevene, het is Sion, niemand vraagt naar haar. 18 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jakob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn. 19 Van hen zal dankzegging uitgaan, en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht worden. 20 Zijn zonen zullen zijn als vanouds, en zijn gemeente zal voor Mijn aangezicht bevestigd worden. Ik zal al zijn onderdrukkers straffen. 21 Zijn Machtige zal één van hem zijn, zijn Heerser zal uit zijn midden voortkomen. Ik zal Hem naderbij doen komen, en Hij zal tot Mij naderen. Want wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot Mij te naderen? – spreekt de HEERE. 22 En u zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. 23 Zie, een storm van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudende storm, op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven. 24 De brandende toorn van de HEERE zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. Aan het einde van de dagen. zult u dat begrijpen.*



- **Heerlijke toekomst van Israël in het Vrederijk.**
- **Gods liefde voor Israël is een eeuwige liefde.**
- **Israël, het overblijfsel, zal weer opgebouwd worden.**

Jeremía 31: 1 *In die tijd, spreekt de HEERE, zal Ik al de geslachten van Israël tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 2 Zo zegt de HEERE: Het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn, toen Ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. 3 Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen:*

Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. 4 Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israëel. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen, zult u uittrekken in een reidans van vrolijke mensen. 5 Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten. 6 Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm: Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de HEERE, onze God! 7 Want zo zegt de HEERE: Zing vrolijk over Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd van de heidenvolken! Laat het horen, prijs Hem en zeg: Verlos Uw volk, HEERE, het overblijfsel van Israëel.



- **Grote menigten zullen terugkomen.**
- **Allerlei mensen, blinden, verlamden enz.**
- **God is Israëel tot Vader.**

Jeremia 31:8 Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; onder hen zijn blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar: met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. 9 Onder geweest zullen zij komen, onder smeekbeden zal Ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar waterbeken, op een rechte weg, waarop zij niet zullen struikelen, want Ik ben Israëel tot een Vader, en Efraïm – Mijn eerstgeborene is hij.



- **God hoedt Zijn kudde op de berg van Sion.**
- **God zal Zijn volk troosten.**
- **Zijn volk zal worden verzadigd met het goede van God.**

Jeremia 31:10 Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israëel verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt 11 Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht,

en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. 12 Zij zullen komen en jui-
chen op de hoogte van Sion, zij zullen toestromen naar het goede van de HEERE: naar
het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel
zal zijn als een bevroede hof, zij zullen voortaan niet meer treurig zijn. 13 Dan zullen
jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen en de ouderen met
elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, Ik zal hen blij maken
na hun verdriet. 14 Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed, Mijn volk
zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt de HEERE.



- **Terug in het beloofde land zal de HEERE voedsel geven voor de ziel en voor het lichaam.**
- **De HEERE zal Zelf toezien op het herstel.**

Jeremia 31:23 Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zij zullen in
het land Juda en in zijn steden weer dit woord zeggen, wanneer Ik een omkeer zal bren-
gen in hun gevangenschap: Moge de HEERE u zegenen, woonplaats van gerechtigheid,
heilige berg. 24 Daarin zullen Juda en al zijn steden met elkaar wonen, akkerbouwers en
wie met de kudde rondtrekken. 25 Want Ik heb de vermoeide ziel te drinken gegeven en
elke treurig geworden ziel heb Ik met voedsel vervuld.....27 Zie, er komen dagen,
spreekt de HEERE, dat Ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad
van mensen en zaad van dieren. 28 Dan zal het gebeuren, dat Ik ten aanzien van hen zal
waken om te bouwen en te planten, zoals Ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg
te rukken en af te breken, om omver te halen en te vernielen, en hun kwaad aan te doen,
spreekt de HEERE. 29 In die dagen zullen zij niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe
druiven gegeten, de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. 30 Maar ieder zal om
zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen
stomp worden



- De Heere zal een nieuw verbond sluiten met Israël en Juda.
- Niet zoals het Sinai-verbond met hun vaders, nee, totaal nieuw.
- Gods wet zal in hun hart geschreven worden.
- De Heilige Geest zal dit doen.
- Iedere Israëliet, klein en groot, zal de HEERE kennen.
- God zal hun ongerechtigheid vergeven.

Jeremia 31:31 *Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.*



- Wat er gebeurt tijdens en na de komst van de Messias.
- Eeuwig zal niets meer worden weggerukt of afgebroken.

Jeremia 31:38 *Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd zal worden voor de HEERE, van de Hananeëltoren tot aan de Hoekpoort, 39 en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa. 40 Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de HEERE zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken.*



- **Het nieuwe verbond is een eeuwig verbond.**
- **De vreze van God zal in hun hart zijn.**
- **Zoals in het hart van Abraham.**

Jeremía 32:37 *Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. 38 Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 39 Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun kinderen na hen. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken. 41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.*



- **Profetie over de terugkomst van de Heere Jezus.**
- **Israël en Jeruzalem zullen verlost worden en onbezorgd wonen.**

Jeremía 33: 14 *Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. 15 In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. 16 In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.*



- **Juda en Israël zullen samen de Heere zoeken.**
- **Zij zullen met een eeuwig verbond bij de HEERE gevoegd worden.**
- **Dit is het nieuwe Verbond in het bloed van de Heere Jezus.**
- **De Joden hebben verkeerde leiders gehad. Die hebben het volk misleid.**
- **Omdat ze gezondigd hadden tegen de HEERE dachten hun vijanden dat ze**

hen zonder zich schuldig te voelen, konden vervolgen. Nee dus!

Jeremía 50:4 *In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zullen de Israëlieten komen, zij en de Judeeërs tezamen – al wenend zullen zij hun weg gaan – en zij zullen de HEERE, hun God, zoeken. 5 Zij zullen vragen naar Sion, hun gezicht gericht op de weg daarheen. Zij zullen komen en bij de HEERE gevoegd worden met een eeuwig verbond, het zal niet vergeten worden. 6 Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun herders hadden hen misleid, hen naar de bergen geleid. Zij gingen van berg naar heuvel. Zij vergaten hun rustplaats. 7 Allen die hen vonden, verslonden hen, en hun tegenstanders zeiden: Wij laden geen schuld op ons, omdat zij gezondigd hebben tegen de HEERE, de woonplaats van de gerechtigheid, ja, de hoop van hun vaders, de HEERE.*



- **God zal de Israëlieten terugbrengen naar hun woonplaats in Israël.**
- **Geen zonden meer in Israël.**
- **Vergeving voor het overblijfsel van Israël.**

Jeremia 50:19 *Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel en de Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verzadigd worden. 20 In die dagen en in die tijd, spreekt de HEERE, zal gezocht worden naar de ongerechtigheid van Israël, maar die zal er niet zijn, en naar de zonden van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik laat overblijven.*



- **Ook in ballingschap blijft de HEERE een heiligdom voor de Joden.**

Ezechiël 11:16 *Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn.*



- **God brengt hen terug uit alle landen.**

Ezechiël 11:17 *Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven. 18 Zij zullen daarheen komen en daaruit al zijn afschuwelijke afgoden en al zijn gruweldaden wegdoen.*



- **God zal de Joden een nieuw hart geven.**

Ezechiël 11:9 *Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, 20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ik hun een God zijn.*



- **De tekst zou kunnen duiden op het ombrengen van de Joden door de volken.**
- **Deze teksten gaan niet over de terugkeer van de Joden naar Israël, naar het Vrederijk,**
- **Een duidelijke verklaring van deze teksten heb ik niet gevonden.**

Ezechiël 20:34 *Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. 35 Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. 36 Zoals Ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere HEERE. 37 Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. 38 Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.*



- **Israël zal walgen van zichzelf vanwege de slechte daden die zij gedaan hebben.**
- **God geheiligd door de terugkeer van Israël.**
- **Geheel Israël zal God dienen.**
- **De Heere zal vanwege Zijn heilige naam Israël niet straffen.**

Ezechiël 20:40 want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israël Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen scheppen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw geheiligde gaven. 41 Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de heidenvolken door u geheiligd worden. 42 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaders te geven. 43 Daar zult u dan denken aan uw wegen en aan al uw daden waarmee u uzelf verontreinigd hebt. U zult van uzelf walgen vanwege al uw slechte daden, die u gedaan hebt. 44 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik omwille van Mijn Naam met u niet zal doen overeenkomstig uw slechte wegen en uw verdorven daden, huis van Israël, spreekt de Heere HEERE.



- **God gaat op zoek naar Joden in allerlei landen.**
- **God brengt alle Joden terug en zorgt voor hen.**
- **Behalve zij die Hem niet nodig hebben.**

Ezechiël 34:11 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. 12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. 13 Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen

en in alle bewoonbare plaatsen van het land. 14 In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. 15 Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. 16 Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.



- **Mijn knecht David, Jezus Messias, zal Koning en Herder zijn.**

Ezechiël 34:22 Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal oordelen tussen schaap en schaap. 23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Hij zal ze weiden en Hij zal een Herder voor ze zijn. 24 En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. *Ik, de HEERE, heb gesproken.*



- **God sluit een verbond van vrede met Israël.**
- **Een beschrijving van het Vrederijk.**
- **Wilde dieren worden weggedaan.**
- **Regens van zegen zullen neerdalen.**
- **De bomen zullen hun vruchten geven.**
- **Het land zal zijn opbrengst geven.**
- **Ze zullen onbezorgd wonen.**
- **Zij zullen geen prooi meer zijn voor hun vijanden.**
- **Er zal geen honger meer zijn.**
- **Ze zullen weten dat Ik de HEERE hun God ben. Dat Ik met hen ben.**

Ezechiël 34:5 *Ik zal een verbond van vrede met ze sluiten en de wilde dieren uit het land*

wegdoen. Ze zullen onbezorgd wonen in de woestijn en slapen in de wouden. 26 Ik zal hun en het gebied rond Mijn heuvel een zegen geven, en Ik zal de regen op zijn tijd doen neerdalen. Regens van zegen zullen er zijn. 27 De bomen op het veld zullen hun vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, en ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik de stangen van hun juk breek en ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. 28 Ze zullen niet meer tot een prooi zijn voor de heidenvolken, en de wilde dieren van de aarde zullen ze niet meer verslinden, maar ze zullen onbezorgd wonen en niemand zal ze schrik aanjagen. 29 Ik zal een Plant van naam voor ze doen opkomen. Dan zullen ze niet langer weggenomen worden door honger in het land, en de smaad van de heidenvolken zullen ze niet langer dragen. 30 Dan zullen ze weten dat Ik, de HEERE, hun God, met ze ben, en dat ze Mijn volk zijn, het huis van Israël, spreekt de Heere HEERE. 31 En u, Mijn schapen, schapen van Mijn weide, u bent mens, maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE.



- **Profetie van God over de bergen en heuvels van Israël.**
- **Door de vijanden van Israël illegaal in bezit genomen.**

Ezechiël 36:1 En u, mensenkind, profeteer tegen de bergen van Israël, en zeg: Bergen van Israël, hoor het woord van de HEERE! 2 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand over u gezegd heeft: Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden, 3 profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Daarom, omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was 4 luister daarom, bergen van Israël, naar het woord van de Heere HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn. 5 daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik ge-

sproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn.



- **De bergen en heuvels zullen weer vruchten voortbrengen voor Israël.**
- **Het Joodse volk komt er aan.**

Ezechiël 36:6 Profeteer daarom over het land van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, in Mijn na-ijver en in Mijn grimmigheid heb Ik gesproken, omdat u de smaad van de heidenvolken gedragen hebt. 7 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ík heb gezworen: Voorwaar, de heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen! 8 Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij.



- **Geen smaad meer hoeven te lijden van de volken.**
- **Israël zal weer vol mensen worden in het Vrederijk.**
- **In het Vrederijk is geen plaats voor abortus.**

Ezechiël 36:9 Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. 10 Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. 11 Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 12 Ik zal mensen over u doen lopen, namelijk Mijn volk Israël. Zij zullen u in bezit nemen, u zult voor hen tot erfelijk bezit zijn en u zult hen voortaan niet meer van kinderen beroven. 13 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat zij tegen u zeggen: U bent een mensenverslinder, en u bent een land dat uw volken van

kinderen berooft, ¹⁴ daarom zult u geen mens meer verslinden en uw volken niet meer van kinderen beroven, spreekt de Heere HEERE. ¹⁵ Ik zal de smaad van de heidenvolken over u niet meer doen horen en u zult de schande van de volken niet langer dragen. U zult uw volken niet meer doen struikelen, spreekt de Heere HEERE.



- **De zonden van Israël zijn de oorzaak van hun verstrooiing.**

Ezechiël 36:16 *Het woord van de HEERE kwam tot mij: ¹⁷ Mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor Mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. ¹⁸ Toen stortte Ik Mijn grimmigheid over hen uit omwille van het bloed dat zij in het land vergoten hadden, en vanwege hun stinkgoden waarmee zij het verontreinigd hadden. ¹⁹ Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden. ²⁰ Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij Mijn heilige Naam, omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het volk van de HEERE en toch zijn zij uit Zijn land vertrokken. ²¹ Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren.*



- **God zal Zijn grote Naam heiligen door de Joden terug te brengen naar Israël.**
- **De Joden zullen een nieuw hart en een nieuwe Geest krijgen.**
- **Zullen wedergeboren worden.**
- **Schaamte over bedreven zonden.**

Ezechiël 36:22 *Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. ²³ Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de*

heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word. 24 Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. 25 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 28 U zult wonen in het land dat Ik uw vaders gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ik zal een God voor u zijn. 29 Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen. 30 Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. 31 U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. 32 Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere HEERE, laat dat u bekend zijn. Schaam u en word te schande vanwege uw wegen, huis van Israël.



- **Profetie over de opbouw van Israël.**
- **Er zullen veel mensen wonen in Israël.**

Ezechiël 36:33 Zo zegt de Heere HEERE: Op de dag dat Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. 34 Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van een woestijn te zijn voor de ogen van ieder die erdoorheen trekt. 35 Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. 36 Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ik, de HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen. 37 Zo zegt de Heere HEERE: Opnieuw

zal Ik hierom door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hen te doen. Ik zal hen even talrijk aan mensen maken als aan schapen.³⁸ Als met de geheiligde schapen, als met de schapen van Jeruzalem op hun vaste feestdagen, zo vol zullen de verwoeste steden worden met kudden mensen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.



- **Israël weer levend door de Geest van God.**
- **Israël weer terug in hun land.**

Ezechiël 37:1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mijGeest van neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. 2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. . En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. 3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het! 4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. 5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. 8 En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. 9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. 10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. 11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! 12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik

zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. 14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.



- **God zal Juda en Israël herenigen**

Ezechiël 37:15 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 16 En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. 17 Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. 18 Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? 19 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden. 20 Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn.



- **Israël weer terug in het beloofde land.**
- **Mijn Knecht David, de Messias Jezus, zal Koning zijn.**
- **God zal een eeuwig verbond van vrede met het Joodse volk sluiten**

Ezechiël 37: 21 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. 22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer

als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. 23 Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ik zal een God voor hen zijn. 24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. 25 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. 26 Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. 27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor Mij zijn. 28 Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.



- **Zware aardbeving in Israël.**
- **Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele volken bekend worden.**
- **Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.**

Ezechiël 38:17 Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen? 18 Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen. 19 Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen! 20 De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren

van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. 21 Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. 22 Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. 23 Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.



- **Vijanden gaan Israël aanvallen – Gog leidt de aanval.**
- **Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen.**
- **Dan zullen de volken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël.**

Ezechiël 39:1 En u, mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! 2 Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen, 3 maar Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. 4 Op de bergen van Israël zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. 5 Op het open veld zult u vallen, want Ik heb het gesproken, spreekt de Heere HEERE. 6 Ik zal vuur zenden in Magog en onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben. 7 Ik zal Mijn heilige Naam te midden van Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn heilige Naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, de Heilige in Israël. 8 Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb.



- **Gog en co. verslagen en begraven.**
- **Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang. Heel de bevolking van het land zal de vijanden begraven.**
- **En het zal hun tot een naam zijn op de dag dat Ik Mijzelf verheerlijk, spreekt de Heere HEERE.**

Ezechiël 39:11 *Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog daar in Israël een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert, ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen: Dal van de menigte van Gog. 12 Het huis van Israël zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang. 13 Heel de bevolking van het land zal begraven. En het zal hun tot een naam zijn op de dag dat Ik Mijzelf verheerlijk, spreekt de Heere HEERE. 14 Ook zullen zij mannen afzonderen die voortdurend met de reizigers door het land trekken en hen die op het land achtergebleven zijn, begraven om het land te reinigen. Na verloop van zeven maanden moeten zij op onderzoek uitgaan. 15 En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het begraven hebben in het Dal van de menigte van Gog. 16 (En Hamona is ook de naam van een stad.) Zo zullen zij het land reinigen.*



- **Israël was in ballingschap door ontrouw.**
- **Omdat zij Mij ontrouw waren, verborg Ik Mijn aangezicht voor hen en gaf Ik hen in de hand van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen.**

Ezechiël 39:17 *En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE: Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle dieren van het veld: Verzamel u en kom, kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik breng, een groot offer voor u op de bergen van Israël, en eet vlees en drink bloed. 18 U zult vlees van helden eten en het bloed van de vorsten van het land drinken: van rammen, lammeren, bokken, jonge stieren, allemaal gemest vee van Basan.*

19 U zult vet eten tot verzadiging toe en bloed drinken tot dronkenschap toe, van Mijn offer dat Ik voor u gebracht heb. 20 U zult verzadigd worden aan Mijn tafel met paarden en ruiters, helden en alle strijdbare mannen, spreekt de Heere HEERE. 21 Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heidenvolken zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb. 22 Dan zullen zij die van het huis van Israël zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, vanaf die dag en daarna. 23 Dan zullen de heidenvolken weten dat zij die van het huis van Israël zijn, om hun ongerechtigheid in ballingschap zijn gegaan. Omdat zij Mij ontrouw waren, verborg Ik Mijn aangezicht voor hen en gaf Ik hen in de hand van hun tegenstanders, zodat zij allen door het zwaard vielen. 24 Overeenkomstig hun onreinheid en overeenkomstig hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld en Ik heb Mijn aangezicht voor hen verborgen.



- **Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel (heidenvolken) geheiligd worden.**
- **Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de (heidenvolken) in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven.**
- **Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.**

Ezechiël 39:25 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van Jakob, Ik zal Mij ontfermen over heel het huis van Israël en Ik zal het opnemen voor Mijn heilige Naam. 26 Zij zullen hun schande moeten dragen, en heel hun trouwbreuk, die zij tegenover Mij gepleegd hebben toen zij onbezorgd in hun land woonden en er niemand was die hun schrik aanjoeg. 27 Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. 28 Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, omdat Ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook

weer verzamelde in hun land en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. 29 Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere HEERE.



- **Het visioen van de nieuwe tempel.**
- **Maak alles wat u ziet, aan het huis van Israël bekend.**

Ezechiël 40:1 *In het vijftiende jaar van onze ballingschap, aan het begin van het jaar, op de tiende van de maand, in het veertiende jaar nadat de stad was verslagen, op diezelfde dag was de hand van de HEERE op mij en bracht Hij mij erheen. 2 In visioenen van God bracht Hij mij naar het land van Israël. Hij zette mij op een zeer hoge berg, met daarop aan de zuidzijde iets als het bouwsel van een stad. 3 Hij bracht mij erheen, en zie, een Man. Zijn uiterlijk was als het uiterlijk van koper en in Zijn hand was een linnen koord en een meetlat. En Hij stond in de poort. 4 Toen sprak die Man tot mij: Mensenkind, zie met uw ogen, luister met uw oren, en neem alles wat Ik u zal laten zien, ter harte. U bent namelijk hierheen gebracht, opdat Ik u dit zou laten zien. Maak alles wat u ziet, aan het huis van Israël bekend.*



- **Het heilige water uit de nieuwe tempel.**
- **Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog.**
- **Water is een beeld van de Heilige Geest.**

Ezechiël 47:1 *Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. 2 Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. 3 Toen de Man*

naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in Zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels. 4 Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer duizend en liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. 5 Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. 6 Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek.

Jesaja 11:9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt

Habakuk 2:14 Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

Openbaring 7:9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

Openbaring 11:15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.



- De God van de hemel en de aarde zal echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan.
- Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar dat

Koninkrijk zal voor eeuwig standhouden.

Daniël 2:34 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. 35 Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.....44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden. 45 Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de berg een steen werd afgehouden, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.



- **Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.**
- **De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen.**
- **Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.**
- **Na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van degenen die er eerder geweest zijn. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken.**
- **De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Dat zijn de gelovigen.**
- **Het gerechtshof zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem volledig verdelgen.**
- **Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.**

Daniël 7:13 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de he-

mel iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. 14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.....18 De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.....22 totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.....4 En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen 27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.



- **Het zal een benauwde tijd zijn.**
- **In die tijd zal Uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.**
- **Die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.**
- **De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf.**

Daniël 12:1 *In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest*

tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. 2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.



- **De Israëlieten weer kinderen van de levende God.**
- **Juda en Israël worden weer verenigd.**

Hoséa 1:10 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd zal worden: Kinderen van de levende God. 11 Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël zijn.



- **Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid.**
- **In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.**

Hoséa 2:15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! 16 Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden. 17 Ik zal voor hen een verbond sluiten op die dag met de dieren van het veld, met de vogels in de lucht en de kruipende dieren op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal hen onbezorgd doen neerliggen. 18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en

u zult de HEERE kennen. 20 Op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE, dat Ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. 21 Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. 22 En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God!



- **Want de Israëlieten moeten vele dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer.**
- **Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning.**

Hoséa 3: 4 *Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden. 5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.*



- **Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE,**
- **want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen;**
- **Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.**
- **Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dit duidt op het proces van de bekering en levend making van Israël. Dit zal in een heel korte tijd plaats vinden. De profeet Zacharia spreekt zelfs over één dag, maar het kan wel een heel lange dag zijn bij de wederkomst van de Messias Jezus. Pas als de Heere Jezus hen bekeerd heeft gaan ze voor Zijn aangezicht leven, (2 Korinthe 3:16).**

Hoséa 6:1 *Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. 2 Na twee*

dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven. 3 Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen, die het land natmaakt.



- Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.
- Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon.

Hoséa 14:4 Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen: U bent onze god tegen het werk van onze handen. Bij U immers vindt een wees ontferming. 5 Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. 6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon. 7 Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfbboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon. 8 Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon.



- Kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid.
- Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden.
- Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de (heiden)volken.

Joël 2:17 Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder

de volken zeggen: Waar is hun God? 18 Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk. 19 De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. 20 Ik zal die uit het noorden ver van u wegdoen. Ik verdrijf hem naar een dor en woest land, zijn voorhoede naar de zee in het oosten, zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op, want hij heeft grote dingen gedaan. 21 Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de HEERE heeft grote dingen gedaan. 22 Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. 23 En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. 24 De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. 25 Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwerm sprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. 26 Dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. 27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!



- Ik zal alle (heidenvolken) bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
- Ik zal met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de (heidenvolken) verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.
- Omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht.
- De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven.

- De perskuipen (van bloed) stromen over, want hun kwaad is groot.
- Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem van generatie op generatie.

Joël 3:1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat de (HEERE oordeelt); Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken. 4 En ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon, en alle gebieden van Filistea? Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden? Als u Mij dat wilt aandoen, zal Ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren, 5 omdat u Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, het beste van Mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. 6 U hebt de Judeeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. 7 Zie, Ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren.

8 Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de Judeeërs. Zij zullen hen aan de inwoners van Sjeba verkopen, aan een volk ver weg, want de HEERE heeft het gesproken. 9 Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen! 10 Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held. 11 Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom, verzamel u! HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen! 12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van rondom! 13 Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom en daal af, want de wijnpers is vol. De perskuipen stromen over, want hun kwaad is groot. 14 Menigten, menigten in het dal van de dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in het dal van de dorsslede. 15 Zon

en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken. 16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. 17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen, en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen, die het dal van Sittim zal bevochtigen. 19 Egypte zal worden tot een woestijn, Edom zal worden tot een woeste wildernis vanwege het geweld tegen de Judeeërs: in hun land hebben zij onschuldig bloed vergoten. 20 Maar Juda zal voor eeuwig blijven, Jeruzalem van generatie op generatie. 21 Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat Ik niet voor onschuldig gehouden had. En de HEERE zal wonen in Sion.



- **Belofte van herstel.**
- **Zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen.**
- **Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.**
- **Zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.**

Amos 9:11 Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af; 12 zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet. 13 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels

doordrenkt zullen worden. 14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. 15 Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.



- **Op de berg Sion zal ontkoming zijn.**
- **Zij die van het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen.**
- **Het Zuiderland zal het gebergte van Ezau in bezit nemen, en het Laagland het gebied van de Filistijnen.**
- **Zij zullen het gebied van Efraïm en het gebied van Samaria in bezit nemen; en Benjamin dat van Gilead.**
- **En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaänieten was, tot aan Zarfath in bezit nemen;**
- **De ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van het Zuiderland in bezit nemen.**

Obadja 1:17 *Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. 18 Dan zal het huis van Jakob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam, en het huis van Ezau zal tot stoppels worden; zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Ezau, want de HEERE heeft gesproken! 19 Het Zuiderland zal het gebergte van Ezau in bezit nemen, en het Laagland het gebied van de Filistijnen; ja, zij zullen het gebied van Efraïm en het gebied van Samaria in bezit nemen; en Benjamin dat van Gilead. 20 En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaänieten was, tot aan Zarfath in bezit nemen; de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van het Zuiderland in bezit nemen. 21 Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.*



voeren zullen zij niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. 5 Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van de HEERE, onze God, voor eeuwig en altijd. 6 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb. 7 Ik zal wie mank gaat, stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en de HEERE zal over hen Koning zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.



- **Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.**

Micha 5:2 Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. 3 Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.



- **Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee.**
- **Naar de HEERE, onze God, zullen zij in angst komen, en zij zullen voor U bevreesd zijn.**

Micha 7:15 Als in de dagen toen u uit het land Egypte trok, zal Ik het wonderen doen zien. 16 De heidenvolken zullen het zien en beschaamd worden, ondanks al hun macht. Zij zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. 17 Zij zullen stof likken als de slang; als kruipende dieren van de aarde zullen zij sidderend uit hun burchten komen, naar de HEERE, onze God, zullen zij in angst komen, en zij zullen voor U bevreesd zijn. 18 Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat

aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. 20 U zult Jakob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid, die U aan onze vaders gezworen hebt vanaf de dagen van weleer.



- **Heil na het oordeel.**
- **Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen.**
- **De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd.**
- **De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien.**
- **Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.**

Zefánja 3:9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen. 10 Van over de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot Mij bidden, het volk, overal door Mij verspreid, Mijn offer brengen. 11 Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen Mij in opstand kwam, want dan zal Ik hen uit uw midden wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van Mijn heilige berg. 12 Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen. 13 Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik aanjagen. 14 Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 15 De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult geen kwaad meer zien. 16 Op die dag zal tegen Je-

Jeruzalem gezegd worden: Wees niet bevreesd; Sion, verlies de moed niet! 17 De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. 18 Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik verzamelen, zij zijn uit u; de smaad drukt als een last op hen. 19 Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. 20 In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.



- **De heerlijkheid van de tempel in het Vrederijk van Koning Jezus.**
- **De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten.**

Haggai 2:7 *Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 8 Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten 9 Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten 10 De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de legermachten.*



- **Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken.**
- **Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid.**
- **Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen.**

Zacharía 1:14 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Met grote na-ijver zet Ik Mij in voor Jeruzalem en voor Sion. ¹⁵ Maar Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ík was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. ¹⁶ Daarom, zo zegt de HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid; Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de HEERE van de legermachten, en het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. ¹⁷ Predik verder: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede, de HEERE zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen.



- **Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid van mensen en dieren in haar midden.**
- **Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn.**
- **Wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.**
- **Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE.**
- **De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land.**

Zacharía 2:1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man met een meetsnoer in Zijn hand. ² Toen zei ik: Waar gaat U heen? Hij zei tegen mij: Ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. ³ En zie, de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en een andere engel trad Hem tegemoet. ⁴ En Hij zei tegen hem: Loop snel, spreek tot die jongeman en zeg: Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, vanwege de veelheid aan mensen en dieren in haar midden. ⁵ En Ík zal voor haar zijn, spreekt de HEERE, een muur van vuur rondom, en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid zijn. ⁶ O, o, vlucht dan uit het land van het noorden! spreekt de HEERE, want Ik heb u verspreid over de vier windstreken van de hemel, spreekt de HEERE. ⁷ O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel! ⁸ Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij Mij gezonden tot

die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. 9 Want, zie, Ik beweeg Mijn hand over hen en zij zullen hun dienaren tot buit worden. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij gezonden heeft. 10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE. 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft. 12 De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiesen. 13 Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.



- Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen.
- Op die ene steen zullen zeven ogen zijn.

Zacharia 3:8want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen.

Zacharia 4:10 ...Deze zeven zijn de ogen des HEREN, die de ganse aarde doorlopen. (NGB)

Openbaring 5:6 zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.



- Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. (Zacharia 3:9)

Die bekering heeft gevolgen voor het land en voor de naaste. Ieder zal zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.

Als de ongerechtigheid wordt weggenomen, betekent dit dat er geen abortussen meer zullen plaats vinden. Dat er geen homoparades meer worden gehouden en dat Israël weer de beschikking krijgt over het gehele land dat de HEERE aan Abraham had beloofd.

Zacharía 3:1 Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontruikt is? 3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. 4 Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. 5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond. 6 Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua: 7 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Als u in Mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van Mij vervult, dan zult ú ook Mijn huis besturen, en ook Mijn voorhoven bewaken, en zal Ik u omgang geven met hen die hier staan. 8 Luister toch, hogepriester Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten – zij zijn immers een wonderteken – want zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen komen. 9 Want zie, wat betreft de steen die Ik voor Jozua neergelegd heb, op die ene steen zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er Zijn graving in aanbrengen, spreekt de HEERE van de legermachten. Ik zal de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. 10 Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten, zal ieder zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom.



- **Hij zal de tempel van de HEERE bouwen, Hij zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon.**
- **Men zal van ver komen en bouwen aan de tempel van de HEERE.**

Zacharía 6:12 en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. 13 Ja, Hij zal de tempel van de HEERE bouwen, Hij zal met majesteit

bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden zal vredesberaad plaatsvinden. 14 En de kronen zullen voor Chelem, Tobia, Jedaja en Chen, de zoon van Zefanja, tot een gedachtenis in de tempel van de HEERE zijn. 15 Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de HEERE. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren naar de stem van de HEERE, uw God.

Jesaja 60:10 *Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in mijn toorn heb Ik u geslagen, maar in mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.*



- **De HEERE keert terug naar Sion -Jeruzalem.**
- **De HEERE gaat Zijn volk terugbrengen.**
- **Israël zal het volk van God zijn. God zal de God van Israël zijn. Israël verzoend met God.**
- **Israël zal tot een zegen worden voor de volken.**
- **Volken, steden zullen opgaan naar de Heere om Hem te zoeken.**

Zacharía 8:1 *Het woord van de HEERE van de legermachten kwam tot mij: 2 Zo zegt de HEERE der heerscharen: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand; in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand. 3 Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal 'stad van de waarheid' genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten 'de heilige berg'. 4 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. 5 De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. 6 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk, zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn? spreekt de HEERE van de legermachten.*



- Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat.
- Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.
- Er was geen vrede, vanwege de tegenstander, want Ik zette alle mensen tegen elkaar op.

Ik kan mij voorstellen dat u dit een moeilijke tekst vindt. Zet God mensen tegen elkaar op? Ja, soms blijkt wel. De Heere Jezus geeft ons daarvan een voorbeeld in Mattheüs 10:34. Licht en duisternis hebben geen gemeenschap met elkaar. Een gelovige komt vroeg of laat in conflict met een ongelovige. En de tegenstander satan, is er altijd op uit om het werk van God te verstoren. Door de hele Bijbel heen kunnen we daar voorbeelden van zien. Door de acties van satan is God genoodzaakt tegenacties te ondernemen of in te grijpen. Zo'n tegenactie kan ook inhouden dat God mensen tegen elkaar opzet. God heeft daar Zijn bedoeling mee en Zijn plan is altijd goed. Wij mensen kunnen dat niet beoordelen.

Wij vinden daar ook een voorbeeld van in het Oude Testament dat vijanden van Israël door de HEERE in verwarring gebracht worden en elkaar gaan bestrijden, (Jesaja 19:2).

Ook het leger van de Egyptenaren dat Israël achtervolgde bij de Schelf zee werd door de Heere in verwarring gebracht.

Zacharia 8:9 *Zo zegt de HEERE van de legermachten: Grijp moed, u die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten die er waren op de dag waarop het huis van de HEERE van de legermachten gegrondvest werd om de tempel te herbouwen. 10 Vóór die dagen was er immers geen loon voor de mensen, en was er*

geen loon voor het vee. Voor wie uittrok en wie binnenkwam, was er geen vrede, vanwege de tegenstander, want Ik zette alle mensen tegen elkaar op. ¹¹ Maar nu zal Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, spreekt de HEERE van de legermachten. ¹² Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven.

Amos 3:6 Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet?

Amos 9:4 Ik zal Mijn ogen op hen richten ten kwade en niet ten goede.

Mattheüs 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. ³⁵ Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. ³⁶ En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.



- Ik zal het overblijfsel van dit volk, dit alles in erfelijk bezit doen nemen.
- Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de volken geweest bent, zo zal Ik u verlossen en u zult tot een zegen worden.
- Wees niet bevreesd, grijp moed.

Zacharia 8:14 Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Zoals Ik Mij had voorgenomen u kwaad te doen, toen uw vadersen Mij zeer toornig maakten, zegt de HEERE van de legermachten, en Ik er geen berouw over gekregen heb, ¹⁵ zo heb Ik Mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd. ¹⁶ Dit zijn de dingen die u doen moet: spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient, ¹⁷ bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eed niet lief, want dit alles is iets wat Ik haat,

spreekt de HEERE. 18 Het woord van de HEERE van de legermachten kwam tot mij: 19 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand, zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief!

Zacharia 8:20 Zo zegt de HEERE van de legermachten: Er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen: Laten we meteen gaan om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, om de HEERE van de legermachten te zoeken; ik zal ook gaan. 22 Dan zullen veel volken komen en machtige (heiden)volken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen.

Zacharia 8:23 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de (heiden)volken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.



- De Koning van Sion komt.
- Hij zal vrede verkondigen aan de (heiden)volken.
- Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.
- Want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land,
- Hoe groot is Zijn geluk, en hoe groot Zijn schoonheid!

Zacharia 9:9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. 10 Ik zal de strijdwegens uit Efraïm weg-

nemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. ¹¹ Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond heb Ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. ¹² Keer terug naar de burcht, u, gevangenen die hoop hebt! Ook heden verkondig Ik: Ik zal u dubbel vergoeden, ¹³ als Ik Mij Juda zal hebben gespannen, en Ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd, en Ik uw zonen, Sion, zal hebben opgezet tegen uw zonen, Griekenland, en Ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held.¹⁶ Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van Zijn volk, want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land, ¹⁷ want hoe groot is Zijn geluk, en hoe groot Zijn schoonheid! Het koren zal de mond van de jongemannen, en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen.



- **Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de HEERE, hun God:**
- **Hun hart zal zich verheugen in de HEERE.**
- **Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren.**
- **Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren.**

Dit zijn de Joodse dienaren van het Evangelie die in het Vrederijk er op uit trekken om het Evangelie nader uit te leggen, te verklaren. De volken hebben wel gebogen voor de Koning van Israël, maar uit andere Schriftgedeelten weten we dat niet alle mensen in het Vrederijk wedergeboren zijn. De Joodse gelovigen zijn wel wedergeboren. Deze dienaren zijn ook dan nog wel nodig. Die situatie is een beetje te vergelijken met b.v. een orthodox-reformatorische gemeente. Ik denk dat alle leden geloven wat in Gods Woord staat. Zij buigen voor het Woord van God, maar niet iedereen is wedergebo-

ren. Dit blijkt vaak uit het aantal mensen dat aan het Heilig Avondmaal deelneemt.



- **Ik zal hen versterken in de HEERE,**
- **en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE.**

Zacharía 10:3 Tegen de herders is Mijn toorn ontbrand, en de bokken straf Ik. Ja, de HEERE van de legermachten zal omzien naar Zijn kudde, het huis van Juda. Hij zal hen maken als Zijn prachtige paard in de strijd. 4 Daaruit zal de hoeksteen, daaruit zal de tentpin, daaruit zal de strijdboog, daaruit zullen alle onderdrukkers tezamen voortkomen. 5 Zij zullen als helden zijn die in de strijd de vijanden in het slijk van de straat vertrappen. Ja, zij zullen strijden, want de HEERE zal met hen zijn. Zij zullen de ruiters beschaamd maken. 6 Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want Ik heb Mij over hen ontfermd. Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de HEERE, hun God: Ik zal hen verhoren! 7 Zij zullen zijn als een held van Efraïm, hun hart zal zich verblijden als door de wijn; en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in de HEERE. 8 Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. 9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren. 10 Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte, en Ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen. Ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen, maar dat zal voor hen niet toereikend zijn. 11 Hij zal door de zee van benauwdheid gaan, en Hij zal de golven van de zee slaan, alle diepten van de Nijl zullen opdrogen. Dan zal de trots van Assyrië neergehaald worden, en de scepter van Egypte zal weggaan. 12 Ik zal hen versterken in de HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE.



hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. 2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 4 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan. 5 Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de HEERE van de legermachten, hun God. 6 Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem. 7 En de HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. 8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden.



- **Belofte van de Geest van de genade.**
- **Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen.**
- **Zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.**
- **Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn.**

Zacharia 12:9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. als met de rouwklacht over een

enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. 11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. 12 Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 14 al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.



- **Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden.**

Zacharia heeft het in hoofdstuk 12 over de terugkomst van de Heere Jezus, en in hoofdstuk 13 begint hij bij het lijden van de Heere Jezus.

- **Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.**

Met de kleinen worden waarschijnlijk bedoeld de gelovigen, de kinderen van God, de schapen van de Heere Jezus.

Wat betekent het dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven?

In heel het land, duidt waarschijnlijk op het land Israël. Het is belangrijk te letten op “heel het land”. Want tot 135 AC woonden er nog veel Joden in Israël. Daarna niet meer. In de toekomst wel weer, maar dan is de Heere Jezus al teruggekomen en komt er zeker geen vernietiging meer.

Dus moet de profetie van Zacharia slaan op de periode 70AC-135AC. Nu is bekend

dat een zeer groot deel van het Joodse volk, de tien stammen, verbannen zijn naar Assyrië en/of andere landen. Misschien zijn ze ook wel gedeeltelijk vernietigd. Dit betreft zeker wel 2/3 deel van het Joodse volk.

De stammen Juda en Benjamin bleven in het land. Bij de oorlog in 70 AC zijn naar schatting max. 1.300.000 Joodse mensen omgebracht. Dit is zeker wel 2/3 deel van de bevolking geweest.

De door Zacharia aangekondigde vernietiging van het Joodse volk heeft dus al plaats gevonden voor 135 AC.

Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. De overblijvende Joden zullen gelouterd worden en aan het eind van de periode van loutering zullen ze bekeerd worden. Dat is het moment dat de Heere Jezus terugkomt. De periode van loutering loopt dus vanaf 135 AC tot aan de terugkomst van de Messias. Deze periode van loutering is ook zeer hevig geweest. Heviger dan God bedoeld had. God had maar een kleine toorn, maar de vijanden van God en van Israël hebben er een grote toorn van gemaakt.

- **Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft.**
- **Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren.**
- **Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: de HEERE is mijn God.**
- **Wie en wanneer gaat men in Israël, Gods Naam aanroepen? Dat is op het moment dat de Heere Jezus terugkeert als Koning van Israël. Niet eerder.**
- **Vaak wordt de vraag gesteld: Moet Israël ook nog door de grote Verdrukking?**

De grote Verdrukking van zeven jaar betreft geen specifieke volken of landen. Zij betreft alleen de ongelovige mensen. Deze kan dus ook ongelovige Joden treffen, waar ze zich ook mogen bevinden.

Zacharía 13:7 Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten. Sla die Herder en de schapen zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden. 8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. 9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Leviticus 26:43 Terwijl het land door hen verlaten is en behagen scheidt in zijn sabbatsjaren – het ligt er immers omwille van hen verlaten bij – hebben zijzelf behagen in de straf voor hun ongerechtigheid, omdat, ja, omdat zij Mijn bepalingen verwierpen en hun ziel van Mijn verordeningen walgde. 44 Maar bovendien: wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal Ik hen niet verwerpen en niet van hen walgen door hen te vernietigen en Mijn verbond met hen te verbreken, want Ik ben de HEERE, hun God.

Jesaja 65:12 Ik zal u tellen, maar voor het zwaard. U zult allen moeten neerbukken ter slachting, omdat Ik geroepen heb, maar u niet geantwoord hebt, omdat Ik gesproken heb, maar u niet geluisterd hebt, maar gedaan hebt wat slecht was in Mijn ogen, en gekozen hebt voor wat Mij niet behaagt.

Ezechiël 5:12 Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen, en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken. 13 Dan zal Mijn toorn ten uitvoer gebracht worden en Ik zal Mijn grimmigheid op hen doen rusten en troost halen. Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, in Mijn na-ijver heb gesproken, wanneer Ik Mijn grimmigheid tegen hen ten uitvoer gebracht heb. 14 Ik zal u tot een puinhoop maken en tot smaad onder de heidenvolken die rondom u zijn, voor de ogen van ieder die voorbijgaat.

Maleachi 3:2 Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. 3 Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.



- Toekomst voor Jeruzalem.
- Ik zal alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem.
- De stad zal ingenomen worden.
- De HEERE zal uittrekken en tegen die heidenvolken strijden.
- Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg.
- De Olijfberg zal in tweeën gespleten worden.
- U zult vluchten.
- Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!
- Ten tijde van de avond blijft het licht.

Zacharia 14:1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. 2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.

Zacharia 14:4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5 Dan zult u vluchten

door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! 6 Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. 7 Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft.



- **De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.**
- **Heel het land zal als de Vlake worden.**
- **Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven.**

Zacharia 14:8 Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 10 Heel het land zal als de Vlake worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot aan de perskuipen van de koning. 11 Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.



- **En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond.**
- **Zij zullen tegen elkaar de hand opheffen.**
- **Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle (heiden)volken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden.**

Zacharia 14:12 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. 13 Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. 14 Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. 15 En zo zal de plaag die de paarden, de muilieren, de kamelen, de ezels en al de dieren die zich in die legerkampen bevinden, zal treffen, dezelfde zijn als die plaag.



- **Al de overgeblevenen van alle (heiden)volken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.**

Zacharia 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. 18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. 20 Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. 21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn, zodat allen

verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. 3 Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. 4 Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de HEERE aangenaam zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. 5 Ik zal naar u toe komen voor het oordeel..... 8 Zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft Mij! En dan zegt u: Waarvan beroven wij U? Van de tienden en het hefoffer! 9 U bent door de vloek getroffen, omdat u Mij berooft, als volk in zijn geheel. 10 Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproof Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. 11 Ik zal ter wille van u de kaal vreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt, en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven, zegt de HEERE van de legermachten. 12 Alle heidenvolken zullen u gelukkig prijzen, want u zult een aangenaam land zijn, zegt de HEERE van de legermachten.



- **Zij zullen voor Mij een persoonlijk eigendom zijn.**
- **Ik zal hen sparen.**

Maleachi 3:16 Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten. 17 En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. 18 Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.



- **Alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, zullen tot niets worden.**

- Voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan.
- Onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
- Denk aan de wet van Mozes.

Maleáchi 4:1 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten 2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. 3 U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, stof zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van de legermachten. 4 Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israë!, aan de verordeningen en de bepalingen



Einde teksten Oude Testament.

17. TEKSTEN NIEUWE TESTAMENT.

- **Het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen.**

Mattheüs 4:17 *Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.*



- **De Heere Jezus leert ons te bidden voor de komst van dat Koninkrijk.**

Alleen in dat Koninkrijk zal Zijn Naam worden geheiligd en zal Zijn wil geschieden.



Mattheüs 6:9 *...Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.*



- **De Heere Jezus doelt hier op Zijn opstanding en hemelvaart.**

Mattheüs 16:28 *Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.*



- **De verkondiging van het Evangelie onder de Joodse mensen blijft noodzakelijk tot aan de terugkomst van de Heere Jezus. Het Evangelie is de kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek (heiden).**

Romeinen 1:16 *Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.*



Mattheüs 10:23 Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is.



- Jezus voorzegt Zijn terugkomst.
- Het teken van de Zoon des mensen zal verschijnen aan de hemel.
- Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.
- Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuïngeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken.

Mattheüs 24:27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuïngeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.



- De Heere Jezus zit nu aan de rechterhand van de kracht van God.
- Hij komt terug op de wolken van de hemel.

Mattheüs 26:64 Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel.



• **Als de Heere Jezus terugkomt, zal Hij dan nog geloof vinden op aarde?**

Het is mijn overtuiging dat we nu in de eindtijd leven, niet ver verwijderd van de komst en de openbaring van de Heere Jezus. De Evangelie verkondiging gaat nog steeds door in bepaalde landen, maar er zijn ook landen waar weinig meer zichtbaar is van de Gemeente van Christus. Dit wordt in vele landen veroorzaakt door de komst van de Islam en ook door de vele dwalingen die alleen maar toenemen. In het westen hebben het materialisme, de moderne theologie en o.a. de sociale media geleid tot afval en onverschilligheid ten opzichte van het Evangelie. In plaats van Christus, staat nu de mens zelf centraal en het eigen ego. Zie: *2 Timotheüs 3: 1-5. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars enz.*

Er wordt steeds minder een Evangelie van zondebesef, berouw en bekering gepredikt.

2 Timotheüs 4: 3: *“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels”.*



Weet de Heere Jezus niet of er nog gelovigen zijn op aarde als Hij komt om de Gemeente op te nemen? Ik denk het wel. Maar we moeten dit naar mijn mening opvatten als een waarschuwing.

Het ziet er nu naar uit dat er dan heel weinig gelovigen meer zullen zijn. Althans geen gelovigen die wedergeboren zijn.

We onderkennen veel traditioneel- en schijn geloof. En de dwaalleraren en de dwalingen nemen alleen maar toe.

Lukas 18:8 *Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?*



- **De komst van het Koninkrijk duurt nog even.**

Lukas 19:11 *Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken.*



- **Let op de tekenen van de tijd. Let op de vijgenboom.**

Lukas 21:27 *En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.*



- **Gods kinderen zijn al in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.**

Kolossenzen 1:13 *Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.*



- **Een profetisch vergezicht. De Heere Jezus zal Koning zijn in alle eeuwigheid.**

De koninkrijken, volken van de wereld, zullen onder de heerschappij van God de Vader, en God de Zoon, komen.

Dat het Vredrijk ook onder de heerschappij staat van God de Vader, is een waarborg dat het een eeuwig Koninkrijk is. Het stopt niet na duizend jaren. Nee, het gaat door naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Openbaring 11:15 *En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze HEERE en van Zijn Christus geworden, en Hij (Christus) zal Koning zijn in alle eeuwigheid.*



- **De Heere Jezus, Koning van Zijn Vrederijk.**
- **Satan neergeworpen, gebonden.**

Wat een zegen zal dat zijn voor de mensheid als satan duizend jaren gebonden wordt en de Heere Jezus, Koning is in Zijn Vrederijk. Als we iedere dag de ellende van deze wereld zien, wie denkt dan niet: “Heere Jezus, kom toch spoedig uw kinderen ophalen!” Velen van hen worden zwaar vervolgd en zien uit naar hun verlossing. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat er christenen zijn die zeggen dat satan nu al bijna 2000 jaren gebonden is. Waardoor worden deze christenen misleid? Of moet ik zeggen: zij misleiden zichzelf.

Openbaring 12:10

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.



- **Weer een profetisch vergezicht.**
- **De Heere Jezus is Koning geworden van Zijn Vrederijk.**
- **De bruiloft van het Lam is gekomen.**
- **Zijn bruid is er klaar voor.**

Gods kinderen verlangen ernaar de heerlijkheid van hun hemelse Bruidegom te zien. Evenals de Bruidegom Zelf: “Vader Ik wil, dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt”. Johannes 17:24 Zij verlangen ernaar om deel te nemen aan het hemelse Bruiloftsmaal, met alle broeders en zusters, de leden van Zijn lichaam. Zij verlangen dus ook naar de opname van de Gemeente, waarbij ze in een ondeelbaar ogenblik een hemels lichaam zullen krijgen en verenigd worden met Christus. Een verheerlijkt lichaam zoals ook

de Heere Jezus had na Zijn opstanding uit de dood, 1 Korinthiërs 15:52.

Openbaring 19:6 *En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.*



- **De heiligen die onthoofd waren, die het beest en het beeld niet hadden aanbeden, gaan met Christus duizend jaar regeren.**

Openbaring 20:4 *En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.*



18. DWALINGEN BETREFFENDE DE KOMST VAN GODS KONINKRIJK.

MARC VERHOEVEN - NIET NU EEN KONINKRIJK!

Prof. Johan Malan, Mosselbaai Zuid Afrika (April 2011).

www.bibleguidance.co.za

**KONINKRIJK-NU-BEWEGING, OOK BEKEND ALS DOMINIONISME,
TRANSFORMATIEBEWEGING.**

“Heerschappijbeweging en Restauratietheologie, zijn een merkwaardige mengeling van gereformeerd/calvinistische theologie met charismatische invloeden.

Dominion theologie leert, dat door de eerste komst van Christus de gelovige “dominion” (heerschappij) heeft over elk gebied van het leven. Wij bevinden ons volgens hen NU in het Koninkrijk van God (bemerkt dezelfde visie op het Koninkrijk als de Vineyard beweging en zoals we die vinden in tal van “christelijke” liederen: o.a. in verschillende Opwekkingsliederen). Als gevolg daarvan zouden wij met Christus over de aarde moeten regeren (naar Openbaring 5:10).

Het is van het allergrootste belang dat christenen op een toekomstig Koninkrijk gericht zijn, en niet op een koninkrijk nu, tijdens de bedeling van de Gemeente.

Eén van de ergste vormen van geestelijke misleiding waaraan de kerk wereldwijd blootgesteld wordt, spuit voort uit verkeerd vertolkte beloften en opdrachten, dat wij hier en nu een zichtbaar Koninkrijk moeten vestigen. Als we daarop gericht zijn, is dit een voedingsbodem voor geestelijke misleiding, omdat het aan het alter-

natieve koninkrijk van satan de gelegenheid biedt om aan gelovigen “iets anders” voor te houden dan wat de Bijbel ons biedt voor de huidige dispensatie: een ander geloof, een andere levenswijze, een andere status, een andere wereld en uiteindelijk een andere Christus en een ander koninkrijk.

KONINKRIJK-NU-THEOLOGIE BERUST OP EEN GROOT AANTAL VALSE UITGANGSPUNTEN.

Ze wijkt in verschillende opzichten af van de zuivere Bijbelse leer. De volgende 20 kenmerken van onze huidige positie als christen in de wereld weerleggen deze valse leer.

1. EEN WERELD DIE IN DE MACHT VAN DE BOZE LIGT.

Wij leven in een wereld die in de macht van de boze ligt (1 Johannes 5:19). We moeten hier niet uit afleiden dat God machteloos is en geen oppergezag in het heelal bezit. Christus is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. God heeft besloten om aan alle mensen een vrije wil te geven (Jozua 24:15; Mattheüs 23:37; Openbaring 22:17). Dit betekent dat niemand op aarde geprogrammeerd is om op een bepaalde manier te leven en te sterven. Wij kunnen onze vrije wil gebruiken om de Heere lief te hebben en te dienen (2 Korinthiërs 5:20), of om in zonde te leven en ons zodoende onderdanen van satans koninkrijk te laten maken. De grote meerderheid van de mensen neemt verkeerde beslissingen wat betreft hun geestelijke loyaliteit, en daarom leven we in een overwegend boze wereld.

2. EEN KRUIS EN NIET EEN KROON.

Gedurende de bedeling van de Gemeente wordt ons een kruis beloofd, niet een

kroon. Wij zijn nu geen koningen die over ons erfdeel moeten regeren, maar discipelen van de gekruisigde Christus, die in een hevige strijd tegen een vijandig koninkrijk verwickeld zijn. Wij zijn volgelingen van de levende Christus, Die voor ons geleden heeft en Die door de meeste mensen verworpen wordt. Hij gebiedt ons, ons kruis op ons te nemen en Hem in deze donkere wereld te volgen: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen”. (Lukas 9:23; vgl. 1 Korinthiërs 2:2; Galaten 6:14). Er is dus geen sprake van dat wij nu een kroon dragen en met koninkrijksmacht bekleed worden. Wij moeten eerst in deze bedeling samen met Christus lijden, indien wij na Zijn wederkomst samen met Hem in Zijn koninkrijk verheerlijkt willen worden.

3. DISCIPELEN EN DIENSTKNECHTEN.

Onze huidige status is die van kinderen Gods, maar ook die van discipelen en dienstknechten. Niet die van koningen en heersers over ons erfdeel: “En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen” (Markus 10:44-45).

Wij moeten gelijkvormig worden aan het beeld van de nederige Dienstknecht, Hij Die Zijn leven heeft afgelegd voor de redding van een verloren wereld. Wij moeten niet autocratisch optreden en geen gezagsposities nastreven, want dat is niet de roeping van een dienstknecht van God.

4. HET ZOUT EN LICHT VAN DE WERELD.

Onze fundamentele roeping is om zout voor een bedorven aarde en licht in een donkere wereld te zijn (Mattheüs 5:13-14). Omdat wij ons in een vijandige wereld bevinden, moeten we een duidelijk standpunt innemen tegen de ongerechtigheid

en misleiding rondom ons. Paulus zegt: *“En neemt niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmaskert ze veeleer”*. (Efeziërs 5:11). Wij moeten niet meedoen met de zonde en boze praktijken van de wereld waarin we leven, maar *“onberispelijk en oprecht zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht”*. (Efeziërs 5:11).

5. VERDRUKKING EN VERVOLGING.

Wegens de aard van de bedeling waarin wij ons bevinden, moeten wij noodzakelijkerwijs verdrukking en vervolging verwachten. Het koninkrijk van de duisternis met zijn meerderheidssteun, is helemaal niet onder de indruk van onze morele waarden, geloofsovertuiging, standpunten en levenswijze. Daarom zal de wereld ons verwerpen en vervolgen:

“Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u ... In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”. (Johannes 15:19; 16:33).

De Heere Jezus heeft de wereld en zijn boze machten overwonnen, en deze overwinning staat ter beschikking van elke gelovige, maar dit wordt niet in deze bedeling op de wereld die in het boze ligt, afgedwongen.

Iedereen heeft nog de gelegenheid om de maat van zijn ongerechtigheid vol te maken, want de tijd van rekenschap en oordeel zal pas aanbreeken wanneer Christus weerkomt.

6. CHRISTUS' KONINKRIJK IS NIET VAN DEZE WERELD.

Christus' Koninkrijk is niet van deze wereld en zal pas geopenbaard worden bij Zijn wederkomst. Wij hebben geen opdracht om Zijn Koninkrijk uiterlijk en fysiek in de wereld te vestigen, voordat Hij komt. Geen transformatiebeweging of compromis met "gematigde" politieke leiders zal de huidige wereld in een christelijk Koninkrijk omvormen. Christus' koninkrijk is wezenlijk anders dan dat van de wereld, en samenwerking tussen deze twee is helemaal onmogelijk.

7. GEEN HEERSCHAPPIJ-OPDRACHT OVER MENSEN.

De heerschappij-overdracht aan Adam wordt dikwijls aangehaald door koninkrijk-nu-theologen als rechtvaardiging voor hun zienswijze dat de mens bestemd is om heerschappij over de aarde te voeren.

De opdracht luidt: "En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!" (Genesis 1:28). Deze theologen verduidelijken verder dat dit recht door de zondeval in satans handen is gevallen, maar dat wij door de kruisdood van Jezus (de laatste Adam) weer deze positie van heerschappij terugkrijgen. Wij moeten dus nu, volgens hen, het geloof en de vrijmoedigheid aan de dag leggen om de wereld over te nemen en erover te heersen. (De gelovigen gaan met Christus heersen, als Hij terugkomt HS).

8. HET MATERIALISTISCHE KONINKRIJK VAN DE MAMMON.

Wij bevinden ons in een wereld die in grote mate onder het beheer van de duivel staat, de overste van deze wereld. Hij maakt gebruik van een geweldig machtsmiddel, namelijk van de Mammon, de geldgod. Als christenen moeten wij volgens de

beginselen van Gods onzichtbare Koninkrijk leven, en niet volgens de beginselen en waarden van de Mammon, satans materialistische koninkrijk: *“U kunt niet God dienen en de mammon”* (Mattheüs 6:24). Paulus zegt dat mensen voor wie het najagen van rijkdom een hoge prioriteit heeft, op een verkeerd pad belanden dat naar ondergang en verderf leidt .(1 Timotheüs 6:9-10).

Rijkdom is als dorens en distels in het geestelijk leven van een mens. Ze verstikken het Woord van God en verhinderen het Zaad van het Evangelie om te groeien wanneer deze mens niet bereid is Christus de eerste plaats in zijn leven te geven.

9. WIJ ZIJN NIET NU KONINGEN EN PRIESTERS.

In Openbaring 5 zegt de verheerlijkte Gemeente in de hemel dat de Heere Jezus van ons koningen en priesters heeft gemaakt. De ouderlingen zullen Christus op de troon toezingen: *“U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde”*. (Openbaring 5:9-10; vgl. 1:6). Dit is een duidelijke verwijzing naar twee ambten (koning en priester) die de ouderlingen tot nog toe niet uitgeoefend hebben en pas in het Vrederijk op aarde zullen uitoefenen (*“... wij zullen als koningen regeren over de aarde”*). Dit is toekomstig, want in Openbaring 20 wordt naar de toekomstige vervulling van deze ambten verwezen, en dat zal slechts na de opstanding van de rechtvaardigen gebeuren.

10. MISLEIDING DOOR TEKENEN, WONDEREN EN VALSE PROFETIEËN.

Een gefocust zijn op tekenen en wonderen is een voedingsbodem voor de koninkrijksmisleiding.

Degene die op een uiterlijk koninkrijk uit is tijdens de bedeling van de Gemeente, verwacht ook dat dit koninkrijk zijn macht zal demonstreren door bovennatuurlijke tekenen en wonderen. Er moeten volgens hen machtige profeten en apostelen opstaan die belangrijke openbaringen van God ontvangen, en die namens Hem spreken en die ook de macht hebben om zieken gezond te maken, doden op te wekken, mensen in de Geest te laten vallen, en om vele andere bovennatuurlijke tekenen te verrichten. De Heer Jezus zegt echter: *“Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken ; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona”*. (Mattheüs 16:4).

11. DE BEDELING VAN GENADE.

Christus' genade plaatst ons in conflict met een verdorven wereld en leert ons om Zijn wederkomst te verkondigen en dus een toekomstig Koninkrijk te verwachten: *“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus”*. (Titus 2:11-13).

12. GENADE EN WET MOGEN NIET VERMENGD WORDEN.

De huidige genadebedeling wordt niet slechts van de komende koninkrijk bedeling onderscheiden, maar ook van de voorgaande bedeling van de wet. Er mag hierover geen twijfel bestaan: *“U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade”*. (Romeinen 6:14). Onze redding is door het genadewerk van Christus aan het kruis tot stand gebracht en daarom: *“het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft”*. (Romeinen 10:4). Als wij dit niet ten volle willen aanvaarden

en verkiezen om onze redding te baseren op werken van de wet, dan zijn wij verloren: *“U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen”*. (Galaten 5:4).

Veel mensen willen echter nog steeds onder de wet leven. Zij beseffen niet dat de wet gegeven was als een tuchtmeester tot Christus, Die alleen de wet kon volbrengen. (Galaten 3:24-25).

13. GELOOF IS GEEN ONPERSOONLIJKE KRACHT.

Geloof is geen bovennatuurlijke kracht die wij naar willekeur tot ons eigen voordeel kunnen manipuleren. Volgens de koninkrijk-nu theologie en de Word of Faith beweging, hebben christenen op grond van hun geloof scheppingskracht met hun woorden (lees voor meer bijzonderheden Occult Invasion van Dave Hunt, of Tongues, Prosperity, & Godhood, van Cathy Burns). Kenneth Copeland zegt dat geloof een kracht is, net zoals elektriciteit. Volgens Charles Capps heeft God geloof gebruikt bij alles wat Hij geschapen heeft, en daarom kunnen christenen dit ook zo gebruiken om dingen naar hun hand te zetten.

De mens wil als God zijn.

14. HET KRUISEVANGELIE, DE DOOD EN OPSTANDING.

De Word of Faith beweging gelooft niet dat Christus' verlossingswerk aan het kruis volmaakt was, maar dat dit pas in de "hel" [foute term voor hades, het dodenrijk] finaal bereikt werd. Op deze manier verloochenen zij het wezenlijke fundament van het christelijke geloof en verkondigen zij een "andere Jezus". (2 Korinthiërs 11:4) Zij bouwen voor zichzelf een aards koninkrijk op. In dat koninkrijk leven zij in de grootste rijkdom, voorspoed en weelde en effenen zij in werkelijkheid het pad voor de grootste valse Christus van alle tijden, de Antichrist.

15. HET DOEL VAN GEESTELIJKE OORLOGVOERING.

De Bijbel maakt duidelijk dat wij in een geestelijke strijd verwickeld zijn tegen het koninkrijk van satan (Efeziërs 6:10-12). Hij verleidt mensen door boze gedachten, de begeerten van hun gevallen natuur, en ook door de invloed van de verdorven wereld. De Heere heeft aan ons de geestelijke wapenrusting gegeven om aan deze aanslagen, verzoeking en zondige neigingen weerstand te bieden. (2 Korinthiërs 10:3-5). Deze wapens zijn ons geloof in de Heere Jezus (1 Johannes 5:4-5), het Woord (Efeziërs 6:17; Hebreeënen 4:12), gebed (Jakobus 5:16), het bloed van het Lam (Efeziërs 1:7), en het woord van ons getuigenis (Openbaring 12:11). Elke individuele gelovige voert in zijn dagelijks leven deze geestelijke strijd.

16. TRANSFORMATIE BIJENKOMSTEN VOOR EEN KONINKRIJK.

De transformatiebeweging is een gecoördineerde poging van oecumenisch gezinde kerken en christelijke groepen om zich te verenigen, invloed in de samenleving te krijgen, geestelijke oppositie te verbreken en koninkrijk toestanden op aarde te creëren. Zij maken onder meer gebruik van massabijeenkomsten om zo hun doel te bereiken. Zoals hierboven vermeld, wordt strategische geestelijke oorlogvoering door deze mensen beoefend om hele landen, en uiteindelijk de hele wereld, van boze machten te bevrijden. Tegelijkertijd gaan zij voort om zich voor een wereldwijde opwekking te beijveren.

17. NIET NU WORDT HET LICHAAM VAN CHRISTUS IN ZIJN GEHEEL ZICHTBAAR OP AARDE.

Het Lichaam van Christus, de Gemeente met Christus als Hoofd, wordt nu in deze bedeling nog niet in zijn geheel zichtbaar. Dit zal pas in het Vrederijk een werkelijk-

heid worden. Christelijke idealisten die graag zo'n toestand op aarde willen creëren, lopen helemaal uit de pas met het profetische Woord. Zij begaan drie ernstige fouten: Ten eerste beoefenen zij vervangingstheologie door de kerk in de plaats van Israël te stellen en daarmee Israëls Messiaanse beloften op de kerk toe te passen. Ten tweede vermengen zij hun Bijbelse dispensaties door beloften die bedoeld zijn voor het millennium, na Christus' wederkomst, naar de bedeling van de Gemeente te verschuiven. Ten derde zeggen zij (preteristisch) dat de eindtijd profetieën over natuurrampen, geestelijk verval en misleiding reeds lang geleden vervuld zijn. Volgens hun inzichten sturen wij niet af op een donkere tijd van geestelijke afval en van Goddelijke oordelen door middel van rampen, oorlogen en epidemieën. De Bijbel noemt dit de eindtijd en we zitten daar als we goed opletten middenin.

18. NIET NU EEN GROTE HERLEVING, MAAR WIJDVERSPREIDE AFVALLIGHEID.

De bedeling van de Gemeente eindigt niet met een grote herleving waaruit een wereldwijd christelijk koninkrijk geboren zal worden, maar in een tijd van afval waaruit de Antichrist en zijn valse wereldgodsdienst geboren zal worden. Mensen zullen vol zijn van zichzelf en van hun eigen wijsheid en zgn. wetenschap. Maar zich tegelijkertijd ook voordoen als zijnde christenen.

19. WEDERKOMSTPREDIKING IS DE SLEUTEL.

Wederkomstprediking, vooral met het oog op de toekomstige openbaring van Christus en Zijn koninkrijk, moet ons grote doel zijn. Dit behoort een belangrijk kenmerk van elke Bijbelgetrouwe gemeente te zijn. Wij verlangen er allemaal naar dat Christus' Koninkrijk op aarde gevestigd zal worden, opdat er een einde komt aan alle zonde en ongerechtigheid van de huidige bedeling. Dit zal echter

niet gebeuren, voordat de Heere Jezus als Koning van de koningen zal komen. Daarom kunnen oecumenische gelovigen beter ophouden met hun pogingen om te trachten dit Koninkrijk vóór Christus' wederkomst te gaan verwezenlijken. Zulke pogingen zullen veeleer de valse christus bevoordelen, omdat dit hem zal helpen zijn alternatieve koninkrijk te vestigen door daarmee een positief denkklimaat van globalisme en godsdiensteenheid te scheppen.

20. ISRAËL EN JERUZALEM IN GODS KONINKRIJK.

Eén van de sterkste bewijzen dat wij niet nu in de periode leven van Gods geopenbaarde Koninkrijk op aarde, is het feit dat wij ons nog steeds in de tijd van de heidense naties bevinden. Wij wachten op de dag dat het getal van de heidenen vol zal zijn. In het Oude Testament was Israël Gods uitverkoren volk met wie Hij een eeuwig verbond sloot (Genesis 13:14-15; 26:3; 28:13). Israël was Gods vertegenwoordiger op aarde en dat heeft niet enkel godsdienstige implicaties, maar ook politieke implicaties gehad met betrekking tot een koninkrijk, een hoofdstad en een grondgebied. Jeruzalem heeft een centrale rol gespeeld en is door God genoemd: "de stad die Ik voor Mij heb verkozen om Mijn Naam daar te vestigen" (1 Koningen 11:36). Gods Naam is aan Jeruzalem verbonden en dit is de reden waarom deze stad nooit verdwijnt uit Israëls profetische toekomst.

Een organisatie, die deze dwaalleer verkondigt en onderwijst in Nederland, is de Stichting Royal Mission onder leiding van Martin Koornstra. Gevestigd in Veenendaal. Ze beschikken over een riant pand en beheren ook een speciale opleidingsschool.

DWALING VAN DE KERKEN.

Een grote dwaling van de kerken is, dat ze leert, dat het Koninkrijk van God al eeuwen op aarde effectief functioneert. Dit functioneren zou metterdaad samenvallen met het aanwezig zijn van de kerk hier op aarde. Dit wijdverbreide misverstand is tot nu toe al eeuwenlang verkondigd, zowel in de Rooms-Katholieke Kerk, als in de daaruit voortgekomen protestantse kerken. Daaruit vloeit voort dat men niet gelooft in een duizend jarig Koninkrijk (Vrederijk), dat nog gaat komen. En er ook volgens hen geen toekomst is voor Israël op deze aarde. In de vroege kerk dacht men het Koninkrijk zichtbaar te kunnen maken in de vorm van de hiërarchie van de kerkregering, met aan het hoofd daarvan de paus.

In de kerken van de reformatie is er vooral het geloof in de geestelijke heerschappij van de onzichtbaar gebleven eenheid van alle ware gelovigen. Zo zou hier beneden de lijdende kerk aan het Koninkrijk gestalte blijken te geven, terwijl de gestorven gelovigen, vertoevend in de heerlijke nabijheid van Christus in de hemel, als de met Hem heersende, ja zelfs zegevierende kerk wordt aangeduid.

OPVATTINGEN OVER HET 1000 JARIG VREDERIJK WEERLEGD.

Onderstaand geef ik de opvattingen en argumenten weer van een reformatorische voorganger die geen 1000 jarig Vrederijk verwacht, geen opname en geen opsluiting van satan 1000 jaar. De bron is een preek van deze voorganger.

Zijn gezichtspunten heb ik in 26 stellingen weergegeven. Bij ieder punt geef ik mijn reactie.

1. Men spreekt alleen over het 1000 jarig Vrederijk op basis van Openbaring 20.

Antwoord: Het Millennium is niet alleen gebaseerd op Openbaring 20. Ook op de profetieën van Daniël 7:13,14,18-27; Jesaja 16:5; 24:23, Micha 4:5-13, Micha 5:3-8, Zefanja 3:20, Zacharia 1:16; 8:3-5; 9:16 en de Psalmen o.a. Psalm 72:1-19, Openbaring 5:10.

2. Eerst zou het Vrederijk komen daarna de Grote Verdrukking, daarna de nieuwe aarde.

Antwoord: Dit is een andere volgorde dan de Bijbel aangeeft. Eerst de Grote Verdrukking, dan het Vrederijk en daarna de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

3. In de 12 artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis, in de belijdenis van Nicea, in de kerk van de Reformatie, in de gereformeerde kerken en in de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt niets gezegd over een 1000 jarig Vrederijk.

Antwoord: Ja, dat is helaas zo. De Reformatoren Luther en Calvijn hebben hierin klakkeloos de roomse kerk gevolgd. Calvijn wist met het boek Openbaring geen raad.

4. Volgens Augustinus is de binding van satan begonnen bij het kruis, de opstanding en de Hemelvaart van Christus. Alleen Irenaeus heeft geleerd dat er een 1000 jarig Rijk komt.

Antwoord: Het is niet alleen Irenaeus die dat geleerd heeft. Er zijn nog vele anderen. We noemen Barnabas, Clementius, Papias, Polycarpus, Justinus. Justinus heeft gezegd dat het geloof in een 1000 jarig Vrederijk in zijn tijd door alle christenen gedeeld werd.

5. Calvijn en Luther geloofden niet in een 1000 jarig Rijk. Alleen de wederdopers geloofden daarin.

Antwoord: Ja, dat is helaas zo. Tot aan de Reformatie was dat ook het standpunt van de Rooms- Katholieke Kerk. De Reformatoren hebben daar geen licht over gekregen. Maar door de eeuwen heen zijn er altijd groepen gelovigen geweest die geloofden in een 1000 Vrederijk. Zo o.a. de Waldenzen , Katharen, Apostelbroeders en de aanhangers van Wycliff en Joh. Hus.

6. Historisch gezien was er altijd een minderheid die in een 1000 jarig Rijk geloofde. De hoofdstroom van de kerk wees die leer af.

Antwoord: Ja, dat is zo. Maar dat wil niet zeggen dat de grootste massa gelijk heeft. De reformatorische kerken zijn wereldwijd gezien een heel kleine groep. Zij zeggen de zuivere Bijbelse gereformeerde leer aan te hangen. Maar de grote meerderheid van andere denominaties in de wereld zijn het daar niet mee eens.

7. Darby geloofde in de terugkeer van Christus en de opname van de Gemeente in de lucht. Een overblijfsel van de Joden op aarde zal geloven in de Messias.

Antwoord: Darby heeft een en ander verder uitgewerkt. Maar hij heeft geen nieuwe leer gebracht. Dat er een overblijfsel van de Joden tot geloof in de Messias zal komen staat in de Bijbel. De apostel Paulus zegt, als hij het over de opname heeft: 'Vertroost elkaar met deze woorden'. Zij die de opname loochenen, missen ook de troost.

8. Er zijn grote verschillen onder de Chiliasten over de leer van het 1000 jarig Rijk.

Antwoord: Over de leer van het 1000 jarig Rijk zijn geen grote verschillen. Men gelooft letterlijk wat er staat of men gelooft het niet.

9. Openbaring wordt gelezen als een cyclische beschrijving. Het gaat over de

geschiedenis vanaf Christus tot de wederkomst. Telkens een profetisch getuigenis over de tijd, vanaf Johannes' dagen tot de komst van Christus.

Antwoord: Voor een cyclische opvatting van Openbaring zie ik geen Bijbelse grond. Openbaring 5 – 22 gaat duidelijk over de toekomst. Satan wordt 1000 jaar gebonden, daarna weer even losgelaten en daarna komt het eindoordeel van de Heere.

10. Openbaring 20 geeft elementen weer die ook voorkomen in Openbaring 17, 16, 9, 6. Dezelfde thematiek. Strijd en overwinning door Jezus Christus. Dit is geen puzzel, waarbij allerlei stukjes op hun plaats worden gelegd. Het is Gods proclamatie van het Koningschap van Christus.

Antwoord: Alle profetieën in het Oude Testament zijn grotendeels al uitgekomen en vervuld. Waarom zouden de nog openstaande profetieën niet uitkomen? Waarom zouden de profetieën van de Heere Jezus Zelf in Openbaring niet letterlijk gelezen mogen worden, zo als ze opgeschreven staan? De Heere waarschuwt ons dat we er niets aan mogen veranderen. Niets ervan afdoen en niets eraan toevoegen. Als we dat wel doen, is dat tot schade van onszelf.

11. Openbaring 20 is profetie. Profetie die iets kan zeggen over de toekomst, maar ook over het verleden en heden. Waarvan we zo nu en dan aspecten in vervulling zien gaan.

Antwoord: Profetie kan over het verleden gaan als de gebeurtenissen al hebben plaats gevonden. De vele gebeurtenissen in Openbaring hebben heel duidelijk nog niet plaats gevonden. Zie maar naar al die plagen die de mensheid zullen treffen.

12. Openbaring moeten we niet verbinden met profetieën van het OT over de komende heerlijkheid, als God in Christus voor eeuwig zal regeren.

Antwoord: Het is een grote misser als we de profetieën in het OT buiten beschouwing laten. Ze passen misschien niet in onze opvattingen en zienswijze, maar ze blijven wel waar. Men kan de profetieën over de komende heerlijkheid van de Messias ook laten slaan op de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde. Maar dat gaat over het Koninkrijk van de Vader, waar de Heiland ook over spreekt.

13. De profetieën over de zegels, de bazuinen, de schalen. Dit is in de geschiedenis reeds vervuld. Christus heeft de macht van Rome gebroken. Hij heeft wereldrijken laten verdwijnen. Eenmaal zal Hij alle Gode vijandige staatsmachten verdelgen.

Antwoord: De macht van Rome is toch nog niet gebroken. Wél het Romeinse Rijk, maar de roomse kerk met al haar dwalingen is nog springlevend, zij het dat ook daar veel afval is. Afval is een wereldwijd eindtijd verschijnsel.

14. Het beest uit de aarde en alle valse profetie. Het Evangelie heeft telkens de valse leer overwonnen. In de Kerkgeschiedenis is de triomf van het Evangelie te zien. Openbaring 19 tekent de overwinning op de handlangers van satan. In Openbaring 20 zien we de overwinning op satan zelf.

Antwoord: Was dat maar waar, dat het Evangelie telkens de valse leer had overwonnen. De feiten zien er anders uit. Zie maar naar klein Azië, waar toen al aardig wat dwaalleer was en de kerk praktisch is verdwenen. Zie maar naar West-Europa, ja bijna heel Europa. Er was heel veel roomse leer en Lutherse leer. Van de Lutherse leer is weinig meer over. De roomse leer loopt in Europa ook sterk terug. Beide leren zijn trouwens ook dwaalleren. Maar ook het aantal Bijbelgetrouwe christenen loopt sterk terug. We gaan naar de eindtijd toe en de Heere Jezus vroeg Zich af of

Hij nog wel geloof op aarde zou vinden als Hij terugkomt.

15. In Openbaring is sprake van een vervulling ten dele op allerlei momenten in de geschiedenis. De volledig vervulling zal komen bij de wederkomst van Christus.

Antwoord: In Openbaring zie ik niet zo nu en dan een vervulling. Integendeel, het gaat op het einde af door grote verdrukkingen heen. Aan het eind zal Christus overwinnen.

16. Mattheüs 12:29 wordt verbonden met Openbaring 20. Jezus bindt satan. Daar is Hij op aarde mee begonnen. Op Goede Vrijdag en Pasen kreeg satan de doodsteek. Bij de Hemelvaart is Jezus de overwinnende Koning. Hij regeert vanaf de rechterhand van de Vader. De binding van satan houdt in dat hij de volken niet verleidt.

Antwoord: Jezus heeft op aarde getoond dat Hij machtiger was dan satan. Op Goede Vrijdag en Pasen heeft de satan geen doodsteek gekregen. Hij is niet dood, maar zijn kop is bij wijze van spreken wel vermorzeld. Maar met zijn staart is hij nog zeer levend. Jezus heeft wel alle macht op hemel en op aarde. Toen Hij op aarde was heeft Hij dat ook getoond. Maar satan is nog heel machtig, maar niet zo machtig als de Heere Jezus. Satan is de god dezer eeuw en we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten in de lucht, volgens het Woord.

17. Openbaring 20 kunnen we betrekken op het verleden: Jezus Christus heeft de duivel, satan gebonden. En in de afgrond geworpen. Hij heeft de put gesloten met de sleutel en de deur verzegeld. Jezus heeft er voor gezorgd dat de macht van satan gebroken is.

Antwoord: Openbaring kunnen we niet betrekken op het verleden. De satan is echt nog niet gebonden, in de put gegooid en achter slot en grendel gezet. Wél heeft de Heere Jezus hem op Golgotha de kop vermorzeld. Christus is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, maar de satan krijgt nog een beperkte tijd om rond te gaan als een brullenden leeuw of als een engel des lichts.

18. Echter is die macht niet zodanig gebroken dat hij geheel verdwenen is. Hij gaat nog rond als een briesende leeuw. Maar op sommige plaatsen overwint het Evangelie. De binding van satan duidt op een terugdringen van de invloed van satan.

Antwoord: Nu, dat begrijp ik niet. Als satan opgesloten zit, kan hij toch niets meer doen?

19. De getallen zijn symbolisch. 4 dieren, 7 gemeenten, zegels, bazuinen en schalen. Het getal 666, 1000 jaar hoeft niet precies 1000 jaar te zijn.

Antwoord: De meeste-, zo niet alle getallen in de Bijbel zijn niet symbolisch. Niet symbolisch op die manier dat we kunnen zeggen, nu ja, er staat wel 1000 maar het kan ook wel 2000 zijn of 3000. Elk getal heeft wel een bepaalde betekenis. Getallen hebben juist in de Bijbel een heel specifieke betekenis.

20. Overall waar het Evangelie het voor het zeggen heeft, is de satan gebonden. Daar is Christus Koning door Zijn Woord en Geest. De vijandschap van satan wordt heviger.

Antwoord: Is satan gebonden, kan hij niets meer doen waar het Evangelie het voor het zeggen heeft? De feiten laten ons iets heel anders zien. De Heere Jezus en de apostelen waren heel wat realistischer, gezien de vele waarschuwingen voor

de gelovigen. Waarom is er dan wereldwijd zoveel christenvervolging? Momenteel heviger dan ooit tevoren.

21 Christus regeert nu al. Samen met Zijn heiligen die bij Hem zijn in de hemel.

Antwoord: Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. In die zin regeert Hij. Echter nog niet letterlijk en fysiek op deze aarde als Koning van Israël en als Koning van deze wereld. Dat staat nog te gebeuren in het 1000 jarig Vrederijk.

22. Jezus zou twee keer terugkomen? De opgestane gelovigen vermengen zich met de mensen op de aarde. Dat kan toch niet.

Antwoord: De Heere Jezus komt niet twee keer terug. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar bij de opname van de gelovigen, op de dag van Christus, verschijnt Hij in de lucht en neemt de gelovigen mee, die een nieuw lichaam hebben gekregen, gelijkvormig aan Zijn verheerlijkt lichaam. De doden die in de Heere ontslapen zijn zullen het eerst opstaan. Dus geen vermenging van aardse en hemelse personen. Betreffende de opname wordt in de Bijbel gesproken over Zijn verschijning en Zijn openbaring.

23. 1 Thessalonicenzen 4 leert ons niet dat er een lange tijd bestaat tussen de opstanding van de gelovigen en de opstanding van de niet gelovigen.

Antwoord: Thessalonicenzen 4 zegt daar niets over.

24. De martelaren zijn van dood levend geworden door het geloof in Jezus Christus. De gestorven martelaren mogen nu al met Christus heersen. D.w.z. ze stemmen met Christus in Die het oordeel uitspreekt. Dit geldt voor alle gelovigen.

Antwoord: De martelaren zijn niet alleen wedergeboren, ze zijn gestorven voor

hun geloof en zijn nu in de hemel. Ze zullen het zeker met Christus eens zijn, maar daar lezen we niets over in de Bijbel.

25. Satan wordt zo nu en dan losgelaten. In Turkije kwam eerst het Evangelie, daarna de Islam. Een teken van de loslating van satan.

Antwoord: Weer een onbegrijpelijk opvatting. Satan was toch achter slot en grendel in de put opgesloten. Zie punt 17. Ik kan nergens in de Bijbel lezen dat hij zo nu en dan wordt los gelaten.

26. Satan zal ontbonden worden. Voor een korte tijd. Dan komt het einde. Jezus Christus zal overwinnen.

Antwoord: Eind goed. Mee eens. De satan wordt voor altijd in de hel geworpen. In de visie van deze voorganger komt er geen 1000 jarig Vrederijk, maar dat houdt ook in dat er geen aardse toekomst meer is voor Israël. Ook niet voor het overblijfsel van Israël. Als de Heere Jezus terugkomt om te oordelen, de levenden en de doden, en daarna krijgen we de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wanneer wordt Israël dan bekeerd? Op het allerlaatste moment bij de wederkomst van de Heere Jezus? Er staan veel profetieën in de Bijbel over de terugkeer van het Joodse volk, over hun bekering en over het leven in Israël als bekeerde Joden onder de heerschappij van Koning Jezus. Gelden die profetieën dan niet? In feite wordt de dwaalleer van de rooms-katholieke geestelijke, Augustinus, wél geloofd en de woorden van Paulus niet, die door de Heilige Geest werd geïnspireerd. Ook worden de woorden van de Heere Jezus niet geloofd, terwijl Hij nog wel zo ernstig gewaarschuwd heeft om niets van Zijn woorden af te doen of toe te doen. Alle profetieën zijn tot op heden nog altijd tot op de letter vervuld. Degenen die nog niet vervuld zijn komen in de toekomst zeker uit. De Heere is betrouwbaar!

