

DE ACTUALITEIT VAN GODS WOORD

DEEL 4

ZEGEN-RIJK

“DE ZEGEN VAN DE HEERE DIE MAAKT RIJK,
ZWOEGEN VOEGT ER NIETS AAN TOE.”

SPREUKEN 10:22

HENDRIK SCHIPPER



Boaz 
World Project

2 Johannes 1:3 genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling.
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed-Heerenveen.

Bestellingen via: info@boazworldwordproject.com

ISBN: 9789083119724

Lay-out en omslag: Reproserve

1e druk januari 2021

Uitgegeven door: Stichting Boaz World Word Project Veenendaal

Copyright: ©2020 Hendrik Schipper/Boaz World Word Project

De actualiteit van Gods Woord

ZEGEN-RIJK

INHOUD

Inleiding	9
1. Het begin van alle zegen.	10
God zegent Zijn Schepping.	11
God zegent Zijn Rustdag.	15
God zegent Noach.	16
God begint met Abraham te zegenen.	16
Zonder kennis geen zegen.	17
Een nieuwe schepping.	19
Een nieuwe schepping in het OT.	20
2. Wat betekent het woord zegen?	22
De betekenis van het woord Ashre	22
Hebben de woorden een Bijbelse oorsprong?	24
Wat betekent het als mensen elkaar zegenen?	25
3. De openbaring van Gods zegen.	27
Wat is volgens de Bijbel de belangrijkste zegen?	27
Wat is de inhoud van de zegen van God?	27
God openbaart Zijn zegen in drie Feesten.	29
4 Speciale zegeningen van God in het Oude Testament.	34
God zegent Abraham.	34
God zegent Izak en Jakob.	35
Jozef wordt door God gezegend.	35
5. God geeft opdracht aan bepaalde mensen om medemensen te zegenen.	36
Zegeningen uitgesproken door Mozes.	36

De zegen van Aäron: de hogepriesterlijke zegen.	37
Profetische zegeningen van Jakob voor zijn zonen.	38
6. Speciale zegen van God voor het Joodse volk.	46
De zegen van de bekering van het Joodse volk.	46
God zal het hart besnijden.	47
Kiezen tussen leven en dood, tussen goed en kwaad.	47
God heeft gezworen dit land te geven aan Abraham.	47
Gaat de zegen voor Israëel nu ten koste van de Arabische mensen in het land.	48
Gods zegen over het Joodse volk en de andere volken	49
7. Zegen van mensen voor mensen.	50
Heil en zegenwensen.	50
Heil en zegen komt van de HEERE.	50
8. Gods zegen inzake uitverkiezing en wedergeboorte.	52
Gelukkig is het volk, zijn de mensen, die door God uitverkoren zijn.	52
De Heere zegent een verbroken en verbrijzeld hart.	52
De HEERE zegent de rechtvaardige.	54
Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven door de HEERE.	56
9. Gezegend door de Heere met geestelijke zegeningen.	57
Gezegend is de mens die op de HEERE vertrouwt.	57
Welzalig is hij/zij die God tot hulp heeft.	58
Zegen en gerechtigheid van de HEERE voor degene die rein van hart is.	59
Welzalig de man die tot de HEERE de toevlucht neemt.	59
Gezegend die vasthoudt en leeft naar Gods Woord.	59
Welzalig de mens wiens kracht in de Heere is.	61
10. De zegen van een Godvrezend leven.	62
Die de Heere vrezen zullen gezegend worden.	62
Welzalig de mens die de HEERE vreest.	74
De Engel van de HEERE redt hen die Hem vrezen.	74
11. De HEERE zegent de mens met materiële zegeningen.	76
God zegent met voorspoed, gezondheid, kinderen, goederen, land.	76

Wie van harte en overvloedig geeft, ontvangt, wordt gezegend.	77
Van de aardse zegeningen genieten.	78
Zegen in de vorm van de uitbreiding van land.	79
Zegen in overvloed van voedsel.	79
Gezegend om te zegenen, te geven.	80
12. Zegen voor het (bekeerde) Israël.	81
Zegen voor Israël in het Messiaanse Vrederijk.	81
De zegen van God voor het bekeerde nageslacht van Israël.	84
De zegen van God voor Zijn dienaren.	86
Israël mag wel gezegend, maar niet vervloekt worden.	87
13. Zegeningen door lijden, verdrukking.	89
Gezegend de mens die door God verdrukt wordt.	89
14. Beking en wedergeboorte.	91
Jezus zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.	91
Jezus is gekomen om zalig te maken dat verloren was en is.	92
Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.	93
Zalig door wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest.	94
De duivel wil niet dat een mens zalig wordt.	94
15. Zaligsprekingen uit Mattheüs, de bergrede.	96
Zalig zijn de armen van Geest.	97
Zalig zijn zij die treuren.	99
Zalig zijn de zachtmoedigen.	101
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.	103
Zalig zijn de barmhartigen.	105
Zalig zijn de reinen van hart.	108
Zalig zijn de vredestichters.	112
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, (van Christus)	115
Zalig is degene die volhardt tot het einde.	119
16. Andere zaligsprekingen.	121
Zalig is die aan Jezus niet geërgerd wordt.	121
Zalig zijn zij die het Woord van God horen en bewaren.	122

Jezus is de Enige onder de hemel door Wie men zalig moet worden.	124
Zalig de mens die verzoeking verdraagt.	126
De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig.	127
Zegen degene die u vervolgt, uw vijand, die u kwaad doet.	129
Zalig door werken?	129
17. Zalig die bij Zijn openbaring Hem verwachten.	131
Gezegend zij de komende Messias.	131
Zalig zijn zij die bij Zijn komst Hem verwachten, die niet slapen.	131
Zalig is hij die brood eet in het Koninkrijk van God.	133
18. Zeven zaligsprekingen in de Openbaring aan Johannes.	135
Zalig die lezen, horen en bewaren wat geschreven is.	135
Zalig zijn de doden die in de Heere sterven.	136
Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.	136
Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam.	137
Zalig wie deel heeft aan de eerste opstanding.	140
Zalig de volken die in het Licht wandelen.	142
Zalig is hij die de woorden van deze profetie bewaart.	144
19. Dankbaarheid over ontvangen zegen.	146
Dankbaarheid over ondervonden zegen van genezing.	146
De Heere Jezus zegent en dankt voor het brood.	146
De zegen van God voor Maria.	147
De zegen van God voor Zacharias en Elizabet.	147
De zegen van God voor Simeon.	147
Blijdschap in de hemel over de zaligheid van één zondaar.	148
Dank voor de zegen van genezing.	149
De zegen van bekering.	149
Dank voor de zegen van bekering.	149
20. Zegenwensen.	151
Zegenbede 1.	151
Zegenbede 2.	151
Dank en zegen voor brood en wijn.	152

De zeven zegeningen van Efeze 1.	153
21. Zegeningen in elke vorm.	156
Zegen voor allen die in het geloof zijn.	156
De zegen van de vrucht van de Geest.	156
De zegen van de volheid van de Geest.	157
De laatste zegen van de Heere Jezus op aarde	158
22. Epiloog	160

INLEIDING

God de Schepper is de Enige Die het vermogen heeft om te zegenen.

Dit boek gaat over Gods zegeningen en zegen voortbrengende daden, bestemd voor de door Hem geschapen mens. Geschapen naar Zijn beeld. God heeft Zijn daden en plannen aan ons bekend gemaakt in Zijn Woord, de Bijbel.

De grootste zegen voor de mensheid is de gave van Gods Zoon, ons gegeven tot verzoening van onze zonden. Zijn onuitsprekelijke Gave.

God heeft die zegenrijke plannen en daden gerealiseerd en vervuld in het zenden van Zijn Zoon, de Heere Jezus en door Zijn volbrachte werk.

De realisatie van Gods plan en zegen begint met de belofte in:

Genesis 3:15: “Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.”



Ze wordt voortgezet door middel van:

1. De verkiezing van Abraham.
2. Profetieën over het leven van Gods Zoon.
3. De geboorte van Gods Zoon.
4. De bevestiging van God, de Vader.
5. Het Offer van Jezus, Gods Zoon, aan het kruis.
6. De Opstanding en Hemelvaart van Jezus.
7. De uitstorting van de Heilige Geest.

Ze wordt vervuld in de uitstorting van de Heilige Geest. Al Gods plannen en gaven worden onder de leiding van de Heilige Geest tot stand gebracht, geschonken en toegepast. Ieder mens kan deel krijgen aan de gezegende, onvergankelijke gaven van God. Hij kan de eeuwige straf ontgaan door het geloof in de Heere Jezus, de Zoon van God.

In dit boek heb ik allerlei facetten weergegeven van Gods zegeningen en Zijn zegenrijke daden die ik in Zijn Woord heb ontdekt.

Hendrik Schipper

1. HET BEGIN VAN ALLE ZEGEN.

TOT WIE SPREKT GOD EN WAAROM DOET GOD DAT?

Door middel van de Bijbel, het Woord van God, spreekt God tot alle mensen, groot en klein, arm en rijk, blank en bruin:

Johannes 3:16 *Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de Eniggeboren Zoon van God.*

Alle mensen zijn door God geschapen. Geschapen met het doel dat ze Hem zouden liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf en Hem aanbidden, vereren en verheerlijken boven alles en iedereen.

WAAROM DOET GOD DAT?

God ziet naar de mens om, omdat Hij liefde is en niet wil dat de mens voor eeuwig verloren gaat. Voor eeuwig bij satan in het verderf terecht komt. Voor eeuwig wroeging zal krijgen over zijn verkeerde keuzes en bovenal zijn ongeloof.

Hoe en waarom komen ze daar dan terecht? Zij komen daar, omdat ze niet in God willen geloven. Hem niet willen gehoorzamen. God en de naaste niet willen liefhebben. Zichzelf liefhebben boven alles. Het eigen Ik is de grootste afgod van de mens.

Om die straf te kunnen ontgaan heeft God Zijn eniggeboren Zoon laten nagelen aan het kruis op Golgotha, om door Zijn volmaakte offer de zonde van de mensheid te verzoenen. Dus niemand wordt meer gestraft? Dat zou mogelijk zijn als elk mens aan Gods voorwaarden zou voldoen.

Het probleem is echter dat, hoewel die voorwaarden niet moeilijk zijn, de meerderheid van de mensheid niet aan Gods voorwaarden wil voldoen. Wij hoeven onze za-

ligheid niet zelf te verdienen door goede werken te doen. Het is een geschenk, gave van God. Waarom wil de mens dan niet tot Hem komen? Eén van de voorwaarden van de Heere is, dat we moeten sterven aan ons eigen ik. God toestaan om op de troon van ons hart te zitten. Dat willen wij mensen van nature niet. Dat kunnen we ook niet. Want daarvoor is een nieuwe geboorte nodig.

Anders gezegd: we moeten met Christus sterven en opstaan in een nieuw leven met Hem.

Die wedergeboorte wil God echter graag door Zijn Geest bewerken. Nadat we onze zonde en schuld erkend en beleden hebben en de Heere Jezus aanvaardden als onze Verlosser. Vele voorbeelden hiervan vinden we in de Bijbel: Vergelijk Zacheüs, Paulus, de zondares die de Heere Jezus de voeten waste, de tollenaar in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar: “God wees mij arme zondaar genadig”.

En de verloren zoon: “Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u.”

● GOD ZEGENT ZIJN SCHEPPING.

Dat God de Schepper is van hemel en aarde, wordt niet door alle mensen geloofd. Dat God hemel en aarde in zes dagen geschapen heeft, wordt ook niet door alle mensen geloofd. Het geloof in God, geloven dat Hij is, bestaat, dat Hij leeft, is bepalend en voorwaarde om Zijn zegen te kunnen ontvangen.

Genesis 1:26 *En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ 27 En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar...’*

GOD BEGINT OPNIEUW.

Israël was in die vierhonderd jaar slavernij in Egypte, God, de Schepper, vergeten. Zij waren de afgoden van Egypte gaan dienen. Mozes kende blijkbaar God ook nog niet echt persoonlijk, want God moest Zich eerst als de Levende, als de Ik Ben aan Mozes bekend maken.

Door ongeloof kon Israël het Beloofde Land niet ingaan. Later door geloof wel. Door ongeloof werd de Messias Jezus door Israël verworpen. Na de uitstorting van de Heilige Geest kwamen 3000 en later nog eens 2000 mannen tot geloof in de Heere Jezus. Door geloof wordt Israël straks bekeerd en mag het Vredesrijk van de Heere Jezus gaan bewonen.

Het geloof in het bestaan van de scheppende God, de almachtige God, is het fundament van het bestaan van Israël en van de Gemeente. Waar dit geloof wordt losgelaten en waar ook Christus niet meer wordt geloofd en erkend als God de Zoon, is het huis op zand gebouwd en als er één steen wordt weggehaald uit het bouwwerk, stort langzamerhand het gehele bouwwerk in.

We hebben daar helaas voorbeelden van uit de kerkgeschiedenis. Dan denk ik aan de Gereformeerde kerken Synodaal, die grotendeels het geloof in een scheppende, almachtige God zijn kwijtgeraakt. Deze dwaling gaat in onze tijd ook andere kerken niet voorbij.

De Heere Jezus begint Zijn bediening op aarde met een wonder. Water wordt veranderd in wijn. Dit teken doet de Heere om te laten zien dat Hij God is, dat Hij almachtig is, dat Hij de Schepper is.

Johannes1:3 *Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.*

WIE GOD ZOEKT, MOET GELOVEN DAT HIJ BESTAAT, DAT HIJ LEEFT.

Hebreeën 11:6 *maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.*

Als Schepper begint God, vóór de zondeval, met elk onderdeel van Zijn schepping te zegenen. De scheppingsgeschiedenis vinden we in het eerste Bijbelboek Genesis (Genesis 1:1 t/m Genesis 2:4). Daarin wordt vermeld dat God na elke scheppingsdag uitsprekt dat de schepping goed is en dat Hij de mens, nadat Hij die geschapen heeft, zegent.

Genesis 1:28 *En ziet, het was zeer goed!*

De eerste zegen die in de Bijbel vermeld wordt, spreekt God uit na de schepping van de dierenwereld. Vervolgens, nadat Hij de mens schiep, spreekt Hij opnieuw

een zegen uit. Tenslotte zegent Hij de zevende dag, als de dag van rust en om te genieten van alles wat de Heere geschapen heeft. Door middel van Zijn zegen bevestigt de Schepper Zijn schepping.

Genesis 1:21 *Toen schiep God de grote zeemonsters en al de krioelende dieren, waar het water van wemelt, soort na soort, en al de gevleugelde dieren, soort na soort. 22 En God zag dat het goed was. God zegende ze en Hij sprak: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk het water van de zee, en laat de vogels talrijk worden op het land.’*

In de schepping kunnen wij mensen zien hoe groot en machtig en heerlijk God is. Wij zien het met onze ogen, maar wij kunnen het niet begrijpen en doorgronden. Hoe ingenieus is de mens gemaakt. Alles functioneert goed en volmaakt. Hoe prachtig zijn de vogels, de planten en bloemen geschapen. Wat een wonder van vormen en kleuren. Ons verstand is te beperkt om te kunnen begrijpen hoe wonderbaarlijk God dit alles heeft kunnen maken.

Psalms 33:9 *Hij spreekt en het is er, en Hij gebiedt en het staat er.*

Psalms 147:5 *Zijn verstand is onbeperkt.*

Job 36:5 *Geweldig is Hij in kracht van verstand.*

Woorden schieten te kort om de grootheid, macht en majesteit van God te kunnen uitdrukken. Wij kunnen de Heere alleen aanbidden en loven en prijzen voor Zijn wonderbare werken.

In de Psalmen zijn wel enkele pogingen ondernomen om iets van die grootheid te duiden. Bijvoorbeeld in Psalm 104.

Maar woorden schieten altijd tekort en zijn onvolledig. Boven Psalm 104 staat: Gods glorie in de schepping.

Psalms 104:24 *Hoe groot zijn Uw werken, Heere, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen.*

De meeste teksten hieronder geven een omschrijving van wat er leeft en beweegt op de aarde. Een beperkt aantal teksten gaan over Gods grootheid en wijsheid. Deze geef ik hier onder weer.

Genesis 14:19 En hij zegende hem en zei: Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit!

Psalm 139:1 HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.

Psalm 139:13 Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. 15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. 16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond.

Psalm 147:4 Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. 5 Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.

Jesaja 40:28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

Jesaja 43:15 Ik ben de HEERE, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning.

Jesaja 55:8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. 10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Mattheüs 19:4 En Hij antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,

Romeinen 11:33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Efeze 3:9 *en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus,*

• GOD ZEGENT ZIJN RUSTDAG.

Genesis 2:3 *En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.*

“Na zes dagen was Gods schepping voltooid. In wonderen heeft hij de natuur overruled, maar nooit haar vaste koers veranderd of eraan toegevoegd. God rustte niet als een vermoeid Persoon, maar had een welbehagen in hetgeen Hij gedaan had. Let op het begin van het koninkrijk van genade, in de heiliging of het heilig houden van de sabbatdag. De plechtige viering van één op de zeven dagen als een dag van heilige rust en heilig werk, tot eer van God, is de plicht van allen aan wie God zijn heilige sabbatten heeft bekendgemaakt. Op dat moment bestond niemand van het menselijke ras behalve onze eerste ouders. Voor hen was de sabbat vastgesteld; en duidelijk ook voor alle volgende generaties. De Christelijke sabbat, die we in acht nemen, is een zevende dag, en daarin vieren we de rust van God de Zoon en het voltooien van het werk van onze verlossing.”

Matthew Henry 1662-1714

“God zegende de zevende dag - Hij verleende er een bijzondere eer aan, en voegde er speciale privileges aan toe, boven die welke aan enige andere dag werden toegekend; en heiligde het - dat wil zeggen, het scheidde het van algemeen gebruik, en wijdde het aan Zijn eigen heilige dienst, zodat het als heilig zou worden beschouwd en besteed in Zijn aanbidding en in andere religieuze en heilige plichten. Hieruit blijkt duidelijk dat de viering van de sabbat niet eerst werd opgelegd toen de wet werd gegeven, maar dat het een verordening van God was vanaf de schepping van de wereld, en natuurlijk verplicht is voor het hele nageslacht van Adam, en de onmisbare plicht van een ieder aan wie deze goddelijke aanstelling bekend is gemaakt.”

Joseph Benson 1749-1821

DE SABBAT ECHTER, IS EEN EEUWIGDURENDE INZETTING VAN DE HEERE VOOR ISRAËL.

Exodus 31:16 *Laat dan de Israëlieten de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. 17 Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de Heere heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zicht verkwikt.*

Dit wordt ook bevestigd in het 1000 jarig Vrederijk.

Voor de Gemeente is de eerste dag van de week, de zondag, de rustdag. Na het ontstaan van de Gemeente op de Pinksterdag, lezen we telkens weer opnieuw in Handelingen dat de Gemeente samenkwam op de eerste dag van de week, de Opstandingsdag van de Heere Jezus.

● GOD ZEGENT NOACH.

Genesis 9:1 *En God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. 2 En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven. 3 Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijs zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid. 4 Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten.*

● GOD BEGINT MET ABRAHAM TE ZEGENEN.

Genesis 12:1 *De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. De HEERE nu zei tegen Abram: 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.*

God heeft een reddingsplan voor de volken. Maar de volken erkennen God nauwelijks meer. Daarom begint God Zich te openbaren, eerst aan Abraham en later aan alle volken. Door middel van Israël, het Joodse volk.

Jezus, de Zoon van God, geboren uit het Joodse volk, geeft ook de opdracht aan Zijn discipelen om aan alle volken op deze aarde het reddingsplan van God te verkondigen, te openbaren. Want alle mensen leven onder toorn van God wegens hun ongelof, hun onwil, om hun Schepper te eren, lief te hebben en te dienen. Maar desondanks wil God, in Zijn grote liefde, dat alle mensen zalig worden. Onder één voorwaarde. Geloof in de Heere Jezus, Die de zondaar verzoend heeft met God, Zijn Vader, door Zijn offer aan het kruis. De profeet Jesaja zegt: “De straf die wij verdiend hadden, was op Hem.”

Handelingen 13:46 *Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. 47 Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.*

● ZONDER KENNIS GEEN ZEGEN.

Door gebrek aan kennis van de Heilige Schrift gaat een volk te gronde. Gaat een volk verloren. Wie zegt dat? Dat zegt God door middel van de profeet Hosea.

Hosea 4:6 *Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.*

Waarom begin ik met deze tekst, over dit onderwerp, aan het begin van dit boek? Omdat dit alles te maken heeft met het bestaan van God en het geloof in God. Heel veel mensen geloven niet in God, omdat ze nog nooit de Bijbel in hun eigen taal in handen gehad hebben. Ook heel veel mensen bezitten wel een Bijbel, maar hebben er nog nooit in gelezen. Veel mensen hebben wel in de Bijbel gelezen, maar het raakt hun hart niet omdat ze de betekenis van de Woorden niet begrijpen. In de Bijbel heeft God Zich geopenbaard. In de Bijbel kun je God en de Heere Jezus leren kennen. Als je tenminste een Oud- en Nieuw Testament hebt. **Alle Schrift is van God ingegeven.**

2 Petrus 1:20 *Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de*

wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

De Joden in de tijd van de Heere Jezus hadden alleen de Tanakh, het Oude Testament. Heel veel profetieën over de Messias staan in het OT. Maar de Heere Jezus moest dit wel uitleggen aan Zijn discipelen. Hij zei: *“Het zijn de Schriften die van Mij getuigen.”* Zie b.v. ook de geschiedenis van de Emmaüsgangers.

Lukas 24:25 *En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.”*

Zo is het nu nog. Als Joodse mensen alleen het OT lezen, komen ze nauwelijks tot geloof in de Heere Jezus. Tenzij de Schrift hen verklaard wordt. De relatie van het Oude- met het Nieuwe Testament en de vervulling wordt door middel van de betreffende Bijbelgedeeltes uitgelegd via de website www.themessiahrevealed.com in 40 verschillende talen.

Er staat een prachtig voorbeeld in Johannes 12: 37-41. Jesaja wordt geciteerd en in vers 41 lezen we : *“Dit zei Jesaja toen Hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak.”* Jesaja heeft de heerlijkheid van de Heere Jezus gezien. Dit lezen we in Jesaja 6. *Hij zag de Heere op een hoge en verheven troon en Zijn heerlijkheid vulde de tempel.*

Het is ook een goede zaak om wereldwijd Nieuwe Testamenten te verspreiden in de eigen taal aan Jood en niet-Jood, hetgeen o.a. gedaan wordt door de stichting City Bibles Veenendaal.

Israël had destijds geen kennis meer van de God, Die hen had verlost uit de slavernij in Egypte. Ja, er werd en wordt nog wel Pesach gevierd. Echter zonder de geestelijke betekenis daarvan te verstaan en zonder een relatie te hebben met God. Bovendien, en dat was nog erger, gingen ze andere, zelfbedachte goden volgen en dienen. En in onze tijd dan? Helaas is het nu niet veel beter. Het aantal religieuze en orthodoxe Joden neemt wel toe. Maar de door God uitverkoren Messias en Zaligmaker wordt door 99 % van hen afgewezen.

Onder de volken gaat de verkondiging van het Evangelie nog steeds door. Er komen nog steeds mensen tot geloof, ondanks tegenstand en vervolging. God volvoert Zijn plan en de Heere Jezus heeft alle macht, in de hemel en op de aarde.

● EEN NIEUWE SCHEPPING.

NIEMAND HOEFT VERLOREN TE GAAN.

De vorige perikoop ging over het verloren gaan. Maar niemand hoeft verloren te gaan. Ik zeg het vaker in dit boek, omdat het in Gods Woord staat: God wil dat alle mensen zalig worden. Echter wel op Zijn voorwaarden. God wil dat de mens een nieuwe schepping wordt. Dat gebeurt door de wedergeboorte, die door God gewerkt wordt door Woord en Geest. Mits de mens wil.

Kan God ook iemand die niet wil toch zalig maken? Ja, dat is mogelijk. Maar het is niet verstandig het daarop te laten aankomen. De Bijbelse weg is, geloof, wedergeboorte, bekering. Maar God is soeverein. Hij kan het ook op een andere manier tot stand brengen. Een goed voorbeeld hiervan is Saulus, op weg naar Damascus. Saulus wordt Paulus.

Iemand die een nieuwe schepping is geworden, straalt dat uit. Dat is te zien. Hij of zij wandelt in het Licht van Jezus en verspreidt ook licht. Jezus woont door Zijn Heilige Geest in hem of haar en dan wordt de vrucht van de Geest zichtbaar.

Jesaja 45:21 *Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. 23 Ik heb gezworen bij Mijzelf– uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren.*

Jesaja 65:17 *Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.*

Jesaja 66:22 *Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.*

Ezechiël 36:26 *Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.*

● EEN NIEUWE SCHEPPING IN HET OT.

Al in het Oude Testament wordt door de profeten gesproken over een mens die een nieuwe schepping wordt (Jeremia 31), maar ook over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Jesaja 65:17). Ook over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen op de nieuwe aarde. De aarde wordt niet vernieuwd, het wordt echt een nieuwe schepping van God. Deze nieuwe schepping kan niet meer door satan worden verstoord en bedorven. Het bekeerde Joodse volk zal op die nieuwe aarde een eeuwige plaats krijgen volgens Jesaja 66:22.

Jesaja 65:17 *Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.*

Jesaja 66:22 *Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan.*

Jeremia 31:33 *Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

1 Korinthe 1:30 *Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,*

2 Korinthe 5:17 *Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft,*

Galaten 6:15 *Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.*

2 Petrus 3:13 *Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.*

Openbaring 3:12 *Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.*

Openbaring 21:1 *En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.*

Ik ben dit boek begonnen met te laten zien hoe God Zijn schepping zegende. Daarna gaat God door met Zijn plan om de aarde en de daarop wonende mensheid op velerlei wijzen te zegenen. Ondanks het werk van de satan, ondanks de zondeval van de mens. God gaat door met ons te zegenen.

Hij laat Zijn zoon opgaan over goeden en slechten. Bovenal doordat Hij Zijn Zoon gaf als offer, als verzoening voor de zonde van de wereld, maar alleen te verkrijgen voor alle mensen die in Hem geloven.

God gaat door met het zegenen van Zijn schepping tot en met de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Hem zij alle lof, eer en aanbidding!

Als een mens een nieuwe schepping wordt en het eeuwige leven ontvangt, is dat de grootste zegen die een mens van God kan ontvangen.

2. WAT BETEKENT HET WOORD ZEGEN?

Zegen = geluk-gunst van God- Goddelijke bijstand- voorspoed- heil- goed doen- gezondheid – genade van Jezus Christus.

Zegening van God: o.a. Door God geschonken voorspoed

In praktisch alle religies komt het begrip zegen en zegeningen voor en in de christelijke opvatting staan zegen en zegenen in directe relatie met de Drie-Enige-God. Het omgekeerde van zegenen is vervloeken. Zowel in het Oude Testament als in veel wereldwijde natuurgodsdiensten en voorouder verering, spelen vervloekingen een grote rol.

WELKE WOORDEN HEBBEN EEN SOORTGELIJKE BETEKENIS?

Zegenen, gezegend, zegening, welgelukzalig, welzalig, zalig, behouden, gelukkig, genade, heil, voorspoed, voorspoedig, bevoorrecht, gered, grace, blessed, blessing, saved, happy, gerettet, selig, Wohl, Ashre.

• DE BETEKENIS VAN HET WOORD ASHRE (HEBREEUWS)– WELGELUKZALIG. (DR. GIENEKE VAN VEEN-VROLIJK)

“In de Oudtestamentische tekst komt een opvallende betekenisrijke term voor, die moeilijk zó te vertalen is dat de betekenis en alle aspecten ervan goed worden weergegeven. Het gaat om de Hebreeuwse uitdrukking ‘ashre’, veelal vertaald met ‘welgelukzalig’. Het woord ‘Ashre’ (uitspraak asjre) komt 45 maal voor in de Bijbel.

De inhoud van ‘ashre’ kan worden weergegeven met: gezegend, waarlijk gelukkig, geluk wensen, volmaakt geluk, echt rijk, gelukkig prijzen, bevoorrecht/gelukkig/rijk achten.

De term ‘ashre’ heeft een veelomvattende toepassing en kan voorkomen als:

- uitroep van verbazing en/of bewondering,
- als vreugderoep,
- als uiting van verlangen,
- als wens of bede, maar ook
- als inleidingsformule op een bevestiging, of
- verkondiging van een waarheid.

‘Ashre’/gezegend ... was het laatste dat Mozes voor zijn heengaan verkondigde: “Ashre/gezegend bent u Israël ...u bent een volk verlost door de Heere...” (Deuteronomium 33:29a).

Als ‘ashre’ gebruikt wordt in de zin van ‘gelukkig’, dan is dit niet in seculiere, algemene zin bedoeld, maar met een geestelijke inhoud en betekenis. Gezegd kan worden, dat ‘ashre’ een diepgaande uitdrukking is, die geestelijke rijkdom, geluk, waarheid, bezit aanduidt.

‘Ashre’ wordt vooral tot de mens gericht als een aansporing, oproep, bemoediging, gelukwens. Veelzeggend is de wijze waarop de koningin van Sheba, zó onder de indruk van Salomo’s rijkdom, uitriep: ‘ashre’/hoe gelukkig uw mannen, ‘ashre’ uw dienaren...die altijd voor uw aangezicht staan...! Zij doelde op mensen die in die in de omgeving van de koning mochten verkeren (1 Koningen 10:8).

Maar oneindig meer ‘ashre’/echt rijk is de mens die dicht bij de Heere mag verkeren: “Ashre/volmaakt gelukkig het volk wiens God de Heere is...” (Psalm 33:12).

‘Ashre’/bevoorrecht is de mens die de Heere doet naderen om bij Hem te wonen (Psalm 65:5). Mus en zwaluw vinden woning bij Gods altaren zegt de Psalmist, rijker ‘ashre’/gezegend is de mens die in Zijn Huis woont en “‘ashre’/gelukkig te prijzen de mens wiens sterkte in U is...” (Psalm 85:5,6).

Zo blijkt ‘ashre’ ook een vreugde-uiting en aanbiddingsuitroep en -oproep te zijn in de Psalmen in de tempeldienst. ‘Ashre/volmaakt gelukkig!’ roept de gelovige die haar/zijn geluk in de Heere God zoekt. “...Ashre allen die Hem verwachten...” (Jesaja 30:18e).

‘Ashre’ is tevens een wijsheidsformule om de relatie tussen God en de mens die met Hem leeft aan te duiden. Zo lezen wij dat wie Gods wijsheid vindt, bewaart en

hoort 'ashre'/echt rijk is (Spreuken 3:13; 8:32,34). En wie de Heere vreest/eerbiedigt is wijs en 'ashre'/gelukkig te prijzen (Psalm 112:1; 128:1).

'Ashre'/bevoorrecht is ook de mens die oog heeft voor de armen, rechtvaardig en meedogend is (Psalm 41:2a; 106:3; Spreuken 14:21b).

'Ashre' geldt ook de mens die vasthoudt aan Gods Woord, in handel en wandel ... (Psalm 1:1; 119:1).

'Ashre'/volmaakt gelukkig is wie Gods Tora bewaart, tegenover afval (Spreuken 29:18). Jubel mee: "...Wie op de Here vertrouwt is 'ashre'/echt rijk!..." (Spreuken 16:20).

(Dr. Gieneke van Veen-Vrolijk)

● HEBBEN DE WOORDEN EEN BIJBELSE OORSPRONG?

- **Zalig = verlost – gered –gezegend – blessed - behouden**
Gered worden van de eeuwige dood, van de hel.
- **Zalig maken = redden van hun zonden- Matteüs 1:21**
- **Zaligmaker = Redder van zonden – Jezus Christus.**
- **Verlosser van zonden – Redder van zonden – Behouder van zonden**

De woorden welgelukzalig – happy- wohl, hebben een Bijbelse oorsprong. Zie de volgende verzen.

Deuteronomium 33:29 *Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? gij zijt een volk, verlost door den HEERE, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsd aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten treden!*

Deuteronomy 33:29 *Happy art thou, O Israel: who is like unto thee, O people saved by the LORD, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency! and thine enemies shall be found liars unto thee; and thou shalt tread upon their high places.*

Deuteronomium 33:29 *Wohl dir, Israel! Wer ist dir gleich, du Volk, das durch den HERRN gerettet ist? Er ist dein hilfreicher Schild und dein siegreiches Schwert. Deine*

Feinde werden dir schmeicheln, du aber sollst über ihre Höhen wegschreiten.

Heil (Eng. salvation) is 1. welzijn, geluk, voorspoed, en/of 2. redding, verlossing, de daad of gebeurtenis die heil aanbrengt.

Het hoogste heil is de verlossing en hemelse zaligheid, die God schenkt aan een ieder die in Zijn Zoon en onze Heiland Jezus Christus gelooft.

Hebreeuwse woorden. Voor 'heil' of 'heil aanbrengen' komen in het Hebreeuws in het Oude Testament de volgende woorden voor:

Yasha – Jehosjoewa of Jehosjoea - Jesja

● **WAT BETEKENT HET ALS MENSEN ELKAAR ZEGENEN?**

Is een mens wel in staat om de andere mens te zegenen? Nee, alleen God heeft, als almachtige Schepper, het vermogen om te zegenen. Zegen in de Bijbelse betekenis van het woord, kan een mens niet geven. Wél kan een mens door God gebruikt worden om voor een ander tot zegen te zijn. Als de ene mens de andere mens zegent of de Gemeente, geeft hij altijd de zegen van God door.

De hogepriester Aaron moest door middel van de zegenbede in **Numeri 6:22-26, Gods Naam op de Israëlieten leggen**. En de Heere zegt heel uitdrukkelijk: **“En Ik zal hen zegenen.”**

De ene mens kan de ander wél tot de Heere Jezus leiden. Maar hem de ogen openen en hem veranderen is Gods werk.. De ene mens kan de andere- ook de zegen van God toewensen of toebidden.

Zegenen: Een handeling al of niet met de armen/handen uitgespreid, waarbij men de wens uitspreekt dat God iemand of iets zal zegenen met Zijn gunst en bescherming.

IS ZEGENEN, GELUKKIG MAKEN?

Het komt ook voor dat mensen de zegen over iemand uitspreken, waarbij dan vaak niet duidelijk is wat er mee bedoeld wordt. Of men wenst iemand zegen of zegeningen toe. Ook dan is niet altijd duidelijk wat precies bedoeld wordt.

Vaak wordt een brief of email afgesloten met een zegenwens. Men bedoelt dan waarschijnlijk de zegen van God. Als God iemand zegent, zoekt Hij altijd het beste

voor Zijn kinderen. De zegen van God kan voor iedere gelovige een verschillende inhoud hebben. God kan ook verdrukkingen of beproevingen gebruiken om ons tot zegen te laten worden. Vaak zien we dat niet meteen, maar later moeten we erkennen: *“het was goed dat ik verdrukt ben geweest.”*

3. DE OPENBARING VAN GODS ZEGEN.

• WAT IS VOLGENS DE BIJBEL DE BELANGRIJKSTE ZEGEN?

Deze wordt gevonden in de volgende verzen:

Genesis 3:15 *En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (satan) en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.*

Johannes 3:16 *Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.*

• WAT IS DE INHOUD VAN DE ZEGEN VAN GOD?

Gods grootste zegen is Zijn ons eeuwig gelukkig makende Gave. Gods onuitsprekelijke Gave, de gave van Zijn eniggeboren Zoon.

Hij, Die Zijn liefde aan ons getoond heeft door voor ons te sterven toen wij nog zondaren waren. Gods zegen is de verzoening van onze zonde door het bloed van Christus en het herstel van onze relatie met God.

De Messias Jezus is Gods grootste zegen voor de mensheid.

Waarom wil God de mens zegenen?

In Gods Woord lezen we het antwoord op die vraag. God wil niet dat een mens, Zijn schepsel, eeuwig verloren gaat, omdat Hij liefde is.

1 Johannes 4:16 *God is liefde.*

God geeft niet alleen liefde, maar Zijn wezen is liefde.

Satan, de grote tegenstander van God, is altijd uit op de ondergang van de mens. Hij is de leugenaar en de moordenaar vanaf het begin. Door de hele Bijbel heen zien we dan ook een voortdurende strijd tussen God en de satan. Tegen de Heere en Zijn Gezalfde, Psalm 2. Deze strijd wordt vaak via het volk Israël gevoerd, omdat de satan weet dat al Gods plannen vervuld worden door middel van Zijn oogappel Israël. Het Heil, de Heere Jezus, is uit de Joden. Dit plan van God, heeft satan vanaf het begin geprobeerd te verijdelen.

Maar Jezus Christus is Overwinnaar. Hij heeft satan nu reeds de kop vermorzeld op Golgotha en zal naar Zijn belofte, de satan en de dood straks voor eeuwig overwinnen en in de poel van vuur en zwavel, de hel werpen.

Door deze overwinning en de vervulling van Gods plan door middel van Zijn Zoon, kan de mens weer in de rechte verhouding tot God komen. Om Hem te dienen, te loven en te prijzen. Waardoor God de eer krijgt, die Hem toekomt. Want zó had God het oorspronkelijk bedoeld.

DE GEHELE BIJBEL IS VOL VAN DE ZEGEN VAN GOD.

Zoals we gezien hebben staat in Genesis 3:15 al de belofte van de Zaligmaker, de Messias Die komen zou om de satan te overwinnen en om zondaren te redden van de eeuwige dood. Zonder die zegen was de mensheid verloren.

Genesis 3:15 *De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, zullen vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal jouw kop verbrijzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen.'* (Het Boek)

Eén van haar nakomelingen. Daar wordt de Heere Jezus mee bedoeld. Hij zal de kop van satan verbrijzelen. Dat gebeurde op het kruis van Golgotha. Daar gaf de Heere Jezus vrijwillig Zijn leven als een offer voor de zonde om ons van de satan vrij te kopen en ons over te brengen van het koninkrijk der duisternis naar het koninkrijk van het licht. Maar na drie dagen stond de Heere Jezus weer op uit de dood. Dat is Zijn overwinning op de satan.

De Zaligmakende Genade van God door middel van de Heere Jezus, is de grootste zegen en het grootste geschenk dat een mens kan ontvangen. Dat is de ware betekenis van: God is Liefde.

Door middel van Zijn verkiezing van Abraham, begint God Zijn zegen, Zijn reddingsplan voor de mensheid uit te werken. Uit het nageslacht van Abraham zal de beloofde Messias geboren worden.

Door de Messias zullen alle volken der aarde gezegend worden. Te beginnen met Israël. Daar is God begonnen om Zijn volk te zegenen met de belofte van de komst van de Heere Jezus, zoals Petrus aangeeft in:

Handelingen 3:26 *God heeft Zijn dienaar Jezus in de eerste plaats laten opstaan om u te zegenen, zodat u het kwaad de rug zult toekeren.*

Israël wordt als eerste de grootste zegen van God aangeboden. Groter zegen bestaat niet. Helaas weigert Israël, als volk, deze zegen. Israël wordt tijdelijk terzijde gesteld en God gaat door met deze beloofde zegen aan de andere volken te verkondigen. Paulus wordt geroepen als apostel voor de heidenen. Accepteren alle volken de beloofde zegen van God? Nee, niet iedereen, maar wereldwijd wordt het Evangelie verkondigd en uit alle volken, stammen en natiën zijn er mensen de Heere Jezus aangenomen hebben en aannemen als hun Zaligmaker.

● GOD OPENBAART ZIJN ZEGEN IN DRIE FEESTEN.

Hoe gebeurt dat? God geeft aardse, materiële zegeningen en geestelijke zegeningen. God openbaart dit onder andere in de drie belangrijkste feesten van Israël. Deze drie feesten zijn zowel oogstfeesten als godsdienstige feesten.

Laten we eens zien wat dat betekent voor het Joodse volk en wat dat voor ons, christenen, betekent.

HET FEEST VAN PESACH

1. Pesach is een dankfeest voor de zegen van de eerste oogst van de gerst.
2. Pesach is een dankfeest voor de zegen van de bevrijding uit de slavernij van Egypte, uit de macht van Farao, en voor het nieuwe leven in vrijheid.
3. Pesach is een dankfeest voor de zegen van de verzoening door het Pesach lam, het Lam dat God beloofd had aan Abraham.
4. Pesach is een dankfeest voor de zegen van de opstanding van de Heere Jezus uit de dood, de overwinning op satan.
5. Pesach is een dankfeest voor de zegen van het Nieuwe Verbond in het bloed van

het Lam, de Heere Jezus.

6. De Pesach maaltijd, bestaande uit lamsvlees, bittere kruiden en ongezuurd brood is voor Joden een eeuwige instelling. Het lamsvlees ziet op het bloed aan de deurpost ter bescherming voor de verderfengel. Het lamsvlees ziet ook op het door God gegeven Pesach lam. De ongezuurde broden zien op de haast waarmee het volk uit Egypte moest vertrekken. Er was geen tijd om het brood te laten rijzen. Gist is ook een beeld van de zonde. De ongezuurde broden zien op het lichaam van de Heere Jezus, Die zonder zonde was. De bittere kruiden zien op het bittere lijden in Egypte. En ook op het bittere lijden van Yeshua.
7. Het door Jezus ingestelde Heilig Avondmaal ziet op Zijn offer als volmaakt Paaslam op Golgotha. Het brood ziet op Zijn verbroken lichaam en de wijn ziet op Zijn vergoten bloed aan het kruis.

TEKSTEN WAAROP PESACH GEBASEERD IS.

Exodus 12:5 *U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen*

Exodus 12:8 *Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten. 9 U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. 10 U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. 11 En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE.*

Exodus 12:14 *Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. 15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten.*

Deuteronomium 16:1 *Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de HEERE, uw God, want in de maand Abib heeft de HEERE, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid.*

Numeri 28:16 *In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, is het Pascha voor de HEERE, 17 en op de vijftiende dag van deze maand is het feest; zeven dagen*

moeten er ongezuurde broden gegeten worden. 18 Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 19 Maar u moet een vuuroffer als brandoffer aan de HEERE aanbieden: twee jonge stieren – de jongen van een rund – één ram en zeven lammeren van een jaar oud.

Ze moeten zonder enig gebrek zijn. 20 En het bijbehorende graanoffer moet meelbloem zijn, met olie gemengd; drie tiende efa moet u bij de jonge stier doen, en twee tiende bij de ram. 21 Een tiende efa per lam moet u bij de zeven lammeren doen. 22 Vervolgens één bok als zondoffer om verzoening voor u te doen. 23 Naast het morgenbrandoffer, dat tot voortdurend brandoffer dient, moet u deze dingen doen.

24 Dienovereenkomstig moet u zeven dagen lang elke dag het voedsel van het vuuroffer bereiden als een aangename geur voor de HEERE; het moet bereid worden naast het voortdurende brandoffer, met het bijbehorende plengoffer. 25 Op de zevende dag moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk

HET FEEST VAN SJAVOE'OT

8. Sjavoe'ot is een dankfeest voor de zegen van de eerste volle oogst van de tarwe.
9. Sjavoe'ot is een dankfeest voor de zegen van de wetgeving op de Sinaï. De instelling van het trouwverbond met Israël. Dit verbond geldt voor iedere Jood, gelovig of ongelovig.
10. Sjavoe'ot is een dankfeest voor de zegen van de invoering van het Nieuwe Verbond in het bloed van de Messias Jezus. Dit verbond is alleen voor ware gelovigen.
11. Sjavoe'ot (Pinksteren) is een dankfeest voor de uitstorting van de Heilige Geest waardoor de wet van God in de harten geschreven wordt.
12. Sjavoe'ot is een dankfeest voor de zegen van de eerstelingen (broden) van de tarweoogst.
13. Sjavoe'ot is een dankfeest voor de zegen van de eerstelingen van Zijn Gemeente.

TEKSTEN WAAROP SJAVOE'OT GEBASEERD IS.

Leviticus 23:16 *Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden. 17 Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meel-*

bloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE. 18 U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en één jonge stier – het jong van een rund – en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de HEERE, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE.

19 Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. 20 De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de HEERE, bestemd voor de priester. 21 U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door. 22 Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de HEERE, uw God.

Numeri 28:26 Ook op de dag van de eerstelingen, als u op uw Wekenfeest de HEERE een nieuw graanoffer aanbiedt, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen. 27 Dan moet u een brandoffer aanbieden, als een aangename geur voor de HEERE: twee jonge stieren – de jongen van een rund – één ram en zeven lammeren van een jaar oud, 28 en het bijbehorende graanoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tiende efa per jonge stier, twee tiende per ram, 29 en een tiende efa per lam bij de zeven lammeren. 30 Vervolgens één geitenbok om verzoening voor u te doen. 31 Naast het voortdurende brandoffer en het bijbehorende graanoffer moet u deze dingen doen. Ze moeten voor u zonder enig gebrek zijn, en vergezeld gaan van de bijbehorende plengoffers.

HET LOOFHUTTEN FEEST.

Loofhutten is een dankfeest voor de zegen van het feit dat men niet meer in tenten in de woestijn hoeft te wonen.

14. Loofhutten is een dankfeest voor de zegen van de gave van alle andere vruchten.
15. Loofhutten is een dankfeest voor de zegen van de late oogst, voor de volle oogst.
16. Loofhutten is een profetisch feest. Het ziet uit naar de volle oogst in het 1000

jarig Vrederijk. Wanneer alle bedekking is weggenomen van de Joden en van de heidense volkeren.

17. Zeven dagen moet men zich verblijden voor de HEERE.

TEKSTEN WAAROP HET LOOFHUTTENFEEST IS GEBASEERD.

Leviticus 23: 39 *Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. 40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.*

41 Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. 42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, 43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.

Numeri 29:12 *Ook op de vijftiende dag van deze zevende maand moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen, maar zeven dagen lang moet u voor de HEERE een feest vieren.*

Numeri 29:17 *Vervolgens op de tweede dag: twaalf jonge stieren – jongen van een rund – twee rammen en veertien lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek, 18 en het bijbehorende graanoffer, en de bijbehorende plengoffers bij de jonge stieren, bij de rammen en bij de lammeren, overeenkomstig hun aantal, volgens de bepaling; 19 en als zondoffer één geitenbok, naast het voortdurende brandoffer en het bijbehorende graanoffer, met de bijbehorende plengoffers.*

Tot op de achtste dag moet iedere dag hetzelfde plaats vinden, maar wel iedere dag 1 stier minder offeren.

Alle zegeningen van God vloeien voort uit de Persoon van de Heere Jezus.

4. SPECIALE ZEGENINGEN VAN GOD IN HET OUDE TESTAMENT.

• GOD ZEGENT ABRAHAM.

De zegen van God voor Abraham en zijn nageslacht heeft betrekking op de komst van de Messias. Daarmee zullen Abraham en Zijn Nageslacht gezegend worden. Door de Messias, Die uit hen zal voortkomen, zal de gehele wereld gezegend worden.

Genesis 12:2 *Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.*

Genesis 17:4 *Wat Mij betreft, zie, Mijn verbond is met u! U zult vader worden van een menigte volken. 5 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn, 5 want Ik zal u vader van een menigte van volken maken. 6 Ik zal u uitermate vruchtbaar maken: Ik zal u tot volken maken en .er zullen koningen uit u voortkomen. 7 Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. 8 Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.*

Genesis 17:16 *Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal: koningen der volken zullen uit haar worden!*

Genesis 22:16 *Hij zei: Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. 18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.*

• GOD ZEGENT IZAK EN JAKOB.

Genesis 26:3 *Woon als vreemdeling in dat land, en Ik zal met u zijn, en zal u zegenen; want aan u en uw zaad zal Ik al deze landen geven, en Ik zal den eed bevestigen, dien Ik Abraham uw vader gezworen heb.*

Genesis 26:24 *En de HEERE verscheen hem in die zelfde nacht, en zei: Ik ben de God van Abraham, uw vader; vrees niet; want Ik ben met u; en Ik zal u zegenen, en uw zaad vermenigvuldigen, om Abrahams, Mijns knechts, wil.*

Genesis 28:13 *En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. ¹⁴ Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.*

De zegen van God aan Abraham betreft zijn nageslacht en alle volken van deze wereld. Die zegen gaat daarom door op Izak en Jakob.

• JOZEF WORDT DOOR GOD GEZEGEND.

Genesis 39:5 *En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de HEERE het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de HEERE rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land.*

Jozef, door zijn broers als slaaf verkocht naar Egypte, wordt in Egypte bijzonder gezegend. De meester die hij dient wordt ook gezegend door de aanwezigheid van Jozef. Gods zegen heeft Jozef gedurende zijn hele leven omringd. Ook toen hij onderkoning van Egypte werd, omdat hij de Heere diende en in alles Hem gehoorzaamde. Daardoor was hij overal waar hij ook terecht kwam tot een getuige en een zegen: in het huis van Potifar, in de gevangenis en in het paleis.

5. GOD GEEFT OPDRACHT AAN BEPAALDE MENSEN OM MEDEMENSEN TE ZEGENEN.

• ZEGENINGEN UITGESPROKEN DOOR MOZES.

Vlak voordat het volk het beloofde land binnenging. De zegeningen staan opgetekend in Deuteronomium 28:1 – 15. De vervloekingen vinden we in hoofdstuk 27. Het betreft wél zegeningen onder voorwaarden.

De zegeningen betreffen:

- **De plaats van Israël onder de volken in het Messiaanse Vrederijk.**
- **De geboortezegen van kinderen, van vee.**
- **De vrucht van het land.**
- **Alle arbeid zal gezegend worden.**
- **Het veilig reizen door het land.**
- **De overwinning over de bedreiging van de vijanden.**
- **Israël zal een heilig volk zijn.**
- **Alle volken op de aarde zullen bevreesd zijn voor Israël.**

Omdat Israël de geboden van God niet gehouden heeft, maar de afgoden is gaan dienen, zijn in plaats van zegeningen, vervloekingen over Israël gekomen. Jeruzalem en het gehele land zijn overgegaan in vijandelijke handen en het Joodse volk is verstrooid over de gehele wereld.

Wat hebben ze een stroom van zegeningen gemist. Maar de HEERE wil in onze tijd niet meer dat Zijn Naam ontheiligd wordt door de verstrooiing van Israël onder de volken. Daarom gaat Hij het Joodse volk terug brengen naar het aan hen beloofde land. Dat proces is in volle gang.

● DE ZEGEN VAN AÄRON: DE HOGEPRIESTERLIJKE ZEGEN.

Numeri 6:22 *De HEERE nu sprak tot Mozes: 23 Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen:*

24 de HEERE zegene u en behoede u;

25 de HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

26 de HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

27 Zo zullen zij mijn Naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

De HEERE spreekt Zelf van aangezicht tot aangezicht met Mozes, zoals men met een vriend spreekt: Exodus 33:11. Dat heeft de HEERE meermalen gedaan, maar het is toch steeds weer bijzonder dat onze machtige, grote, heerlijke God persoonlijk spreekt tot de mens.

Dan moet de inhoud van wat God zegt wel heel belangrijk zijn. Dat is het ook, want het is de zegen van God Zelf, die Aäron namens God over de Israëlieten moet uitspreken. Hij moet Zijn Naam op de Israëlieten leggen. Wat een voorrecht. De Heere bevestigt dit doordat Hij zegt dat Hij de Israëlieten ook werkelijk zal zegenen.

Deze zegen wordt ook wel in protestantse kerken over de gemeente uitgesproken aan het einde van de dienst. Mag dat? Het is wel zó dat deze zegen in de eerste plaats voor de Israëlieten bedoeld is en daarmee verklaarde de HEERE uitdrukkelijk dat Hij hen zal zegenen.

In het Nieuwe Testament staan vele voorbeelden van zegenbeden speciaal voor de Gemeente.

Numeri 6:26 *De HERE geve u Zijn zegen en bescherming; de HERE geve u Zijn nabijheid en inzicht; de HERE geve u Zijn genade; laat de HERE Zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. 27 Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en Ik Zelf zal hen zegenen.” (Het Boek)*

De protestantse kerken en gemeenten kunnen beter de zegenbeden gebruiken die ook door Paulus in zijn brieven uitgesproken worden.

2 Korinthe 13:13 *De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.*

Efeze 1:2 *Ik wens u de genade en de vrede toe van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus. 3 Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven, die er in de hemel is. 4 Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die één met Christus zijn.*

Efeze 1:7 *Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade! 8 En dat niet alleen! God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. 9 Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. 10 Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus als de tijd ervoor gekomen is.*

Zegenen en vrucht dragen lijken in Genesis wel synoniemen. Dat blijkt ook uit b^árakh - het Hebreeuwse woord voor zegenen. Dat woord betekent ook verdubbelen, sterk vermeerderen of vermenigvuldigen. We zien wat dit betreft steeds weer de uitdrukking van Gods zegen in de schepping om ons heen, in elk jaargetijde. Het is ook nu nog Gods Geest Die de schepping weer tot leven brengt in het voorjaar.

● PROFETISCHE ZEGENINGEN VAN JAKOB VOOR ZIJN ZONEN.

Op zijn sterfbed gaat Jakob zijn zonen zeggen wat hen en hun nazaten in de toekomst zal overkomen. Het is een stukje profetie betreffende het volk Israël in het laatste der dagen, in de eindtijd. Hij vraagt hun volle aandacht want het is heel belangrijk wat hij hen gaat zeggen. Op zijn sterfbed is Jakob, Gods profeet geworden. Zijn grootvader Abraham was ook een profeet van God.

Jakob kent zichzelf en hij onderkent ook het gedrag van zijn zonen. Hij zelf heeft met God gestreden en overwonnen. Maar hij heeft wel moeten inleveren. Wat heeft hij moeten inleveren? Zijn eigen Ik, zijn eigen zondige natuur. God raakte zijn heupspier aan, zodat hij kreupel werd.

Daardoor is hij ook in staat deze woorden van profetie tot zijn zonen te spreken. Te spreken namens God. Want uit zichzelf kan Jakob dit niet doen. Hij spreekt wat God wil dat hij spreken zal. We gaan zien wat er met hen en met het Joodse volk, in de toekomst zal gaan gebeuren.

Dit zijn de namen van de stamvaders van Israël, inclusief de uitleg van de namen zoals de moeders die meegaven.

Lea is de eerste die vier zonen krijgt:

1. **Ruben**: Kijk eens, een zoon.
2. **Schimon** (Simeon): God heeft (mijn gesmeek) verhoord.
3. **Levi**: Nu zal hij mij (in liefde) aanhankelijk zijn.
4. **Jehuda** (Juda): Nu zal ik God prijzen!

Daarna volgen de twee zonen van Bilha, Rachels dienstmeisje:

5. **Dan**: God is mijn Rechter.
6. **Naftali**: God heeft voor mij gestreden/geworsteld.

Dan volgen de twee zonen van Lea's dienstmeisje Zilpa:

7. **Gad**: Geluk is gekomen.
8. **Ascher** (Aser): Tot mijn zaligheid.

Daarna krijgt Lea nog twee zonen erbij:

9. **Jisasch-char** (Issaschar): God heeft me mijn loon betaald, want ik gaf mijn echtgenoot mijn dienstmeisje tot vrouw.
10. **Zebulun** (Zebulon): Mijn echtgenoot zal eindelijk bij me wonen!

Tenslotte krijgt ook Rachel nog twee eigen zonen:

11. **Jozef**: De Heere geve me nog een zoon erbij! (Jozef betekent ook: zal wegnemen, wat later met Jozef gebeurd is, en bijeenbrengen, wat Jozef met zijn broers vanuit Egypte heeft gedaan.)
12. **Ben-Oni**: Zoon van mijn smart/van mijn kwelling/van mijn pijn, zoals de stervende Rachel hem noemde. Maar Jakob veranderde de naam in Ben-Jamin, 'zoon van de rechterhand', dat wil zeggen 'van de gelukkige hand' of 'mijn gelukszoon'.

Het blijft een Goddelijk mysterie waarom God toegestaan heeft dat Jakob zijn 12 zonen en één dochter gekregen heeft door middel van vier vrouwen. Vanaf het begin was het Gods wil dat een man één vrouw toebehoort. God heeft dat daadwerkelijk laten zien in de schepping van Adam en Eva, het eerste mensenpaar. De Heere Jezus heeft dit principe van God duidelijk bevestigd toen Hij op aarde was.

Dat Jakob door middel van vier vrouwen, zijn kinderen kreeg heeft te maken met de zondige natuur van de mens. De vrouwen namen zelf het heft in handen, in plaats van te wachten op Gods tijd. God wilde dat Jakob twaalf zonen kreeg, maar niet van vier vrouwen. Eerst zondigde Laban door Jakob te bedriegen en hem een andere vrouw te geven dan degene die hij had lief gekregen.

Uit deze eerste overtreding kwamen ook de volgende zonden voort. Mede door het ongeduld en de jaloezie van de twee vrouwen, die hij door bedrog gekregen had en wat niet Jakobs wens was. Want Jakob wilde het liefst bij Rachel zijn en het liefst met Rachel slapen. Dat blijkt uit de hele geschiedenis. Het is Gods barmhartigheid dat Hij ondanks het gedrag van de zondige mens toch doorging en doorgaat om Zijn plan te volvoeren.

Genesis 49:1 *Daarop riep Jakob zijn zonen en zei: Verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. 2 Kom bijeen en luister, zonen van Jakob, luister naar Israël, jullie vader.*

Genesis 49:3 *Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. 4 Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader ingeklommen, en toen heb je het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen!*

Iedere zonde wil de Heere vergeven, maar ook nadat je weet dat de Heere je vergeven heeft, kan een seksuele zonde toch terug komen in je gedachten en je kunt ermee geplaagd worden. Bid of de Heere je daarvan wil bevrijden. De satan is er ook altijd weer als de kippen bij om ons aan te klagen.

Spreuken 6: 32,33 kan in het leven van Ruben een rol gespeeld hebben.

Hij heeft zich in wellust vergrepen aan een bijvrouw van zijn vader.

Zijn vader Jakob is dit in ieder geval niet vergeten en daardoor verliest Ruben zijn eerstgeboorterecht.

Spreuken 6:32 *Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand. Wie dat doet, richt zijn ziel te gronde. 33 Plaag en schande zal hij vinden en zijn smaad zal niet uitgewist worden.*

Genesis 49:5 *Simeon en Levi zijn broers, hun wapens zijn werktuigen van geweld. 6 Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen, en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen; want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen; en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden. 7 Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, en hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jakob en hen verspreiden in Israël.*

Simeon en Levi zijn broeders in het kwaad geweest. Zij hebben samen de mannen van een heel dorp uitgemoord, vanwege de verkrachting van hun zuster Dina door het dorpshoofd. Jakob neemt hier duidelijk afstand van. Hij veroordeelt hun geweld. Beide broers zullen als straf verstrooid worden onder de andere stammen. De stam van Simeon gaat bijna geheel op in de stam van Juda en de stam van Levi wordt verstrooid over alle andere stammen. Door de genade van God mogen zij echter onderwijs geven aan de stammen over de wetten van God en worden ze ingeschakeld in de dienst van tabernakel en tempel.

Genesis 49:8 *Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. 9 Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? 10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. 11 Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. 12 Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk.*

Uit Juda zal de Messias geboren worden en in de profetie van Jakob gaat het over de Messias. Hij zal heersen en de volken zullen Hem gehoorzamen. De volken zullen optrekken naar Jeruzalem om de Koning van Israël te eren, te loven en te prijzen. Dat wijst duidelijk naar het duizend jarig Vrederijk van de Heere Jezus. Jezus is de Leeuw uit Juda's stam.

Openbaring 5:5 *En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.*

Vers 11 over de ezel doet denken aan de intocht van de Heere Jezus op een ezel in Jeruzalem, kort voor Zijn kruisiging.

De tijd van het Vrederijk zal een tijd zijn van vreugde, van vruchtbare wijnstokken, van heerlijkheid van de Heere Jezus.

Genesis 49:13 *Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn.*

Zebulon wordt in Mattheüs 4:12-16 verbonden met de volken.

We moeten wat Jakob zegt zien als onderdeel van de toekomst van Israël.

Mattheüs 4:15 *Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, 16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.*

In het land van Zebulon en Naftali is de Heere Jezus begonnen te prediken. Een land van duisternis. Beeld van geheel Israël, want er was overal duisternis. Zebulon aan de zee. De zee is ook een beeld van de volken. Israël richt zijn ogen niet op de HEERE haar God maar op de volken, op Sidon. Dat loopt niet goed af. Ze zullen verstrooid worden onder de volken Met schepen weggevoerd worden.

Maar ook weer met schepen terugkomen. De HEERE wil hun goed doen en zendt daarvoor Zijn Zoon. Hem willen ze echter niet erkennen als hun Koning, hun Messias, en daardoor wordt de komst van het Vrederijk uitgesteld en ook Israëls bekering tot de God van Abraham, Izak en Jakob.

Genesis 49:14 *Issaschar is een ezel met sterke beenderen, die tussen twee lasten ligt. 15 Toen hij de rust zag dat die goed was, en het land dat het lieflijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en verrichtte hij slaafse herendienst.*

Issaschar betekent "loon". Issaschar is blijkbaar een beetje lui. Hij is niet actief en wordt mede daardoor slaaf van anderen. Hij vraagt niet naar de HEERE, wat Die voor hem te doen heeft, maar kijkt naar de volken. Niet om die volken te dienen en de Naam van de HEERE bekend te maken, maar als een slaaf van de volken, van de afgoden zoals weelde en geld.

Het was echter Gods bedoeling dat de volken hen zouden dienen. Maar door hun

onwil, door de verwerping van de Zoon van God, gaan zij de volken dienen. Dat verandert pas als de Heere Jezus terugkomt. Dan zal Israël tot zijn doel komen.

Genesis 49:16 *Dan zal over zijn volk rechtspreken, als een van de stammen van Israël. 17 Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterovervalt.*

Dan betekent “rechter”. Dan zal rechtspreken. Dat betekent dat Dan blijkbaar als een soort vorst gemachtigd zal zijn dit te doen. Maar hoe gaat Dan dit doen? Wel op een listige, gemene manier. Dus als vorst zal hij geleid worden door satan. Zal Israël zo’n vorst, koning, leider krijgen? Ja, volgens de profetie wel.

En dan moeten we denken aan de komst van de antichrist. Zal deze afkomstig zijn uit de stam Dan? Dat is niet met zekerheid te zeggen. Het zou mogelijk kunnen zijn. Men veronderstelt ook wel dat Judas afkomstig was uit de stam van Dan. Jakob verzucht daarna om de zaligheid, de redding van de HEERE.

Genesis 49:18 *Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!*

Jakob wacht en ziet uit naar de Zaligheid. Naar de Zaligmaker, de Messias. Hier zien we Jakob als de Profeet van een Messiaanse profetie.

Genesis 49:19 *Gad: een bende zal hem aanvallen, maar hij zal hen op de hielen zitten.*

Gad (Bende) zal hem aanvallen. Wie zal Gad aanvallen? Er zijn uitleggers die verklaren dat Gad door de Messias, bij Zijn wederkomst, hem zal inschakelen om de vijanden te verslaan. Het zou ook kunnen duiden op de verovering van Kanaän onder leiding van Jozua, waarbij ook Gad wordt genoemd.

Genesis 49:20 *Aser: zijn brood zal overvloedig zijn, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren.*

De naam Aser betekent “Gelukkig”. Gezien de overvloed aan voedsel en lekkernijen, zou dit kunnen duiden op de tijd van het Messiaanse Vrederijk. Want Aser is één van de 10 stammen die verstrooid zijn. Maar in het Messiaanse Vrederijk zullen al

die stammen weer verenigd zijn. We lezen nergens in de Bijbel van een andere zegenrijke periode van het Joodse volk, na Salomo, dan alleen die van het Messiaanse Vrederijk. (Psalm 72:16; 85:13; Hosea 2:20-21)

Genesis 49:21 *Naftali is een losgelaten hinde; hij laat schone woorden horen.*

De naam Naftali betekent “Worsteling”. De profetie doet denken aan vrijheid, bevrijding. Als Israël in vrijheid zal leven in het Messiaanse Vrederijk zullen ze de HEERE en hun Messias met “schone” woorden lof prijzen, Hem loven en met “schone” woorden Hem, hun Messias verkondigen over de gehele wereld.

Genesis 49:22 *Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. 23 Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat, 24 maar zijn boog bleef gespannen; zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de Machtige van Jakob,— vandaar dat Hij de Herder is, de rots van Israël—25 door de God van je vader, Die je zal helpen, en door de Almachtige, Die je zal zegenen met zegeningen uit de hemel van boven, met zegeningen uit de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van borsten en baarmoeder. 26 De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers.*

Rachel was Jakobs eerste grote liefde en zij is dat ook gebleven. Met de geboorte van Jozef werd hun relatie rijk gezegend, temeer omdat later bleek dat Jozef een beeld te zien gaf van de beloofde Messias in Genesis 3:15. Hij was een type van de Heere Jezus. De naam Jozef betekent “Hij zal toevoegen”. Aan Jozef wordt door de HEERE veel zegen toegevoegd. Jozef is als een vruchtboom, gepland bij een bron. Daarbij denken we aan:

Psalm 1:3 *Want hij is als een boom, gepland aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; - al wat hij onderneemt, gelukt.*

Wat mij ook opvalt is dat Jakob, God, de Messias, de Rots van Israël noemt. Daar wordt in de oprichtingsakte van de staat Israël in 1948 ook naar verwezen. De takken van de vruchtboom lopen over de muur. Israël zal tot een zegen zijn voor alle volken. De zegeningen voor Israël van God, de Almachtige, zullen ook groot en

veel zijn. Zegeningen uit de hemel, zegeningen uit de watervloed (vis,olie en gas), zegeningen van een nageslacht. Israël zal weer een groot volk worden. Maar de grootste zegen is dat de Messias uit Israël geboren zal worden. Dat is echt de grootste zegen voor Israël en de volken, van over de muren van Israël.

De zegeningen zullen komen “op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers”. “Gewijde” betekent ‘afgezonderde’ of “nazireeër”. Hier vinden we voor het eerst het begrip “nazireeër”. Dat is iemand die zich vrijwillig aan God toewijdt (Numeri 6:1-21). De Heere Jezus is de echte Nazireeër. Door Hem zullen Zijn volk en de hele aarde in het Messiaanse Vrederijk rijk gezegend worden.

Over dat Vrederijk spreekt Jakob ook. De zegeningen die hij door mag geven gaan tot aan de “eeuwige heuvels”. Dat is een aanduiding voor het Messiaanse Vrederijk en het daarop volgende Koninkrijk van God de Vader, de nieuwe aarde. Dat is een Rijk om naar te verlangen. Dan zullen de nazaten van Jakob in alle vrijheid hun God en hun Messias kunnen dienen en de volken tot zegen zijn.

Genesis 49:27 *Benjamin is een verscheurende wolf; 's morgens verslindt hij zijn prooi, en 's avonds deelt hij buit uit.*

De naam Benjamin betekent “zoon van de rechterhand”. Christus zit aan de rechterhand van God. Ja, is de Rechterhand van God. Benjamin is naar alle waarschijnlijkheid een beeld van de Heere Jezus, Die met macht en heerlijkheid zal terugkomen om de vijanden van Israël te verslaan en als Koning van Israël zal regeren in het Messiaanse Vrederijk, gedurende de gehele periode van 1000 jaar, van de morgen tot de avond.

Genesis 49:28 *Dit waren al de stammen van Israël: twaalf. En dit was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. Hij zegende hen, elk met een eigen zegen.*

Hij zegende hen: “Elk met hun eigen zegen”. Dus ook Simeon en Levi. Zij zullen toch worden gestraft? Ja, maar ook in een bestraffing van God kan een zegen liggen. Mits die bestraffing leidt tot verootmoediging en belijdenis van zonden. Dat is de basis om door te kunnen gaan en door de Heere gezegend te worden.

6. SPECIALE ZEGEN VAN GOD VOOR HET JOODSE VOLK.

- **DE ZEGEN VAN DE BEKERING VAN HET JOODSE VOLK. EN DE TERUGKEER NAAR HET BELOOFDE LAND ISRAËL.**

DE ZEGENINGEN BETREFFEN:

- Het Joodse volk zal zich bekeren tot de Heere hun God, met heel hun hart.
- Zij zullen de Heere hun God weer gehoorzaam zijn.
- Zij zullen vanuit de hele wereld terugkeren naar het beloofde land.
- De Heere zal u goeddoen en talrijker maken dan in de tijd van uw vaders.
- U zult het land weer in bezit nemen.
- De Heere zal uw werk zegenen, uw land zegenen, uw vee zegenen.
- De Heere zal uw hart besnijden en dat van uw nageslacht.
- De Heere zal Zich over u verblijden.
- De Heere zal de vervloekingen op uw vijanden leggen.

DIT GAAT ER GEBEUREN MET HET JOODSE VOLK:

Deuteronomium 30:1 *Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. 2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied.*

3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijebrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijebrengen en u vandaar weghalen. 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaders in bezit hadden, en u zult het weer

in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

● **GOD ZAL HET HART BESNIJDEN.**

Deuteronomium 30:6 *De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. 7 De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.*

9 De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, 10 wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel. 11 Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.

● **KIEZEN TUSSEN LEVEN EN DOOD, TUSSEN GOED EN KWAAD.**

Deuteronomium 30:15 *Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. 16 Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. 17 Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, 18 dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen.*

Israël moet kiezen. God heeft Israël gekozen, verkozen. God verlangt wel dat Israël nu voor Hem kiest en niet voor de afgoden die zij in Egypte gediend hadden.

● **GOD HEEFT GEZWOREN DIT LAND TE GEVEN AAN ABRAHAM.**

Deuteronomium 30:19 *Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u:*

het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, zo door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

• GAAT DE ZEGEN VOOR ISRAËL, HET JOODSE VOLK, NU TEN KOSTE VAN DE ARABISCHE MENSEN IN HET LAND.

We leven nu nog in een tussenfase. De Heere Jezus is nog niet teruggekomen en alle Joden zijn ook nog niet teruggekeerd. Het land is nog in opbouw om nog meer Joodse mensen te kunnen ontvangen.

De Arabieren die nu in de staat Israël wonen, leven daar in alle vrede. Er zijn echter grote problemen met Arabieren die in de gebieden wonen, die wel aan Israël waren toegezegd in de conferentie van San Remo, maar in 1948 bezet zijn door gewapende Arabieren, de zogenaamde Palestijnse gebieden.

De Palestijnen zeggen dat deze gebieden bezet zijn door Israël, omdat velen van hen daar vóór 1948 woonden. Zij zouden verdreven zijn door Joodse militaire groeperingen. Israël zegt dat deze mensen gevlucht zijn op advies van de omringende Arabische staten, die Israël de oorlog verklaard hadden.

Er hebben ook na het jaar 135 AC altijd Joden in het land Palestina gewoond. Door de vervolgingen die er plaats vonden, wisselde het aantal inwoners. Het land is echter ca. 2000 jaar bezet geweest. Zoals ook Spanje 800 jaar bezet is geweest door de Turken en Griekenland 400 jaar door de Turken. Evenals Spanje heeft ook Israël het recht het gehele land weer in bezit te nemen, als de gelegenheid zich voordoet. Andere bewoners zijn in feite de bezetters.

Dus de huidige zogenaamde bezette Palestijnse gebieden zijn niet bezet door Israël, maar bezet door de Palestijnen. Palestina is geen Bijbelse naam. Is ingevoerd door de Romeinse keizer Hadrianus (117-138 AC) om de Joden te beledigen en af te snijden van hun Bijbelse erfenis van de God van Israël.

Hoe het ook zij, de oorspronkelijk gemaakte afspraken en toezeggingen zijn niet

nagekomen. Waren wellicht ook niet voldoende uitgewerkt.

Volgens de geschiedschrijvers was Israël begin 1900 een zeer dun bevolkt land. Dus was er plaats genoeg voor veel mensen. Het land was sterk verwaarloosd. Geen bewerkte landbouwgronden en verzorgde boomgaarden. Veel verlaten woeste gronden. Het is interessant om te lezen wat er gebeurd is tussen 1875 en 1948. Maar dat valt buiten doelstelling van dit boek.

• GODS ZEGEN OVER HET JOODSE VOLK EN DE ANDERE VOLKEN

Psalm 72:17 *Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.*

De tekst uit Psalm 72 is een profetische tekst die ziet op het Messiaanse Vrederijk van de Heere Jezus. Dan zal het Joodse volk rijk gezegend leven onder de heerschappij van Koning Jezus. En alle volken zullen de Heere Jezus aanbidden in Jeruzalem, de stad van de grote Koning.

Handelingen 3:26 *God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.*

Efeze 1:3 *Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,*

7. ZEGEN VAN MENSEN VOOR MENSEN.

• HEIL EN ZEGENWENSEN.

“Veel heil en zegen in het Nieuwe Jaar.”

Er zijn in onze Nederlandse taal uitdrukkingen, die wij niet meer zo vaak gebruiken. Soms klinken ze ons zelfs wat vreemd in de oren. Wij zeggen liever: “Gelukkig Nieuwjaar”. Dat is misschien wat voorzichtiger geformuleerd. Toch heeft die oude uitdrukking ‘veel heil en zegen’ een heel mooie strekking. Je wenst de ander, bij de ingang van een nieuw jaar, echt het beste toe.

Heil en zegen. Heil, dat betekent heling of herstel. Het wijst op de heling van de breuk die er is tussen God en de mens. Dat heil is te vinden in de Heere Jezus Christus. In de Zaligmaker van zondaren. Dat is uiteindelijk wat de Bijbel zegen noemt. Gods nabijheid en ontferming. Dat wens ik je graag toe in het nieuwe jaar.” (J.H. Mauritz in het jeugdblad “Daniel”.)

Wat mij persoonlijk opvalt, is dat veel christenen met Nieuwjaar ook meegaan met de algemene kreet: “De beste wensen”. Ik zeg niet dat dit niet kan en mag, maar van een christen mag je toch iets anders verwachten. Bijvoorbeeld: “Gods zegen in het Nieuwe Jaar” of: “Veel heil en zegen in het Nieuwe Jaar”.

Het is goed om ons altijd te realiseren dat alle heil en zegen van de Heere komt, zoals ook Psalm 3:9 aangeeft.

• HEIL EN ZEGEN KOMT VAN DE HEERE.

Psalm 3:9 *Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk.*

Wat is het Heil van de HEERE? Dat is de zaligheid in de Heere Jezus. Er is in de gehele wereld geen andere Zaligmaker, geen andere Naam ons gegeven. God, de Vader, bevestigt dit in de Psalmen, in de Profeten en dit wordt in het NT ook uitdrukkelijk bevestigd door de apostelen, die door de Heere Jezus Zelf onderwezen zijn.

Over dit heil, over deze zegen gaat de gehele Bijbel. Het is Gods heilsplan om de mensheid te redden van de eeuwige straf. Ieder mens kan gered worden door God, als hij wil: “Wie wil, neme het Water des Levens om niet.”

De rechtvaardigen, de gelovigen, nemen in tijd van benauwdheid de toevlucht tot de HEERE.

Psalm 37:39 *Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, hun kracht ten tijde van benauwdheid. 40 De HEERE zal hen helpen en hen bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en hen verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.*

Jesaja 43:11 *Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland.*

Jesaja 45:21 *Ben Ik het niet, de HEERE? Buiten Mij is er geen andere God, een rechtvaardig God, een Heiland; er is niemand behalve Ik. 22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.*

Hosea 13:4 *Maar Ik ben de HEERE, uw God, sinds het land Egypte. Een God behalve Mij mag u daarom niet erkennen, en buiten Mij is er geen Heiland.*

Handelingen 4:12 *En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.*

Openbaring 7:10 *En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!*

Openbaring 19:1 *En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.*

8. GODS ZEGEN INZAKE UITVERKIEZING EN WEDERGEBOORTE.

- **GELUKKIG IS HET VOLK, ZIJN DE MENSEN, DIE DOOR GOD
UITVERKOREN ZIJN.**

Psalm 33:12 *Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.*

Welzalig betekent volmaakt gelukkig. Vrede met God door de verzoening die tot stand is gebracht door de Heere Jezus. Ook vrede met de naaste. Deze teksten zijn deels profetisch. Ze zien op de situatie in het Messiaanse Vrederijk. Maar ook in het Oude Testament waren er vele gelovigen die God van harte lief hadden en Godzalig leefden. En wat de verkiezing van God betreft, God verkiest degenen, die door God verkoren willen worden.

Psalm 65:4 *Welgelukzalig is hij, dien Gij verkiest, en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goed van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.*

Psalm 144:15 *Welgelukzalig is het volk, dien het also gaat; welgelukzalig, is het volk, wiens God de HEERE is.*

- **DE HEERE ZEGENT EEN VERBROKEN EN VERBRIJZELD HART.**

Wat is een verbroken en verbrijzeld hart? Het hart van een mens is van nature hoogmoedig en hardvochtig. Dat wil zeggen dat hijzelf, zijn eigen IK op de eerste plaats staan in zijn leven. Dat is niet wat God wil. Hij wil dat Hij op de eerste plaats staat. Op de troon van je hart zit. God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is volgens de Heere Jezus het grootste gebod. Hoe kan daar verandering in komen?

Hoe komt een mens er wel toe om God lief te hebben boven alles? Nu, dat komt als een mens door de werking van Gods Geest, tot de erkenning komt en gaat inzien dat hij tegen God gezondigd heeft. Niet alleen gezondigd heeft, maar in de staat van zondaar verkeert ten opzichte van God en daardoor van Hem gescheiden is. Daar berouw en verdriet over krijgen. Daar over gaan treuren.

Dan wordt het hart verbroken, de hoogmoed wordt afgebroken en er komt plaats voor vergeving, reiniging en verzoening en de inwoning van de Heilige Geest.

Lukas 4:18 *De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,*

Ook koning David in het Oude Testament wist daarvan. Nadat hij gezondigd had en dit ook beleden had, bad hij tot God of God Zijn Heilige Geest niet van hem wilde wegnemen.

Psalm 34: 19 *De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.*

Wedergeboorte in het OT. Is dat waar? Wedergeboorte komt toch alleen voor in het Nieuwe Testament? Nee, zie maar.

De schepping van een rein hart, een nieuw hart, komt ook voor in het OT. Koning David vraagt hier om. Dat is dus wedergeboorte in het OT. De Heere Jezus maakt dan ook Nicodemus het terechte verwijt dat hij hiervan niet op de hoogte was.

Psalm 51:12 *Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. 13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.*

Spreuken 28:13 *Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.*

De profetische teksten die over een nieuw hart gaan, hebben betrekking op het gehele volk Israël en Juda in het duizend jarig Vrederijk, wanneer alle Joden zijn teruggekeerd naar het beloofde land.

EEN PROFETISCHE TEKST 1.

Deuteronomium 30:6 *De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.*

EEN PROFETISCHE TEKST 2.

Ezechiël 36:26 *Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.*

EEN PROFETISCHE TEKST 3.

Jeremia 32:39 *Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun kinderen na hen.*

• DE HEERE ZEGT DE RECHTVAARDIGE.

Wat is een rechtvaardige. Wie is rechtvaardig? In de ogen van God?

Niemand is van nature rechtvaardig voor God. Nu kan het zijn dat dit voor iemand een probleem wordt. Zoals dat bijvoorbeeld voor Maarten Luther zijn grootste probleem was. Hij worstelde met de vraag: hoe word ik rechtvaardig voor God?

Na veel strijd, deed God hem het licht opgaan: “*De rechtvaardige zal uit geloof leven*”. Door goede werken kan men niet zalig worden. Door het geloof in de Heere Jezus, wordt iemand rechtvaardig verklaard. De rechtvaardigheid van Christus wordt hem toegerekend op grond van het geloof. De mantel der gerechtigheid wordt hem omgedaan, de gerechtigheid van Christus.

Jesaja 61:10 *Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij om gedaan.*

Romeinen 4:3 *Want Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend.*

Ik heb wel eens iemand gesproken die niet in God geloofde. Maar, verklaarde hij, als er een God zou bestaan, zou het voor hem wel meevallen in het eindoordeel. Hij wist echt niet wat voor kwaad hij gedaan had. Of zoals heel veel mensen zeggen:

ik heb ieder het zijne gegeven. Dat is mooi, maar daarmee kan een mens niet voor God verschijnen.

Johannes 3:18 *is daarvoor het criterium: "Wie in Hem (Christus) gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God."*

De HEERE zegent de rechtvaardige. Ja, als God de Vader iemand aan de Heere Jezus geeft, dan is dat de grootste en rijkste zegen die een mens kan ontvangen.

Johannes 17:6 *Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw Woord in acht genomen."*

Psalm 5:13 *U immers zegent de rechtvaardige, HEERE; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild.*

Psalm 143:1 *HEERE, luister naar mijn gebed, neem mijn smeekbeden ter ore. Verhoor mij naar Uw trouw, naar Uw gerechtigheid. 2 Ga niet in het gericht met Uw dienaar, want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig.*

Habakuk 2:4 *maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.*

Galaten 3:11 *En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.*

Wat voor geloof bedoelt de apostel? Het geloof in de Heere Jezus.

Luther worstelde met dit probleem omdat hij last kreeg van zijn zondige natuur. Door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus werden zijn zonden vergeven en werd hij rechtvaardig voor God. Iemand die met zijn of haar zonde tot de Heere Jezus gaat, krijgt vergeving en dan kan God deze rechtvaardig gemaakte zegenen.

Spreuken 10:6 *Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen. 7 De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen, maar de naam van goddelozen zal wegteren.*

Spreuken 10:22 *De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.*

● **WELZALIG HIJ WIENS ZONDEN ZIJN VERGEVEN DOOR DE HEERE.**

Welzalig betekent volmaakt gelukkig. Ja, dat is iemand waarvan de zonden zijn vergeven door de Heere. Dan ben je volmaakt gelukkig en eeuwig gelukkig. Dat zal je omgeving, je naaste ongetwijfeld merken. Dan heb je een relatie gekregen met de Heere Jezus. Dan heb je een nieuw hart gekregen en de Heilige Geest ontvangen. David is wedergeboren, een nieuwe schepping geworden. David zegt hierover in:

Psalm 16:5 *HEERE, U bent alles wat ik bezit en ooit begeer U leidt mijn hele leven. 6 U geeft mij meer dan ik nodig heb en alles wat ik van U ontvang, geeft mij grote vreugde. 7 Ik loof de Here, die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij. 8 Ik heb de Here altijd voor ogen, Hij leidt mij en houdt mij overeind. 9 Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. Zelfs mijn lichaam is veilig bij Hem. 10 U zult mij niet in het dodenrijk laten liggen. U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan. 11 U leert mij hoe ik leven moet, mijn grootste vreugde is dicht bij U te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid. Amen.*

Psalm 32:1 *Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. 2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.*

Jesaja 1:18 *Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.*

Jesaja 44:22 *Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.*

Romeinen 4:6 *Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken: 7 Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, 8 welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.*

9. GEZEGEND DOOR DE HEERE MET GEESTELIJKE ZEGENINGEN.

● GEZEGEND IS DE MENS DIE OP DE HEERE VERTROUWT.

HULP - BIJSTAND – UITREDDING – GELOOF -VERTROUWEN - TOEVLUCHT

Jeremia 17:7 *Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. 8 Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.*

Spreuken 16:20 *Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij.*

In de tekst staat dat de man gezegend is. Er staat niet dat de man gezegend wordt. Hij is al gezegend. Waarom? Omdat hij op de HEERE vertrouwt. In het boek Spreuken staat dat zo'n man welzalig is. Dat betekent volmaakt gelukkig. Op deze aarde? Is dat mogelijk? Ja, want er staat nog meer. Wat er dan volgt over wat hij zal "zijn" doet ons denken wat staat in het boek Openbaring.

Openbaring 22:2 *In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.*

De man in Jeremia 17:7 leeft in het Messiaanse Vrederijk of op de nieuwe aarde. Het is dan ook een profetische tekst.

ECHT GEZEGEND IS, WIE OP DE HEERE VERTROUWT.

Psalm 2:12 *Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wan-*

neer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die op Hem betrouwen.

Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen. Zij zijn volmaakt gelukkig. Die op de HEERE betrouwen, zullen nooit beschaamd worden. Zij zijn gekocht en betaald door het bloed van de Zoon van God. Dat is de weg om eeuwig gelukkig te worden. Die wil mag komen tot de Zaligmaker van zondaren. De HEERE maakt het ieder mens toch zo gemakkelijk om zalig te worden. De mens moet echter wel willen. Zolang u niet wilt, leeft u onder de toorn van God. Deze toorn kan ieder moment ontbranden, uitbarsten.

We leven in de eindtijd. Alle tekenen wijzen erop dat de komst van de Heere Jezus nabij is. In deze Corona crisistijd zien we dat de Heere in staat is om de hele wereld als het ware lam te leggen. Het is nog genadetijd. De Heere waarschuwt ons om Zijn Woord serieus te nemen.

Psalm 34:8 *Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem vertrouwt.*

Psalm 40:4 *Welgelukzalig is de man, die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen, en die tot leugen afwijken.*

Psalm 84:12 *HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.*

Spreuken 16:20 *Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden; en die op den HEERE vertrouwt, is welgelukzalig.*

● **WELZALIG IS HIJ/ZIJ DIE GOD TOT HULP HEEFT.**

Psalm 146:5 *Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,*

Wie op de God van Jakob, de God van Israël vertrouwt, zal nooit beschaamd worden. De Heere helpt degenen die op Hem betrouwen, die Zijn hulp verwachten. Deze mensen zijn welzalig. Dat betekent dat ze volmaakt gelukkig zijn. Op deze aarde al? Ja, want de Heere woont in hen met Zijn Heilige Geest. De Heere Zelf is de Bron van hun vreugde en geluk. Verblijd u in de Heere altijd!

● ZEGEN EN GERECHTIGHEID VAN DE HEERE VOOR DEGENE DIE REIN VAN HART IS.

Psalm 24:4 *Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. 5 Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil.*

Deze zaligspreking wordt door de Heere Jezus ook genoemd in Mattheüs 5:8: “Zalig zijn zij die een rein hart hebben, zij zullen God zien.”

Dit zegt de Heere van iemand die wedergeboren is, want anders zou hij God niet kunnen zien en in leven blijven. Nu kan hij dat wél door de gerechtigheid van de Heere Jezus.

● WELZALIG DE MAN DIE TOT DE HEERE DE TOEVLUCHT NEEMT.

Psalm 34:9 *Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.*

David heeft dat zelf ondervonden. De Heere heeft hem bevrijd uit de hand van zijn vijanden. De HEERE kent Zijn kinderen. Weet als een liefdevolle Vader wat we nodig hebben.

● GEZEGEND DIE VASTHOUDT EN LEEFT NAAR GODS WOORD.

Psalm 11:1 *Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.*

Gezegend is de mens die niet in de zonde leeft. Die vast wil houden aan het Woord van God. Die vreugde vindt in het houden van Gods geboden. Dat moet wel iemand zijn die de Geest van God ontvangen heeft. Want vanuit zijn eigen natuur heeft een mens geen vreugde in het houden van Gods geboden.

Maar ook in het Oude Testament zijn er mensen die de Heilige Geest hadden ontvangen. Dat waren de profeten, dat waren Abraham, Mozes, Jozua, Kaleb en David, om er zo enkele te noemen. Psalm 112 is ook een profetische Psalm. Daarin

staat dat het nageslacht van de mensen die God vrezen, machtig zal zijn op aarde. Hierbij moet ik denken aan de heiligen die met de Heere Jezus zullen regeren in het duizend jarig Vrederijk.

Psalm 89:16 *Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. 17 Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam en worden door Uw gerechtigheid verheven.*

Psalm 112:1 *Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden. 2 Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, het geslacht van de oprechten zal gezegend worden.*

Psalm 119:1 *Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan. 2 Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken,*

Spreuken 29:18 *Als er geen profetie is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. SV-HSV*

Proverbs 29:18 *Where there is no revelation, the people cast off restraint; But happy is he who keeps the law. NKJ*

Waar geen openbaring (van God) is, verwerpen de mensen de terughoudendheid (voor de zonde); Maar gelukkig is hij die de wet houdt.

Johannes 14:21 *Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren..... 23 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.*

Openbaring 21:3 *En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.*

Psalm 128:1 *Een pelgrimslied. Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat. 2 Want u zult eten van de inspanning van uw handen; welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan.*

Spreuken 8:32 *Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen..... Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken.*

Spreuken 28:14 *Welzalig is een mens die voortdurend diep ontzag heeft voor de HEE-RE, maar wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad.*

• **WELZALIG DE MENS WIENS KRACHT IN DE HEERE IS.**

Psalm 84:6 *Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.*

Gezonde mensen zijn meestal lichamelijk sterk. Maar als je ziek of oud wordt, nemen de krachten af. Dat is de natuurlijke gang van de mens. In de tekst is sprake van kracht in de Heere. Is dat andere kracht dan de kracht die de mens van nature heeft? Ja, dat is kracht die wordt gegeven door de Heilige Geest. Zo'n mens is in staat iets te doen, dat een mens zonder die Geest niet kan doen. Het is dus een geestelijke kracht die door God gewerkt wordt. Ja, dan baant God ook wegen, die wij zelf niet kunnen vinden. Hij wijst dan de weg die wij kunnen en mogen gaan.

De Heere Jezus zegt in:

Johannes 15:5 *Ik ben de Wijnstok, u de ranken: wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.*

Of we het nu beseffen of niet beseffen, als we niet in de Heere Jezus blijven, kunnen we totaal niets doen dat van enkele geestelijke waarde is. De Heere Zelf is onze kracht:

Psalm 118:14 *De Heere is mijn kracht en mijn Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.*

Hij is onze Kracht en Hij geeft kracht:

Jesaja 40:29 *Hij geeft de vermoeide kracht en vermeedert de sterkte van wie geen krachten heeft.³¹wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen.*

10. DE ZEGEN VAN EEN GODVREZEND LEVEN.

• DIE DE HEERE VREZEN ZULLEN GEZEGEND WORDEN.

Psalm 128:4 *Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de HEERE vreest. 5 De HEERE zal u zegenen vanuit Sion; u zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven.*

De HEERE vrezen. Wat betekent dat? Wat houdt dat in?

Na enig onderzoek blijkt mij, dat God vrezen eigenlijk het hoofdthema van de Bijbel is. Omdat dat te verklaren en toe te lichten, daarvoor zou wel een apart boek nodig zijn. Dus ik volsta met het noemen van enige belangrijke hoofdpunten.

God vrezen betekent:

- Geloven dat God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, bestaat en leeft in alle eeuwigheid.
- Eerbied en respect hebben voor deze God.
- Deze God liefhebben met heel je hart.
- Zijn geboden respecteren en liefhebben.
- Naar Zijn geboden ook leven en handelen.
- God en Zijn Zoon hebben de eerste plaats in mijn leven.

Psalm 115:12 *De HEERE heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen, Hij zal het huis van Israël zegenen, Hij zal het huis van Aäron zegenen.¹³ Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de kleinen met de groten. 14 De HEERE zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen. 15 U bent gezegend door de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 16 De hemel, de hemel is van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven.*

Psalm 19:10 *De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.*

Genesis 3:9 *En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.*

Openbaring 22:20 *Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!*

“Het eerste woord dat we in de Schrift de mens tot God horen zeggen is: “Ik hoorde Uw stem in de hof en ik vreesde.”

Waarom vreesde de mens? Waarom is hij bang voor God? Waarom verbergt hij zich? De mens heeft het gebod van God overtreden waarin, om te beginnen, de hartelijke uitnodiging klinkt om van alle bomen in de hof te eten, behalve van de boom “van de kennis van goed en kwaad”.

Hij heeft gegeten van de verboden vrucht en dit kan hij niet meer terugdraaien. Deze kennis was alleen aan God voorbehouden. De mens weet nu teveel en aan deze kennis zal hij te gronde gaan. Deze zonde, het overtreden van de door God gestelde grens, heeft tot gevolg dat de mens bang wordt voor God. Hij ervaart dat deze zonde scheiding gebracht heeft en hij is bang voor de straf. Bovendien is hij zijn onbevangingheid kwijt tegenover God, maar ook ten opzichte van zijn vrouw. Ze onderkennen ineens dat ze naakt zijn. Ze schamen zich voor God en voor elkaar.

Het laatste woord dat we de mens in de Schrift tot God horen zeggen is: “Ja, kom, Heere Jezus”. Hier horen we het roepen van de Bruid om de komst van haar Bruidegom. En het is de Geest, Die met de Bruid roept. Het is een woord, waarin hier de vreze des Heeren vertolkt wordt: (geen angst, maar eerbiedige vrijmoedigheid HS). “Kom.....”

Tussen dit eerste en het laatste woord, door de mens tot Zijn Schepper gericht, lezen we in de Schrift de vele en veelsoortige woorden, waarin mensen beurtelings tot God roepen: “Kom maar niet, ik ben bang”, en dan weer: “Kom ...”

(overgenomen uit het boek: “Eerbied” van dr. H. Vreekamp 1943-2016)

WAT BETEKENT HET GODVREZEND TE ZIJN?

WIE WAREN ER GODVREZEND IN HET OT?

Genesis 22:12 *Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt.*

Uit de beproeving van Abraham kunnen we leren wat God verstaat onder Godvrezend zijn. Abraham wandelde met God, Abraham geloofde God, Abraham vertrouwde God, Abraham was de vriend van God. Toch werd Abraham op de proef gesteld door God om te zien of zijn liefde wel echt was. Of God echt op de eerste plaats stond in zijn leven. Nog boven de enige zoon van Abraham, Izaak, die Abraham ook van de HEERE gekregen had en waaruit hij ook nageslacht zou ontvangen.

Maar God wil niet dat onze kinderen op de eerste plaats staan in ons leven, maar dat Hij op de eerste plaats staat, de Gever van alle genade en zegeningen. Abraham kwam naar Gods oordeel goed door de beproeving heen. Nogmaals. Wat houdt het woord Godvrezend in volgens Gods eigen verklaring? Dat we Hem liefhebben met een ongedeeld hart en Hij op de eerste plaats staat in ons leven.

ABRAHAM, JOB EN SIMEON ZIJN GODVREZEND.

Van drie mensen in de Bijbel zegt God dat ze Godvrezend zijn. Dat zijn Abraham, Job en Simeon. David is ook Godvrezend, maar dat zegt hij van zichzelf, (Psalm 86:2). En Nehemia zegt dit van Chananja, overste van de burcht, (Nehemia 7:2). In het Nieuwe Testament komt ook de term Godvruchtig voor. Daar heeft het naar mijn mening dezelfde betekenis. Van Cornelius en Ananias wordt gezegd dat ze Godvruchtig zijn. Dat schrijft Lukas in Handelingen.

Door de hele Bijbel heen roept God de mens op om Godvrezend te zijn. In allerlei situaties en vanuit allerlei invalshoeken. In de volgende teksten komt dat duidelijk naar voren. Het is slechts een kleine bloemlezing uit een groot aantal teksten. Op iedere tekst geef ik een kleine toelichting.

Leviticus 25:36 *U mag geen rente of winst van hem nemen, maar u moet uw God vrezen, zodat uw broeder bij u in leven blijft.*

Uit het Godvrezend zijn vloeit voort dat men zich in het leven daarna gedraagt. In de handel en in de wandel. In woord, daad en gewaad.

Deuteronomium 4:10 *Op de dag dat u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, stond, bij de Horeb, zei de HEERE tegen mij: Roep het volk voor Mij bijeen, dan zal Ik hun Mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten leren.*

Het volk Israël werd door God onderwezen tijdens haar tocht door de woestijn. Voordat ze in het beloofde land zouden gaan wonen, moesten ze eerst leren hoe ze moesten leven in dat land. Daarom gaf God aan hen de tien geboden, maar ook nog heel veel andere leefregels en inzettingen. Waarom? Om te verhinderen dat ze weer de afgoden zouden gaan dienen, die ze in Egypte gediend hadden. Om te verhinderen dat ze nieuwe afgoden zouden gaan dienen. De afgoden van de vroegere bewoners van het land Kanaän. God wil dat ze hun hele leven Hem zullen vrezen. Ook hun kinderen. Zolang er Israëlieten op de aardbodem leven.

Deuteronomium 5:29 *Och, hadden zij maar zo'n hart, hadden zij maar zo'n hart - Letterlijk: wie zal geven dat dit hun hart voor hen zal zijn? om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!*

Wat een liefde van God voor Zijn volk Israël, Zijn oogappel. God wil dat het hen voor eeuwig goed zal gaan. Dus niet alleen op deze aarde, maar ook op de nieuwe aarde, waar Abraham naar verlangde en uitkeek. Maar willen ze daar komen dan moeten ze wel God vrezen .Daartoe roep de HEERE op.

Deuteronomium 6:2 *opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden..... 13 U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren.*

Ook in deze tekst roept de HEERE weer op om Hem te vrezen, Hem te dienen en bij Zijn Naam te zweren. Dat laatste heeft de Heere Jezus veranderd tijdens Zijn verblijf op aarde. Ons ja, moet ja zijn en ons nee moet nee zijn. Dus nergens bij zweren, ook niet bij de Naam van God. Onbegrijpelijk dat Christelijke parlementa-

riërs nog wel zweren bij de Naam van God met de hand op de Bijbel. Zij hechten blijkbaar geen waarde aan de woorden van onze Heiland. Ook in deze tekst zegt de HEERE dat ze een lang leven zullen hebben als ze Hem vrezen.

Deuteronomium 10:12 *Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel,*

In het kort zegt de HEERE in deze tekst wat de inhoud is van het vrezen van God. Zijn geboden en leefregels opvolgen, Hem lief hebben en Hem dienen met heel je hart en ziel en verstand.

Deuteronomium 13:4 *Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.*

Israël moet niet achter de vreemde afgoden aangaan. Zij moeten de geboden in acht nemen en de stem van de HEERE gehoorzamen. Hebben zij die Stem gehoord? Ja, door middel van Mozes hebben zij de Stem van God gehoord op de berg Horeb.

Deuteronomium 17:19 *Dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden,*

Hoe kan men de Heere blijven vrezen, Hem liefhebben en Hem dienen? Wel, dat kan, zegt God, door iedere dag zijn Woord te lezen. Niet alleen even aan tafel een kort stukje en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Maar iedere dag de tijd nemen voor God om in het gebed Hem te loven en te prijzen en voorbede te doen en om biddend Zijn te Woord lezen en te onderzoeken.

Jozua 4:24 *opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de HEERE sterk is; opdat u de HEERE, uw God, alle dagen vreest.*

Door de hand van God is er een weg door de rivier de Jordaan gemaakt. Net zoals door de Rode Zee. Het bericht over deze wonderen ging de toenmalige wereld

over. Daardoor zagen de volken dat de God van Israël een sterke machtige God is. Dit grote wonder kan de Israëlieten toch aanmoedigen deze hun God alle dagen te vrezen?

Psalm 22:26 *Van U zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn geloften zal ik nakomen in bijzijn van wie Hem vrezen.*

De mensen die God vrezen gaan de Heere loven en prijzen voor wat Hij in hun leven gedaan heeft. Dat is te begrijpen, want een grotere genade en een groter geschenk hadden ze niet kunnen krijgen. Dat houden ze ook niet voor zichzelf. Ze zijn een kanaal van Gods zegen geworden om daarmee andere mensen te kunnen zegenen. In de tegenwoordigheid van Gods kinderen gaan ze de HEERE loven en prijzen voor Zijn goedheid en genade.

Psalm 25:14 *Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend.*

Zoals Abraham een vriend van de Heere wordt genoemd, zo wil de Heere ook een vriend zijn van allen die Hem vrezen. De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen: “*U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik zeg.*”

De Heere heeft Zijn vrienden uitgekozen. Hij heeft hen gekend en bekend gemaakt met Zijn lijden en sterven, hen de betekenis van Zijn offer aan het kruis verklaard. Hij heeft hen het Nieuwe Verbond bekend gemaakt. Het Nieuwe Verbond in Zijn bloed en de heerlijke waarheid dat de volken daarin mogen delen.

Psalm 27:1 *De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?*

De Heere is een eeuwig Licht voor allen die Hem vrezen. Hij is hun heil, hun zaligheid. Zij wandelen met God in het Licht van Jezus. Zij wandelen ook met de Heere Jezus. Zij hebben een kostbare relatie met Hem. Zij kunnen zonder de Heere Jezus niets doen. Niets doen wat werkelijk zinvol is, wat vrucht draagt voor de eeuwigheid.

Letterlijk ervaar ik elke dag dat ik niets kan, lichamelijk en geestelijk niet, zonder de Heere Jezus. “*Zijn genade is mij genoeg*”, zegt de apostel Paulus. Zo is het ook bij

mij. En ik hoop in het leven van al Gods kinderen. Psalm 27 was de lievelingspsalm van mijn moeder.

Psalm 31:20 *Hoe groot is Uw goed, dat U weggelegd hebt voor wie U vrezen, dat U bereid hebt voor wie tot U de toevlucht nemen ten aanschouwen van de mensenkinderen.*

1 Korinthiërs 2:9 *Wat geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen. Dat heeft God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben,.*

De HEERE heeft heel bijzondere dingen bereid voor Zijn kinderen. Voor al degenen die Hem vrezen. Voor degenen die tot Hem de toevlucht nemen. Want Hij is hun God. De Heere heeft hun een erfenis bereid in de hemel. De Heere Jezus zegt: *“Ik ga heen om u plaats te bereiden.”* Een plaats in het Paradijs en daarna in de nieuwe hemel en in het Nieuwe Jeruzalem. Wat een heerlijke toekomst wacht Gods kinderen. Vroeger zeiden Gods kinderen: *“Het beste komt nog!”*

Psalm 33:18 *Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,*

De HEERE waakt over Zijn kinderen. Hij let op hen of het wel goed met hen gaat. En van hun kant; zij vertrouwen en hopen op Zijn goedertierenheid, op Zijn goedheid, genade en kracht.

Psalm 34:8 *De Engel van de HEERE legerd zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.*

Zij die God vrezen, kunnen zich misschien wel eens eenzaam voelen, maar de Heere Jezus heeft gezegd: *“Ik ga met je mee, Ik zal altijd bij je zijn, ja zelfs in je wonen met mijn Heilige Geest. En ik zal voor je bidden.”*

De Heere Jezus bidt en pleit voor ons bij Zijn Vader en reinigt onze gebeden. En dreigt er gevaar? De Heere Jezus redt hen. Hij is machtig om de satan van ons weg te houden.

Psalm 40:4 *Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.*

Wat is dat nieuwe lied dat zij, die God vrezen, gaan zingen. Het is nieuw, dus vroeger onbekend. Mozes zong een nieuw lied en de gezaligden voor de troon van God, zij die uit de Grote Verdrukking komen, zingen ook een nieuw lied. Voor de troon van God en het Lam.

Psalm 52:8 *De rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben; zij zullen om hem lachen en zeggen: 9 Zie, de man die God niet tot zijn kracht maakte, maar op zijn grote rijkdom vertrouwde; hij was sterk geworden door zijn schadelijk handelen. 10 Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. 11 Ik zal U voor eeuwig loven, om wat U gedaan hebt; ik zal Uw Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed.*

Wie zijn die rechtvaardigen? Zij hebben ontzag voor God. Dat betekent dat zij eerbied voor God hebben. Dat zijn zij die het nieuwe leven van de HEERE hebben gekregen. Dan maakt de Psalmist een vergelijking met mensen die de HEERE niet kennen, niet willen kennen. Deze mensen zijn door slecht te handelen, rijk geworden met aardse schatten. Maar zij hebben geen schat in de hemel. Dezen moeten bij hun sterven alles achter laten en gaan voor eeuwig verloren.

Hoe anders is het met een rechtvaardige. Hij is als een prachtige olijfboom in het huis van God. Hij vertrouwt voor eeuwig op de goedertierenheid van God. Hij ontvangt eeuwig leven met God, want hij zal de HEERE eeuwig loven. Waarom? Voor hetgeen de HEERE gedaan heeft. Wat zou de HEERE gedaan hebben in zijn leven? Hij is rechtvaardig geworden en dan is het niet moeilijk om te raden wat de HEERE gedaan heeft.

De HEERE God heeft deze rechtvaardige, gerechtvaardigd door het offer van Jezus en aan Zijn Zoon gegeven. Zijn zonden zijn verzoend door het offer van Christus. Ja, als dat gebeurd is, dan wil je en ga je de HEERE eeuwig loven. Er is nog meer. De rechtvaardige verwacht Hem, Die hij liefheeft. Dat verwachten slaat op Zijn komst, op Zijn verschijning aan al Zijn rechtvaardigen. Dan worden die rechtvaardigen opgenomen en krijgen een nieuw lichaam.

Psalm 55:20 *God zal horen en hen plagen— Hij, Die van oudsher troont— omdat bij hen geen enkele verandering is en zij God niet vrezen.*

Het gaat niet goed, het zal slecht aflopen met degenen die God niet vrezen. God zal hen plagen. In de Grote Verdrukking die over deze wereld zal komen, doet God veel plagen komen over de mensheid. In het boek de Openbaring aan Johannes staan deze plagen uitgebreid beschreven. De mensen zullen door deze plagen gekweld worden, maar de HEERE weet nu al dat zij zich daardoor niet laten bekeren. Het lijkt wel of in deze zgn. Coronatijd de Heere daar al een begin mee maakt.

Psalm 61:6 *Want U, o God, hebt mijn geloften gehoord; U hebt mij de erfenis gegeven van wie Uw Naam vrezen.*

Welke erfenis bedoelt de Psalmist? Hij bedoelt de eeuwige zaligheid, die op aarde al begint als een mens opnieuw geboren wordt. Die zaligheid is voor de Godvrezenden.

Psalm 64:8 *Maar God zal plotseling met een pijl op hen schieten; hun wonden zijn er al. 9 Hun eigen tong zal hen laten struikelen; al wie hen ziet, zal wegluchten. 10 Alle mensen zullen vrezen, Gods werk verkondigen en wat Hij gedaan heeft, opmerken. 11 De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE en tot Hem de toevlucht nemen; alle oprechten van hart zullen zich beroemen.*

God stuurt plagen naar deze aarde om de mensen te bewegen tot het geloof in Hem, de Schepper van hemel en aarde. We zien nu nog maar een begin van de plagen die over de wereld zullen komen. In de tijd van de Grote Verdrukking wanneer de Gemeente bij de Heere is, in die tijd zullen de mensen nog worden opgeroepen om zich te bekeren tot God. Zij die dat niet doen, komen om.

Als deze tijd voorbij is, komt het Messiaanse Vrederijk. Dan zullen alle mensen God vrezen. Kunt u zich dat nu voostellen? Toch gaat het gebeuren. Wat God zegt is de Waarheid, is betrouwbaar. De Heere Jezus wil in Zijn Koninkrijk geen Goddeloze mensen hebben.

Psalm 67:8 *God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.*

Psalm 85:10 *Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen zodat er eer in ons land woont.*

Dit zijn profetische teksten. Ze slaan op de tijd van het Messiaanse Vrederijk. Het duurt niet lang meer. Zijn zaligheid is nabij.

Voor wie? Voor hen die God vrezen. Ja, als Zijn Vrederijk komt zal er ook weer eer voor Hem in ons land zijn. Zij, die God vrezen verlangen daar naar. Het wordt nog mooier, want alle volken zullen Hem dan vrezen. Alle einden van de aarde. Nu weet ik, dat er ook gelovige mensen zijn die niet geloven dat er een Messiaans Vrederijk komt gedurende duizend jaar. Dat is voor henzelf heel erg. Want dat Vrederijk komt er toch. Dat staat letterlijk in Gods Woord. Dat ligt vast.

Maar de vraag is of voor degene die Gods Woord niet geloven, Zijn heil wel nabij is. Het is zeker zó, dat door dit niet te geloven, u de Heere Jezus Zijn Koningschap over Israël en Zijn Vrederijk misgunt. Als u een relatie hebt met de Heere Jezus, legt u dan dit ongeloof en de vraag met betrekking tot dit Bijbelse gegeven eens aan Hem voor. Hij zal u zeker duidelijk maken wat de waarheid is. Ja, en als u geen relatie hebt met de Heere Jezus, dan is dit uw eerste en allerbelangrijkste prioriteit. Uw eeuwig leven staat op het spel. Waar zult u dat eeuwige leven doorbrengen?

Psalm 130:4 *Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.*

Dank u Vader, dat bij U altijd vergeving is. Waarom bent U zo vergevingsgezind? En dat ten opzichte van mensen die zich van U afgekeerd hebben. Die niets van U willen weten. Die hun eigen zin doen en soms ook nog allerlei afgoden dienen. Uw Woord zegt dat U zó bent, omdat U wilt dat mensen U gaan vrezen, in U gaan geloven en zich bekeren. U wilt dat alle mensen zalig worden. Dat hebt U laten zien door het offer van Uw eigen geliefde Zoon, Die voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren.

Jeremia 32:40 *Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goedgee. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.*

De Heere Jezus zei, toen Hij op aarde was, dat niemand tot Hem zou komen, tenzij Zijn Vader hem trekt en die gewillige mens aan Hem zou geven. God Zelf bewerkt de Godsvreze. Hij bewerkt het willen en het werken in u. Omdat Abraham zijn zoon Izak aan God niet onthouden had, werd Abraham door God Godvrezend genoemd. Maar die gewilligheid van Abraham, dat geloof van Abraham, had God gewerkt in het hart van Abraham. Waarom? De tekst zegt dat het dan vast ligt, dat zij niet meer bij de Heere weg zullen gaan.

Hosea 3:5 *Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.*

De profeet Hosea profeteert over de bekering van het volk van Israël. Wanneer zal dat gaan gebeuren? Het lijkt er nu nog helemaal niet op. Maar we zijn ook nog niet helemaal in het laatste der dagen. Hoewel, het schiet wel aardig op.

In Gods Woord lezen we dat de bekering van Israël plaats zal vinden op het moment van de terugkomst van de Heere Jezus. Dat is aan het einde van de Grote Verdrukking en aan het begin van het Messiaanse Vrederijk. De tekst zegt: “Dan zullen de vrezende komen.” Dan zijn ze bekeerd en Godvrezend geworden, net als hun stamvader Abraham.

In Openbaring 12 *staat dat Israël in de woestijn gevoerd zal worden tijdens de grote Verdrukking van 1260 dagen. Die dagen worden Israël tot grote zegen, geestelijke zeggen. Daar spreekt de profeet Hosea over.*

Hosea 2:13 *Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. 14 Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.*

Openbaring 12:6 *En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderd zestig dagen.*

Lukas 2:10 *En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,*

“Wees niet bevreesd.” Dit betekent, wees niet bang. Wij (de engelen) komen niet om zondige mensen te straffen, maar wij brengen u een boodschap van grote blijdschap, bestemd voor heel het volk.

Namelijk de boodschap van de geboorte van de Zaligmaker van de wereld.

Handelingen 9:31 *De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe*

De eerste leden van de Gemeente van de Heere Jezus wandelden met Hem in de vreze des Heeren. Zij deden hetzelfde als Abraham, die wandelde met zijn God en Godvrezend was. God stond op de eerste plaats in zijn leven. Zo was het ook met de leden van de eerste Gemeente. De Heere Jezus stond op de eerste plaats in hun leven.

Dat is ook een goede toetssteen om te onderkennen of iemand Godvrezend is, of iemand de Heere Jezus liefheeft, Hem dient. Aan iemands leven is te zien en te merken of de Heere Jezus op de eerste plaats staat. Zijn wij een geur van Christus voor anderen tot leven?

Handelingen 10:35 *maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig.*

De Heere heeft lief degene die Hem liefhebben.

Die zijn Hem welgevallig. Daar geniet de Heere van.

2 Korinthe 5:10 *Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn*

In deze tekst duidt het woord vrees op angst en schrik. Angst voor het oordeel van God over het leven van ieder mens. Gods kinderen worden echter niet meer geoordeeld. Wel beoordeeld. Dat houdt verband met de beloning die zij zullen krijgen. Hun werken zullen beoordeeld worden, of ze in de Heere verricht zijn of niet. Of ze gewandeld hebben in de werken die de Heere bereid had.

Hebreeën 13:6 *Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?*

Vrezen betekent in deze tekst “niet bang zijn”. Waarom niet? Omdat de Heere nabij is en een Helper is. De Heere is niet alleen nabij, Hij is met Zijn Heilige Geest in de gelovige.

Openbaring 15:4 *Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers,*

U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.

Deze tekst gaat over het Messiaanse Vrederijk.

In dat Rijk zal de Messias door de Joden en de volkeren verheerlijkt worden. Alle volken zullen dan naar Jeruzalem komen om de Heere Jezus te aanbidden en te loven. Dan zijn alle Joden Godvrezend geworden, net zoals Abraham, hun stamvader was.

Openbaring 19:5 *En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!*

Daar loopt het op uit aan het einde van de Bijbel, als het plan van God, om de mensheid te redden van de eeuwige hel, gerealiseerd is. Dan zullen de kleinen en de groten en al Zijn dienstknechten Hem danken en loven voor die grote genade.

● **WELZALIG DE MENS DIE DE HEERE VREEST.**

Psalm 112:1 *Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden. 2 Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde, het geslacht van de oprechten zal gezegend worden.*

Deze tekst is ook deels profetisch. “Het machtig zijn op aarde van zijn nageslacht”, duidt op de situatie in het Messiaanse Rijk. Want in de huidige wereld werkt dit niet zo.

● **DE ENGEL VAN DE HEERE REDT HEN DIE HEM VREZEN.**

Psalm 34:7 *Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 8 De Engel van de HEERE legt zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.*

In het Oude Testament wordt de Zoon van God, de Engel van de HEERE genoemd. Engel wél met een hoofdletter, wel te verstaan. In de tekst gaat het over iemand die er ellendig aan toe is. In zijn ellende roept hij tot God de Vader en Die redt hem uit al zijn benauwdheden. Bovendien omringt God de Vader de ellendigen met

Zijn liefderijke zorg en beschermt en redt hen. Die ellendigen zijn Gods kinderen die het moeilijk hebben, die in benauwde omstandigheden verkeren. Het zijn Godvrezenden die de Heere op de eerste plaats hebben staan in hun leven.

2 Koningen 19:35 *Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de HEERE ten strijde trok en in het leger van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen.*

Psalm 2:12 *Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.*

Psalm 36:7 *Uw gerechtigheid is als de machtige bergen, Uw oordelen zijn als de grote watervloed; mensen en dieren verlost U, HEERE. 8 Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. 9 Zij worden verzadigd met de overvloed U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. 10 Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.*

1 Johannes 4:7 *Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.*

11. DE HEERE ZEGENT DE MENS MET MATERIËLE ZEGENINGEN.

DE ZEGEN VAN GOD IN HET OT.

- **GOD ZEGENT MET VOORSPOED, GEZONDHEID, KINDEREN, GOEDEREN, LAND.**

De beloften van de zegeningen van voorspoed, gezondheid, kinderen, goederen en land, vinden we alleen in het Oude Testament. De HEERE belooft deze zegeningen onder de voorwaarde dat het volk Zijn geboden houdt en geen andere afgoden gaat dienen.

Komen deze beloften niet in het Nieuwe Testament voor? Gelden deze beloften van welvaart niet voor de gelovigen in de Heere Jezus? Nee, er zijn wel dwaalleraren, welvaartsevangelisten, die dat verkondigen, o.a. Joyce Meyer. Maar de Heere bevestigt dat niet in Zijn Woord. Integendeel, de Heiland zegt dat degenen die Hem volgen, verdrukking te wachten staat. Het zijn niet de vele rijken, invloedrijken, wijzen. Het zijn degenen die kleine kracht hebben, maar die Zijn Naam niet verloochend hebben en Zijn Woord bewaard hebben.

En de beloften van de zegeningen voor het Joodse volk? Komen die niet? Ja, die gaan zeker in vervulling als het Joodse volk tot bekering komt in het Messiaanse Vrederijk.

Exodus 23:25 *U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.*

Deuteronomium 11:13 *En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de HEERE, uw God, lief te hebben en Hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, 14 dat Ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen.*

Leviticus 25:20 En wanneer u zegt: Wat moeten wij in het zevende jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien en onze opbrengst niet inzamelen! – 21 dan zal Ik Mijn zegen over u in het zesde jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft, genoeg voor drie jaar,

Deuteronomium 7:13 Hij zal u liefhebben, u zegenen en u talrijk maken; Hij zal de vrucht van uw schoot zegenen en de vrucht van uw land, uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee, in het land dat Hij uw vaderen gezworen heeft u te geven. 14 Gezegend zult u zijn boven al de volken; onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn, onder uw dieren evenmin.

Psalm 103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, 4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Jesaja 33:24 Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen.

1 Thessalonicenzen 3:3 dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf, dat wij daartoe bestemd zijn;

• WIE VAN HARTE EN OVERVLOEDIG GEEFT, ONTVANGT, WORDT GEZEGEND.

Deuteronomium 15:10 U moet hem overvloedig geven, en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal de HEERE, uw God, u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt.

Deuteronomium 15:14 U moet hem overvloedig geven van uw kleinvee, uw dorsvloer en uw perskuip; van dat waarmee de HEERE, uw God, u gezegend heeft, moet u hem geven. 15 Laat het niet moeilijk zijn in uw ogen als u hem vrij van u laat weggaan, want hij heeft u zes jaar dubbel zoveel opgeleverd als een dagloner. Dan zal de HEERE, uw God, u zegenen in alles wat u doet.

Als u uit liefde voor Hem de Heere dient met uw materiële gaven, zal de HEERE, uw God, u zegenen in alles wat u doet. Dit is een heel belangrijk principe. “Beproof Mij daarmee, zegt de Heere en Ik zal de schuren van de hemel openen.” Dit gaat

vooral over het geven van de tienden. Wie rijk wil worden valt in velerlei verzoe-kingen. Maar wie geeft, wordt niet armer. Dit is vooral een **principe** van het **Oude Testament**.

Voor het **Nieuwe Testament** geldt dat we onszelf geheel aan de Heere moeten overgeven met alles wat we bezitten. Uiteindelijk is alles wat we bezitten van Hem. We hebben het van Hem ontvangen en Hij heeft er de beschikking over naar Zijn wil: *“Wat hebt u, wat u niet ontvangen hebt?”*

Romeinen 12:1 *Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.*

De Heere belooft ook, dat als we vader of moeder, vrouw of kinderen huis en haard opgeven ter wille van Zijn Koninkrijk, we vele malen meer zullen terugontvangen, nu en in de eeuwigheid.

In Deuteronomium 15:14 gaat het over een slaaf die zeven jaar voor zijn heer gewerkt heeft, alleen voor kost en inwoning. Na zeven jaar is hij weer vrij en moet zijn heer hem gaan belonen voor zijn zeven jaar dienst. Dat gaat zijn heer heel wat kosten. Maar God zegt dat die slaaf overvloedig gegeven moet worden. Want die slaaf heeft zijn heer dubbel zoveel opgeleverd als een dagloner. Wat een bijzondere zorg van de HEERE voor degene die niet sterk staan. Die niet voor zichzelf kunnen opkomen.

● **VAN DE AARDSE ZEGENINGEN GENIETEN, WAARONDER ETEN EN DRINKEN EN ANDERE GAVEN.**

Deuteronomium 12:7 *En daar moet u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de HEERE, uw God, u gezegend heeft. 8 Gij zult niet doen naar alles, wat wij hier heden doen, een ieder al wat in zijn ogen recht is.*

God geeft de Israëlieten advies hoe ze met hun aardse goederen moeten omgaan in de situatie van verhuizen of verder trekken. Ze moeten dan de goederen, waarmee de HEERE hen gezegend heeft, te gelde maken. Dan kunnen ze wanneer ze op een nieuwe plaats aangekomen zijn, het geld gebruiken voor allerlei zaken die ze

daar nodig hebben. Zelfs om wijn te kopen en alles waar hun hart nog verder naar uit gaat. De HEERE zegt er nog bij: “eet voor Mijn aangezicht en wees vrolijk.” De HEERE is geen karig God.

Deuteronomium 14:24 *Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meene-
men, omdat de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen,
te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de HEERE, uw God, u gezegend heeft, 25 Zo
maak het tot geld, en bindt het geld in uw hand, en gaat naar de plaats, die de HEERE, uw
God, verkiezen zal; 26 En geeft dat geld voor alles, wat uw ziel gelust, voor runderen en voor
schapen, en voor wijn, en voor soortgelijke drank, en voor alles, wat uw ziel van u begeren zal,
en eet aldaar voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, en weest vrolijk, gij en uw huis.*

● ZEGEN IN DE VORM VAN DE UITBREIDING VAN LAND.

Jozua 15:19 *Daarop zei zij: Geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk land ge-
geven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf hij haar hooggelegen bronnen en
laaggelegen bronnen.*

In dit tekstgedeelte is sprake van een enkele bepaalde zegen. De dochter van Kaleb had van haar vader een dor stuk land gekregen, zonder waterbronnen. Daar konden ze niets mee. Nu verlangen zij en haar man Othniël de zegen van waterbronnen en Kaleb geeft hun een stuk land met waterbronnen.

● ZEGEN IN OVERVLOED VAN VOEDSEL.

2 Kronieken 31:10 *Azaria, de hoofdpriester, van het huis van Zadok, sprak
daarop tot hem en zei: Sinds er begonnen is dit hefoffer naar het huis van de HEERE te
brengen, is er tot verzadiging toe te eten geweest, ja, wij hebben overvloedig overgehouden,
want de HEERE heeft Zijn volk zo gezegend dat deze overvloed overbleef.*

Het volk is bereidwillig om overvloedig in de noden en behoeften van de priesters en de Levieten te voorzien en dan blijft er nog over om uit te delen. Zoals uit onderstaande tekst blijkt, zegent de HEERE ook door een overvloed aan voedsel te geven aan degene die bereidwillig meedeelt. De mens krijgt de verantwoordelijkheid om zijn overvloed te delen en in het bijzonder ook de armen en weduwen hiervan te laten mee genieten.

Spreuken 11:26 *Het volk vervloekt wie hun koren onthoudt, maar zegening rust er op het hoofd van wie het verkoopt.*

• **GEZEGEND OM TE ZEGENEN, TE GEVEN.**

Deuteronomium 16:10 *Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de HEERE, uw God, u zegent.*

“Gezegende mensen zijn geen reservoir van Gods zegen, maar een kanaal van Gods zegen.” (Warren Wiersbe 1929-2019 Amerikaanse Bijbelleraar)

Als we door de Heere rijk gezegend zijn, dan is het, denk ik, naar Gods wil, dat we een kanaal van Gods zegen zijn en van onze rijkdom uitdelen aan hen die niet zo rijk gezegend zijn, aan degenen die materiële noden hebben. Of, nog belangrijker, dat we ons inzetten voor de verspreiding van Gods Woord. Dat we een kanaal zijn om Gods Woord door te geven. Als we vol zijn van de Geest en van het Woord, zullen stromen van levend water uit ons binnenste vloeien, zegt de Heere Jezus.

Laten we ook onze talenten en gaven in dienst stellen van de Heere om zó anderen tot zegen te zijn. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor onze Joodse broeders en zusters. Paulus zegt:

Romeinen 15:25 *Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen, want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. 26 Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen verplicht. 27 Immers als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.*

12. ZEGEN VOOR HET (BEKEERDE) ISRAËL.

• ZEGEN VOOR ISRAËL IN HET MESSIAANSE VREDERIJK.

Deuteronomium 15:6 *Wanneer de HEERE, uw God, u gezegend heeft, zoals Hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstrekken, maar zelf zult u niets hoeven te lenen; en u zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.*

Deze tekst gaat heel duidelijk over het duizend jarig Vrederijk.

De Messias is dan Koning van Israël en Israël zal over vele volken heersen. Zij zijn dan in staat om geld uit te lenen aan veel volken, maar hoeven zelf niet te lenen.

Dat heersen over vele volken is nu ondenkbaar vanuit de huidige situatie. Maar het gaat dan zeker gebeuren. Ik vraag mij wel af, als je niet gelooft dat er een duizend-jarig Vrederijk komt, hoe wil je dan deze tekst verklaren?

EVEN EEN KLEIN UITSTAPJE:

Veel mensen, ook voorgangers, geloven niet in de opname van de Bruidsgemeente vóór de Grote Verdrukking. Geloven niet in het duizend jarig Vrederijk van de Heere Jezus. Geloven niet in een bekeerd Israël, levend en wonend in het Vrederijk van hun Koning Yeshua, de Heere Jezus. Geloven dat de doop van baby's Gods werk is en dat de geloofsdoop van volwassenen niet Gods werk is.

Hoe komen mensen tot dergelijke dwalingen, die ook al eeuwenlang stand houden? Er moet toch wel iets bijzonders aan de hand zijn, want Gods Woord kan hen niet overtuigen. Hoe is dat mogelijk? Met welke factoren hebben we hier te maken? Ik zal proberen er een aantal op te noemen.

- **De werking van satan.**
- **De leiding van de Heilige Geest.**
- **De oudheid van de dwaling.**
- **Welke mensen de dwaling aanhangen.**

- **De leerstellingen van de dwalingen.**
- **Met welke bril leest men Gods Woord?**
- **De bedekking die er ligt over Joden en niet-Joden.**

Nadere uitwerking:

DE WERKING VAN SATAN.

Satan is er altijd op uit om het Woord van God te verdraaien, het werk van God te verstoren en/of te vernietigen. Hij is de vijand van God en van de Heere Jezus. Hij is de moordenaar en de leugenaar van de beginne. “Heeft God wel gezegd?” Hij doet zich voor als een engel des lichts of als een briesende leeuw. Hij wendt zijn invloed aan om de mens te verblinden voor de waarheid.

Hij zal ook zijn uiterste best doen om onenigheid te veroorzaken in de gemeente en in te spelen op de oude natuur van de mens, ook van de gelovige mens. Want veel verdeeldheid in een gemeente ontstaat door de IK cultuur, de machtscultuur. IK denk er zo over, IK verklaar dit zo, en zó is het. Als jij er anders over denkt, kunnen we niet meer samen door één deur. Zo ontstaat er verwarring en scheiding en de onderlinge liefde is ver te zoeken. Satan heeft zijn doel bereikt.

DE LEIDING VAN DE HEILIGE GEEST.

Gods Woord kan niet verklaard worden zonder de leiding en de werking van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest leidt in alle waarheid. Leidt tot de Waarheid, de Heere Jezus. Het is dan ook heel belangrijk dat het Woord van God, biddend om de verlichting en leiding van de Heilige Geest, wordt gelezen en onderzocht. En dat we in de eerste plaats Schrift met Schrift vergelijken. Gods Woord verklaart zichzelf.

DE OUDHEID VAN DE DWALING.

Hoe ouder de dwaling, des te hardnekkiger. Als men al vele generaties een dwaling aanhangt, denkt men al gauw dat wat de ouden zeggen, wel waar zal zijn. Het voorgeslacht heeft dit altijd zo geloofd en uitgelegd en die mensen waren toch niet dom en ook christen.

WELKE MENSEN HANGEN DE DWALING AAN.

Dit is, denk ik, een belangrijke factor. Als een geleerd- en ook nog bekend iemand een dwaling aanhangt, heeft dat meer invloed en gezag dan wanneer een onbekend eenvoudig kerkmens die leer verkondigt.

De studenten vertrouwen hun professoren. De gemeenteleden vertrouwen hun voorgangers. Professoren en voorgangers vertrouwen de reformatoren Calvijn, Luther en daar naast nog vele andere theologen en oudvaders en uitleggers. Ja, men beroept zich vaker op uitspraken van mensen, dan op Gods Woord zelf. Theologische verhandelingen, en vaak ook columns, zijn een aaneenschakeling van citaten.

DE LEERSTELLINGEN VAN DE DWALINGEN.

Soms worden dwalingen in een credo of belijdenis vastgelegd. Dat geeft enerzijds de mogelijkheid om ze beter te kunnen weerleggen. Anderzijds geeft het de aanhangers meer zekerheid, want hun opvattingen met uitleg zijn vastgelegd in een document, dat door een kerkbestuur of synode is bekrachtigd. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de doop van baby's die uiteraard nog niet kunnen geloven. Dit is een heel oude dwaling vanuit de Rooms-Katholieke Kerk die door Calvijn en Luther niet is verworpen.

De dwaling is opgenomen in de Heidelbergse Catechismus en daarna in de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Doopformulieren zijn opgesteld door mensen evenals catechisatieboekjes. Ja, dan wordt het heel moeilijk om zo'n dwaling aan de kaak te stellen.

En dat ondanks het feit dat er geen enkel Bijbels argument aan te voeren is voor deze dwaling en vanuit het Woord helder en klaar weerlegd kan worden.

Het lijkt wel of er een bedekking over ligt of dat er verharding optreedt, waardoor discussie hierover niet meer mogelijk is. Jezus stelde een vraag aan de Schriftgeleerden over de doop van Johannes. Dezelfde vraag kan nu gesteld worden aan de dwaalleraren: "De doop van Petrus en de apostelen was die uit de hemel of uit de mens?"

MET WELKE BRIL LEEST MEN GODS WOORD?

Wat bedoel ik met deze vraag. Het Woord van God is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De Heilige Geest leidt in alle waarheid.

Als men het Woord van God leest met het gebed om de leiding van de Heilige Geest, dan zal de Geest ons in alle waarheid leiden.

Als men niet op deze wijze Gods Woord bestudeert, geen Schrift met Schrift vergeelijkt, op eigen inzichten vertrouwt of op inzichten van feilbare en beperkte mensen, dan komt men ongemerkt tot een verkeerde uitleg. Als men de bril van Calvijn, Luther of wie dan ook opzet en met die bril gaat lezen en studeren, kan men tot een verkeerde uitleg komen.

Als men onbevangen, rechtstreeks en biddend om wijsheid van Boven gaat lezen en studeren, zonder een vooringenomen standpunt, zou men tot verrassende uitkomsten kunnen komen.

DE BEDEKKING DIE ER LIGT OVER JODEN EN NIET-JODEN.

Jesaja 25:7 *En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluiert is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.*

Wanneer gaat dat gebeuren? Dat de bedekking die er thans over de volken ligt, wordt weg genomen? Dat gaat gebeuren als de Heere Jezus terugkomt om Zijn Messiaans Koninkrijk te vestigen.

• DE ZEGEN VAN GOD VOOR HET BEKEERDE NAGESLACHT VAN ISRAËL.

Jesaja 61:9 *Hun nageslacht zal onder de (heiden) volken bekend worden, en hun nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE heeft gezegend.*

Deuteronomium 30:1 *Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u van-*

daar weghalen. 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen. 6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

Jesaja 65:23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen.

Amos 9:9 Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Micha 5:6 Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Zefanja 3:20 In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE.

Zacharia 8:13 Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent, zo zal Ik u verlossen en zult u een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp moed.

Zacharia 8:22 Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. 23 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

Zacharia 10:6 Ik zal het huis van Juda versterken, en het huis van Jozef zal Ik verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want Ik heb Mij over hen ontfermd. Zij zullen zijn alsof Ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de HEERE, hun God: Ik zal hen verhoren! 7 Zij zullen zijn als een held van Efraïm, hun hart zal zich verblijden als door de wijn; en hun kinderen zullen het zien en zich verblijden, hun hart zal zich verheugen in de HEERE. 8 Ik zal

hen naar Mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. 9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren.

Handelingen 3:25 U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaders sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 26 God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.

Galaten 3:14 opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Galaten 3:29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

In bovenstaande teksten staan heerlijke beloften voor het Joodse volk. Wat belooft de HEERE aan Zijn volk Israël en Juda?

- De volken zullen erkennen dat het Joodse volk door de HEERE gezegend wordt.
- De HEERE zal het Joodse volk terug brengen naar het aan hen beloofde land.
- De HEERE zal het Joodse volk tot een naam en lof maken onder de volken.
- Tot een naam wil zeggen dat er goed van hen wordt gesproken.
- Het Joodse volk zal tot een zegen worden voor de andere volken.
- Vele volken zullen met het Joodse volk naar Jeruzalem opgaan (de berg Sion) om het aangezicht van de HEERE te zoeken.
- Het zal weer zijn alsof de HEERE hen nooit verstoet had.
- Zij en hun kinderen zullen zich verheugen en verblijden in de HEERE hun God.
- Zij zullen weer net zo talrijk (groot in aantal) worden als vroeger.

• DE ZEGEN VAN GOD VOOR ZIJN DIENAREN.

Jesaja 65:8 Zo zegt de HEERE: Zoals wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt en men zegt: Richt hem niet te gronde, want er is een zegen in, zo zal Ik doen ter wille van Mijn dienaren. Ik zal hen niet allen te gronde richten. 9 Ik zal nageslacht uit Jakob doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van Mijn bergen; Mijn uitverkorenen

zullen het in bezit nemen en daar zullen Mijn dienaren wonen.

Jesaja 65 gaat over het Koninkrijk van de Messias, de Heere Jezus. Over het duizend jarig Vrederijk. Daar zal het overblijfsel van het Joodse volk, Zijn uitverkorenen, wonen onder de regering van haar Koning Yeshua.

De dienaren van God krijgen dan een andere naam, een nieuwe naam. Dat staat ook in Openbaring 2 vers 17.

Een wedergeboren mens is een nieuwe schepping. Hij leeft niet meer voor zichzelf, maar hij leeft Christus. Die leeft in hem door de Heilige Geest. Een nieuwe naam zou dan ook heel toepasselijk zijn, want hij is een ander mens geworden. Zo kreeg aartsvader Jakob ook een nieuwe naam van de Heere na Pniël, namelijk Israël. En Saulus werd Paulus.

Jesaja 65:15 *U zult uw naam voor Mijn uitverkorenen achterlaten als een vloekwoord en de Heere HEERE zal u doden, maar Zijn dienaren zal Hij noemen met een andere naam,*

Openbaring 2:17 *Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.*

● ISRAËL MAG WEL GEZEGEND, MAAR NIET VERVLOEKT WORDEN.

Numeri 22:6 *Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan ik het verslaan en kan ik het uit het land verdrijven, want ik weet: wie u zegent, is gezegend, en wie u vervloekt, is vervloekt.....12 Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.*

Dit is een opmerkelijke geschiedenis uit de tijd dat Israël op weg was naar het beloofde land Kanaän. Balak, de vorst van de Amelekieten, wilde dat de valse profeet Bileam Israël zou vervloeken. God waarschuwde Bileam van te voren dat hij dat beslist niet moest doen.

Tot drie maal toe werd Bileam gewaarschuwd. God zegt tegen Bileam, dat Israël een door Hem gezegend volk is, dat niet vervloekt mag worden. Deze waarschuwing aan Bileams adres, geldt ook nu nog voor personen en volken die Israël vervloeken, verachten, bespotten of de zee in willen drijven. Israël is en blijft Gods ooppel. God zal afrekenen met de vijanden van Israël.

Mag je dan geen kritiek hebben op dat volk? Ja, dat kan heel gezond zijn. Van vrienden kun je ook gezonde kritiek verdragen. Maar kritiek is iets anders dan vervloeking en boycot. Regelmatig wordt Israël bekritiseerd en bedreigd met de één of andere sanctie of strafmaatregel. Het is ook heel opvallend dat de Verenigde Naties, ja bijna de gehele wereld, zich wil bemoeien met Israël. Geen enkel land in de wereld wordt zo kritisch onder de loep genomen als Israël. Terwijl er in de wereld vele landen zijn waar de rechten van de mens zeer ernstig worden geschonden.

Vooraf in moslimlanden. Daar worden vele inwoners en vooral de christenen gediscrimineerd en vervolgd. Denk maar aan al die landen die op de lijst van Open Doors staan vanwege christen vervolging. Daar hoor je de VN nooit over. Dat zegt alles over de houding van de volken, van de VN en van Europa ten opzichte van Israël.

Numeri 23:11 *Toen zei Balak tegen Bileam: Wat doet u mij nu aan? Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen juist gezegend!..... 20 Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen: als Hij zegent, kan ik het niet keren.*

Numeri 24:9 *Hij kromt zich, hij legt zich neer als een leeuw, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? Wie u zegent, is gezegend, wie u vervloekt, is vervloekt! 10 Toen ontstak Balak in woede tegen Bileam, en hij sloeg zich in de handen. En Balak zei tegen Bileam: Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze drie keer juist gezegend!*

13. ZEGENINGEN DOOR LIJDEN, VERDRUKKING.

• GEZEGEND DE MENS DIE DOOR GOD VERDRUKT WORDT.

Psalm 94:12 *Welgelukzalig is de man, o HEERE! dien Gij tuchtigt, en dien Gij leert uit Uw wet,*

Psalm 119:71 *Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw inzettingen leerde.*

De waarheid van bovenstaande teksten heb ik in mijn eigen leven mogen ervaren. Na het overlijden van mijn eerste vrouw, liet de Heere mij zien wat er mis was in mijn leven. Ik had de Heere Jezus niet meer op de eerste plaats staan en ik had ook nog wel enige andere zonden te belijden. Wat een zegen als de Heere je dat laat zien. Dan ga je je bekeren en komt Hij weer op de eerste plaats en tot Zijn doel. Dan pas kun je een kanaal van Zijn zegen worden.

Romeinen 8:28 *En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.*

Hebreeën 12:5 *En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Het Griekse woord paideia verwijst naar de straf die kinderen soms opgelegd krijgen als deel van hun opvoeding. 6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. 7 Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?*

8 Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. 9 En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? 10 Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. 11 En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

ZEGENINGEN VAN GOD EN DE HEERE JESUS IN HET NIEUWE TESTAMENT.

Eerst herhalen we nog even welke woorden met betrekking tot “zegen” ongeveer dezelfde betekenis hebben. In het Nederlands kennen wij meer woorden om de zegen van God aan te duiden en te verklaren dan in andere talen, bijvoorbeeld in het Engels. In het Engels wordt heel vaak het woord *bless*, *blessing* of *blessed* gebruikt. In het Nederlands wordt dat weergegeven als: zegen, gezegend, zegening, zalig, welzalig, welgelukzalig.

Andere woorden die ongeveer hetzelfde kunnen betekenen zijn: gered-saved, gelukkig-happy, heil-salvation, genade-mercy, voorspoed-prosperity, bevoorrecht-privileged.

14. BEKERING EN WEDERGEBOORTE.

• JEZUS ZAL ZIJN VOLK ZALIG MAKEN VAN HUN ZONDEN.

Mattheüs 1:21 *En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.*

Romeinen 4:7 *Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, & welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.*

Jezus, de Zoon van God, kwam naar deze wereld om Zijn volk, het Joodse volk zalig te maken. Zalig betekent voor eeuwig gelukkig. Waren ze dat dan niet? Nee, hun zonden hadden een scheiding gemaakt tussen hen en hun God. Daarom zond God Zijn Zoon naar deze wereld om het Joodse volk weer met Hem te verzoenen.

Dat was nodig, wilde de relatie weer worden zoals de HEERE God die bedoeld had. Maar het Joodse volk wilde niet door de Zoon van God met Hem verzoend worden. Daarom verwierpen zij Hem en kruisigden Hem. Daarmee vervulden ze, ongewild, Gods plan om uiteindelijk voor de gehele mensheid de verzoening met God mogelijk te maken.

Johannes 1:11 *Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.*

In Johannes 11 *lezen we het volgende met betrekking tot Israël en ons:*

Johannes 11: 49 *Maar een van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was, zei tegen hen: U weet niets, 50 en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat. 51 Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, 52 en niet alleen voor het volk (Israël), maar ook om de kinderen van God, overal verspreid, bijeen te brengen.*

• JEZUS IS GEKOMEN OM ZALIG TE MAKEN DAT VERLOREN WAS EN IS.

Lukas 19:10 *Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.*

In de tekst staat “*dat verloren was*”, maar er zijn andere vertalingen die dit vertalen met “dat verloren is”. Ik denk dat beide mogelijk is: was en is. De Heere Jezus heeft ook voor Zijn komst al mensen zalig gemaakt, denk aan Abraham. Het gaat om zondaren in het verleden, in het heden en in de toekomst, die door de Heere Jezus zalig worden gemaakt.

De schaduw offerdienst in het Oude Testament was gebaseerd op het offer van Christus dat nog letterlijk volbracht moest worden, hoewel er in het Woord staat dat het Lam Gods al vanaf de grondlegging der wereld geslacht was.

Gods plan was vanaf de grondlegging der wereld voltooid. Daarom rustte God van **al Zijn werken**. Het bloed van stieren en bokken kon de mensen niet met God verzoenen, alleen de zonde tijdelijk bedekken.

1 Timotheüs 1:15 *Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voor-naamste ben.*

Jezus, de Zoon van God, is naar deze wereld gekomen om mensen zalig te maken, die verloren zijn. Zijn ze nu al verloren? Gaan ze niet bij hun sterven verloren? Nee, ze zijn het nu al. Want zolang een mens zich niet tot God wil bekeren, is hij verloren. Alleen zijn bekering kan daar verandering in brengen. God zou dat graag willen. Hij heeft er alles voor over gehad. Maar nu de mens nog. Die moet óók willen.

Het is toch niet voor te stellen, dat een mens niet zalig gemaakt zou willen worden. Dat een mens er voor kiest om liever eeuwig met satan in de hel te komen, samen met alle demonen en goddeloze mensen. Daar komt geen einde aan. Dat is eeuwig. Als je je dat probeert in te denken, dan ga je toch iedere mogelijkheid, die je wordt geboden tot redding, aangrijpen.

Wie wil nu eeuwig in zo'n ellendige toestand terecht komen? Ik denk dat mensen dat ook niet willen, maar ze geloven niet dat God bestaat en ook niet dat hemel en hel bestaan. Ze denken dat met de dood alles afgelopen is. Een misvatting die hun

door satan wordt ingegeven.

Als u dit leest, smee ik u, ga toch God zoeken. Vraag aan Hem of Hij Zich aan u wil openbaren, of Hij u geloof wil geven. Al wie de Naam des Heeren aanroept, zal zalig worden!

● **DIE GELOFD ZAL HEBBEN EN GEDOOPT ZAL ZIJN, ZAL ZALIG WORDEN.**

Markus 16:16 *Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.*

Bovenstaande woorden werden uitgesproken door de Heere Jezus. Bekende woorden en niemand zal deze woorden, denk ik, tegenspreken. Maar helaas worden deze woorden niet altijd verklaard en in praktijk gebracht, zoals ze bedoeld zijn. Hoe zijn ze dan bedoeld? Wel, letterlijk zoals het opgetekend is. Dus eerst geloven en dan je laten dopen. Daar zijn heel veel mensen het niet mee eens. Dat zeggen ze echter niet tot de Heere Jezus.

Nee, dat hebben ze op hun eigen manier uitgelegd. “Eigenmachtige uitleg”, noemt Petrus dat in 2 Petrus 1: 20, en dat hebben mensen zelfs vastgelegd in kerkelijke credo’s en belijdenissen. Zou de Heere Jezus daar blij mee zijn? Ik denk het niet. Ik weet wel zeker van niet, want in het laatste Bijbelboek waarschuwt de Heere Jezus om niets aan Zijn woorden te veranderen. Er niets van af te doen en er niets aan toe te voegen. Hij vindt dit zo belangrijk, dat Hij dreigt met een eeuwige straf voor de overtreders van Zijn gebod.

Toch maar eens goed over nadenken, vindt u niet?

Mattheüs 15:6 *En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt.*

2 Petrus 1:20 *Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;*

Openbaring 22:18 *Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek*

van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

● ZALIG DOOR WEDERGEBOORTE EN VERNIEUWING DOOR DE HEILIGE GEEST.

Titus 3:5 *Maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest.*

Paulus benadrukt aan Titus nog eens, dat wij niet door eigen werken zalig worden, maar door de barmhartigheid van God. Hij voegt er nog aan toe, dat er een nieuwe geboorte plaats vindt die gewerkt wordt door de Heilige Geest. Ja, als we tot geloof komen, ontvangen we de Heilige Geest en Die zorgt voor het nieuwe leven in ons met de Heere Jezus. Hoeft een mens dan helemaal niets te doen? Wordt alles door de Heere gedaan en de Heilige Geest? Ja en nee. Een mens moet wel willen.

Een mens moet zich wel willen bekeren van zijn zondige leven. God en de Heere Jezus moeten wel op de eerste plaats komen. Terwijl tot nu toe hijzelf, zijn gezin of zijn werk enz. enz. op de eerste plaats stonden. Daarna moet hij natuurlijk eventuele zonden nalaten en zelfs haten. Dat bewerkt de Heilige Geest in ons. Na onze bekering merken we heel snel wanneer we iets fout gedaan hebben en we haasten ons om de zonde te belijden en ons te laten reinigen door het bloed van Christus. Omdat we merken dat onze relatie met Hem daardoor verstoord wordt. We bedroeven dan de Heilige Geest.

● DE DUIVEL WIL NIET DAT EEN MENS ZALIG WORDT.

Lukas 8:12 *Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden.*

De duivel is listig en probeert altijd het werk van God te verhinderen, te verstoren en ongedaan te maken. Dat hebben de mensen vaak niet direct in de gaten. Niet wedergeboren mensen al helemaal niet. Als u christen bent en u komt uit de kerk, lukt het u dan om met iemand over de preek na te praten? Of wilt u dat zelf liever niet? Mijn

eigen ervaringen van vroeger zijn niet positief. Mensen praten veel liever al heel snel over zichzelf of over de dominee en de ouderling of over nog iets anders.

Dat wil echter niet altijd zeggen dat het Woord de mensen niet geraakt heeft. Soms is men dit in bepaalde kerkgemeenschappen niet zo gewend. Best mogelijk dat men er op een ander tijdstip wel over wil praten. Maar toch, de duivel heeft liever dat we niet over Gods Woord doorpraten. Hij heeft liever dat we overgaan tot de orde van de dag.

15. ZALIGSPREKINGEN UIT MATTHEÛS, DE BERGREDE.

WELZALIG - ZALIG – GEZEGEND - BLESSED

In de zogenaamde Bergrede onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen. Zij waren de eerste leden van Zijn Lichaam de Gemeente. De Zaligsprekingen in Mattheüs 5 zijn daarvan een onderdeel. Het is dus onderwijs aan Zijn discipelen. Hij riep de discipelen apart tot Zich en sprak niet tot de gehele schare, die nog niet in Hem geloofde.

Het gaat in de Zaligsprekingen over de geestelijke kenmerken van mensen die wedergeboren zijn, een nieuw leven met Christus hebben ontvangen. Zij hebben de Heilige Geest ontvangen, waardoor zij veranderde nieuwe mensen zijn geworden: armen van geest, die treuren over hun bedreven zonden. Zij zullen echter vertroost worden. Zij zullen zachtmoedig, barmhartig en vredestichters zijn. Deze kenmerken zijn een vrucht van de Heilige Geest. Zij zullen rein van hart zijn. Zij zullen niet meer in de zonde leven. Zij zullen voor hun geloof uitkomen, getuigen, en daarom vervolgd worden of gesmaad worden. Maar zegt de Heere Jezus: *‘Verblijdt u daarover, want uw loon zal groot zijn in de hemelen’*.

De discipelen hadden toen nog niet de volheid van de Geest ontvangen, maar voor de Heere Jezus was dat geen beperking. Hij wist dat dit zou gaan gebeuren. De Zaligsprekingen worden verder uitgewerkt in Mattheüs 5, 6 en 7.

Aan het begin van Zijn onderwijs over het Koninkrijk der Hemelen en/of het Koninkrijk van God, geeft de Heere Jezus als een credo de hoofdlijnen van Zijn prediking duidelijk weer en daarmee tegelijkertijd de basisregels van het komende Messiaanse Vrederijk en het Koninkrijk van Zijn Vader.

Mattheüs gebruikt beide aanduidingen, “Koninkrijk der hemelen” en “Koninkrijk Gods”. Lukas gebruikt alleen de aanduiding “Koninkrijk van God”. Dan ligt het voor de hand dat je denkt dat er geen verschil is tussen die twee begrippen. Er is geen

principiële verschil. Maar als Mattheüs later in het Evangelie het wél heeft over het Koninkrijk Gods, dan zou dat kunnen betekenen dat het inmiddels voor Mattheüs duidelijk geworden is, dat een aards Koninkrijk er voorlopig zeker niet in zit, omdat de Joden de Heere Jezus grotendeels verwerpen.

Wanneer in Mattheüs de term “koninkrijk der hemelen” gebruikt wordt, slaat dit niet op een rijk in de hemelen, maar op een rijk op aarde, dat van hemelse oorsprong is en waar hemelse beginselen heersen. De bede van het Onze Vader luidt: “Moge Uw Koninkrijk komen, Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde.” (Mattheüs 6: 10).

Misschien hebben de discipelen op dat moment dit credo nog niet ten volle begrepen. Maar de Heere Jezus wilde dit blijkbaar aan het begin van Zijn prediking toch gezegd hebben. Bovendien dachten de Joden en ook Zijn discipelen dat Jezus nu al zijn Koninkrijk zou oprichten. De Profetieën in het Oude Testament gaven daar alle aanleiding toe.

De Heere Jezus zegt Zelf later dat Zijn Koninkrijk (Messiaans) zal overgaan in het Koninkrijk van God, Zijn Vader.

Het Griekse woord ‘makarios’, het woord dat gebruikt wordt in de Zaligsprekingen in Mattheüs 5, heeft meer te maken met blij zijn dan met behouden worden. Dat spoot met wat de Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen: “Verblijdt u”. In de Engelse King James wordt het vertaald met “blessed”, gezegend.

• ZALIG ZIJN DE ARMEN VAN GEEST.

Mattheüs 5:3 *Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.*

Arm van geest Wat bedoelt de Heere Jezus hiermee? Wie zijn arm van geest? Welke kenmerk wordt hier bedoeld?

Voor de antwoorden gaan we naar het Woord van God.

Wie zijn de armen van geest? Volgens de Schriften zijn dat onder meer jonge kinderen, die een onbeperkt vertrouwen hebben in hun ouders. En ook een onbeperkt vertrouwen kunnen hebben in de Heere Jezus.

Arm van geest zijn degenen die zich vernederd hebben voor de HEERE. De Schrift noemt als voorbeelden, David en Manasse. Andere woorden die eenzelfde soort gezindheid weergeven zijn, een verbroken of verbrijzeld hart.

De HEERE zegt dat Hij mensen met zo'n gezindheid wil verlossen. Dat Hij die harten levend wil maken. De Heere Jezus zegt in Lukas 4:18 dat hij voor die mensen gekomen is, om hen te genezen.

Zalig is de mens die op deze wijze door de Heere Jezus genezen en vertroost is. Dan ontvangt hij of zij de Heilige Geest, Die in alle Waarheid leidt en de gelovige doet blijven in de Heere Jezus.

Mattheus 11:25 *In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.*

Mattheüs 18:1 *Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? 2 En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden.3 En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. 4 Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. 5 En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.*

2 Kronieken 33:12 *Maar toen Hij hem (Manasse) benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen, 13 en bad tot Hem. En Hij liet Zich door hem verbidden, verhoorde zijn smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de HEERE God is.*

2 Kronieken 34:27 *omdat uw hart week geworden is en u zich voor het aangezicht van God vernederd hebt, toen u Zijn woorden hoorde tegen deze plaats en de inwoners ervan, en u zich voor Mijn aangezicht vernederd hebt, u uw kleren gescheurd hebt en voor Mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb Ik u (Josia) ook verhoord, spreekt de HEERE.*

Psalm 34:19 *De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.*

Psalm 51:19 De offers voor God zijn **een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart** zult U, o God, niet verachten.

Spreeken 16:19 Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te delen.

Jesaja 57:15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en **bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen**, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

Jesaja 66:2 Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.

Lukas 4:18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden **om aan armen** het Evangelie te verkondigen, **om te genezen wie gebroken van hart zijn**,

1 Korinthe 1:25 Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 26 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. 27 Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. 28 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, 29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Jakobus 4:10 **Verneder** u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.

● **ZALIG ZIJN ZIJ DIE TREUREN.**

Mattheüs 5:4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Ik denk dat de Heere Jezus bedoelt, dat ze treuren over hun zonden. Maar die zijn toch vergeven? De Heere denkt er niet meer aan. Ja, dat is waar, maar degene die zonden gedaan heeft kan, ook na ontvangen vergeving, daar toch zijn hele leven re-

gelmatig aan terug denken en betreuren dat hij deze zonden gedaan heeft. Zonden die misschien nog weer goed gemaakt kunnen worden, maar ook zonden die niet meer goed gemaakt kunnen worden. Er is dan onherstelbare schade aangericht.

Is het verkeerd om hierover te blijven treuren? Dat zegt de Heere Jezus niet. Hij zegt dat deze mensen vertroost zullen worden. Waardoor? Door de Heere Jezus Zelf. Hij troost het hart dat “schreiend” tot Hem vlucht.

Het treuren kan ook nuttig zijn om ons nederig te houden en voorzichtig te doen zijn. Het is in dit verband ook van belang om te weten of de satan een rol speelt in dit treuren, omdat hij er altijd op uit is om ons de bedreven zonden in herinnering te brengen. Hij is de grote aanklager tot het einde.

Openbaring 12:10b *want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.*

Dat overkwam ook Jozua, toen hij voor God stond. De satan kwam erbij om God te wijzen op de vuile kleding van Jozua. Maar de satan werd bestraft door de Heere. Dit staat in :

Zacharia 3:1 *Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2 De HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontruikt is? 3 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. 4 Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. 5 Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de Engel van de HEERE erbij stond. 6 Toen verzekerde de Engel van de HEERE Jozua:*

Wat leert ons dit visioen van Zacharia? Dat Jozua bemoedigd, vertroost, bevestigd en verzegeld werd door de Engel van de HEERE, de Heere Jezus. Allen die treuren over hun zonden zullen door de Heere Jezus vertroost worden. Als je tenminste de toevlucht tot Hem neemt. Dit laatste is wel de voorwaarde.

• ZALIG ZIJN DE ZACHTMOEDIGEN.

Mattheüs 5:5 *Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.*

Wie zijn dat, de zachtmoedigen? Er zijn, denk ik, maar heel weinig mensen van nature zachtmoedig. Zachtmoedigheid is een vrucht van de Heilige Geest. Dus dat betekent dat als iemand zachtmoedig is, hij dat door de Heere gemaakt is in de wedergeboorte. De HEERE zegt van Mozes dat hij de zachtmoedigste man op aarde was. Terwijl hij daarvoor een Egyptenaar had doodgeslagen.

Numeri 12:3 *Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem.*

De Heere Jezus is Zelf zachtmoedig en nederig van hart:

Mattheüs 11:29 *neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;*

De Heere Jezus zal bij Zijn verschijning alle wedergeboren gelovigen opnemen in de hemel. Ook de zachtmoedigen. Als de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde zullen de gelovigen met Hem regeren in het Vrederijk. De Heere Jezus regeert als Koning van Israël Zijn volk Israël, maar ook de wereld.

Wat bedoelt de Heere Jezus met de aarde beërven? Welke aarde beërven zij? De nieuwe aarde of de aarde in het duizend jarig Vrederijk?

Ik denk dat hier bedoeld wordt de nieuwe aarde. Dan zullen alle gelovigen als heiligen in het Nieuwe Jeruzalem de nieuwe aarde beërven, en ook bewonen. Het Messiaanse Vrederijk is slechts duizend jaar. De nieuwe aarde is eeuwig.

Als dit wedergeboren mensen zijn, dan horen ze toch bij de Gemeente van de Heere Jezus en worden ze bij de verschijning van de Heere Jezus gelijk met de andere gelovigen opgenomen in de hemel? Dan kunnen ze de aarde toch niet beërven. Nee, niet bewonen maar wel met de Heere Jezus deze bezitten en regeren. Ze worden een koninklijk priesterschap genoemd.

Onderstaande teksten geven ook aan dat het hier gaat om het eeuwig beërven en

bewonen van de nieuwe aarde.

Psalm 22:27 *De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; wie de HEERE zoeken, zullen Hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven.*

Psalm 25:9 *Hij leidt zachtmoedigen in het recht, Hij leert zachtmoedigen Zijn weg.*

Psalm 37:11 *Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede..... 22 Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten; maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid..... 9 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen.*

Psalm 149:4 *Want de HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.*

Psalm 147:6 *De HEERE houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen vernedert Hij, tot de grond toe.*

Psalm 149:4 *Want de HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.*

Jesaja 29:19 *De zachtmoedigen zullen blijdschap op blijdschap hebben en de armen onder de mensen zullen zich in de Heilige van Israël verheugen.*

Jesaja 60:21 *Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.*

Jesaja 61:1 *De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalft heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.*

Zefanja 2:3 *Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE.*

Romeinen 4:13 *Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht ge-*

daan **dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn**, maar door de gerechtigheid van het geloof.

Efeze 4:2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,

Kolossenzen 3:12 Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, **zachtmoedigheid**, geduld. Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

Jakobus 1:21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.

1 Petrus 3:4 maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een **zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God**.

1 Petrus 3:15 maar heilig God, de Heere, in uw hart; :8en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.

● **ZALIG DIE HONGEREN EN DORSTEN NAAR DE GERECHTIGHEID.**

Mattheüs 5:6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Wat wordt bedoeld met de gerechtigheid? Heeft een mens die nodig om zalig te worden? We gaan weer naar het Woord van God voor de antwoorden op de vragen.

Wij worden niet behouden door onze gerechtigheid of door onze eigengerechtigheid, maar door Gods gerechtigheid. Die gerechtigheid is een geloofsgerechtigheid. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit geloof tot geloof. Het is voor 100% een zaak van geloof.

God heeft in Christus onze ongerechtigheid en onze eigengerechtigheid, onze schuld overgenomen. “Geef die maar aan Mij”, zegt Jezus. Alles wat er aan zonde is in je leven. En ik geef je mijn gerechtigheid. Luther noemde dit een vrolijke ruil, een heerlijke uitwisseling.

Teksten in de Bijbel (NT) met het woord gerechtigheid:

Genesis 15:6; Psalm 4:5; 7:17; Psalm 9:8; Psalm 15:2; Psalm 17:1, 15
Mattheüs 5:10; Johannes 6:48-58; Johannes 7:37; Johannes 16:8; Romeinen 4:3-6; Romeinen 4:11; Romeinen 4:20-25; Romeinen 6:18; Romeinen 8:10; Korinthe 5:19; Korinthe 9:10; Galaten 3:6-12; 1 Petrus 3:14; Petrus 3:13; Openbaring 7:16; Openbaring 19:11.

Enige voorbeelden van teksten uit het Oude Testament die een verschillende betekenis weergeven van het woord gerechtigheid:

Deuteronomium 24:13 *maar u moet hem het onderpand zeker teruggeven als de zon ondergaat, zodat hij in zijn kleed kan gaan slapen, en hij u zegent. Dat zal u tot gerechtigheid zijn voor het aangezicht van de HEERE, uw God. Laat ons zien dat opkomen voor armen en zwakken God ons tot gerechtigheid rekent. God vindt het belangrijk dat we opkomen voor zwakken en hulpbehoevenden.*

Deuteronomium 6:25 *Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de HEERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.*

De gerechtigheid van God ten aanzien van Zijn verlossingswerk komt tot uiting in:

Jeremia 23: 6 *In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.*

De verlossingsdaden van God worden genoemd als zijnde de gerechtigheid van God. Het zijn Zijn rechtvaardige daden.

1 Samuel 12: 7 *Welnu, stel u hier op, dan zal ik als richter voor het aangezicht van de HEERE al de rechtvaardige daden van de HEERE bij u aan de orde stellen, die Hij bij u en bij uw vaders verricht heeft.*

Noach was een rechtvaardig man, zegt de HEERE en hij wandelde met God. God wandelt niet met zondaars. Noach was rechtvaardig omdat hij de gerechtigheid van God ontvangen had. Waardoor Noach en de zijnen gered werden. Noach geloofde God.

Genesis 6:9 *Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.*

Dit overwinnend karakter blijkt ook uit die plaatsen, waar van de ‘Knecht des Heren’ wordt gezegd dat Hij het recht zal voortbrengen.

Jesaja 42:3 *Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht doen uitgaan.*

Van gerechtigheid in het O.T. kunnen we leren:

1. een zuiver en recht handelen naar de naaste en God toe.
2. dat God gerechtigheid is. Zijn handelen is, rechtvaardig, zuiver, trouw en goed.

In het Nieuwe Testament maakt de Heere ons duidelijk dat de gerechtigheid van God, de verzoening met God, alleen verkregen kan worden door het geloof in de Heere Jezus. Door bekering en wedergeboorte. Dan wordt Zijn gerechtigheid ons toegerekend, door Zijn genade. De mantel der gerechtigheid wordt ons omgehangen en we worden bekleed met de “klederen des heils”.

● **ZALIG ZIJN DE BARMHARTIGEN.**

Mattheüs 5:7 *Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.*

Barmhartigheid = Ontferming

Barmhartigheid is een mededeelbare eigenschap van God. Mensen kunnen ook barmhartig zijn. Niet zó als God barmhartig is, maar wel iets wat erop lijkt. Uit onderstaande teksten krijgen we daar een beeld van. Een mens is van nature niet barmhartig. Een mens kan wel barmhartig worden als hij of zij wedergeboren is door de Geest van God.

Kolossenzen 3:12 *Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.*

De Bijbel brengt het woord barmhartig met diverse andere begrippen in verband

zoals bijvoorbeeld: vergeven, medelijden, ontferming, behoeden, behouden, ondersteunen, genadig zijn, uitdelen, vijanden liefhebben. Barmhartigheid is een vrucht van de Geest.

De Heere zegt: *“Barmhartigheid wil ik en geen offers.”* Hij kijkt in de eerste plaats naar de gezindheid van ons hart

Mattheüs 6:14 *Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.*

Mattheüs 18:33 *Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededenaar, zoals ik ook medelijden met u had? 34 En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. 35 Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.*

Psalm 41:2 *Welzilig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem bevrijden. 3 De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde gelukkig gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. 4 De HEERE zal hem ondersteunen op zijn rustbank; als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders.*

Psalm 112:4 *Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig.9 Hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen; zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand, zijn hoorn zal met eer opgeheven worden.*

Spreuken 11:17 *Een goedertieren mens doet zijn eigen ziel goed, maar een meedogenloze stort zijn eigen vlees in het ongeluk*

Spreuken 19:17 *Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergeld*

Micha 6:8 *Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.*

Lukas 6:35 *Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te*

krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. 36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.

Romeinen 11:30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid,

2Korinthe 4:1 Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet.

Efeze 4:32 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Kolossenzen 3:12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

1Timotheüs 1:13 mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof..... Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.

Hebreeën 4:16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Jakobus 2:13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.

Jakobus 3:17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

1 Petrus 2:10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

• ZALIG ZIJN DE REINEN VAN HART.

Mattheüs 5:8 *Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.*

Wie heeft een rein hart? Wie is er zonder zondige gedachten en daden? God zien? Kan dat? God is heilig en mensen zijn onheilig. “Niemand kan God zien en leven”, staat in Gods Woord. (Exodus 33:20). Mozes mocht slechts een klein deeltje van God zien.

Onderstaand een aantal teksten over reinheid. Bepalend voor de gelovigen is de tekst Handelingen 15:9, waarin staat dat de Heere het hart van de gelovigen gereinigt heeft door geloof. Door geloof, wedergeboorte en bekering ontvangt een gelovige een nieuw hart dat gereinigt is van alle zonde door het bloed van de Heere Jezus.

Mattheüs 23:25 *Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar vanbinnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. 26 Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. 27 Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 28 Zo lijkt u ook wel vanbuiten rechtvaardig voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid.*

Psalms 24:3 *Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? 4 Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.*

Psalms 51:9 *Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. 10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt. 11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit. 12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. 13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. 14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.*

Psalm 73:1 *Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn.*

Ezechiël 36:25 *Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.*

Handelingen 15:9 *en Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd.*

Titus 1:15 *Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongeloofig zijn, is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld.*

Hebreeën 9:14 *hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!*

Hebreeën 10:22 *laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.*

Jakobus 3:17 *Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.*

Jakobus 4:8 *Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen!*

1 Petrus 1:22 *Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart,*

Openbaring 21:27 *Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.*

Nu nog een aantal teksten over het zien van God. Jakob (Israël) zegt dat hij God gezien heeft en is blijven leven. Hij heeft zelfs met God geworsteld. Was dit met God, de Vader of met God, de Zoon? Met God de Zoon.

Deze was ook verschenen aan Abraham en dan nu opnieuw aan Jakob. In het Oude Testament openbaart Hij Zich als de Engel van de HEERE.

De apostel Johannes zegt dan ook, dat niemand ooit God heeft gezien. Hij bedoelt God, de Vader, want voegt hij er aan toe: de Heere Jezus heeft ons God verklaard, geopenbaard. Dit gebeurde in beginsel ook al in het Oude Testament en kwam in het Nieuwe Testament tot volle openbaring en vervulling.

Mooi, is ook het getuigenis van Thomas, als hij na Jezus opstanding uit het graf, de Heere Jezus voor het eerst weer ziet en ontmoet en uitroept: “Mijn Heere en mijn God”.

Ook de apostel Paulus zegt in 1 Timotheüs 6:16, dat niemand ooit God gezien heeft en ook niet kan zien. In Openbaring 21:3 staat dat God bij de mensen zal wonen. Dat zal zijn als God alles nieuw heeft gemaakt. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem.

Wordt in deze tekst dan ook God, de Zoon, bedoeld? Dat zou kunnen, want de Zoon zegt dat Hij de gelovigen tot God zal zijn. (Openbaring 21:7).

In Efeze 1: 17-23 geeft de apostel Paulus daar inzicht in. In deze teksten gaat het over God, de Vader, Die alles gewerkt heeft door Christus Zijn Zoon, door Hem uit de doden op te wekken en te zetten aan Zijn rechterhand. In Christus hebben wij alle geestelijke zegeningen ontvangen die in dit gedeelte genoemd worden.

Wanneer alles aan de Zoon onderworpen is, zal ook de Zoon Zich onderwerpen aan de Vader. Opdat God zij alles in allen. Opdat God ook zij alles in alle gelovigen.

Genesis 32:30 *En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.*

Exodus 3:6 *Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken.*

Exodus 33:20 *Hij zei verder: U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens*

kan Mij zien en in leven blijven. 21 Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan. 22 En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben. 23 En zodra Ik Mijn hand wegneem, zult u Mij van achteren zien, maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden.

Deuteronomium 5:24 En u zei: Zie, de HEERE, onze God, heeft ons Zijn heerlijkheid en Zijn grootheid laten zien en wij hebben Zijn stem gehoord vanuit het midden van het vuur; vandaag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt en dat deze in leven blijft.

Job 19:26 En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. 27 Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde; mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste

Johannes 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Johannes 20:27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: **Mijn Heere en mijn God!**

1 Korinthe 13:12 u immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

1 Timotheüs 3:16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

1 Timotheüs 6:16 Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont; **Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien.** Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen.

Hebreeën 12:12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden. 13 En tegen wie van de engelen

heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? ¹⁴ Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven?

1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

1 Korinthe 15:28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, **opdat God zij alles in allen.**

1 Korinthe 12:6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is **dezelfde God, die alles in allen werkt.**

Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en **Hij zal bij hen wonen**, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Openbaring 21:7 Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.

• **ZALIG ZIJN DE VREDESTICHTERS.**

Mattheüs 5:9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

Wie bedoelt de Heere Jezus met de vredestichters? Zijn dat de activisten die zo nu en dan demonstreren voor vrede? Of de pacifisten? Die zouden er bij kunnen horen. Maar ik denk dat de Heere Jezus ook in deze zaligspreking mensen bedoelde die wedergeboren zijn. Die hebben vrede met God ontvangen en bij God door de Heere Jezus Christus.

Romeinen 5:1 Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.”

Ze waren eerst vijanden van God, wilden Hem niet de eerste plaats geven in hun

leven. Dat is nu anders. Zij hebben hun afkerigheid beleden en God heeft hun vergeving geschonken door de verzoening van Zijn eigen Zoon.

De vrede die een kind van God dan ontvangt is de vrucht van de Heilige Geest. Deze vrede is ook de basis, de hartgesteldheid, de drijfveer, om naar vrede (voor zover het van ons afhangt) met alle mensen te verlangen en te zoeken, zelfs met de vijanden.

In onderstaande teksten gaat het veelal over de onderlinge vrede. Maar ook wel over de vrede met God. Soms is het een mix.

TEKSTEN OVER VREDE MET GOD EN VREDE MET DE NAASTE.

Psalm 122:6 *Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. 7 Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. 8 Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu: Vrede zij in u!*

Romeinen 14:17 *Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. 18 Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achtung bij de mensen. 19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.*

2 Korinthe 5:20 *Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.*

2 Korinthe 13:11 *Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn.*

Galaten 5:22 *De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.*

2 Timotheüs 2:22 *Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. 23 En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvrage, in het besef dat zij conflicten voortbrengen. 24 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen.*

Hebreeën 12:14 *Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.*

TEKSTEN OVER VREDE MET DE NAASTE.

Handelingen 7:26 *zagen zij hem -terwijl zij aan het vechten waren; en hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen: Mannen, u bent broeders; waarom doet u elkaar onrecht?*

Romeinen 12:18 *Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.*

ZIJ ZULLEN KINDEREN VAN GOD GENAAMD WORDEN.

Degenen die vrede met God gekregen hebben, zijn kinderen van God geworden. Ze worden niet alleen zo genoemd, ze zijn het ook. In onderstaande teksten gaat het over kinderen van God. Hij de machtige, heerlijke God, die hemel en aarde geschapen heeft, wil onze Vader zijn.

De apostel Paulus zegt: “kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,” Zijn we dat? Verspreiden wij licht om ons heen?

Mattheüs 5:45 *zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? 48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.*

Lukas 6:35 *Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. 36 Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.*

Lukas 20:36 *Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn.*

Efeze 5:1 *Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 2 en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.*

Filippenzen 2:15 *opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,*

1 Petrus 1:14 *Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.*

● **ZALIG DIE VERVOLGD WORDEN OM DE GERECHTIGHEID, (VAN CHRISTUS)**

Mattheüs 5:10 *Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.*

VERVOLGD VANWEGE HET NAVOLGEN VAN DE HEERE JEZUS.

Hebt u dat wel eens mee gemaakt. Dat u gesmaad, uitgescholden werd om uw geloof in de Heere Jezus? Of nog erger, dat u bedreigd of geslagen werd? Volgens de Heere Jezus is dat een normale zaak. We moeten ons verblijden als we omwille van Zijn Naam gesmaad worden. Het hoort bij ons christen zijn. Als wij dit nog nooit hebben ervaren, is het de vraag hoe het gesteld is met uw en mijn christen zijn. Getuigen wij wel voldoende?

ONDERWIJS VAN DE HEERE JEZUS INZAKE VERVOLGING:

Mattheüs 10:28 *En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. 29 Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. 30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.*

Lukas 6:22 *Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. 23 Verblijd u*

op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaders deden immers evenzo met de profeten.

Lukas 21:12 *Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 13 En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.*

Johannes 15:20 *Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. 21 Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.*

Openbaring 2:10 *Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.*

ERVARINGEN EN ONDERWIJS VAN DE APOSTELN INZAKE HET BEDREIGD EN VERVOLGD WORDEN.

Handelingen 5:40 *En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan. 41 Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden.*

Handelingen 8:1 *En Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.*

Romeinen 8:35 *Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtoffers. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,*

1 Korinthe 4:9 Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. 10 Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar u bent wijs in Christus, wij zwak, maar u sterk, u geëerd, maar wij veracht. 11 Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, 12 én spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. 13 Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe.

2 Korinthe 4:8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; 9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. 10 Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 11 Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.

Filippenzen 1:28 en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. 29 Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden, 30 omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.

2 Timotheüs 2:12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.

2 Timotheüs 3:11 in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost.

Jakobus 1:2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeken terecht komt, 3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

1 Petrus 3:14 Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u

zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,

1 Petrus 4:12 *Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. 13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. 14 Als u smaadt wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.*

WANT VAN HEN IS HET KONINKRIJK VAN DE HEMELN.

Zij die vervolgd en gesmaad worden, krijgen hetzelfde te horen als de armen van geest. Een heerlijke toekomst in het Koninkrijk van de hemelen.

Wat is het Koninkrijk van de hemelen? Het Koninkrijk der hemelen wordt ook wel het Koninkrijk van God genoemd o.a. door Lukas.

De Heere Jezus onderscheidt twee Koninkrijken. Het Messiaanse Koninkrijk, waar Jezus Zelf Koning wordt en dat aan het einde, na duizend jaren, overgaat in het Koninkrijk van Zijn Vader. Dat wordt dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Het Koninkrijk wordt zichtbaar in de Gemeente van de Heere Jezus, een geestelijk Koninkrijk. In het duizend jarig Vrederijk, een aards Koninkrijk met hemelse trekken en in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde en in het nieuwe Jeruzalem, een combinatie van aards en hemels Koninkrijk.

Gods Koninkrijk is overal waar God als Koning wordt beleden door mensen. Een Koninkrijk bestaat uit een Koning met onderdanen. Een Koninkrijk zonder onderdanen is geen Koninkrijk. Voor het voortbestaan van het Koninkrijk is het wel noodzakelijk dat er geen inwoners binnen komen, die een gevaar of bedreiging zouden kunnen worden voor het voortbestaan van dat rijk. Er mogen geen vijanden van de Koning binnen komen. Ook geen neutrale mensen. Want die kunnen gemakkelijk tot vijanden worden.

De Koning is gebaat bij onderdanen die zich aan Hem onderwerpen, die Hem liefhebben en vertrouwen. Het Koninkrijk is in de hemel, maar ook al op de aarde,

hoewel dat alleen geestelijk van karakter is. In de hemel wordt Zijn Koningschap geroemd en bezongen. Op aarde ligt dat anders. Het begon eerst goed, maar de mens werd ongehoorzaam aan God.

Maar het komt weer goed! Gods heerschappij zal over heel Zijn schepping openbaar worden in het komende Messiaanse Vrederijk. God zal opnieuw Zijn koningschap vestigen op aarde. Er komt een tijd dat hemel en aarde letterlijk als Gods Koninkrijk zichtbaar zullen zijn. Met het komen van de Heere Jezus naar deze aarde is daar een duidelijk begin mee gemaakt.

Mattheüs 5:3 *Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.*

2 Thessalonicenzen 1:4 *zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt: 5 een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. 6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, 7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,*

● **ZALIG IS DEGENE DIE VOLHARDT TOT HET EINDE.**

Mattheüs 10:22 *En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

Is dat een probleem voor Gods kinderen? Volharden tot het einde? Volhouden, niet opgeven? Het kan soms wel eens zo lijken, maar wie wedergeboren is, blijft wedergeboren en een nieuwe schepping. Er is geen afval van de heiligen.

God Zelf is het fundament van de heilszekerheid van Zijn kinderen.

Het is God die Zelf het initiatief heeft genomen om zondaren zalig te maken door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld. Dat is het belangrijkste uitgangspunt.

Het is God Zelf die een mens roept en verkiest tot de zaligheid. In de brief aan de

Efeziërs zegt Paulus dat God ons al uitverkoren heeft vanaf de grondlegging van de wereld. Dan moet het toch wel vast liggen. Als God ons tot Zijn kinderen aanneemt, kan niemand ons meer uit Zijn hand rukken. Eén maal uitverkoren, altijd uitverkoren. De HEERE verkiest degene die uitverkoren wil worden.

16. ANDERE ZALIGSPREKINGEN.

• ZALIG IS DIE AAN JEZUS NIET GEËRGERD WORDT.

Mattheüs 11:6 *En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.*

Wie worden aan Jezus niet geërgerd? Dat zijn degenen die Hem lief hebben gekregen. Zijn discipelen, Zijn volgelingen, Gods kinderen. Ze hebben Hem lief omdat Hij hen eerst heeft lief gehad. Dat is gebleken doordat Hij onze schuld en zonde heeft verzoend aan het kruis. Gestraft in onze plaats. De Heere Jezus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Grotere liefde is niet denkbaar. Wij worden nu eeuwig zalig.

Wie ergeren zich wél aan de Heere Jezus. Dat zijn degenen die niet in Hem geloven. Die niet willen dat Jezus de eerste plaats in hun leven inneemt. Zij willen hun eigen zin doen, zelf de baas zijn. Zij ergeren er zich aan dat hun eigen IK met Jezus moet sterven, willen ze het nieuwe leven met Hem ontvangen.

De Heere Jezus houdt ons ook altijd een spiegel voor door Zijn Woord, waarin we duidelijk zien wie wij zijn in Zijn Licht. In de nabijheid van Jezus, wordt onze zonde openbaar. Als we niet bereid zijn te veranderen, kunnen we Zijn nabijheid niet verdragen.

Mattheüs 24:10 *En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.*

Mattheüs 26:31 *Toen zei Jezus tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden.*

Lukas 7:23 *En zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.*

Jesaja 8:13 *De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees*

en Hij is uw verschrikking.¹⁴ Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem.

Johannes 6:60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? ⁶¹ Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan?.....⁶⁶ Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee.

Romeinen 9:32 Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, ³³ zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

1 Korinthe 1:22 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; ²³ wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.

1 Korinthe 2:14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

Galaten 5:11 Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis tenietgedaan.

1 Petrus 2:7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok; ⁸ voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn.

● ZALIG ZIJN ZIJ DIE HET WOORD VAN GOD HOREN EN BEWAREN.

Lukas 11:28 Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.

Mattheüs 7:28 Jezus zweeg. Ieder die Hem had gehoord, stond perplex. Want Hij

sprak zo heel anders dan de bijbelgeleerden. 29 Hij wist waar Hij het over had en hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd.

De Heere Jezus onderwees het Woord op een totaal andere wijze dan de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Hij sprak met het gezag, dat Hij van Zijn Vader ontvangen had. De mensen onderkenden dit. Hoe spraken de Schriftgeleerden dan? Ze kenden de wet wel, maar dit bleek niet uit hun daden. Daarom was hun onderwijs krachteloos. Ook omdat ze er leringen van mensen aan toevoegden. “Jullie kennen Mijn Vader niet”, zei de Heere Jezus. Daarom herkenden en erkenden ze Hem niet.

Hoewel de Schriften van Hem getuigden en ze elke dag met de Schriften bezig waren, herkenden ze de Heere Jezus niet. Zij praatten blijkbaar andere wetgeleerden na en waren vooral met religie en traditie bezig. Bovendien gebruikten ze de godsdienst om zichzelf te verrijken. “Jullie eten de huizen van de weduwen op”, zei Jezus.

Hoe actueel is toch het Woord van God. Ook nu zijn theologen vooral met religie bezig en ze toetsen voortdurend het Woord aan de zogenaamde wetenschap. Waardoor het Woord krachteloos gemaakt wordt en God van Zijn eer wordt beroofd. Men praat elkaar na en men wil vooral elkaar niet afvallen. Hun betogen zijn vaak ook een aaneenschakeling van meningen van andere in hun ogen gezaghebbende uitleggers of bronnen, zoals b.v. Calvijn, Luther of één of andere oud-vader.

Een populaire uitspraak vandaag is, dat het Woord van God cultuur gebonden is. Daarom mag de vrouw preken en mag het ambt van oudste en diaken ook door een vrouw ingevuld worden. Wat we vandaag ook vaak horen is dat we terug moeten naar onze Joodse wortels.

Dan vraag ik mij wel af: waarom nemen ze Gods Woord niet letterlijk? Waarom laten we ons niet onderwijzen door Woord en Geest en vragen de Heere om wijsheid, als we in wijsheid tekort schieten. Het Woord van God is ook het beste commentaar op Gods Woord, onder de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal ons zelfs de toekomstige dingen laten zien, verkondigen! Soms komt de vraag op, of men de Geest van God wel ontvangen heeft.

We kunnen de Geest ook bedroeven en zelfs uitdoven als we ons niet aan het gezag van de Heere onderwerpen.

Johannes 14:26 *Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.*

Johannes 16:13 *Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.*

1 Johannes 4:6 *Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.*

• JEZUS IS DE ENIGE ONDER DE HEMEL DOOR WIE MEN ZALIG MOET WORDEN.

Handelingen 4:12 *En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.*

De apostel Petrus zegt het opnieuw, nu tegen de leiders van Jeruzalem, dat er niemand anders is waardoor een mens zalig moet worden dan door Jezus alleen. De Joden dachten door hun werken zalig te worden. Maar goede werken bewerken onze zaligheid niet. In de ogen van God zijn al onze rechtvaardige daden als een bezoedeld kleding (Jesaja 64: 6). Zij kunnen onze geestelijke naaktheid niet bedekken. We hebben de mantel der gerechtigheid (verzoening) nodig, die ons door Christus bereid is.

Het is alléén uit genade, door het geloof. Als het door werken zou kunnen, zou je nooit zeker weten of je wel genoeg goede werken gedaan hebt.

Dat was destijds ook het probleem van kardinaal Simonis, volgens zijn eigen zeggen. Dat is ook het probleem bij andere godsdiensten en het grote verschil met de christelijke Godsdienst. Bij ons daalde God de Zoon van boven neer om ons, uit genade, zalig te maken. Bij alle andere religies moet de mens zich van onder af een weg naar boven werken, hetzij door goede werken, meditatie enz.

Wat een geschenk van God dat een ieder die de Naam van de Heere Jezus zal aanroepen, zalig zal worden.

WIE IS DE HEERE JEZUS?

De apostel Johannes begint zijn Evangelie met duidelijk te maken Wie de Heere Jezus is. Zo helder en duidelijk. Daarom laat ik dit gedeelte in zijn geheel afdrukken, in dagelijkse omgangstaal. Om de tekst nog meer begrijpelijk te maken, heb ik aangegeven dat met “Woord”, Jezus bedoeld wordt.

JEZUS CHRISTUS, HET ECHTE LICHT.

Johannes 1:1 *In het begin was het Woord (Jezus) en het Woord (Jezus) was bij God, en het Woord (Jezus) was God. 2 Het Woord (Jezus) was bij God in het begin. 3 Door het Woord (Jezus) is alles ontstaan en zonder het Woord (Jezus) is niets ontstaan van alles wat bestaat. 4 In het Woord (Jezus) was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.*

Johannes 1:6 *Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. 7 Hij kwam om tegenover de mensen te getuigen van het licht en hen zo tot geloof te brengen. 8 Johannes was niet zelf het Licht maar degene die over het Licht vertelde, 9 het echte Licht, dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten. 10 Het Woord (Jezus) kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt, maar de wereld wilde niets van het Woord (Jezus) weten. 11 Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard. 12 Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. 13 Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren.*

Johannes 1:14 *Het Woord (Jezus) werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader. 15 Johannes was zijn getuige en zei over Hem: ‘Dit is degene van wie ik zei dat er na mij iemand zou komen die belangrijker is dan ik, omdat Hij er eerder was dan ik.’ 16 Uit de overvloed die Hij heeft, hebben wij allen genade op genade ontvangen. 17 Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.*

Mattheüs 1:1 *Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.*

Jezus Christus is de Zoon des mensen, de erfgenaam van Abraham, Hij erft het land. Jezus Christus is de Zoon, de erfgenaam van David. Hij erft het Koningschap van Israël.

Die erfenissen worden actueel als de Heere Jezus terugkomt op de Olijfberg, om het land en het Koningschap van Zijn Vader in ontvangst te nemen. Dat is het begin van het duizend jarig Vrederijk. Hij zal dan komen met **grote kracht en heerlijkheid**.

Mattheüs 24:30 *En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.*

● **ZALIG DE MENS DIE VERZOeking VERDRAAGT.**

Hoe kan een gelovige een verzoeking verdragen? Er niet aan toegeven? Dat kan door in de Heere Jezus te blijven. Door Zijn Woord te bewaren. Door de Heilige Geest die in ons woont, Die voor ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ook door het gebed van de Heere Jezus voor ons om volharding. Hij leeft altijd om voor ons te pleiten (Hebreeën 7:25).

Door het gebed te bidden wat de Heere Zijn discipelen geleerd heeft: Het onze Vader: "Bewaar ons voor de verzoeking (van de boze). Verlos ons van de boze."

Daarom zien wij ook uit naar die verlossing, wanneer de satan duizend jaren door de Heere zal worden opgesloten, gebonden.

Jakobus 1:12 *Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.*

Mattheüs 10:22 *En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.*

Mattheüs 19:28 *En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent,*

in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen. 29 En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.

2 Timotheüs 4:8 *Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.*

1 Petrus 5:4 *En als Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.*

Openbaring 2:10 *Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.*

● DE RECHTVAARDIGE WORDT NAUWELIJKS ZALIG.

1 Petrus 4:18 *En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen ?*

Waarom wordt de rechtvaardige nauwelijks zalig? Ligt dat aan God? Nee, God wil dat alle mensen zalig worden. Maar het probleem is dat zo weinig mensen dit willen. Niet te begrijpen toch? Zalig worden is eeuwig gelukkig worden.

Nu kan de tekst op twee manieren worden opgevat. Iemand is al rechtvaardig voor God, is al wedergeboren, en wordt dan nog nauwelijks zalig. Dat zou inhouden dat hij ook niet zalig kan worden. Wordt dat bedoeld? Ik denk niet dat dit wordt bedoeld. Want als iemand wedergeboren is, dan is dat een eeuwige staat. Hij kan wel, en zal waarschijnlijk wel door veel verdrukkingen heengaan. Dat laatste kan ook met de tekst bedoeld worden. Dat de rechtvaardige door veel verdrukkingen heen, zalig zal worden.

Een goddeloos iemand zal door zulke verdrukkingen niet tot God bekeerd worden. Dat zien wij in het boek Openbaring. Als de plagen over de wereld gaan, bekeren de mensen zich niet. Nu de plaag van het coronavirus over de wereld gaat, bekeren

de mensen zich niet en masse tot God.

We hebben een aardig voorbeeld van deze tekst in de geschiedenis van Lot. Lot was een rechtvaardige voor God, maar hij werd nauwelijks gered. Waarom niet? Omdat hij verbleef in een heel goddeloze stad. Omdat hij een goddeloze familie en kennissen had. Omdat hij een vrouw had die God niet gehoorzaamde. Lot moest bijna met geweld uit Sodom weggerukt worden. Nauwelijks zalig. Maar wel zalig. Maar als door vuur heen.

Wij leren hieruit dat het ontzettend belangrijk is welke keuzes we maken in het leven. We moeten geen juk aangaan met een goddeloze. We moeten de wereld niet liefhebben, maar ons afscheiden. De meerderheid in het kwaad niet volgen. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.

Bij Noach zien wij een andere- maar wel soortgelijke situatie. Door de genade van God werd Noach gered van de ondergang. Maar anders dan Lot, was Noach 120 jaar lang een aanschouwelijke “preek” en getuige van God. Een voorbeeld voor de wereld om hem heen van het geloof en vertrouwen in God. Maar hij stond met zijn gezin er wel alleen voor. Hij zal best wel heel veel spot over zich heen gekregen hebben. Maar God redt, God is genadig.

In 1 Korinthe 3:15 (waar onze werken beoordeeld worden of ze in Christus verricht zijn, of niet) is sprake van door vuur heen gered worden. Lot is daar letterlijk een voorbeeld van.

1 Korinthe 3:15 *maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.*

Mattheüs 24:22 *En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden*

Handelingen 14:22 *en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.*

1 Korinthe 10:11 *Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze*

zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. 12 Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.

1 Petrus 5:8 *Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.*

2 Petrus 2:7 *en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze, verlost heeft 8– want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden – 9 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.*

● ZEGEN DEGENE DIE U VERVOLGT, UW VIJAND, DIE U KWAAD DOET.

Romeinen 12:14 *Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.*

Mattheüs 5:44 *Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;*

Deze boodschap van de Heere Jezus is wel een heel andere dan in het Oude Testament. Daar was het oog om oog en tand om tand. Dat laatste ligt ons beter dan de totaal nieuwe boodschap van de Heere Jezus. Want onze vijand lief hebben, hen zegenen, voor hun geluk en zaligheid bidden is best lastig. Dat staat haaks op onze oude natuur. Hoe kunnen we dan aan de opdracht van de Heere Jezus gevolg geven? Dat kan alleen door de werking van de Heilige Geest.

1 Petrus 3:9 *Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.*

● ZALIG DOOR WERKEN?

Jakobus 2:20 *Maar wilt u weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?*

In een Duitse vertaling wordt het woord dood, vervangen door vruchteloos. Dus

zonder vrucht.

Ja, als het geloof naar buiten toe geen vruchten draagt, dan is het dood. Dan is er geen werking van de Heilige Geest, geen zichtbare vrucht van de Geest.

Er kunnen nog wel allerlei goede werken zijn, maar als die niet voortgekomen zijn uit het geloof, zijn ze voor God zonder waarde.

17. ZALIG DIE BIJ ZIJN OPENBARING HEM VERWACHTEN.

• GEZEGEND ZIJ DE KOMENDE MESSIAS.

Zacharia 9:9 *Jubel luid, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.*

Mattheus 23:39 *Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!*

De profetie van Zacharia 9:9 is vervuld bij de eerste komst van de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus geeft een tweede dimensie aan deze profetie. Zij zullen Hem niet meer zien, totdat Hij terugkomt. Dat ziet op Zijn tweede komst. Als Hij terugkomt zoals Hij opgevaren is vanaf de Olijfberg, op dezelfde wijze zullen Zijn voeten weer staan op de Olijfberg.

Vóór Zijn komst op de Olijfberg, verschijnt Hij nog wel een keer op de wolken om Zijn gelovigen die Hem tegemoet gaan in de lucht, op te nemen in de hemel. Zij ontvangen dan een nieuw lichaam. Een lichaam net als het Lichaam van hun Meester en Zaligmaker.

Markus 11:9 *En zij die vooropliepen en zij die volgden, riepen: Hosanna! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! 10 Gezegend het Koninkrijk van onze vader David, dat komt in de Naam van de Heere! Hosanna in de hoogste hemelen!*

• ZALIG ZIJN ZIJ DIE BIJ ZIJN KOMST HEM VERWACHTEN, DIE NIET SLAPEN.

Lukas 12:37 *Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende*

vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen. 38 En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, zalig zijn dezelve dienstknechten.

In de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes geeft de Heere Jezus ons een heel belangrijke les. In deze gelijkenis wachten tien meisjes op de bruidegom, gaan Hem zelfs tegemoet. Maar omdat het lang duurt, vallen ze alle tien in slaap.

Mattheüs 25:1 *Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. 4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap.*

Zijn deze meisjes dan alle tien niet zalig, zoals de Heere Jezus zegt in Mattheüs 24:46?

Mattheüs 24:46 *Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.*

Nee, want bij de waarschuwing dat de bruidegom eraan komt, worden de tien meisjes midden in de nacht wakker en willen zich klaar maken voor Zijn komst. Zij steken hun lampen aan. Voor de Bruidegom een teken dat ze Hem verwachten. Maar wat gebeurt? Vijf van de tien meisjes blijken niet voldoende olie in hun lampen te hebben. Van de andere meisjes kunnen ze die olie niet lenen, dus gaan ze erop uit om te proberen nog ergens olie te kopen. Maar ja, het is middernacht. Waar koop je dan nog olie? Maar blijkaar lukt het toch. Als ze terugkomen blijkt dat de Bruidegom al gekomen is en ze komen nu voor een gesloten deur. Ze kloppen op de deur, maar de Bruidegom zegt: "Ik ken jullie niet".

Mattheüs 25:6 *En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! 7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. 10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open!*

12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

Wat betekent deze gelijkenis voor de christenen. De Heere Jezus wil ons duidelijk maken dat er twee soorten christenen zijn. Vervuld met de Heilige Geest en niet vervuld met de Heilige Geest. Of anders gezegd, wedergeboren en niet wedergeboren. Hoe wij dat weten?

Wel, olie is in de Bijbel heel vaak een beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest niet hebben, betekent niet wedergeboren zijn.

Romeinen 8:9 *Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (die behoort Hem niet toe)*

Het is belangrijk dat voorgangers, evangelisten, dominees, dit aan de toehoorders in hun diensten duidelijk maken. Of zijn we al zover verwijderd van de Bijbelgetrouwe prediking, dat we dit niet belangrijk vinden en ook zelfs niet meer weten wat wedergeboorte inhoudt. Zo is er b.v. een professor, die predikt dat een christen een heel leven kan doen over de wedergeboorte. Dat noemt hij wedergeboorte in ruimere zin, heiligmaking dus.

Terwijl in de door hem akkoord verklaarde Dordtse Leerregels staat, dat wedergeboorte een éénmalig gebeuren is. Maar afgezien daarvan. In het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus, maakt de Heere Jezus ons de noodzaak van wedergeboorte heel duidelijk. Als u nog niet wedergeboren bent en u niet weet hoe dat moet, ga dan in gebed tot de Heere Jezus. Als u met uw nood naar Hem gaat, zal Hij u duidelijk maken wat u doen moet.

Lukas 12:43 *Zalig is de dienstknecht, welken zijn heer, als hij komt, zal vinden, alzo doende.*

● ZALIG IS HIJ DIE BROOD EET IN HET KONINKRIJK VAN GOD.

Lukas 14:14 *En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. 15 Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God.*

Lukas 13:29 *En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God.*

Lukas 22:29 *En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, 30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.*

Jesaja 25:6 *De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. 7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.*

Met het Koninkrijk van God wordt hier bedoeld het Vrederijk. Het Koninkrijk van de Heere Jezus. De opstanding van de rechtvaardigen gaat daar aan vooraf. Welke maaltijd de Heere Jezus hier bedoelt? Er vinden twee maaltijden plaats. Eén in de hemel voor de Bruid van Christus en één op berg Sion voor de volken.

In Lukas 22:29 spreekt de Heere Jezus tot Zijn discipelen. De apostelen horen bij de Bruid van de Heere Jezus, het Lichaam van Christus. Ontstaan op de Pinksterdag bij de uitstorting van de Heilige Geest. Zij zullen aanzitten aan de tafel in de hemel, bij de Bruiloft van het Lam.

Johannes 6:27 *Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. 28 Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? 29 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.*

Openbaring 19:9 *En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.*

18. ZEVEN ZALIGSPREKINGEN IN DE OPENBARING AAN JOHANNES.

De Heere Jezus noemt Zelf de Openbaring aan Johannes een Profetie. Dus dat staat nog te gebeuren! In de afgelopen jaren zijn deze profetieën nog niet vervuld. Dat er zeven zaligsprekingen in dit boek staan, was mij altijd min of meer ontgaan. Je leest ze wel, maar dan in de context waarin ze staan. En dat is goed. Maar het is ook leerzaam deze zaligsprekingen afzonderlijk te onderzoeken en te verklaren.

• ZALIG DIE LEZEN, HOREN EN BEWAREN WAT GESCHREVEN IS.

Openbaring 1:3 *Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden van deze profetie, en die bewaren, hetgeen daarin geschreven is; want de tijd is nabij.*

Daniël 12:12 *Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. 13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.*

Het gaat in deze zaligspreking om lezen, horen en bewaren. De Heere Jezus wist dat de vervulling naar menselijke begrippen wel enige tijd zou kunnen duren. Nu inmiddels al bijna 2000 jaren. Daarom zegt Hij ook, dat deze profetie bewaard moet worden. Iets bewaren doe je voor later. In de ogen van de Heere Jezus is de tijd nabij. Dat komt omdat 1000 jaren in Zijn ogen als één dag zijn. In de eeuwigheid is de tijd niet verdeeld in dagen, maanden of jaren.

Deze profetie moet geloofd en bewaard worden. Waarom? Om door te geven aan de volgende geslachten en om steeds alert te blijven. Want hoewel het naar onze maatstaven lang duurt voordat de Heere Jezus verschijnt om Zijn kinderen op te halen, Hij zegt Zelf dat de tijd nabij is. Waarom zegt Hij dat? Omdat we waakzaam moeten zijn. Omdat we iedere dag naar Zijn komst uit moeten zien en Hem verwachten. Hij verlangt nog meer dan wij!

• ZALIG ZIJN DE DODEN DIE IN DE HEERE STERVEN.

Openbaring 14:13 *En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zei: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.*

Als kinderen van God sterven, gaan ze naar het Paradijs. De plaats waar ook de Heere Jezus is. Dan zijn ze zalig, behouden. Voor eeuwig gered van de eeuwige dood en de hel. In het Paradijs mogen Gods kinderen rusten van hun arbeid, van hun verdrukkingen en van hun vervolgingen. De satan kan hen dan niet meer verzoeken en plagen. Ze kunnen dan op volmaakte wijze de Heere loven en prijzen. Ze hebben dan ook geen last meer van hun oude natuur en van de satan of van de wereld om hen heen.

Hun werken volgen met hen. Dat zijn de werken die gedaan zijn in de Heere. Werken die Hij voorbereid had. Al de andere werken die zonder Hem gedaan zijn, zijn als hout, hooi of stro en kunnen de vuurproef niet doorstaan. Veel mensen denken met hun goede werken in de hemel te kunnen komen. Dat is niet mogelijk zonder wedergeboorte en bekering. De Heere Jezus spreekt hier duidelijk over Zijn kinderen. Dat zijn degenen die in de Heere sterven.

• ZALIG HIJ DIE WAAKZAAM IS EN OP ZIJN KLEREN ACHT GEEFT, ZODAT HIJ NIET NAAKT ZAL RONDLOPEN EN MEN ZIJN SCHAAMTE NIET ZAL ZIEN.

Deze oproep van de Heere heeft betrekking op Zijn verschijning om Zijn kinderen op te halen. De opname van de gelovigen. Op deze plaats ga ik daar niet verder op in. Op andere plaatsen heb ik daar al uitvoerig over geschreven.

Openbaring 16:15 *Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.*

Lukas 12:37 *Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.*

Lukas 21:36 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

1 Petrus 4:7 En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.

● **ZALIG ZIJN ZIJ DIE GEROEPEN ZIJN TOT DE BRUILOFT VAN HET LAM.**

Openbaring 19:7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Mattheüs 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had,

Lukas 14:15 Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. 16 Maar Hij zei tegen hem: Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn dienaar eropuit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 18 En zij begonnen zich allen eensgezind te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 19 En een ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd.

20 En weer een ander zei: Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. 21 En die dienaar kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn dienaar: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier binnen. 22 En de dienaar zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. 23 En de heer zei tegen de dienaar: Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te

komen, opdat mijn huis vol wordt. 24 Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal.

WIE ZIJN GEROEPEN TOT HET AVONDMAAL VAN DE BRUILOFT VAN HET LAM?

Er zijn door de Heere velen geroepen en genodigd, maar veel mensen willen niet komen. God wil dat alle mensen zalig worden, maar Hij dwingt niemand. De mensen moeten wel willen. Uit de tekst blijkt, dat degenen die geroepen zijn, ook zijn gekomen. Maar helaas zijn er velen die wel geroepen zijn, maar niet willen komen. Hij was gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

Mattheüs 22:11 *Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. 12 En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. 13 Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.*

De Heere Jezus zegt dat velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Ligt dat aan God, dat er zo weinigen uitverkoren zijn? Nee, want God verkiest degene die wil. Waarom willen de mensen niet komen tot de Bruiloft van het Lam. Waarom willen ze niet behoren tot de Bruid van het Lam, van Christus, van de Messias?

Dat komt omdat ze geen bruiloftskleed willen dragen. Moet dat dan? Ja, dat moet. Want die bruiloftsklederen zijn gewassen in het bloed van het Lam. Hun eigen klederen zijn vuil en bevlekt door de zonde. Daarmee kun je niet verschijnen aan de Heilige Maaltijd van de Bruidegom, de Heere Jezus.

Waarom willen mensen liever hun eigen vuile kleding blijven dragen? Dat komt omdat ze niet aan de voorwaarden willen voldoen. Dat is, sterven met de Heere Jezus, sterven aan je eigen IK, aan je zondige natuur en met Hem opstaan in een nieuw leven. Ze willen niet aan hun zonden ontdekt worden. Ze willen hun harten niet laten reinigen door het bloed van het Lam en een nieuw leven ontvangen, vol van de Heilige Geest. Dan wordt een mens bekleed met de mantel van de gerechtigheid van de Heere Jezus en met de kleding van het heil door Christus bewerkt.

Jesaja 61:10 *Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden.*

Deze tekst heeft betrekking op de situatie dat Israël bekeerd is en leeft in het Koninkrijk van de Heere Jezus. Maar de mantel van de gerechtigheid wijst op de gerechtigheid (verzoening) van de Heere Jezus, waarmee al Gods kinderen bekleed worden, Jood en niet-Jood.

EEN FEESTMAAL VOOR DE VOLKEN, OP AARDE.

Dit is wat anders dan de Bruiloft van het Lam die in de hemel plaats zal vinden met Zijn bruid, de heiligen, gelovigen van het Nieuwe Testament, tezamen met vele gasten aanwezig op deze heilige bruiloft. Deze gasten zijn de heiligen, de gelovigen van het Oude Testament.

OVER HET FEESTMAAL OP DE BERG SION IN JESAJA 25.

Jesaja 25:6 *De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. 7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluiert is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.*

Wanneer vindt dit feestmaal plaats? Dat zal plaats vinden als de Heere Jezus weer terug komt als de Koning van Israël en de volken.

Als de bedekking wordt weggenomen, komen de volken tot geloof. Daarom mogen ze ook deelnemen aan het feestmaal.

Dan begint het Messiaanse Vrederijk, wat daarna overgaat in het Koninkrijk van God, met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan is de dood voor altijd verdwenen. Dat is nog niet zo in het Messiaanse Vrederijk.

• ZALIG WIE DEEL HEEFT AAN DE EERSTE OPSTANDING.

Openbaring 20:4 *En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.*

Wanneer vindt de eerste opstanding plaats?

De eerste opstanding vindt volgens Gods Woord plaats tijdens de openbaring van de Heere Jezus als Hij komt om Zijn kinderen op te nemen en om Zijn kinderen een nieuw lichaam te geven. Over die eerste opstanding schrijft ook de apostel Paulus in:

1 Thessalonicenzen 4:16 *Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.*

De Heere Jezus en de apostel Paulus schrijven allebei over de eerste opstanding en de opname van de gelovigen. Toch onbegrijpelijk dat er nog christenen zijn die dit niet geloven. Welk soort geloof hebben deze christenen? Ze zijn in ieder geval niet Bijbelgetrouw. Na de opname gaan de gelovigen met een hemels nieuw lichaam naar het Paradijs, waar ze eeuwig zullen blijven in de nabijheid van de Heere Jezus.

OVER DE OPNAME ZEGT DE HEERE JEZUS IN:

Mattheüs 24:37 *Als Ik terug kom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. 38 In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. 39 De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en*

hen allen wegnam. Als Ik kom, zal het net zo gaan. 40 Dan zullen twee mannen samen op het veld werken. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. 41 Twee vrouwen zullen bezig zijn koren te malen. De een zal worden meegenomen, de ander achterblijven. 42 Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom.

De ongelovigen staan niet op uit de dood. Die staan op aan het einde van het duizend jarig Vrederijk. Dan zullen deze ongelovigen worden geoordeeld en naar de hel gaan, waar satan en zijn duivelen ook zijn en ze zullen daar eeuwig verblijven. Als je dit letterlijk gelooft, dan probeer je toch iedere ongelovige te waarschuwen voor deze eeuwige verschrikkelijke toestand. Het probleem is echter heel vaak dat de ongelovige, die je probeert te waarschuwen, niet gelooft dat God bestaat en al helemaal niet in een God gelooft, die een mens zo kan laten pijnigen in de hel. Maar dat moet ons er niet van weerhouden om toch te waarschuwen. God zou deze waarschuwing kunnen gebruiken voor de bekering van de ongelovige.

In Gods Woord lezen we dat de Heere Jezus twee keer terugkomt, één keer in de lucht en één keer op de aarde. De terugkomst in de lucht wordt verschijning genoemd.

2 Timotheüs 4:1 *Ik bezweer u bij God en bij Christus Jezus, die levenden en doden zal richten; ik bezweer u bij zijn verschijning en bij zijn koninkrijk:*

Voor de gelovigen is de tijd vóór de opname een moeilijke tijd. De Heere Jezus zegt hierover in:

Mattheüs 24:3 *‘Waaruit kunnen wij opmaken dat U terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt?’ 4 ‘Laat je door niemand iets wijsmaken,’ antwoordde Jezus. 5 Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. 6 Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. 7 Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende.*

De kinderen van God worden opgenomen vóór de Grote Verdrukking die over gehele wereld, gedurende zeven jaar, zal komen. In die tijd heeft de antichrist veel macht.

• ZALIG DE VOLKEN DIE IN HET LICHT WANDELEN.

Openbaring 21:24 *En de naties (volken, mensen) die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.*

In welk Licht wandelen de mensen? De mensen wandelen op de nieuwe aarde in het Goddelijk Licht van de heerlijkheid van God en in het Licht van het Lam, de Zoon van God.

Met deze tekst uit Openbaring komen we weer bij het centrale thema van de Bijbel: de Messias, de Zoon van God, Die komen zou, Die gekomen is en Die komen zal. Om Gods reddingsplan voor de volken van deze wereld uit te voeren. De volken die deze reddingsboei aangrijpen, zullen in het Licht van God en de Messias wandelen en zalig zijn.

Deze tekst betreft de situatie in de tijd van de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Kunnen de volken niet eerder met Jezus in het Licht wandelen? Ja, dat kan. Daar lezen we ook over in Jesaja en Zacharia. En over het heil dat komen zal voor de volken. Dat gaat over de volken in de tijd van het Messiaanse Vrederijk dat nog komen zal.

Jesaja 2:2 *Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.*

DE HEERLIJKHEID VAN SION.

Jesaja 66:18 *Ik ken hun werken en hun gedachten! De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien.*

Zacharia 2:10 *Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw mid-*

den wonen, spreekt de HEERE. 11 Veel heidenvolken zullen op die dag bij de HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.

Zacharia 8:22 *Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken, om de HEERE van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen. 23 Zo zegt de HEERE van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.*

Door satan, door de zondeval, is de mensheid in de duisternis terecht gekomen. Satan was ooit een engel van het Licht. Door ongehoorzaamheid aan God is hij een engel van de duisternis, van de dood geworden. De priester Zacharias zegt in zijn lofprijzing :

Lukas 1:79 *om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.*

Als we eerlijk naar deze wereld kijken zien we veel duisternis om ons heen. De mensen leven in zorg, in angst, met ziekte (Corona), met honger en onder vervolging, discriminatie en allerlei ellende. De schaduw van de dood is er altijd. Hoe waar is dit woord van deze priester.

Is verlossing uit deze duisternis mogelijk? Ja, door met Jezus te gaan wandelen. Hij is naar deze wereld gekomen als een stralend Licht. Bij Hem was en is geen duisternis. Wie Hem aanraakte werd genezen. Wie Hem volgde werd gevoed met aards- en Hemels brood. Hij vergaf zondaren en redde hen van de eeuwige dood. Doden werden door Hem weer levend gemaakt. Dat is toch geen duisternis? Nee, dat is het Licht van God dat Hij geopenbaard heeft in Zijn Zoon. Want in de Zoon zien we ook Zijn Vader. Door de Heere Jezus leren we ook God, de Vader kennen. Een God van Liefde en Licht.

Mensen die met God, met de Heere Jezus wandelen, wandelen in het Licht. Want God is Licht en de Heere Jezus is Licht. De Bijbel geeft ons voorbeelden van mensen die met God, met Jezus wandelden. Dat waren o.a. Henoch, Abraham, Izak, Jakob, Jozef, Boaz, David en de profeten in het OT. En een grote schare in het NT.

Johannes 8:12 *Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.*

Johannes 3:19 *En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn*

Johannes 9:5 *Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.*

● **ZALIG IS HIJ DIE DE WOORDEN VAN DEZE PROFETIE BEWAART.**

Openbaring 22:7 *Zie, Ik kom haastig zalig is hij, die de woorden der profetie dit boek bewaart.*

Openbaring 22:10 *En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.....12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.*

De woorden die in het boek Openbaring staan, mogen niet verzegeld worden. Dit in tegenstelling tot Gods Boodschap aan Daniël.

Daniël 12:9 *Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.*

We lezen in

Openbaring 1:3 *Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.*

Gods openbaring moet gepredikt, bekend gemaakt en geloofd worden. Zeker nu we steeds meer de tekenen van de eindtijd om ons heen zien. Het is vreemd dat in heel veel gemeenten dit niet gedaan wordt. Wat is de oorzaak hiervan? Waarom kon of wilde Calvijn geen commentaar schrijven op het boek Openbaring?

Het roomse zuurdesem speelt hierin nog een grote rol. In de roomse theologie is

de rol van Israël, als volk van God verdwenen. Honderd procent vervangingstheologie. Nog steeds.

De reformatoren Luther, Calvijn en anderen, zijn daar niet los van gekomen. In het boek Openbaring blijkt dat God nog steeds een plan heeft met het Joodse volk. Trouwens, dit kunnen we opmaken uit vele andere Bijbelboeken, vooral in de Profeten.

De reformatorische kerken belijden nog steeds iedere zondag dat er in de toekomst geen plaats lijkt te zijn in Gods heilsplan voor het Joodse volk. Dat blijkt o.a. uit de apostolische geloofsbelijdenis. Daarin wordt gezegd dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ja, dat doet Hij uiteindelijk wel, maar dat is niet het eerste doel van Zijn komst. Een overgebleven rooms zuurdesem, slim verpakt.

Ja, als je dit gelooft, dan kun je ook niets met het boek Openbaring. Dan kun je niets met veel Woorden van onze Heiland en Zaligmaker over de eindtijd. Als je de woorden van de Heere Jezus in Zijn Openbaring aan Johannes niet gelooft, dan heb je een heel ernstig probleem. Want de Heere Jezus waarschuwt om deze woorden niet te verzegelen, niets daarvan weg te doen en niets daaraan toe te voegen. Doe je dat wel dan zal het volgende gebeuren:

Openbaring 22:18 *Ik waarschuw ieder die de profetische woorden van dit boek hoort: Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de rampen laten overkomen, die in dit boek staan. 19 Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de levensboom te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt. (Het Boek)*

Mattheüs 16:27 *Want de Zoon des zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.*

In deze tekst staat wanneer de Heere gaat oordelen. Dat zal gebeuren aan het einde van het duizend jarig Vrederijk, als het Koninkrijk van de Messias overgaat naar het Koninkrijk van Zijn Vader. Dan zit de Heere Jezus op de troon. Dan staan de ongelovigen op uit de dood en worden geoordeeld.

Openbaring 2:7 *Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.*

19. DANKBAARHEID OVER ONTVANGEN ZEGEN.

• DANKBAARHEID OVER ONDERVONDEN ZEGEN VAN GENEZING.

Lukas 17:15 *En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. 16 En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. 17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? 18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? 19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.*

Uit deze geschiedenis kunnen we leren dat het voor God en de Heere Jezus heel belangrijk is dat we Hem danken voor de ontvangen verhooring van ons gebed. God krijgt dan de eer die Hem toekomt.

• DE HEERE JEZUS ZEGENT EN DANKT VOOR HET BROOD.

Markus 14:22 *En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 23 En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zij dronken er allen uit.*

Markus 8:7 *En zij hadden enkele visjes; en toen Hij ze gezegend had, zei Hij dat zij ook die moesten voorzetten.*

ALS ER ZEGEN IS MOET ER TOCH OOK DANKBAARHEID ZIJN?

Uit deze geschiedenissen, en er zijn er meer, kunnen we leren dat we voor iedere maaltijd een zegen moeten vragen en God danken voor het voedsel en alle andere materiële gaven. Het is niet vanzelfsprekend dat we voldoende voedsel hebben en dat we de gezondheid hebben dit ook tot ons te nemen.

• DE ZEGEN VAN GOD VOOR MARIA.

Lukas 1:28 *En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.*

Lukas 1:35 *En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u ge boren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.*

DE DANK EN LOFZANG VAN MARIA AAN GOD.

Lukas 1:46 *En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.*

• DE ZEGEN VAN GOD VOOR ZACHARIAS EN ELIZABET.

Lukas 1:13 *Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven... 57 De tijd van Elizabet werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon.*

DE DANK EN LOFZANG VAN ZACHARIAS VOOR GOD.

Lukas 1:67 *En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: 68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.*

• DE ZEGEN VAN GOD VOOR SIMEON.

Lukas 2:25 *En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. 26 En hem was een Goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde van de Heere zou zien. 27 En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet,*

DE DANK EN LOFZANG VAN SIMEON VOOR GOD.

Lukas 2:27 *En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de wet, 28 nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 29 Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord, 30 want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 31 die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 32 een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.*

Jakob zag uit naar die zaligheid. Simeon zag de vervulling van die Zaligheid. Zijn ogen hebben Gods Heil gezien. En hij zag nog meer, verlicht door de Heilige Geest. Hij profeteerde ook al de zaligheid van de volken en van zijn volk Israël.

● **BLIJDSCHAP IN DE HEMEL OVER DE ZALIGHEID VAN ÉÉN ZONDAAR.**

Lukas 15:7 *Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.*

Lukas 15:10 *Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.*

Lukas 15:32 *Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.*

De Heere Jezus geeft ons een kijkje in de hemel. Wat gebeurt er in de hemel als een mens zich tot God bekeert, opnieuw geboren wordt. Dan is er blijdschap bij de engelen in de hemel. Waarom?

Wel, een schepsel van God was dood en is weer levend geworden. Dat is een les! Een ongelovig mens is in feite een dood mens voor God en Zijn engelen. Dat zegt de Bijbel ook in:

Efeze 2:1 *En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar u dood was door de misdaden en de zonden;*

● DANK VOOR DE ZEGEN VAN GENEZING.

Lukas 18:43 *En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag.*

Het is een bijzondere zegen van de Heere als Hij ons gebed om genezing verhoort. De gelovigen hebben daar geen recht op. Maar er is wel een heel belangrijke pleitgrond. Namelijk de belofte van de Heere Jezus:

Johannes 14:14 *Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.*

En als er dan genezing komt door de Heere dan is er ook grote dankbaarheid. Dan danken we onze Heiland voor Zijn genade en liefde, voor Zijn liefdevolle zorg en genezing.

● DE ZEGEN VAN BEKERING.

Petrus noemt als zegen van de bekering, dat God ieder afbrengt van zijn of haar slechte daden. Waren die daden dan zo slecht? Dat lijkt oppervlakkig gezien misschien wel mee te vallen. Maar God is een heilig God. In Zijn ogen is ieder mens van God vervreemd en van Hem gescheiden door de zondenatuur en door de zonden die hij bedrijft. Wij hebben van nature God niet lief boven alles en onze naaste als onszelf. Van nature hebben wij de Heere Jezus niet nodig als Verzoener voor onze zonden. Maar daarvoor is Hij wél gekomen op aarde en aan het kruis gestorven.

Handelingen 3:25 *U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaders sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 26 God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden.*

● DANK VOOR DE ZEGEN VAN BEKERING.

Lukas 19:8 *Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vier-*

dubbel terug. 9 Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Wat kunnen we leren van de uitspraken van de Heere Jezus?

- 1. Dat Zacheüs niet zalig is geworden door de gave van zijn goederen.**
- 2. De zaligheid viel hem ten deel. Werd hem door God geschonken. Hij zocht ook zelf naar de Heere Jezus en wilde Hem zien.**
- 3. Dat Jezus verloren mensen moest zoeken. Zoeken? Er waren toch heel veel verloren mensen om Hem heen? Ja, dat is zo. Maar al die mensen erkenden niet dat ze verloren waren. Jezus zocht mensen die zoekende waren en die Hem van de Vader geschonken waren. Mensen die zalig wilden worden.**
- 4. Jezus is gekomen om verloren mensen te zoeken en zalig te maken.**

20. ZEGENWENSEN.

• ZEGENBEDE 1.

Romeinen 1:7 *Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.*

Wat Paulus in boven vermelde tekst schrijft, is dat een wens of is dat een bede? Het is beide. Deze zegenbede wordt vaak uitgesproken aan het begin van de samenkomst van de Gemeente. Als er een bezoeker is die de genade en vrede nog niet heeft ontvangen, is het de wens en bede van de voorganger dat dit alsnog, in deze dienst, zal gebeuren.

• ZEGENBEDE 2.

Romeinen 15:13 *De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.*

Deze zegenbede van Paulus heeft een iets andere inhoud dan de zegenbede aan het begin van zijn brieven. Deze is aan het einde van een brief en gaat in op een specifiek onderdeel van het geloven, namelijk de hoop. Paulus noemt God een God van de hoop. Welke hoop bedoelt Paulus. Hopen waarop?

De hier bedoelde vorm van hopen is geen onzeker hopen op iets. We hopen dat iets zal gebeuren, maar we weten het niet zeker of dat plaats zal vinden. Ik hoop dat ik zalig word, maar ik weet het niet zeker. Is dat de hoop die Paulus bedoelt?

Nee, daarom begint Paulus ook met de God van de hoop. In God ligt de hoop vast. God zorgt ervoor dat iets zal gebeuren en de gelovige weet dat het zal gebeuren, maar wanneer is nog niet bekend. Het hopen gaat gelijk op met het verwachten. De gelovig hoopt op de spoedige opname en kijkt verwachtingsvol uit naar de verschijning van de Heere Jezus. Deze hoop wordt gewerkt door de Heilige Geest, hetgeen de tekst ook aangeeft.

Romeinen 16:20 *En de God van de vrede zal de satan spoedig onder uw voeten verplet-*

teren. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u. Amen.

Hebreeën 6:18 *opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. 19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. 20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek, Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.*

● DANK EN ZEGEN VOOR BROOD EN WIJN.

1 Korinthe 10:16 *De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus?*

Deze tekst wordt altijd uitgesproken bij de viering van het Heilig Avondmaal in de Gemeente of bij andere gelegenheden en samenkomsten, waarin men het offer van de Heere Jezus gedenkt. Er zijn verschillende meningen wat betreft de frequentie van het houden van het Avondmaal. Persoonlijk dank ik de Heere Jezus iedere dag voor Zijn offer, Zijn volbrachte werk. Voor Paulus stond Christus en Zijn volbrachte werk centraal in de prediking.

1 Korinthiërs 2:2 *want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd.*

Het is zo ontzettend belangrijk, dat Christus en Zijn volbrachte werk centraal staan in de prediking. De Gemeente komt ook samen om van Hem te getuigen, om Hem te aanbidden in lofprijzing en om Hem te danken voor Zijn lijden en sterven in onze plaats. Daarom is het vreemd dat het Heilig Avondmaal in bepaalde kerken en kringen slechts vier keer per jaar plaatsvindt. Soms nemen heel weinig mensen deel aan de viering. Betekent dit dat de rest van de Gemeente nog niet wedergeboren is? Het lijkt mij voor een voorganger een belangrijke taak om dat eens te onderzoeken.

• DE ZEVEN ZEGENINGEN VAN EFEZE 1.

ZEGENINGEN DIE WIJ ONTVANGEN.

De vraag die bij ons opkomt is, of wij de zegeningen die wij van de Heere ontvangen, wel opmerken en erkennen. Als we hebben mogen inzien dat ons hele leven een geschenk van God is, dat wij zonder de Heere Jezus niets kunnen doen, dan kunnen we de Heere iedere avond danken voor Zijn genade en Zijn liefdevolle zorg. Dat leidt tot verootmoediging, want wij hebben nergens recht op. Ook te midden van de zorgen van iedere dag, kan een gelovige iedere dag danken voor het offer van de Heere Jezus. Gods onuitsprekelijke Gave!

In de zeven geestelijke zegeningen in Efeze 1, komt zo duidelijk naar voren hoe rijk de gelovigen zijn. Realiseren we ons dat wel voldoende? Of beseffen we die geestelijke rijkdom niet en zijn we nog bezig aardse schatten te verzamelen. Of koesteren we ons in het rijke en gelukkige leven dat we van de Heere hebben ontvangen? Hebben we genoeg aan onze aardse “schatten” en vergeten we daardoor de geestelijke schatten die wij in de Heere Jezus ontvangen hebben?

Maar ook door onze aardse zorgen en beslommeringen kunnen wij de geestelijke zegeningen die wij in Christus bezitten, vergeten. De Heere Jezus zei: “Martha, Martha, wat ben je bekommerd en verontrust over veel dingen, maar slechts één ding is nodig! En Maria heeft het goede deel uitgekozen.”

Efeze 1:3 *Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,*

ZEGENING 1.

Efeze 1:4 *omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.*

Dit is wel de grootste zegen die een mens van God kan ontvangen. Dat Hij ons vanaf de schepping van de wereld al in de Heere Jezus uitverkoren heeft. Omdat het Lam van God al vanaf de schepping geslacht was. God is alwetend. Hij heeft het gehele reddingsplan van de mensheid bedacht. Blijkbaar tot in alle details. Hij wist dat de Heere Jezus gewillig zou zijn om Zijn leven te offeren aan het kruis.

Wij mensen kunnen dat niet begrijpen, maar God is alwetend en wist toen al wie

geboren zou worden en wie gewillig zou zijn om in de Heere Jezus te gaan geloven. De Heere God is voor ons zo onvoorstelbaar groot, machtig en heerlijk. Hij is de almachtige Schepper van de hemel en van de aarde en van de nieuwe schepping.

God heeft ons aan de HEERE Jezus gegeven opdat wij, heilig en zonder smet, er voor Hem als Zijn Bruid zouden zijn. In de liefde! De liefde die uit God is, als vrucht van de Heilige Geest.

ZEGENING 2.

Efeze 1:5 *Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.*

In deze zegening horen wij waarom God ons voorbestemd heeft om Zijn kinderen te zijn. Dat is tot lof en prijs en heerlijkheid van de genade die de gelovigen van de Heere Jezus ontvangen hebben.

ZEGENING 3.

Efeze 1:7 *In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,*

Dat is de rijkdom van Zijn genade, dat wij gereinigd zijn door het bloed van de Heere Jezus. Daardoor zijn we verlost, gered van de toorn van God over deze goddeloze wereld. De Heere Jezus is niet karig met Zijn genade. Nee, want God wil dat alle mensen zalig worden. De apostel zegt dat deze genade geschonken is in alle wijsheid en bedachtzaamheid. God en de Heere Jezus gaan zorgvuldig te werk. Zij vergissen zich niet in het zalig maken. God ziet het hart aan.

ZEGENING 4.

Efeze 1:9 *toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,*

Gods heilsplan voor de Gemeente bestaande uit Jood en heiden was in het O.T. nog een geheimenis. De Heere Jezus heeft dit heilsplan voor het eerst geopenbaard aan Paulus, de apostel van de heidenen.

ZEGENING 5.

Efeze 1:10 *om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.*

In de volheid van de tijden, dat is in het Vrederijk van de Heere Jezus, worden de heiligen weer samengebracht met het Joodse volk. Het Joodse volk dat dan ook de Heere Jezus heeft aanvaard als hun Messias en hun Koning. De heiligen (is de Gemeente bestaande uit Jood en heiden) regeren met de Heere Jezus in dat Vrederijk.

ZEGENING 6.

Efeze 1:11 *In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.*

De kinderen van God zijn met de Heere Jezus erfgenaam geworden.

Waarvan erfgenaam? Zij mogen delen in de heerlijkheid die de Heere Jezus van Zijn Vader heeft ontvangen. Hij bereidt hen een plaats in het Paradijs, waar ook de Heere Jezus is.

ZEGENING 7.

Efeze 1:13 *In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.*

De Heilige Geest heeft de belofte van deze erfenis verzegeld. De Heilige Geest blijft tot in alle eeuwigheid in ons. Hij is het onderpand van onze erfenis. Het is dus wel belangrijk te weten of wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Hoe kunnen we dat weten? Dat kunnen we merken en zien aan de vrucht van de Geest. Zie hiervoor: Galaten 5:22.

21. ZEGENINGEN IN ELKE VORM.

• ZEGEN VOOR ALLEN DIE IN HET GELOOF ZIJN.

Galaten 3:8 *En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.⁹ Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.*

Gelovigen uit de volken worden op dezelfde manier gerechtvaardigd als Abraham. Namelijk door het geloof. Dat is de betekenis van voornoemde tekst. Door het geloof in de Heere Jezus wordt een mens gerechtvaardigd. Voor niemand bestaat er een andere weg. Dat is duidelijk en gemakkelijk toch? Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

• DE ZEGEN VAN DE VRUCHT VAN DE GEEST.

Galaten 5:22 *De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.*

Iedere ware gelovige in de Heere Jezus ontvangt de Heilige Geest. Met het gevolg dat de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar wordt. Waarom vrucht, enkelvoud? Als we echter de vrucht nader bezien, dan blijkt die samengesteld te zijn uit negen onderdelen. Het is een heerlijke complexe vrucht, waarvan geen onderdeel mag ontbreken. Die ontbreekt nooit, want het is de vrucht van de Geest en Die is volmaakt. Aan de vrucht kent men de boom.

Doordat de oude natuur weer de kop opsteekt, is de vrucht van de Geest soms niet zichtbaar. Als men de vrucht totaal niet onderkent in het dagelijks leven van een christen, is het de vraag of zo iemand wel wedergeboren is. Soms wordt ook te sterk de nadruk gelegd op de gaven van de Geest ten koste van de vrucht van de Geest.

Galaten 5: 24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn harts-tochten en begeerten gekruisigd. 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

• DE ZEGEN VAN DE VOLHEID VAN DE GEEST.

Efeze 3:16 *opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.*

Het maakt een groot verschil of je wel of niet de volheid van de Heilige Geest hebt. Merk je dat zelf wanneer je niet vol bent van de Heilige Geest? Een ander zal dat misschien eerder opmerken dan jezelf. Daarom is het altijd goed deze vraag aan de Heere voor te leggen, namelijk de vraag of de Heere je eraan wil ontdekken.

Want als we niet vol zijn van Zijn Geest, ligt de oorzaak bij onszelf, niet bij de Heere.

Als we zonde aan de hand houden of onze zonden niet belijden, zijn we geen rein kanaal van de Gods Geest meer. De Heere wil ons vervullen met Zijn Geest en dat geldt voor ieder mens die tot geloof komt. Het is ook een gebod, een opdracht, (Efeze 5:18).

Johannes 1:16 *En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel **genade op genade.***

Kolossenzen 2:9 *Want in Hem woont heel **de volheid** van de Godheid lichamelijk. 10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.*

Handelingen 11:22 *En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was, ter ore; en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. 23 En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. 24 Want hij was een goed man en **vol van de Heilige Geest** en van geloof; en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd.*

Efeze 5:18 *En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,*

• DE LAATSTE ZEGEN VAN DE HEERE JEZUS OP AARDE

Lukas 24:44 *En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over **Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.**¹* 45 *Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.* 46 *En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.* 47 *En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, Hand. 2:4te beginnen bij Jeruzalem.* 48 *En u bent van deze dingen getuigen.* 49 *En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.*

HEMELVAART.

Lukas 24:50 *Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen.* 51 *En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.* 52 *En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap.*

De Heere Jezus gaat van Zijn discipelen scheiden. Dat zou een oorzaak van droefheid kunnen zijn. Maar, nee hoor! De discipelen keerden met grote blijdschap terug naar Jeruzalem. Ja, met grote blijdschap. Hoe kan dat?

Jezus zegende hen. Dat is de meest volmaakte gelukkig makende zegen die er mogelijk is. Dan is het toch geen wonder dat ze daar blij van worden. Bovendien hadden ze de belofte van de Heilige Geest.

Wisten de discipelen wat dat precies inhield? Nou, misschien niet precies, maar de Heere had hen er wel over ingelicht. Enkele keren na Zijn opstanding had Jezus bij een ontmoeting op hen geblazen en gezegd : « Ontvang de Heilige Geest ». We weten niet wat voor effect dat gehad heeft op de discipelen. Wellicht heeft de Heere hen willen voorbereiden op hetgeen er stond te gebeuren. Later werden ze er door de Heilige Geest aan herinnerd en begrepen ze wat de Heere Jezus bedoeld had.

1 Zie hiervoor het boek: "De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift". Te downloaden en/of te bestellen via: www.godsbeloftenvoordevolken.nl

In Mattheüs 10:5-42 lezen we over de uitzending van de 12 discipelen in Israël. Zie ook Efeze 4:8-13

Hebreeën 1:3 *Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.*

Hebreeën 4:14 *Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.*

22. EPILOOG

We hebben gezien hoe vaak het woord zegen, gezegend, zalig, welzalig en andere daarvan afgeleide woorden in de Bijbel voorkomen.

De Engelse Bijbelvertalingen hebben daar in hoofdzaak maar één woord voor en dat is “blessed”= gezegend.

Je kunt ook wel met één woord volstaan, als je maar weet Wie er zegent en wie er gezegend worden. Als je maar weet wat de inhoud van die zegen is. Want we hebben gezien dat de inhoud van het begrip zegen heel verschillend kan zijn.

De grootste zegen van God voor de mensheid is Zijn onuitsprekelijke Gave, de Zoon van God en de Zoon des mensen, de Heere Jezus. Alle andere zegeningen zijn van Hem afgeleid, komen voort uit Zijn volbrachte werk.

Het is mijn wens en gebed, dat u door het lezen en bestuderen van dit boek gezegend wordt met deze grootste zegen van God: het persoonlijk kennen van- en geloven in de Heere Jezus. Als u van Hem mag zijn, als u een kind van God mag zijn, bent u rijk gezegend. Grotere zegen bestaat er niet.